

**ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΑΒΥΡΙΝΘΟΥΣ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ**

**ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΜΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ**

Νοέμβρης, τα βράδια γίνονται όλο και πιο δροσερά, το κυκλοφοριακό χάος είναι στα χάι του, οι εκλογικές διαμάχες τελειώσανε, κάποιοι άλλοι (αρκετοί δυστυχώς) ξεκινούν και κλείνονται όλο και περισσότερο σπίτι τους παρακολουθώντας την πορεία των ελληνικών ομάδων στην ευρώπη. Στα χρηματιστήρια χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου και ο δήμαρχος κατάφερε να μας ψήσει με τις φιλανθρωπίες του, την καθαριοτητά του και με τα πολιτιστικά 3ήμερα, 7ήμερα events που διοργάνωσε μέσα στην Αθήνα η οποία ξεκινάει την προετοιμασία της πιο αποφασιστικά εν όψη του 2004.

Οι πιπότες της ολυμπιάδας και οι φορείς της ανάπλασης έχουν βαλθεί να μιλάνε για την ονειρεμένη Αθήνα του 2000. Η μητρόπολη θα εξευρωπαΐστει, θα γίνει ιδανική για την διακίνηση εμπορευμάτων, την διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών, την "έξυπηρέτηση" των χιλιάδων τουριστών διψασμένων για θέαμα και εθνική διάκριση, που θα κατακλύσουν την πρωτεύουσα στους ολυμπιακούς αγώνες.

Από τα Σπάτα εώς τον Κεραμεικό και από τους θρακομακεδόνες εώς το Φάληρο, όλα τα έργα αναδιάρθρωσης θα έχουν ένα κύριο στόχο: την γρήγορη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων με σκοπό την γρήγορη καταναλωσή τους.

"Όλη αυτή η χλιδή, όλο αυτό το γυαλιστερό περιβάλλον, όλη αυτή η προσεγμένη πολεοδομία που υπόσχονται για το κέντρο της Αθήνας (πεζόδρομοι γεμάτοι μαγαζιά, φωταγωγημένες πλατείες, αναπαλαιωμένα νεοκλασσικά με μουσειακή χρήση), είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα πατήσουν για την πολιτιστική-οικονομική λεηλασία των "κατώτερων" στρωμάτων (ντόπιων ή μη).

Για να στηθεί επιτυχημένα όλο αυτό το "κόλπο" κάποιες κοινωνικές ομάδες θα εκμεταλλευτούν περισσότερο και θα χρησιμοποιήσουν ως αναλώσιμο υλικό, κάποιοι θα φάνε το παραμύθι της Εθνικής αναστήλωσης και ανάδεξης, κάποιοι δεν χωράνε στην φάση και ί θα πρέπει να αφομοιωθούν με έξυπνους τρόπους ί θα πρέπει να γκετοποιήσουν ί θα πρέπει να διατηρήσουν και τον λόγο τους και τους χώρους τους. Τέλος, κάποιοι -οι λιγότεροι- θα φάνε με χρυσά κουτάλια από τις μίζες και τις επενδύσεις (πολιτικοί, μεγαλοεργολάβοι, κομπιναδόροι κλπ.).

Από την μία θα υπάρχουν περιοχές που θα ασφυκτιούν από "εγκόσμια νυκτερινή ζωή", και από "παζάρια" γαμπρών και νυφών, από την άλλη οι παρυφές της μητρόπολης θα είναι γκέτο με όλους τους "περιθωριακούς" και "υποτιμημένους" (πόρνες, άστεγοις, μετανάστες, νταβατζήδες, πρέζακηδες..) και μεγάλες αγορές ναρκωτικών και εμπορίας ανθρώπινης σάρκας. Τα γκέτο ί θα ελέγχονται άμεσα από την αστυνομία και τους ανθρώπους της, ί έμμεσα μέσω των κύκλων ναρκωτικών και η χρήση τους θα περιοριστεί στην δημιουργία τεράστιων εισοδημάτων από "βρώμικα χρήματα", στην εύκολη εύρεση φτιγνού και ανταλλάξιμου εργατικού δυναμικού και για τις κρυφές-καταπιεσμένες ορέξεις των μικρούμεγαλοστών.

Ας ξεκινήσουμε να θλέπουμε πιο κακόποτα την "αναβάθμιση" της μητρόπολης...



**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ
ΝΟΜΟΣ 2147**
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΘΑ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ
**ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΥΣ
ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ
ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΔΑΞΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ**
ΟΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (ΤΗΛ.: 124 ΑΤΕΛΩΣ)

ας φροντίζουμε αυτήν
υπηρεσίαν να
μη μείνει
χωρίς δουλειά...

Παρτέ ένα χώρο - περιφράξτε τον- βάλτε είσοδο με φουσκωτούς- δημιουργήστε events- διαφημίστε τα- σπουδαρατέ τα- πουλήστε στο κοινό rock θεωρία- γεμίστε τον χώρο με εμπορεύματα, πνηπικά εφέ, πολύχρωμα lights- γνωρίζετε ότι το κοινό διψάει για θέαμα- δημιουργήστε τα γεγονότα της χρονιάς- ROCKWAVE FESTIVAL, ROLLING STONE, να είναι όλοι εκεί με τα αστεράκια της heineken, be rock καταναπνωτής...



ΤΟ ΡΟΚ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ.

Πάνω στο πτώμα του έχει στηθεί ολόκληρη βιομηχανία η οποία απομυζεί τη φιλοθέαμων ροκ νεολαία.

Στην πασαρέλα ανεβοκατεβαίνουν έιδωλα και επιτυχίες.

Το promotion οργιάζει, οι πολυέξοδες διαφημιστικές καμπάνιες έχουν γίνει απαραίτητες.

Το κοινό την "ψάχνει" με το χρώμα στα μαλλιά του, τα σκιομένα τζίν, με τα σκουλαρίκια που φοράει, με το βυνίλιο, με σπουδές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και με πόσες μπύρες θα πιεί.

Η ροκαίνη παίζει παντού: στην παραλιακή, στις δυτικές συνοικίες, στα βόρεια προάστεια, στους αναπλασμένους χώρους και σε κάνα υπόγειο για να παραμυθιάζονται κάποιοι, γιατί το underground είναι πιο μούρη και πιο άγριο. 'Οσο "επαναστατικό" είναι το Be free, τόσο "επαναστατικό" είναι και οι ήχοι από τα ροκ ακούσματα μέσα στα μπαράκια και τα clubs.



Όσο η μουσική ελέγχεται από τους διαμεσολαβητές της (επανεργείες δίσκων/ διαφήμισης, μαγαζιά, μέσα μαζικής επικοινωνίας), δύστικα γίνονται μόνο για το χρήμα, δύστικα το κοινό παραμένει θεατής...

...δλες οι μουσικές θα παραμένουν "νεκρές". και δεν μπορούν να εκφράζουν κάτι διαφορετικό και ριζοσπαστικό.

Κάποια χρόνια μετά το '99, οι πόλεις μεγαλώσανε, γεμίσανε βρωμιά. Πείνα, δυστυχία, ανεργία. Αρρώστειες εξαπλώνονταν δημοσία. Το φράι στη γη εξαλείφθηκε κι αυτό και με κάρτες μοίραζαν ένα χημικό πολτό. Αυτοί που είχαν εξουσία πήραν δλα τα λεφτά και πήγαν σε πλανήτες που δυμίζουν τα παλιά. Κάποιοι μείνανε στη γη, επίτηδες.

"Μου φέρνουν στο νου τις κατσαρίδες".

Φτιάχναν σχολεία- είπαν λέει εκπαιδευτικά- μα δημιουργούσαν εργάτες που δούλευαν σα σκυλιά.

"Σκυλιά!!! Όταν ακούω για σκυλιά και γατά η κοιλιά μου γουργουρίζει... Ο πολτός τη νεύρα μου τσακίζει."



Οι εργάτες που έλεγα δούλευαν νύχτα-μέρα. Το μόνο που επιζητούσαν ήταν η καριέρα, να φτάσουν ψηλά, να φάν κι αυτοί γατά και τέλος να ταξιδέψουν αν γίνει μακριά.

Φοράνε μάσκες γελαστές να κρύβουν τη δλίψη και το στόμα τους ανοίγει μόνο για να γλύψει. Στα κανάλια της TV τα μυαλά έχουν κλειστεί και το σεξ γίνεται πάντα μ' έναν υπολογιστή.

"Και τα παιδιά;"

Γεννιούνται εξωσωματικά, άσε που "χουνε σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά. Τι σκατά

"Τί είπες τώρα για σκατά; Πάντως στα όνειρά τους το ξέρω ζουν αληθινά."

Φυσικά, αφού προγραμματίζονται κι αυτά.

Όνειρα πλαστά για τους συμπολίτες. Είναι όμως κι οι λαδρόβιοι που ζούνε σαν "κοπρίτες". Μένουν στο μετρό, στα τούνελ, τις τρύπες και δλοι εκτός υπόγειου τους δεωρούν αλήτες.

Αλήτες με ζεστοκόμενα και βρώμικα ρούχα, δσο και τα κορμά τους που ποτέ δε ζέστανε η ανασφάλεια τους. Αφού τη μεγαλύτερη ανάγκη τους, το φαγητό, την ζεγελούσαν με κανέναν ποντικό... Στην καλύτερη. Γιατί ήταν λιγοστοί κι οι λαδρόβιοι χιλιάδες και επιθετικοί.

"Δηλαδή;"

Οποτε περνούσαν των μπάσων τον κλοιό πήγαιναν και λήστευαν κανέναν ματωτό. Τους τσιμπούσαν την κάρτα για πολτό και κέρματα για να γυρνάνε στο μετρό.

Τους νοιάζει μόνο το παρόν, το αύριο δείχνει τόσο σκοτεινό, να περιμένουν τον επόμενο συρμό μπας και βρούνε λίγο φαγητό...

Πραειδαποίηση από κάποιους που μιλίτωσε από τα μέλλον...

It's a dirty job...

Το ότι οι μπάτσοι είναι νταβατζήδες το ξέραμε δεν χρειαζόταν να μας το πουν στη τηλεόραση. Το ότι πουλάνε την ηρωίνη ή και αν δεν το κάνουνε όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τα στραβά μάτια, δεν χρειαζόταν να το διαβάσουμε στα πρωτοσέλιδα. Όσο για τις δολοφονίες τους, αυτές και αν ήταν γνωστές. Πάμπολα παραδείγματα υπάρχουν που αποδεικνύονται οι παραπάνω ισχυρισμοί. Γι αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πούμε ότι ο φόνος του 17χρονου Σέρβου Ξεχειλίσε το ποτήρι της υπομονής μας γιατί είναι ήδη ξεχειλισμένο και κάποιοι κάνουν γαργάρα με το νερό που περισσεύει. Όλοι αυτοί που τώρα σκίζουνε τα ημάτιά τους για την "διαφθορά" στην Ε.Δ.Α.Σ. κάνουν τα στραβά μάτια για τις καθημερινές δολοφονίες μεταναστών -κυρίως Αλβανών- στα σύνορα ή και ακόμα μέσα στην Ελληνική επικράτεια με την ανοχή της πλειοψηφίας της Ελληνικής κοινωνίας. Οι δολοφονίες των Μιχ. Καλτεζά, Θοδ. Γιάκα, Δημ. Κικέρη, Μαργαρίτα Γιαουράκη πέρασαν απ' τα ψιλά της δικαιοσύνης και οι φονιάδες δεν είχαν ανάγκη καν να ιδρώσει το αυτί τους. Ο κατάλογος είναι μακρύς και δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε με άλλα στοιχεία.

Δεν θέλουμε να αρχίσουμε να λέμε για την περιβόητη κρατική καταστολή που εξαπλώνει τα δίχτυα της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτής της χώρας. Τα πράγματα όσον αφορά την συμπεριφορά των μπάτσων απέναντί μας είναι λίγο πολύ γνωστά. Όσοι είναι μηχανόβιοι, μετανάστες, χυλιγκάνοι, "περιθωριακοί" τύποι γενικώς, ακόμα και αυτοί που τους αρέσει να παίζουν μπάλα στις πλατείες "ακατάλληλες" ώρες ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι απέναντι στα όργανα της τάξεως. Όσο για ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της κοινωνίας -ίσως και το μεγαλύτερο- οι μπάτσοι αν δεν τους είναι συμπαθείς τους θεωρούν και αυτούς σαν κάποιους που κάνουν τη δουλειά τους "...λίγο βρωμική βέβαια αλλά και ποιος είναι καθαρός σήμερα". Με όλο αυτό το κόσμο που έχει σχέση με το δρόμο μόνο έτσι όπως τον βλέπει όταν πάει στη δουλειά του ή για καφέ, δεν έχουμε και πολλά κοινά στοιχεία αφού η ζωή τους, απ' το ντύσιμό τους μέχρι και αυτό που θα πιώνει καθορίζεται απ' την τηλεόραση. Βέβαια αν συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτά που λένε θα τους προτείνουμε να πάνε μια βολτίτσα ένα απογευματάκι μέχρι το 4ο, εκεί στη Σωκράτους κοντά στην Ομόνοια, έτσι απλά για να πάρουν μια βεβαίωση και θα δουν από πρώτο χέρι πως αντιμετωπίζουν όλους αυτούς



...τι σήμαινε κρατική καταστολή.

τους μπάτσους σε κάθε περίπτωση. Άλλα προπάντως φροντίζουμε να υπερασπίζόμαστε με κάθε τρόπο τους δικούς μας χώρους και πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι οι μπάτσοι δεν είναι άτρωτοι αλλά ούτε και εμείς Superman. Λίγο παραπάνω μυαλό χρειάζεται, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και όσον αφορά αυτούς που φοβιούνται λόγω λιγοστής μυϊκής δύναμης, η "δύναμη" της συλλογικότητας είναι το καλύτερο αναβολικό.



Οι λαϊκοί μας ήρωες γνώριζαν πολύ καλά ...

τους παράξενους που μαζεύουν κάθε μέρα απ' τους δρόμους του κέντρου απλά για μια εξακρίβωση.

Όσο για όλους εμάς που συνεχίζουμε να είμαστε "παράξενοι" φροντίζουμε και μαθαίνουμε πως να αντιμετωπίζουμε τους μπάτσους σε κάθε περίπτωση. Άλλα προπάντως φροντίζουμε να υπερασπίζόμαστε με κάθε τρόπο τους δικούς μας χώρους και πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι οι μπάτσοι δεν είναι άτρωτοι αλλά ούτε και εμείς Superman. Λίγο παραπάνω μυαλό χρειάζεται, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και όσον αφορά αυτούς που φοβιούνται λόγω λιγοστής μυϊκής δύναμης, η "δύναμη" της συλλογικότητας είναι το καλύτερο αναβολικό.

Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΟΠΛΟ ΕΝΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥ.



ΝΟΕΛΙΠΔΑ 98

ΤΕΧΝΟΣ / 10

Ματηπομούνας

χήνα

Αργειοπονέους

στούς

Ηεσπηλιαγίβηνον

ΤΟ ΞΑΥΔΟΥΡΗΣ ΑΣΟ ΟΝΟ ΡΗΣ ΑΒΑΠΛΑΔΗΣ

