



... δύο συζητήσεις
στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι περιστερίου
στις 17 και 18 Μάρτη του '95
με αφορμή τα πέντε χρόνια
λειτουργίας και δράσης του

λίγα λόγια για το έργο...

Οι δύο συζητήσεις που ακολούθουν, είναι από το διήμερο εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μάρτη του '95, με αφορμή τα πέντε χρόνια λειτουργίας και δράσης του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού περιστερίου.

Η αιτία αυτού του διημέρου έχει να κάνει με την ανάγκη των ανθρώπων που λειτουργούν στο στέκι, να καταθέσουν ανοιχτά και δημόσια την εμπειρία τους από αυτό το χώρο, τόσο σαν εσωτερική διαδικασία όσο και σαν σχέση με αυτό που εντελώς αόριστα συχνά ονομάζουμε κοινωνία.

Πάνω απ' όλα όμως προέκυψε σαν μια ανάγκη δημόσιας αυτοκριτικής, όχι επειδή υπήρξε μια τάση μαζοχισμού, αλλά επειδή θεωρήσαμε πως σ' αυτό το σημείο που βρισκόμασταν, η αυτοκριτική και η ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους κοντινούς ή μακρινούς από το στέκι, θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε προβληματισμούς δικούς μας αλλά και άλλων.

Συμφωνήσαμε πως καλό είναι πού και πού να κοιτάξεις προς τα πίσω, και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που αυτές οι δύο συζητήσεις αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς αυτού του διημέρου.

Πρέπει βέβαια να εξηγήσουμε και ποιοι είναι οι λόγοι που μας οδήγησαν, αρκετούς μήνες μετά είναι η αλήθεια, στην έκδοση αυτών των δύο συζητήσεων.

Θεωρώντας αυτές τις δύο συζητήσεις αρκετά σημαντικές, τουλάχιστον για εμάς, κρίναμε ότι σωστό είναι να φτάσουν στα χέρια όσων δεν μπόρεσαν να τις ακούσουν, πιστεύοντας ότι ενδιαφέρονται και άλλοι για τα όσα ειπώθηκαν.

Ο βασικότερος όμως λόγος έχει να κάνει με το ότι προσπαθούμε, όσο μπορούμε, να μην ξεχνάμε.

Αυτά που κάναμε ή δεν κάναμε, αυτά που ζήσαμε, αυτά που ζούμε...

Λίγο ξεπερασμένη αντίληψη ίσως, αφού η λήθη είναι της μόδας. Ελπίζουμε όμως πως δεν θα κρατήσει για πολύ...

μάρτης '96





Απ' αυτές τις πολιτείες
θα απομείνει εκείνος
που διάβηκε
από μέσα τους...

Εγώ ούτις τίκτων από μένα πάντα
είμαι ούτις τίκτων από μένα πάντα.
Εγώ ούτις τίκτων από μένα πάντα
είμαι ούτις τίκτων από μένα πάντα.

Παρασκευή 17 Μάρτη, 7:00 μ.μ.

Προβολή *slides*

Συζήτηση: Καθημερινότητα και εσωτερικές λειτουργίες σε ένα στέκι

Σάββατο 18 Μάρτη, 7:00 μ.μ.

Συζήτηση: Ανοιχτά στέκια, ως

χώροι και μέσο
παρέμβασης στην κοινωνία
Προβολή ταινίας

Πολιτισμός είναι και να παίρνεις πίσω όσα σου έχουν κλέψει

αυτοδιαχειρίζομενο στέκι περιοστερίου
Καρυάτιδος 166, στην πλατεία Δέγλερη

Παρασκευή 17 μάρτη Εσωτερικές λειτουργίες και καθημερινότητα σε ένα στέκι

Δημήτρης: Όσον αφορά τη σημερινή αλλά και την αυριανή συζήτηση, πρέπει να πούμε πώς φτάσαμε εδώ, μετά από κάποιες εσωτερικές συζητήσεις πάνω στα συγκεκριμένα θέματα.

Αυτές οι συζητήσεις δεν ξεκίνησαν με αφορμή το διήμερο, αλλά προέκυψαν συνολικά σαν ανάγκη όλων μας να συζητήθουν κάποια πράγματα, σε ουσιαστική βάση μετά από πέντε χρόνια. Εδώ πρέπει να πούμε πως οι επιφέρουσες πρόσφατα με κάποιες ομάδες από γειτονιές όπως η Αγ. Παρασκευή, ο Περισσός και ο Αγ. Ανάργυροι, που ενδιαφέροθηκαν να μάθουν πώς λειτουργούμε, ήταν ένας ακόμα σημαντικός λόγος.

Για την αρχίσεια καταλήξαμε ότι είναι προτιμότερο να ακουστούν ανοιχτά όλα όσα κατά καιρούς συζητούσαμε με την κάθε ομάδα, όχι μόνο όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία και την προσπική τέτοιων χώρων, που αναφέρει και η αφίσα αλλά και το αρκετά σημαντικό για μας ζήτημα της καθημερινότητας, που θίγεται και στο τετρασέλιδο που μιοράσαμε και στην ίδια που ακούστηκε, (όπως ακούστηκε) ενώ προβάλλονταν τα σλάντς. Λέγοντας καθημερινότητα εννοούμε το πόσο σημαντική είναι για μας η καθημερινή τριβή, η καθημερινή επιφή σε τέτοιους χώρους, αλλά και σε κάθε χώρο.

Γιάννης Κ.: Ας πούμε όμως και κάποια πράγματα για την εσωτερική λειτουργία του στεκίου. Μια λειτουργία ουσιαστική που προέκυψε μέσα από τριβές και κόντρες, τριβές που κάθε φορά έδιναν νέα θέμηση σε όσα κάνουμε.

Το στέκι λειτουργεί με κυρίαρχο όργανο τη γενική συνέλευση που γίνεται κάθε Σάββατο, και καθορίζει και το χαρακτήρα του. Είναι ανοιχτή σε όποιον θέλει να θέσει κάποιο ζήτημα, δηλώνοντας έτοι πως το στέκι δεν είναι πολιτική ομάδα. Γίνε-

ται μια προσπάθεια, να μπορεί ο καθένας να έρχεται σ' αυτή την ανοιχτή συνέλευση και να μιλάει, όποια ιδεολογία και ανέχει, χωρίς απαραίτητα να έχει τη σφραγίδα του κομμουνιστή, του αναρχικού ή όποια άλλη. Μέσα σ' αυτή τη συνέλευση μπορεί να λειτουργεί κάποιος πρωτοβουλιακά, όχι απαραίτητα επειδή διαφωνεί με αυτή, αλλά επειδή υπάρχει ένα μέσο επίπεδο, μια μίνιμουμ ιεράρχηση αναγκών και αξιών που κάποιος μπορεί να υπερβαίνει.

Η πρωτοβουλιακή δράση που μπορεί να αναπτύξει ο καθένας για ένα ζήτημα συνδέεται αμφιβόλια με τη γενική συνέλευση. Αυτό σημαίνει από τη μία, ότι κάποιες φορές ζητήματα που συζητούνται και βλέπουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινή δράση, μπορούν να πρωθυσούνται πρωτοβουλιακά, ενώ από την άλλη κάτι το οποίο ξεκινάει ως πρωτοβουλιακή δράση, μπορεί να νιοθετηθεί από τη συνέλευση και να βγει προς τα ξένα σαν στέκι.

Κάτι που σχετίζεται με τη συνέλευση, αλλά δεν είναι και τόσο φανερή η σχέση του, είναι ότι δεν είμαστε πολιτική ομάδα, μια αινιγκάκια επιλογή, αφού ο καθένας που για διαφορετικούς λόγους έρχεται στο στέκι, δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει, βάση μιας ανάλυσης που κάνει το στέκι. Μεγάλωτερη ξέχει να νιώσει ότι βρίσκεται σ' ένα χώρο όπου μπορεί να αυτενεργήσει, τηρώντας βέβαια την ελάχιστη συμφωνία της αυτοδιαχείρισης που τίθεται ξεαρχής.

Δημήτρης: Ένα χρονικήριοτικό παράδειγμα των όσων λέει ο Γιάννης Κ. είναι το "δελτίο πληροφόρησης" που εκδίδεται μηνιαία από το στέκι. Το "δελτίο" παρότι έχει την υπογραφή αυτοδιαχειρίζομενο στέκι Περιστερίου, εκδίδεται από μια ομάδα δέκα ατόμων. Ήρθε όμως στη συνέλευση αυτή η κύνηση

που λέει "θέλουμε ένα σταθερό μέσο παρέμβασης" και η συνέλευση συμφώνησε να βγάνει το δελτίο με την υπογραφή στέκι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί δέκα άνθρωποι να είχαν την ιδέα, μπορεί να μην έχεις την απάτηση από όλο το στέκι να συμψέτεχει στο δελτίο, αυτός όμως που το βρίσκει κάποιον από τη πόρτα του ή του το δίνουμε χέρι - χέρι βλέπει την υπογραφή "στέκι" και αυτό νομίζουμε πως είναι το καλύτερο.

Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία πρέπει να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με τη καθημερινότητα, σ' ένα τέτοιο χώρο. Σε σχέση με το ζήτημα της καθημερινότητας, εμείς δε θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να πούμε πως εδώ είμαστε 10 ή 20 καλοί άνθρωποι, που επειδή τα έχουμε βρει μεταξύ μας όλα πάνε ρολόι. Για την ακρίβεια, ακόμα και αν δε συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, τουλάχιστον δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μια εμπειρία 5 χρόνων μέσου στο στέκι μας έχει διδάξει, πως όταν ισχυρίζεσαι ότι όλα είναι μια χαρά και δεν υπάρχουν προβλήματα, το πιο πιθανό είναι να μην ισχύει, το πιο πιθανό είναι να είναι ψέμα, μια πλαστή εικόνα αυτού που πραγματικά υπάρχει.

Όχι επειδή θεωρούμε αυτοσκοπό το να είμαστε στην κόντρα μεταξύ μας ωλά επειδή έτσι και ωλιώς, ο καθένας που έρχεται έχει διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του, οι καθημερινές οργήες και συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες

Συγκρούονται διαφορετικές λογικές, διαφορετικές κουλτούρες, που όμως μέσου από αυτή τη σύγκρουση, μπορούμε να συνθέσουμε (αν και εφόσον έχουμε την ανάγκη) αυτό το μίγμα διαφορετικών απόψεων, ιδεολογιών, πολιτισμών του καθενός και να το βγάλουμε προς τα ξένα. Με λίγα λόγια τέτοιοι χώροι προχωράνε μέσου από όργανος, κάπια που έχουμε επεξεργαστεί θεωρητικά, αλλά κύρια μας προέκυψε βιωματικά, το είδαμε να υφίσταται εδώ σαν πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι αυτή η λογική, του να αρνείσται να δεις την πραγματικότητα έχει διαλύσει παρδομοίς καταστάσεις. Ρίχεις και διαφορίες υπάρχουν παντού (και όχι βέβαια διαφορίες του στην εγώ είμαι μαρξιστής κι εσύ σταλινικός) σε καθημερινό επίπεδο, αλλά τις περισσότερες φορές συγκαλύπτονται, κουκουλώνονται, στο όνομα μιας κοινής δράσης, θέτοντας το άμεσο, το καθημερινό, που όμως μπορεί να λυθεί, επτά.

Έτσι αυτή η διαφορία έρχεται στην επιφάνεια αργά ή γρήγορα σαν το πιο χοντρό πολιτικό ζήτημα. Είναι μια εμπειρία μέσου σε αυτό το χώρο που λέει ότι πολύ κακώς, τις περισσότερες φορές τα πράγματα δε λέγονται με το ονόμα τους. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε κατακτήσει ένα μίνιμουμι, που λέει ότι όταν κάποιος π.χ. έχει μια λογική "το δομάτιό μου το καθαρίζει η μαμά μου, άρα και το στέκι κάποια μαμά ή κάποιος μαλάκιας θα το καθαρίσει", του βάζεις αυτό το ζήτημα, άμεσα και επί του πρωτέστου. Είναι λάθος όλωστε να υποδύμαστε ότι όλα είναι μια χαρά αφού ούτε τον εωντό μας, ούτε την κοινωνία έχουμε τη διάθεση να κοροϊδέψουμε.

Αυτός είναι ο λόγος που, όπως είπε και ο Γιάννης Κ. ενώ από τη μια υπάρχει η συνέλευση που αποφασίζει μια ελάχιστη λειτουργία του χώρου, από την άλλη υπάρχει μια προτοβουλιακή δράση, που απεγκλωβίζει κάποιον από τη συνέλευση και οδηγεί τον καθένα να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Γιάννης Κ.: Συμπληρωνόντας, θέλω να πω ότι η λογική της ανοιχτής συνέλευσης, όπου μπορεί να έρθει μέχρι και ένας φασιστας (που λέει ο λόγος) επιφανειακά δημιουργεί προβλήμα, αφού είσαι υποχρεωμένος να ακούς και να απαντάς στον καθένα. Εκεί όμως βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία της, αφού αυτή η συνεχής πρόκληση στον οποιονδήποτε, σε κάνει να συνεχίζεις αν έχεις επιχειρήματα ή να διαλύεσαι αν ζεις με φρενοδασθήσεις, αδυνατώντας να απαντήσεις στα ζητήματα που τίθενται.

Πάπτη: Αυτό όμως που καθόρισε την πορεία του στεκιού και έχουμε φτάσει σήμερα να λέμε όσα λέμε, έχει μια ιστορία και μια συνέχεια. Μια ιστορία που ξεκινάει με το που μπήκαμε στο στέκι. Ο βασικός διαχωρισμός είναι ότι δεν είμαστε πολιτική ομάδα. Αυτός ο χώρος πάρθηκε με τη λογική ότι θα είναι ανοιχτός σε όποιο άτομο ή ομάδα θέλει να λειτουργήσει μέσα σ' αυτόν, σε επίπεδο γειτονιάς και όχι μόνο. Και οι πρώτες προστριβές ήταν πάνω σ' αυτό το θέμα, δηλαδή στο πώς θα λειτουργεί ο χώρος. Υπήρξαν προστριβές ανάμεσα σε ανθρώπους που ήθελαν να είναι ανοιχτός ο χώρος και σε άλλους που ήθελαν να έχει προεδρείο, φύλακα ή που να έχει τη σφραγίδα ενός κόμματος.

Αυτές οι προστριβές οδήγησαν εμάς στο να λειτουργήσουμε σαν ομάδα, αφού δύνταν η ομαδοποίηση ήταν αναπόφευκτη, και να μείνουμε αρχικά κλειστοί σε ερεθίσματα και απόφεις ανθρώπων που μας πλησίαζαν, χωρίς να το θέλουμε. Ακολούθησαν απελεύτερες συνελεύσεις που αναζητούσαν τη μία και μοναδική κοινή άποψη και που μάλλον δημιουργόνταν περισσότερα προβλήματα από όσα ήθελαν να λύσουν, οδηγώντας παράλληλα στη στασιμότητα. Κάπως έτσι οδηγήθηκαμε στο σημερινό τόπο λειτουργίας που σωστά αναλύθηκε προηγουμένως, στηριζόμενοι περισσότερο στην εμπειρία μας από το χώρο, μια λειτουργία που όπως φαίνεται κατακτήθηκε σιγά σιγά.

ΦΩΚ.: Εγώ θα ήθελα να μάθω αν και πώς λειτουργήσει σαν πόλος έλξης το στέκι για τη γειτονιά, αν και πως πέτυχε σε σχέση με τους γύρω του...

Δημήτρης: Καταρχήν το ζήτημα που έθεσε ο ΦΩΚ. έχει να κάνει με την αριανή κουβέντα. Πιστεύουμε όμως πως δεν μπορείς να αξιολογήσεις άμεσα και απτά το κατά πόσο λειτουργήσει το στέκι σαν πόλος έλξης στη γειτονιά, στο Περιστέρι.

Καταρχήν γιατί το στέκι μέσου σε αυτά τα πέντε χρόνια πέρασε από διάφορες λογικές που έτσι κι αλλιώς διαφέρουν μεταξύ τους. Λογικές σαν κι αυτή της ομάδας, που έθιξε προη-

γονιμένως η Πόπη, που ήταν λάθος. Παρ' όλα αυτά όμως, δηλαδή η περίοδος εσωστρέφειας που λειτουργήσε σε βάρος μας, εμείς θεωρούμε ότι το στέκι έχει παίξει ένα ρόλο, ακόμη κι αν δεν είναι αυτός που εμείς φανταζόμαστε.

Ακόμη δηλαδή και αν δεν αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όλους όσους θέλουν να δουν κάπιος διαφορετικά τα πράγματα σ' αυτή τη γειτονιά. Αυτό δεν το έχουμε λύσει ακόμια και νομίζουμε ότι θα ήταν λάθος από τη μεριά μας, να πούμε ότι πετύχαμε το στόχο μας και είμαστε οι καλύτεροι...

Αυτό που νομίζουμε ότι σ' ένα βαθιό έχουμε πετύχει είναι να κρατάμε τα μπόσικα, σε μια μεγάλη γειτονιά, παρ' όλα τα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχοντας ένα μίνιμου παρέμβασης στη γειτονιά μας, καταφέρνουμε να μη χάνεται ένας κόσμος, ή ακόμια και αν χαθεί να ξέρει ότι κάποια στιγμή που θα καταφέρει να εκφραστεί διαφορετικά, υπάρχει αυτός ο χώρος, υπάρχει αυτό το μέσο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία με τους φασίστες στο Περιστέρι.

Αυτή την ιστορία τη ζούμε 4 χρόνια από κοντά, τη βιώσαμε πολύ ύστοινα το καλοκαίρι, λόγω του ότι ο χώρος είναι έκθετος στον κάθε λογής μαλάκια, και νομίζω ότι παρότι επιχείρησαν να κάνουν μια δουλειά στο Περιστέρι, η ελάχιστη παρέμβασή μας, είτε γράφοντας συνθήματα σε σταθερή βάση, είτε μια αφίσα ή μια εκδήλωση, μια στο τόσο, καταφέραμε να τηρήσουμε κάποιες ισορροπίες. Ισορροπίες που λένε ότι αν και το Στέκι δεν αποτελεί σημείο αναφοράς, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ώστε να μην μπορούν να βγάζουν κάποιοι ανοιχτά στο Περιστέρι και να το πάιζουν ελληνάρες. Αυτό σαν παραδειγματικό μας, ελάχιστης από τη μία, ουσιαστικής από την άλλη, παρέμβασης μέσα στη γειτονιά, θεωρούντας ότι ένα ελάχιστο παρέμβασης σε μια γειτονιά έχει να πει πράγματα, κάτιον το οποίο πολὺς κόσμος έχει υποτιμηθείν.

Πόπη: Πάντως εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο πόσο δύσκολο είναι να λειτουργείς ένα χώρο με μια άλφα άποψη και παραλληλα να είσαι ανοιχτός σε κάθε άποψη, σε κάθε ερεθίσμα που έρχεται από έξω.

Για παραδειγματικό εδώ έχουν έρθει και φασίστες, που δηλώσαν ανοιχτά εθνικοσοσιαλιστές άλλη η πρώτη κίνησή μας ήταν να τους ακούσουμε (μέχρι που το δήμωσαν βέβαια και μετά έφυγαν!!!). Πάντως είναι πολύ δύσκολο, όχι τόσο σε ακραίες περιπτώσεις σαν και αυτή που μπορείς να πετάξεις έξω τον άλλο με τις κλωτσιές, όσο σε περιπτώσεις αινθρόπων που αν και έχουν μια εντελώς διαφορετική λογική από τη δική σου, έρχονται στη συνέλευση βάζοντας ζήτημα μιας δράσης, πολλές φορές με λογικές κατελόγματος. Και είναι όντως δύσκολο το να είσαι ανοιχτός και να συζητάς πράγματα μ' αυτών των κόσμων, αναγκασμένος κάποιες φορές να δρας μαζί τους, σε προβλήματα γειτονιάς π.χ., και παρόλα αυτά να μην χάνεις τη ταυτότητά σου, να ξέρεις ποιός είσαι, τί κάνεις και γιατί, και μέχρι πού μπορείς να συνεργαστείς με τον άλλον.

Για μένα εκεί παίζεται το πώς κρατάω ένα χώρο ανοιχτό και θέλω να τονίσω τη διαφορά ανάμεσα σε μια ομάδα και σ' ένα στέκι που θέλει να είναι ανοιχτό, μια διαφορά πολύ μεγάλη. Και όσο σημαντικό είναι να λειτουργεί μια ομάδα σαν ομάδα, τόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί ένα στέκι όπως είπα, μόνο που το στέκι είναι πιο δύσκολο. Αυτό γιατί πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας, ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε ό,τι προκύψει.

Γιάννης Κ.: Εγώ θα ήθελα να πω, πως επειδή τα όρια ανάμεσα στην εσωτερική λειτουργία και στο ανοιχτό στέκι είναι πολύ θεωρείται, ας μην μπούμε στην αυριανή κουβέντα και ας περιοριστούμε στην εσωτερική λειτουργία. Και θέλω να ξανατονίσω ότι μια εμπειρία 5 χρόνων στο στέκι, μου έδειξε τη μεγάλη σημασία της διαφοράς ανάμεσα στη πολιτική ομάδα και στο στέκι, όπως επίσης και πώς μπορεί να λειτουργήσει ο καθένας στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης...

Πόπη: Πράγμα που έχει να κάνει με τα ερεθίσματα που δέχεσαι, έστω και αν είναι διαφορετικά από τη δική σου άποψη.

Γιάννης Κ.: Εγώ θέλω να τονίσω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν πολιτικές ομάδες, όσο το δυνατό περισσότερες και καλύτερες, αλλά μέσα σ' ένα στέκι μπορεί να εκφραστεί η αυτενέργεια, η δράση κάποιου απόμου από επιλογή, το να κατακτήσει αυτό το άπομο κάποιον επίπεδο συνειδητοποίησης ώστε να δρα από μόνο του χωρίς να απολουθεί καταστάσεις. Κάτιον το οποίο έχει μεγάλη σημασία.

Ελένη: Η καθημερινή ζωή του στεκιού πέρα από κάποιες συναντίες, ποιά είναι;

Πόπη: Η καθημερινή ζωή του στεκιού, είναι αυτή που σε επηρεάζει περισσότερο από οπιδήποτε άλλο.

Δημήτρης: Η καθημερινή ζωή του στεκιού δεν είναι κάπια φοβερό και τρομερό. Τις περισσότερες φορές ξεκινάει από το ότι έχονται κάποιοι άνθρωποι να μιλήσουν με διαφορετικούς όρους, που και αιτοί δεν είναι ξεκάθαροι, φτάνοντας κάποιες φορές να αναπαράγουν αυτό που υπάρχει στη κοινωνία, και αυτό είναι ένα ζήτημα που έτσι και αλλιώς μας απασχολεί. Δηλαδή μπορεί να έρχεται κάποιος στο στέκι και να έχει ανάλογη συμπεριφορά με αυτή που θα είχε σε μια καφετέρια.

Κάποιες άλλες φορές όμως ξεπερνάει αυτό το επίπεδο και προχωράμε παραπέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος που βρίσκεται και συζητάει στο στέκι, διάν π.χ. βγεί το δελτίο, θα κάτσει να το διπλώσει και να το ράψει μπαίνοντας σε μία συλλογική διαδικασία, συμμετέχοντας σε αυτό που γίνεται. Αυτό που τίθεται είναι κατά πόσο ένας κόσμος που βρίσκεται εδώ μπορεί πρωτοβουλιακά, πέρα από τη συνέλευση, να βάζει ζήτημα. Έχουμε μια εκτίμηση που λέει ότι δεν έχει χαθεί η ιστορία. Δεν έχει χαθεί αυτό που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος που έρχεται, αν και έχει διάθεση να ασχοληθεί με το ένα ή άλλο ζήτημα, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να θέσει διάφορα ζητήματα. Από 'κει και πέρα

στο καθημερινό ή κατάσταση είναι εντελώς ρευστή, ξεκινώντας από το βγαίνουμε για αφισσοκόλληση όλοι μαζί μέχρι είμαστε στο χαβαλέ όλοι μαζί.

Απλά αυτό που θεωρούμε ότι έχει κατακτηθεί σ' ένα βαθμό, είναι αυτός ο χώρος να μην είναι αλιοτριωμένος. Δηλαδή αυτός ο χώρος να μην είναι π.χ. μπαρ, και αυτό το λέω γιατί έχω δει παρόμοιους χώρους να έχουν τη λογική του μπαρ. Να μην έχει μια λογική που λέει "έχω ένα άλφα στην κι έχομαι και το καταθέω εδώ πέσα", ή που να λέει ότι αυτός ο χώρος έχει κάποιες προδιαγραφές. Πάνω σ' αυτό έχω να πω ότι κατά καιρούς έχουμε δεχτεί μια κριτική πως στο στέικι έρχονται οι πιο μουρλοί που κυκλοφορούν, κάτι που εγώ νομίζω ότι είναι συν. Έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή σ' αυτό το χώρο και κάτι από ποιούς όρους αυτή διαδραματίζεται. Αυτό μεταφράζεται στο ότι αυτός ο χώρος είναι ανοιχτός και αυτός είναι ο λόγος που εδώ μπορεί να έρχεται ο καθένας. Αυτός είναι ο λόγος που όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε καθημερινή βάση δεν έστειλαν κανένα σπίτι του και αυτό το θεωρώ θετικό.

Προσπαθούμασε και προσπαθούμε κάθε φορά, να κατοχυρώνουμε μια μίνιμουμ λειτουργία του χώρου, με κάποιους όρους. που να είναι περισσότερο "αποτελεπική" χωρίς να βγάζει τον άλλο εκτός στεκιού επειδή είναι αυτός που είναι, και χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε η Πότη, ότι αν και ήθαν εδώ φασίστες δεν τους πλακώναμε στα μπουνίδια, κάπι θετικό. Η δύναμη ενός τέτοιου χώρου βρίσκεται στο να είναι ανοιχτός σε τέτοιους τύπους, αλλά όταν αυτοί θέλουν να βγούν

δημόσια να πουν τί είναι, να μην
τους αφήνει με τη δράση του τα
παραμικρό περιθώριο. Να τους
δείχνει με τον ένα ή άλλο τρόπο
ότι δεν τους "παίζονται". Και εκεί¹
νομίζω ότι βρίσκεται το πόσο παί-
ζει μια ιστορία εδώ σε καθημερι-
νή βάση.

Γιάννης: Εγώ δεν νομίζω αυτό. Εγώ νομίζω ότι το καθημερινό έχει μπροστά την επανάληψη. Κασινήθως η επανάληψη αποκοινωνεῖ. Είναι σαν τον ήλεκτρικό. Αμέσως τον πάρεις από Κηφισιά, μέχρι τη Βιττόρια έχεις κοιμηθεί. Αν πάιξουν στέκια, πέρα από άσσα περιέχοντας ο Δημήτρης, το σημαντικό είναι η επανάληψη να μην αποκοινωνεῖ. Όταν κάποιοι άνθρωποι δεν επαναπαύονται στο έχο δέκα φύλους να συζητών (γιατί είναι δύομορφο να βρίσκεσαι σε ένα χώρο με ανθρώπους με κοινή πάνω-κάτω κουλτούρα) και την "ψάχνουν", αυτό είναι που κάνει ένα χώρο δυναμικό. Όταν το να λειτουργούν δέκα άνθρωποι μαζί καθημερινά, δεν τους ευχαριστείς απλά, αλλά τους "κουρδίζεις" πεισσότερο.

Αν κάποιος φέρει μια ματιά εδώ τυχαία, μπορεί να ακούσει κάποιους να μιλάνε για το μπάσκετ. Αν κρατήσει αυτό σαν κύριο χαρακτηριστικό του στεκιού κάποιος νει λάθος, γιατί καλώς ή κακώς γνωρίζει την καθημερινότητα έχει και τέτοια στοιχεία αλλά δεν είναι τα κυριότερα. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω σόλη μέρα για το κράτος των πολυεθνικών, θέλω να μιλήσω και για μπάσκετ. Έτσι για να πω "είπαμε και μια μαλακία σήμερα". Όταν ένας χώρος έχει από τη μία αυτό το καθημερινό και από την άλλη έχει ότι τη φρίξη που τρώω καθημερινά στη ζωή, στη δουλειά, τη βγάζω παραπέρα, τότε προχωράει. Και όχι απλά επειδή είναι



αποτελεσματικός σε σχέση με τους φωσίστες.

Δημήτρης: Αυτό που σκοτώνει είναι η στασιμότητα. Αν υπάρχει μια εμπειρία εδώ, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτούς τους χώρους τους σκοτώνει η λογική του επαναπαύσμα. Θεωρώντας ότι μπορώ να αλλάξω την κοινωνία μέσα σε τέσσερις τοίχους, ξώντας με την φευδαρισθηση ότι αλλάξω την κοινωνία ενώ κάθομαι εδώ μέσα. Το ότι έχεις καταπήσει το δικαίωμα να βρίσκεσαι σε ένα χώρο και να τον λειτουργείς είναι κάπι. Το να πραγματίζεσαι όμως, ότι αυτός ο χώρος είναι η αρχή και το τέλος, αφγάνη γρήγορα σε τσακίζει. Αυτό το είδαμε επί του πρακτέου, πως μια τέτοια λογική στέλνει κόσμο στο διάδολο.

Μισέλ: Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι είναι μόνο θέμα χώρου. Σ' αυτό το χώρο μπαίνουν οι βάσεις και από 'κει και πέρα μπαίνει το πώς ο καθένας έχει συνειδητοποιήσει αυτό που θέλει να κάνει. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να κερδίσεις έναν ή δύο και από την άλλη να φύγουν δέκα.

Το πιο σημαντικό που υπάρχει είναι ότι μπορεί να υπάρξει μία πληροφόρηση πάνω σε κάποια ζητήματα, που μπορεί να ευαισθητοποιήσει κι άλλο κόσμο. Αυτός είναι ο άξονας σε σχέση με την άμεση δημιουργία και την άμεση έκφραση. Το ότι υπάρχει ένας χώρος ειδικός δε σημαίνει ότι θα αποφύγεις γενικά ζητήματα. Για μένα είναι καλό να υπάρχει αυτός ο χώρος που μπορεί και ευαισθητοποιεί ανθρώπους. Από 'κει και πέρα είναι στη συνείδηση του καθενός, όταν περάσει από εδώ, τί θα μπορέσει να εκτιμήσει από αυτόν το χώρο. Άλλωστε ο όρος αυτού του χώρου είναι πολύ συγκεκριμένος.

Πότη: Όμως από κάποιο σημείο και μετά κάποια πράγματα δουλεύονται και εδώ μέσα. Μπορεί να έρθει ο καθένας και να βάζει ζητήματα, αλλά το πώς θα εξελιχθούν, έχει να κάνει με τη δουλειά που γίνεται εδώ. Άλλωστε επί του πρακτέου όλα αλλάζουν. Και μαζί τους αλλάζεις και εσύ. Το καλό είναι ότι τέτοιοι χώροι μπορούν να μην επηρεάζονται, να μην απογοητεύονται από τη στασιμότητα, που αρκετούς έστειλε στο σπίτι τους.

Μισέλ: Ναι, στους δέκα θα στείλει τους έξι στο σπίτι τους, όλά το θετικό είναι ότι υπάρχει μια βάση σε όλα αυτά, που υπενθυμίζει...

Δημήτρης: Το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει ένας τέτοιος χώρος, είναι ότι εύκολα επαναπαύεσαι. Όταν δεν τον έχεις, "είσαι στη γύρα"... Στην πλατεία, στο δρόμο, γράφεις συνθήματα, κοιλάς αφίσες, μ' ένα τρόπο κινείσαι... Το πρόβλημα δημιουργείται όταν κλείνεσαι σ' ένα χώρο. Π.χ. μπορεί να πέφτουν βόμβες γύρω σου, να γίνονται καταλήψεις στα σχολεία, να βραζάνε ξένους και εσύ να έρχεσαι και να λες "είδες τί έγινε" διπώς ο καθένας, κι αυτό να σου αρκεί. Κι εκεί δε διαφέρεις σε τίποτα με διάφορους" ευαισθητοποιημένους" που λένε το ίδιο. Το ζητήμα είναι να καταφέρνεις, παρότι βρίσκεσαι σ' ένα χώρο, να παρεμβαίνεις, όσο υπάρχει η δυνατό-

τητα, καθημερινά σε ό,τι γίνεται. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό το χώρο μέσο, και περνάμε στην αριανή κουβέντα, για να μιλάς για όσα διαδραματίζονται γύρω σου. Εμείς έχουμε μια εκτίμηση ότι τέτοιοι χώροι δε σφίγνουν, ούτε από καταστολή, ούτε από φασίστες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι χώροι αν αντιμετωπίζουν προβλήματα, αν κινδυνεύουν από κάπι, είναι από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Μισέλ: Πιστεύω ότι δεν μπορείς να αποφύγεις κάπι τέτοιο. Η βάση υπάρχει. Και η ευκαιρία υπάρχει. Το αν θα αδράξεις, θα την προχωρήσεις, και θα της δώσεις μια προοπτική, είναι τελικά προσωπικό ζητήμα του καθενός. Το ότι λειτουργεί ο χώρος πρωτοβουλιακά και δίνεται βάρος στην αυτενέργεια, είναι πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα το επιθυμητό. Από εδώ μπορεί να περάσει ο καθένας και το τι θα κάνει είναι στο χέρι του.

Γιάννης: Εγώ νομίζω ότι η βάση είναι "να σε τρώει ο κώλος σου" και να ανέχεσαι το διπλανό σου. Το μόνο πράγμα που ξέρω με ηλικία πέντε ετών, είναι κάπι πιτσιρίκια πέντε ετών, είναι η *amalias* και είναι και το στέκι. Ότι, έχω δει να χαλάει, χαλάει γιατί ο ένας δεν μπορεί να ανεχτεί τις παραξενίες του άλλου ή επειδή δεν έχει το κουράγιο να πει "επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί, κάνε αυτό που θέλεις, να κάνω εγώ κάπι άλλο". Το βασικό πράγμα που μπορεί να σημειεύει τέτοιες ιστορίες, ιστορίες καθημερινές, είναι το να ανέχεσαι το διπλανό σου. Να τον ανέχεσαι στη μαλακία του, χωρίς όμως να τον αφήνεις να παρεκπέπεται. Αν ο άλλος είναι στο χαρακλέ πρέπει να τον καταλάβεις αλλά δεν μπορείς να τον αφήσεις να κάνει αυτό το χαρακλέ "σημαία".

Το σημαντικό δεν είναι ότι λείπει χώροι. Αυτό που λείπει είναι η ανοχή. Ό,τι έχει χαλάσει, έχει χαλάσει επειδή ο ένας δεν καταλάβαινε ότι ο άλλος έχει νεύρα ή ότι ο άλλος είναι τέτοιος τύπος. Το στέκι κρατάει γιατί "ο Άρης είναι μουρλός, ο Δημήτρης παλαβός, η Πότη τρελή" αλλά όλοι μαζί μπορούν να συνεννοηθούν. Έρχεται και ένας λογικός και λέει "ωραίοι οι μουρλοί, εδώ είμαστε". Αν ο καθένας προσπαθούσε να επιβάλλει ένα μοναδικό τρόπο συμπεριφοράς, αγνοώντας όλους τους άλλους, αυτός ο χώρος θα κρατάγε το πολύ δύο χρόνια. Όσο κρατάει ο ενθουσιασμός ή το ιδεολογικό "πρέπει", και όταν τελειώσουν πας σπίτι σου. Και δεν είναι απλά ανοχή. Είναι κοινωνικό μοντέλο, κατανόηση της διαφορετικότητας του άλλου. Κι αν τη λογική "είμαι για πάρτη μου" τη δεις στην κοινωνία, είναι "εθνική οδός": παιώνω τη BMW και τους σκοτώνω όλους. Ενώ το "καταλαβαίνω τον άλλο", σημαίνει κατανού ότι ο καθένας έχει το δικό του κούδικα, ρυθμό, ζωή ή οτιδήποτε άλλο.

Αυτό δημιουργεί δικό σου μοντέλο.

Μισέλ: Άρα οδηγούμαστε πάλι σε κάποια αυτογνωσία που πρέπει να υπάρχει.

Γιάννης: Δε νομίζω ότι είναι προσωπικό...

Μισέλ: Ας το πούμε ανθρωπιά...Βρίσκεσαι με κάποιον άνθρωπο κι έχεις τη διάθεση να τον καταλάβεις. Και μπορούν να βρεθούν διαφορετικοί χαρακτήρες από τη στιγμή που έχουν ένα κοινό σκοπό. Με σκοπό τον άνθρωπο ή καλύτερα πάσις αυτός μπορεί να επιβιώσει καλύτερα σε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Όχι απλά να επιβιώσει, να ζήσει πραγματικά.

Δημήτρης: Εγώ θά έλεγα ότι αυτό είναι που λέμε επικοινωνία. Επικοινωνία δεν είναι "κάθονται πέντε τύποι που συμφωνούν σε όλα και λένε "a! τι ωραία που είμαστε". Επικοινωνία είναι ότι ενώ εγώ είχα ένταση σήμερα, πέντε άνθρωποι με ανέχτηκαν και δε μου είπαν άντε γαμήσου, που έπρεπε να μου το πούνε με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της κοινωνίας. Εγώ νομίζω ότι επικοινωνία είναι, όχι απλά να ανέχεσαι τον άλλο, αλλά και να καταλαβαίνεις τη διάθεση του γι' αυτό το χώρο, όπου συναντιέστε τελικά για να συνεχίζετε μαζί.

Νομίζω ότι μια λογική που υπήρχε γενικά, ότι "επικοινωνία ίστον μιλάμε με την κοινωνία", ήταν παραμύθι. Ήταν παραμύθι γιατί η επικοινωνία δεν αντιμετωπίζοταν ως κάτι δυναμικό. Η επικοινωνία, όπως και η καθημερινή συμβίωση, δεν είναι κάτι στάσιμο, που λέει ότι "είμαστε καλοί άνθρωποι", είναι κάτι δυναμικό. Οτιδήποτε θέλει να προχωρήσει πρέπει να έχει δυναμική. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα από τη σύγκρουση της δικιάς μου έντασης π.χ. και της ηρεμίας του άλλου, προχωράει η ιστορία.

Και ξανάλεω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν στέπια, σπίτια, καταλήγεις, ομάδες, ήταν αυτό: λέγανε φέματα. Λέγανε φέματα ότι ήταν όλοι αγαπημένοι. Λέγανε φέματα ότι ήταν όλοι ο ίνας δίπλα στον άλλο. Το αν είσαι δίπλα στον άλλο, φαίνεται στο πόσο τον ανέχεσαι, στο αν μπορείς να κάνεις κάτι μαζί του, φαίνεται στο αν μένεις δίπλα του στη διαδήλωση και δεν τρέχεις. Είναι κάτι που ξεκινάει από την καθημερινή τριβή εδώ πέρα και φτάνει στη διαδήλωση. Κι αν δει κανέις την καθημερινή τριβή και τις διαδηλώσεις μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Τούλαξιστον τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση είναι πολύ σαφής, ώστε να μη βλέπουμε τι φταίει.

Φωκ: Αυτό που θα πω δεν είναι απλό, αλλά νομίζω ότι η γειτονιά που ζούμε σ' αυτή την πόλη, είναι κάπως απάνθρωπη.

Γιάννης: Όλες οι γειτονίες είναι απάνθρωπες, γιατί ξέρεις τον άλλον.

Φωκ: Ήθελα να πω ότι το να φτιάξεις ένα στέκι, σε δεσμεύει στο χώρο της γειτονιάς. Αυτό, για μένα που σιχάνωμα τη γειτονιά μου, είναι κάτι εφιαλτικό. Εγώ μένω στην Κυψέλη π.χ. Το να αναγκάζομαι να βρίσκουμαι κάθε μέρα σ' ένα στέκι στην Κυψέλη, είναι κάτι εφιαλτικό. Το να είσαι σε μια ομάδα με ανθρώπους, αυτό είναι κάτι που μετακινείται, μπορείς να κινηθείς ή και να βγεις από την πόλη. Ενώ το να βρίσκεσαι σ' ένα χώρο σαν κι αυτόν, αφού θα είναι λίγοι αυτοί που θα τον διαχειρίζονται, απαιτεί τη συνεχή παρουσία σου. Καταλαβαί-

νω ότι κάποιοι έχουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν, να λειτουργήσουν στη γειτονιά, να αντιπληροφορήσουν, αλλά ρωτώ, "σκοπός είναι να γίνει πιο όμορφη η γειτονιά;" Και αν αυτό βιώνεται σαν πίεση, δηλαδή το να δεσμεύεσαι να λειτουργείς σ' ένα χώρο απάνθρωπο, και αν έχει βρεθεί κάτι σαν αντιστρόθμισμα σε αυτή την πίεση, όπως κάποια διέξοδα δημιουργίας. Αυτό πιστεύω όχι να κάνει άμεσα με την καθημερινότητα.

Γιάννης: Βασικά, Φιλοθέη αράζουνε τα παιδιά, γιατί εδώ είναι φρίκη. Και δυο φορές τη βδομάδα έρχονται και το ανοίγουν.

Νίκος Λ.: Μιλάμε για ένα στέκι γειτονιάς, που δεν περιορίζεται στην οδό Καρυπάτιδος αλλά καλώς ή κακώς ανήκει στο δήμο Περιστερίου και κατά κάποιο τρόπο εκεί περιορίζεται. Το ότι μπορείς να κάνεις μια παρέμβαση στη γειτονιά και πέρα από αυτή, αυτό είναι κάτι που παίζει...

Φωκ: Εσύ μιλάς για τη δράση αυτού του στεκιού αλλά εγώ μιλώ ως κυριολεκτικά για το χώρο, δηλαδή το στέκι σαν ένα ντουφάρι και γύρω γύρω οι δρόμοι. Μια πραγματικότητα καθημερινή που κάποιο σε δεσμεύει. Είσαι σε μια γειτονιά, έχεις το στέκι και πρέπει να είσαι κάθε μέρα. Πάνω σε αυτό εγώ μιλάω...

Γιάννης: Θα σου απαντήσω αν και δεν είμαι του στεκιού...Πρότον, δεν έρχονται κάθε μέρα. Δεύτερον, τι έχει η γειτονιά, δεν καταλάβα; Αν μου τη δίνει μια περιοχή, μου τη δίνει γιατί φτιάχτηκε χωρίς να με φορήσουνε κι όχι επειδή έχει τσιμέντα. Αν δηλαδή πας σε καμιά ευρωπαϊκή μητρόπολη με τεράστια πάρκα, που βγάζουν οι κυρίες βόλτα το σκυλάκι και οι μπαμπάδες σπρόγγυνον το καροτσάκι, είναι όμορφα; Πράσινο, συντριβάνια, ποτάμια...Αυτό για μένα δεν είναι κάτι όμορφο.

Είναι πάλι κάτι παραμυθένιο και ψευτικό, είναι σαν αντά τα τεραγωνισμένα πάρκα που δεν ξεφεύγει κλαφάκι, σαν κούρεμα πεζοναότη...

Δημήτρης: Είναι γκαζόν και δεν είναι χορτάρι.

Γιάννης: Είναι γκαζόν και δεν είναι χορτάρι που λέει και ο Δημήτρης, και το "επειδή μένω στο Περιστέρι, θα την φάξω με το πράσινο", εμένα μου φαίνεται λίγο φυσιολατρικό. Εγώ ξέρω δύο οργά: Το ένα είναι, άμια έχεις καλή παρέα δε γιαπείς που είσαι... Το άλλο δεν το υιμάμαι.

Πόπη: Αυτό που είπες όντως ισχύει και είναι αυτό που είπαμε πριν. Ο χώρος, το στέκι σα στέκι, δεν είναι ο αυτοσκοπός. Είναι το μέσο που χρησιμοποιείς για να κάνεις αυτό που θέλεις. Εμένα η γειτονιά μου, μου αρέσει. Σ' αυτήν έζησα κι αυτήν θέλω να φτιάξω, και στον κυριο-Μήτσο που είναι απέναντι γουστάρω να μιλάω μαζί του, γιατί αύριο μπορεί και να βγούμε στο δρόμο μαζί. Αυτό είναι για μένα η αξία της γειτονιάς, η αξία της αυτοοργάνωσης των κατοίκων.

Γιάννης: Εγώ πάντως δεν έχω τίποτα με τις πόλεις. Και αν με ρώταγαν που θέλω να ζήσω, θα διάλεγα την πόλη και όχι

ένα βουνό "να με τρώνε οι λύκοι και τα τσεκάλια, να περπατώ πέπτε χιλιόμετρα για να βρω τσιγάρα".

Πόπτη: Και σε σχέση με άλλες γειτονιές, ήμουν καλύτερα γιατί είχα και αλάνες για να τρέχω.

Φωκ: Δηλαδή ο σκοπός είναι να μη φύγεις από τη γειτονιά;

Πόπτη: Την αγαπάω, κι επειδή την αγαπάω και τη γουστάω, βρίσκομαι μ' άλλους δέκα ανθρώπους που προσπαθούν να την κάνουν καλύτερη, κάπι που θεωρώ καλό για οποιονδήποτε, σε όποια γειτονιά κι αν βρίσκεται.

Γιάννης: Η Φιλοθέη που είναι σα ζούγκλα είναι όμορφη; Εγώ ως courier έχω πρόβλημα επειδή έχει πλατείες και κάνω συνέχεια κύκλους...

Δημήτρης: Εμένα μου φαίνεται πιο λογικό να παρανοείς με μια κατάσταση που υπάρχει στο Περιστέρι και να παλεύεις να γίνει καλύτερη, παρά να παρανοείς με την καταπέση των ακούδων στον Καναδά και να μιλάς στους Περιστεριώτες για τις αφρούδες του Καναδά. Αυτό χωρίς να σημαίνει πως αδιαφορείς για ότι συμβαίνει πέρα και έξω από τη γειτονιά σου, έχει να κάνει με το ότι σίγουρα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, για αυτά που καθημερινά βιώνουμε, που καθημερινά μας ενοχλούν. Πολύ απλά, δε λες ότι στο Βερολίνο πουλάνε ναρκωτικά: λες ότι στη Δέλγλερη γίνεται χαμός, κι ότι αυτό σε ενοχλεί. Είναι η αυριανή κουβέντα το τι είναι για μας αυτός ο χώρος.

Πρέπει όμως να γίνει σαφές, πως ο χώρος είναι το μέσο (όπως ένα περιοδικό, όπως χλιαρού δυο πράγματα) να εκφρασεις ότι νοιώθεις, για όσα συμβαίνουν τριγύρω σου. Απευθύνεσαι στη γειτονιά σου, γιατί θέλεις δε θέλεις, εκεί ξεις. Το να παραμυθιάζεσαι ότι αλλού ξεις, είναι μια αυταπάτη.

Φωκ: Εγώ όμως μένω στα Πατήσια...

Δημήτρης: Ναι, μένεις στα Πατήσια, που σαν περιοχή έχει δέκα χαρακτηριστικά. Επιβάλλεται να μιλάς γι' αυτό χωρίς αυτό να σημαίνει πως δε μιλάς για τίποτα άλλο. Δε σημαίνει πως επειδή το σύλλαλητριο έγινε Πατησίων και Αλεξανδρούς, εμείς που είμαστε μακριά δεν ενδιαφέρομαστε. Δεν τελειώνει εκεί η ιστορία...Μίλας για το ένα, μιλάς όμως και για το άλλο. Δεν μπορείς να μη μιλήσεις. Είναι φέμα, αρνιέσαι την ίδια σου την καθημερινότητα, όταν δεν αναφέρεσαι σ' αυτά που καθημερινά βιώνεις, σ' αυτά που καθημερινά ξεις. Και αυτό σχετίζεται με αυτό που λέγαμε ότι τέτοιες ιστορίες πάνε στο διάλολο, όταν νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά και δε βλέπουμε πέρα από τον τοίχο. Μια χαρά είμαστε και δυο στενά παρακάτω γίνεται χαμός.

Και επειδή ένας κόσμος σε βλέπει καθημερινά να κινείσαι, επιβάλλεται να του πεις τι σκέφτεσαι, αν αυτό βέβαια είναι αινάγκη σου. Αν είναις αινάγκη σου, "αν σε τρώει ο κώλος σου" όπως είπε κάποιος προηγούμενως, θα μιλήσεις και γι' αυτό που συμβαίνει έξω από την πόρτα σου, θα μιλήσεις και γι' αυτό που συμβαίνει πενήντα χιλιόμετρα μακριά σου. Θέλουμε δε θέλουμε, όλοι έχουμε κάποια σημεία αναφοράς, και το να πει

κάποιος πως δεν έχει κανένα, μάλλον δεν ισχύει. Το να πεις "δεν έχω στέγη, δεν έχω ελπίδα" που λέεις και το άσμα, θέλει πολύ γερά κότσια. Και οι περισσότεροι και στέγη έχουν αλλά και "καβάτζα" και μάλλον αποφεύγουν αυτό που καθημερινά συναντούν κατάμουτρα.

Όπως αυτός π.χ. που κατεβαίνει σε μία πορεία και τα σπάει αλλά αποφεύγει τον τσαμπουκά με το αφεντικό του. Και δεν είναι κακό που τα καίει. Κακό είναι που δεν τη λέει στο αφεντικό του. Κακό είναι που αποφεύγει την καθημερινή κόντρα και ψάχνει μια κόντρα πιο γενική, πιο μακρινή, στο βαθμό που δε γίνεται καθημερινό του βίωμα.

Νίκος Γ.: Εγώ θέλω να πω ότι μπορείς να έχεις μια παρουσία με τους δικούς σου δρόους, με τα δικά σου "πιστεύω". Μπορείς δηλαδή να πεις πέντε πράγματα για μια κατάσταση και να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο, όχι μόνο στη γειτονιά αλλά και γενικότερα. Δεν είναι δεσμευτικό ότι λειτουργείς σε μια γειτονιά. Η γειτονιά δε σε καπελώνει, ούτε εσύ την καπελώνεις. Πρέπει να συντελευτώγησες με τη γειτονιά και αυτό είναι στο χέρι σου. Πώς θα καταφέρεις δηλαδή όχι απλά να συντελευτώγησες με τη γειτονιά αλλά πώς μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα.

Γιάννης: Εγώ δε το βάζω σα γειτονιά πάντως. Γειτονιά είναι όλοι όσοι μένουν γύρω -γύρω. Άλλα με κάποια πράγματα δένεσαι, και κύρια δένεσαι με τους ανθρώπους. Έχεις κάποια ερεθίσματα τριγύρω σου αλλά βλέπεις κάποιους ανθρώπους, που μπορεί να είναι οι συμμαθητές σου που έγιναν πρεξάκηδες, μπορεί να είναι το "ασφαλίτικο", μπορεί να είναι τα "ντου" των μπάτων στη Δέλγλερη, μπορεί να είναι οι οπίδηπτε. Αν δεχτείς ότι αυτή η γειτονιά είναι απάνθρωπη επειδή κάποιες κουφάλες δε χωνεύουν ούτε τον εαυτό τους, αν έχεις δεθεί με μια ολόκληρη κατάσταση που βλέπεις να αλλάζει, είτε λόγω σχολείου, είτε λόγω γειτονιάς, τα "παίρνεις" και λες ότι εγώ εδώ θέλω να αλλάξω το "κόλπο". Γειτονιά είναι ο τρόπος ζωής μιας περιοχής.

Γ' αυτό λες ότι το Περιστέρι διαφέρει από το Χαλάνδρι και γι' αυτό το Περιστέρι είναι "γειτονιά", γιατί διαφέρει πολύ από τα διαφορετικά. Ένα ίδιο ακριβώς στέκι θα μπορούσε να στηθεί, στο Αιγάλεω, στους Αγίους ή σε πέντε ακόμη γειτονιές. Το ίδιο ακριβώς χωρίς να αλλάξεις ούτε γραμμή κι αυτό γιατί αυτές οι περιοχές μοιάζουν πολύ. Μ' αυτή την έννοια δε μ' ενδιαφέρει αν οι γειτονιές είναι απάνθρωπες. Και το Χαλάνδρι απάνθρωπο είναι, γιατί εκεί οι άνθρωποι μόνο οδηγάνε. Ένα τιμόνι ξέρουν να κρατάνε ενώ δεν ξέρουν να περπατάνε. Και αυτό απάνθρωπο είναι και ας έχει πράσινο.

Φωκ: Δηλαδή είναι σα να λέμε ότι το απάνθρωπο έχει να κάνει μόνο με τις ανθρώπινες σχέσεις, δεν έχει να κάνει π.χ. με τη μορφή της πόλης που αν έχει καταστύσει από κάπι είναι από πράγματα. Δηλαδή η ζωή μας αποτελείται από πράγματα αυτή τη στιγμή. Και για μένα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιζει

και η μορφή της πόλης.

Μισέλ: Η μορφή της πόλης από ποιούς έχει διαμορφωθεί; Από τους ίδιους τους ανθρώπους δεν έχει διαμορφωθεί; Οπότε τη λύση του προβλήματος από πού ξεκινάς να τη βρεις;

Φωκ: Για μένα πάντως έχει παγιωθεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχει μια αιτόνομη υπαρξη αυτή τη στιγμή η πόλη. Την τεχνολογία και αυτή άνθρωποι τη φτιάξανε άλλα τόροι πια και αυτή έχει τραβήξει ένα δικό της δρόμο. Εγώ το σύνδεσμο με την καθημερινότητα και τη μορφή της γειτονιάς εδώ πέρα. Και για μένα η ερώτηση που θέτεστε ήταν πολύ σωστή. Η απάντηση ήταν αυτή που εκτράπηκε.

Γιάννης: Το γειτονιά είναι πάντως πολύ θεωρητικό, γιατί αυτός με εκείνον και την Πόλη μένουν σε μια περιοχή σαν την Κυψέλη. Τα σπίτια τους είναι σε τέτοια απόσταση. Το γειτονιά ορίζεται τελείως κοινωνικά εδώ πέρα. Δεν είναι γειτονιά από ελληνική τανία που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις τη Μάρθα Καραγάνη, απέναντι μένει ο Βουτάς και όλοι μαζί μεγάλώσανε. Δεν έχει καμία σχέση.

Είναι γειτονιά που ορίζεται με βάση τα φίλα που έχει φάει ο καθένας και ανάλογα με το τί έχει ζήσει. Γιατί σε μια πόλη 400 κιλιάδων αισθάνων για ποιά γειτονιά μπορούμε να μιλάμε; Πού μπορεί να υπάρχει αυτό που θεωρητικά εννοούμε σα γειτονιά: Από το σπίτι μου μέχρι τον Ιερόθεο θέλω δύο λεωφορεία για να πάω. Δυο λεωφορεία θέλω να πάω και στο Χαλάνδρι όμως ή στη Γλυφά-

δα. Το γειτονιά δηλαδή που σου λέω, μπορεί να είναι άλλο πράγμα από αυτό που φαντάζεσαι.

Πόστη: Πάντως ακόμα και αν δεχτούμε μια πόλη όπως είναι φτιαγμένη, αυτό που μπορεί να την αλλάξει είναι οι σχέσεις, οι άνθρωποι, τα σπέκια, οι ομάδες, είναι αυτό το πρόγμα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν.

Γιάννης: Συγνώμη που ξαναπλέω αλλά για να βρούμε μέρος μη απάνθρωπο στην Αθήνα, πρέπει να πάμε γύρω στα 250 κιλιόμετρα μακριά, να πιάσουμε ένα βουνό και να ανέβουμε ψηλά. Όλα τ' άλλα είναι οριοθετημένα: Αν η περιοχή έχει πολύ πράσινο είναι χρυσέ, κι έχει σεκουνιριτάδες. Αν δεν έχει εργοστάσια έχει κάτι κολογειτονιες, που πρέπει να προσέχεις που πατάς, μην πέσεις σε κανένα χατάκι. Παίζουν και τα βουνά που είναι τελείως flat γιατί είναι σκουπιδότοποι και νταμάρια. Αν ψάξουμε να βρούμε περιοχή μη απάνθρωπη με τα άρια, του πόσο παραβιάζουμε τη φύση, δεν υπάρχει.

Αφού λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το φυσικό περιβάλλον, τους ανθρώπους, ξαναλέω ότι το ερώτημα είναι άποτο γιατί το μόνο που μπορείς να αλλάξεις εδώ, είναι η σχέση σου με τους ανθρώπους. Και αν κάτι έχει κυριαρχήσει, δεν είναι τα αντικείμενα αλλά το πώς οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από τα αντικείμενα και το πώς μεσολαβούν αντικείμενα στις σχέσεις τους. Και γ' αυτό φταίει τόσο το κράτος



και η εξουσία που το προπαγανδίζουν, όσο και οι άνθρωποι που το δέχονται.

Πόπτη: Σήμερα το θέμα συζήτησης ήταν η εισωτερική λειτουργία του στεκιού αλλά ίσως έπρεπε ν' ακουστούν δυο πράγματα για το πος λειτουργούν άλλες ομάδες ή κάπι τέτοιο. Δεν αρκεί να μιλάμε μόνο για το στέκι και εγώ θα ήθελα να ακούσω τον τρόπο λειτουργίας άλλων ομάδων. Και σήμερα δεν αρκεί το να συζητάμε 3 - 4 άτομα συνέχεια.

Δημήτρης: Πριν μας πουν την άποψή τους διάφοροι άνθρωποι που την "ψάχνουν" για στέκια, θέλω να πω πέντε πράγματα σε σχέση με την εισωτερική λειτουργία, σε σχέση μ' αυτό που είπε η Πόπτη ότι μιλάνε συνέχεια οι ίδιοι άνθρωποι. Εμείς θεωρούμε σημαντικό, ένα βάρος που πέφτει στη διαδικασία.

Αυτό σημαίνει πως όσο ιωράιο και αν φαινόταν προς τα έξω, το να παράγει ένας χώρος δέκα πράγματα, εμείς προτιμάμε να παράγει πέντε, το βάρος ποσοτικά για να γίνει πιο σαφές, αλλά αυτά να είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας. Αν εμείς βλέπουμε κάπι, αυτό είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι με τους ίδιους όρους. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας, ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, που είτε καλύτερα είτε χειρότερα, θα πργγιάνουν το χώρο πιο πίσω. Θέλουμε με λίγα λόγια ένα ελάχιστο συμμετοχής σ' αυτό που ήδη υπάρχει και κάπως έτσι νομίζουμε ότι προχωράει. Π.χ. όταν βγάνει ένα περιοδικό μηνιάδιο, δεν ενδιαφέρει να γίνει αυτό 15ήμερο ή μεγαλύτερο σε ώλη, όταν σε αυτό συμμετέχουν ουσιαστικά μόνο τρεις άνθρωποι. Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει είναι να συμμετέχουν ουσιαστικά δέκα άνθρωποι, έτσι ώστε το 15ήμερο τεύχος να προκύψει σαν ανάγκη, και όχι σαν άγχος. Για μας, όσο μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη διαδικασία, στον τρόπο που βγαίνουν κάποια πράγματα, δημιουργικά και δυναμικά, τόσο περισσότερο προχωράνε χώροι σαν και αυτόν. Είμαστε αντίθετοι στη λογική "ο σκοπός αγάπαι τα μέσα". Το μέσο είναι η ουσία και ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα είναι το πιο ουσιαστικό.

Μάριος: Είμαστε μια ομάδα από την Αγ. Παρασκευή που ζούνε, και σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση περί απάνθρωπης γειτονιάς, σ' ένα μέρος με πολυκατοικίες με όμορφους περιποιημένους κήπους, με λαμπερά εμπορικά κέντρα και μπάστους σε κοινούριτάδες σε κάθε γωνία.

Εμείς την είδαμε, εκεί που βρισκόμασταν σε μια πλατεία, να βρεθείμε σ' ένα χώρο με διαφορετικούς όρους και να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό που ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία και σαν ομάδα, βιώνεται ως εξής: Δεκαπέντε άνθρωποι με εντελώς διαφορετική νοοτροπία, εντελώς διαφορετική προέλευση σε σχέση με ομάδες κ.λ.π., βρίσκονται μαζί σε χαοτικές συζητήσεις, και το στίγμα που δίνουν είναι να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν σε κάπι κοινό.

Αυτό που ειπώθηκε και πριν, ότι το στέκι έφτασε μετά από πέντε χρόνια σε μια διαδικασία να ανοιχτεί και να επικοινω-

νεί με άλλο χόσμο, αυτό εμάς μας προέκυψε σαν όρος ύπαρξης. Αν εγώ δεν ανεχτώ τον άλλον κι αυτά που έχει να μου πει, δεν προχωράει η ιστορία. Αυτή είναι η μία πλευρά και η άλλη είναι πως μέσα σε αντίξεις συνθήκες, η αφηρημένη λογική λειτουργίας ενός χώρου μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένη, μπορεί να γίνει σταθερή παρέμβαση στη γειτονιά. Κι όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας που έχουμε στο μυαλό μας, αυτός είναι μια ανοιχτή γενική συνέλευση, ένας χώρος ανοιχτός σε κάθε μορφή έκφρασης.

Μαρία: Αυτό που λέει ο Μάριος, είναι το πως φανταζόμαστε να λειτουργήσει, αλλά επειδή κι εσείς προηγουμένως μιλήσατε για προβλήματα που έχουν συναντηθεί στο δρόμο, εμείς αν και ακόμα δεν είμαστε μέσα στο χώρο και λειτουργούμε μόνο σε συζητήσεις που έχουν γίνει μεταξύ μας, ήδη έχουμε συναντηθεί τα περισσότερα από αυτά που αναφέρατε.

Έχει συναντηθεί πρόβλημα στο πώς θα βρούμε κοινούς τρόπους δράσης, πώς θα λειτουργήσουμε μέσα στο χώρο. Για παράδειγμα, το έντυπο που αναφέρατε πριν. Ξεκινάς ένα έντυπο και μπάνει ένα ερώτημα: θα υπάρχει πολυφορνία, θα εκφράζονται όλες οι απόψεις όποιες κι αν είναι ή θα υπάρχει μια ομοιογένεια, να μη γιρίζεις σελίδα και βλέπεις εντελώς διαφορετικά πράγματα;

Είναι πολλά πράγματα που υπάρχουν και που θα λυθούν όταν μπούμε στο χώρο, όταν αρχίσουμε να λειτουργούμε μαζί, όταν αρχίσουμε να βλέπουμε τις φάσες μας καθημερινά. Γιατί είναι άλλο πρόγραμμα να βρίσκεσαι μια φορά τη βδομάδα και να λες "θα κάνουμε στέκι στην Αγ. Παρασκευή" κι άλλο να βλέπεις τον άλλο κάθε μέρα και να δουλεύει μια χρηματία που είναι "μου σπας τα νεύρα" ή θέλω να κάνουμε πράγματα μαζί". Αυτά είναι κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε δει άλλα "πατζούν".

Και χαίρομας που εδώ βγαίνουν κάποια πράγματα με κάποιο ενιαίο λόγο. Εγώ δεν ξέρω αν με τους δεκαπέντε ανθρώπους που βρισκόμαστε, μπορώ να μιλήσω στην ίδια γλώσσα. Δηλαδή να γράφουμε κάτι και να βγει σε κοινή βάση.

Γιάννης Κ.: Πάνω σ' αυτό που είπε η κοπέλα, θέλω να πω ότι η ασφαλιστική διελείδα είναι η αυτοοργάνωση, ότι "πάγων" ένα χώρο και τον αυτοδιαχειρίζομαι". Από εκεί και πέρα το αν θα διαμορφώσουμε, μια από κοινού άποψη, είναι κάπι που θα έρθει με την πάροδο του χρόνου.

Ένα περιοδικό π.χ. μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις στην αρχή, που όσο όμως περνάει ο καιρός θα συγχλίνουν. Αν πέσεις στην παγίδα, ότι πρέπει οπωδήποτε να υπάρχει ομοιογένεια, τότε μάλλον διαλύεται μια κατάσταση. Η ομοφωνία προκύπτει μέσα από μια διαλεκτική και την καθημερινή τριβή.

X: Όσον αφορά την ομοφωνία και την έλλειψη της, το να λες ότι η ομοφωνία είναι μια παγίδα είναι πολύ γενικό, γιατί όταν σκοπεύεις να παρέμβεις μόνο στο πολιτικό, η ύπαρξη της είναι κάπι το απαραίτητο. Όταν όμως έχεις σκοπό να έρθεις σε

επαφή με τις ανθρώπινες σχέσεις του χώρου σου, τότε μπορεί σίγουρα να υπάρχει διάσταση απόφεων. Όταν όμως το επίπεδο παρέμβασης είναι καθαρά πολιτικό, τότε πρέπει να συγχλίνουν οι απόψεις, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό.

Γιάννης Κ.: Εγώ αυτά τα δύο τα βλέπω να συνδέονται άμεσα.

X: Νομίζω ότι εδώ, επιτελούνται και οι δύο λειτουργίες, και η πολιτική και η ανθρώπινη, επιψερισμένα όμως, δε συγχέονται. Δε γίνονται από τα ίδια άτομα οι πολιτικές λειτουργίες και οι λειτουργίες της επικοινωνίας με τη γειτονιά, ή γίνεται αυτό;

ΣΤΕΚΙ: Αυτό γίνεται...

X: Τότε η διαφορία πάχη διευθετείται; Όταν π.χ. μόνο τρία άτομα ενδιαφέρονται για το έντυπο;

Πόπη: Όταν μόνο τρία άτομα ενδιαφέρονται γι' αυτό και οι άλλοι δε γουστάρουν ή δεν τραβάνε, αυτοί οι τρεις πολύ απλά δεν περιμένουν τους άλλους.

X: Άρα μέσα στην όλη διαφορία, υπάρχει συμφωνία...

Γιάννης Κ.: Και βέβαια, δε μιλάμε για τις πλέον αγεφύρωτες διαφορίες...

Μάριος: Γι' αυτό και βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι πολιτικός στόχος, το να μιλήσουν δέκα άτομα για τις φυλακές, να συμφωνήσουν για τις φυλακές και θα αλλάξουν οι φυλακές...

Για μένα κύριος πολιτικός στόχος είναι ν' αλλάξει

η καθημερινή σου ζωή, ν' αλλάξουν οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους και να τις δεις τελείως διαφορετικά. Για μένα αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Το θέμα είναι καθετί που λές, να μπορείς να το συλλαβθείς σε σχέση με τους τριγύρω σου... αλλιώς καλύτερα να γράφεις βιβλίο.

Αρης: Πάντως δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Για μένα, δύο είναι τα κοινά, βάση των οποίων έχω βρεθεί με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το πρώτο είναι ότι είσαι αντίθετος, στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γιατί δεν έχει έρθει εδώ κάποιος που να δηλώνει σύμφωνος με έναν καπιτάλιστή. Και το δεύτερο είναι ότι είσαι ενάντια στην εμπορευματοποίηση της ζωής σου.

Από εκεί και πέρα, πώς τα ερμηνεύει ο καθένας, τί θεωρεί εκμετάλλευση και τί εμπορευματοποίηση, δικό του προβλήμα. Ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει και βγάζει την άποψη του. Για μένα αυτές οι δύο αρχές σε κάνουν να βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο. Εσύ μπορείς να νομίζεις ότι η εκμετάλλευση οφείλεται στην αστυνομία, εγώ μπορεί να λέω στους παπάδες.

Σ' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα...

...χρειάζεται
κάτι παραπάνω
από το μίσος
για τους φαιστες...
...χρειάζεται
κάτι περισσότερο
από τη συμπόνια
και τη δεδομένη
ταξική αλληλεγρή
στους μετανάστες...
...έναι καιρός
να καταδικώμενο πως
είμαστε όλοι
μετανάστες

ΠΡΟΒΟΛΗ
SLIDES
"ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΠΡΙΛΗ
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΟΡΜΟ"
ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
"where
are you
from"

παρασκευή 19 Απρίλη 9μμ
στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι περιστερίου

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
* ΠΡΕΖΑ.
Τί γίνεται σήμερα;
Οι μπάτσοι πουλάνε την ηφαίνη;
* ΜΗΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Τί πρόκειται να σπρώξουν για την
καταστολή της γενιάς που έρχεται;
* ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Πώς μεθοδεύεται η αστυνομο-
τρομοκράτηση των δυτικών συνοικιών;

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΗ ΉΡΑ 7.00
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΚΙ
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΕΚΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΡΥΑΤΙΔΑΣ 166 ΗΠΩΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΕΓΕΝΔΑ

Σάββατο 18 Μάρτη

Ανοιχτά στέκια

ως χώροι και μέσο παρέμβασης στην κοινωνία

Γιάννης Κ.: Η σημερινή συζήτηση, έχει σα θέμα τα ανοιχτά στέκια και την προοπτική παρέμβασής τους, στην κοινωνία. Τα ανοιχτά στέκια και οι αυτοδιαχειρίζομενοι χώροι, έχουν ένα μεγάλο κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος μεταφράζεται σε μια λογική εσωτερόφευιας που για καιρό υπήρχε, μια εσωστρέφεια που οδήγησε το χώρο στα πρόθυρα της διάλυσης, χωρίς να ξεχάνει βέβαια το μόνιμο κίνδυνο της καταστολής.

Ξεκινώντας από τη χρειανή κοινέντα, έχουμε να πούμε πως η μίνιμου συμφωνία σ' αυτό το χώρο, είναι η αυτοδιαχείριση, χωρίς όμως αυτό να αρκεί. Δεν αναζητάμε καταφρύγια μέσα στη μητρόπολη για να κλειστούμε. Το κλείσιμο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αυτοπεριθωριοποίηση και στη γραφικότητα. Άλλωστε το μόνιμο πρόγμα που μπορεί να σε κρατάει ζωντανό, είναι το άνογχα στην κοινωνία. Η εξωστρέφεια, που για μας όσο βαρύνει και αν ακούνται, πρέπει να έχει επαναστατικά χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε να αρκούμαστε σε μια μεταρρυθμιστική κριτική.

Αυτό σχετίζεται με το αν ο εντοπισμός των κοινωνικών προβλημάτων αρκεί, και αν δεν αρκεί ποιά προοπτική μπορεί να έχει ακολητή και αυτός ο χώρος, όχι απλά σα χώρος, αλλά σα μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Και θεωρώ ότι η προοπτική αυτού τον χώρου είναι η αντοκατάρργησή του.

Να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε πλέον να μη χρειάζεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, αν η κοινωνία έχει συνειδητοποίησε και πράττει κάποια πράγματα, τότε ίσως αυτός ο χώρος να μην χρειάζεται, αφού η κοινωνική αναγκαιότητα θα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Πόπη: Ένας χώρος, όποιος και να είναι, δεν είναι ο αυτοσκοπός. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιείς για να βγεις προς τα ξένα, κάτι που όμως και πάλι "παίζεται". Η ανάγκη σου και η διάθεσή σου να βγείς προς τα ξένα, δεν είναι πάντα έτοι-

μη, φτιαγμένη και οριοθετημένη. Πολλές φορές σου "προκύπτει". Δεν μπορείς να λές, όπως ειπώθηκε, χθές, ότι είμαι σε ένα στέκι και έχω διαχωρισμένα, την εσωτερική λειτουργία του χώρου και την παρέμβαση στη γειτονιά. Αυτά τα πράγματα είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έχουν μια άμεση σχέση και τις περισσότερες φορές αυτό που βιώνεις εδώ μέσα, σου δίνει ήδη το ερεθίσμα να βγεις και να μιλήσεις. Αν μεν δε νοιώσεις αρκετά δυνατός για να βγεις προς τα ξένα, δε βγαίνεις ... Αν δε, το κάνεις αναγκαστικά, μάλλον δε βγαίνει αυτό που θέλεις.

Δεν είναι απλά μια "πολιτική" δουλειά, αλλά μια ανάγκη να μιλήσεις προς τα ξένα. Να μιλήσεις στη γειτονιά σου, στην πόλη σου, να παρέμβεις στα ζητήματα που νοιώθεις να σε ενδιαφέρουν.

Από την άλλη σίγουρα τέτοιοι χώροι μπορεί και να κινδυνεύουν από εξωτερικούς εχθρούς, που όμως κάποιες φορές μάλλον σε δυναμώνουν. Πάντως ο εξωτερικός εχθρός είναι ο μικρότερος, αφού συνήθως σε κάνει πιο δυνατό για να τον αντιμετωπίσεις. Ο μεγαλύτερος, είναι ο εσωτερικός, ο "κακός εαυτός", που πολλές φορές σε κάνει κομμάτια. Αυτά όσον αφορά τους κινδύνους

Θέλω όμως να μιλήσω γι' αυτό που λέμε παρέμβαση προς τα ξένα. Τί δηλαδή ένας τέτοιος χώρος μπορεί και θέλει να κάνει. Λίγο πολύ κάποιοι θέλουμε να έχουμε τις "αυταπάτες", ότι μπορούμε να επηρεάσουμε και ν' αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά καλό είναι να βλέπουμε την πραγματικότητα, μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε.

Ένα πράγμα που είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να κάνουμε, κι αυτό το πιστεύουμε και το γουστάρουμε, είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο γειτονιάς, στο χώρο που ζούμε, δουλεύουμε, βγαίνουμε βόλτα, παίζουμε μπάλα και ερωτευόμαστε, σ' αυτό

το χώρο μπορούμε να παρέμβουμε. Μπορούμε να παρέμβουμε και να δημιουργήσουμε σχέσεις όχι μόνο μεταξύ μας μεσύ στο στέκι αλλά και εξω από αυτό. Αυτό είναι το έλάχιστο εξασφαλισμένο βήμα μετά την εσωτερική λειτουργία του στεκιού, που είπαμε χθές.

Γιάννης Κ.: Το στέκι δίνει προτεραιότητα στην τοπική δράση, γιατί θεωρούμε ότι συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Στη συνοικία το βίωμα του καθενός μπορεί να συνδεθεί καλύτερα με αυτό που έχει στο κεφάλι του. Εξάλογου στη γειτονία, επειδή υπάρχει πιο άμεση γνώση της πραγματικότητας, ο λόγος σου μπορεί να βρεί το πλέον πρόσφορο έδαφος. Άλλωστε η τοπική δράση είναι η καλύτερη απάντηση στη λογική της μάζας και του συγκεντρωτισμού, που παντού αφήνουν τα ίχνη τους, και που δυστυχώς αγγίζουν και πολλούς "επαναστατικούς" χώρους.

Δεν υποβαθμίζουμε βέβαια την παρέμβαση σε κεντρικά ζητήματα. Δίνουμε όμως μεγάλη βάση στην τοπική δράση, γιατί όλοι έχουμε δει ότι μέσα από την "κεντρική" δράση και το "μαζικό" κίνημα, καλλιεργούνται πολύ πιο εύκολα κάθε είδους ιεραρχίες, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβεί στα πλαίσια της τοπικής δράσης.

Πόπτη: Το να υπάρχει κάτι κεντρικό και ενιαίο, είναι και λογικό και καλό, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό να εξαπλώνεται και αναπόφευκτα να φτάνει στα μέρη που ζεις, να μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις, να είναι το αποτέλεσμα πολλών μοριακών καταστάσεων. Οσον αφορά ένα στέκι, αυτό μπορεί να είναι η αφορούμη για να ανοίξουν άλλα δέκα, σε δέκα διαφορετικά σημεία της πόλης, ή το σημείο αναφοράς μέσα από το οποίο θα ξεπηδήσουν δέκα διαφορετικές ομάδες στην ίδια περιοχή, με σκοπό να φτάσει πλέον στην αυτοκατάργησή του. Συμπληρώνοντας θέλω να πώ ότι η παρέμβαση προς τα εξω, δεν είναι κάτι που αναγκαιοτάτων υπάρχει. Κι εμείς έχουμε περάσει περιόδους που δε μας έργανε τίποτα προς τα εξω, κάτι που κάποιες φορές είναι φυσιολογικό. Το άνοιγμα στην κοινωνία δεν μπορείς να το κάνεις πιεσμένα.

Νίκος Γ.: Εγώ θα ίθελα να το πάμε παραπέρα, και να πούμε όσον αφορά την παρέμβαση στην κοινωνία, ποια χαρακτηριστικά μπορεί αυτή να έχει. Όταν π.χ. βγαίνεις ανοιχτά και μιλάς για ένα ζήτημα που σε απασχολεί, με ποιο τρόπο το κάνεις αυτό. Πάροντας την ευθύνη γι' αυτά που λες, βγαίνεις προς τα εξω επώνυμα; Κάτι πολύ σημαντικό που έχει βέβαια και ένα κόστος, με την έννοια ότι εκτίθεσαι για αυτά που πιστεύεις και δεσμεύεσαι όχι μόνο απέναντι στον εαυτό σου αλλά και απέναντι στον καθένα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και έχει να κάνει και με τις πρακτικές που επιλέγεις.

Είναι άλλο να κάνεις ένα "χόσιμο", που μάλλον δεν το κάνεις επώνυμα σα στέκι γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις και είναι άλλο να κάνεις μια πολύ συγκεκριμένη πορεία για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που για μένα στο στέκι είναι

ληγμένο, είναι πως οπιδήποτε ξεκινάει από εδώ είτε σα στέκι, είτε σαν προτοβούλια έχει την εξής αρχή: Πάροντες προσωπικά ευθύνη απέντι σ' αυτούς που απευθύνεται, κάτι που έχει τα θετικά του. Αν όμως κάνεις μιλακά έχει τα αρνητικά του και είναι λίγο δύσκολα. Όσο για το ων θα δημιουργηθούν κι άλλα στέκια, καλό είναι, αλλά εγώ δε βλέπω σαν μόνη κατεύθυνση την αντοδιαχείριση ή κάπι άλλο.

Μαζάρι να έφταχναν άνθρωποι στέκια, μόνο και μόνο επειδή έχουν την ανάγκη να μιλήσουν, με όρους πέρα από μαγιάκια και "στυλάτια". Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι όποιες ανάγκες υπάρχουν και βρίσκουν διέξοδο με όποια χαρακτηριστικά. Έτσι κι αλλιώς κι αυτό το στέκι δεν ξεκίνησε με ληγμένα όλα τα ζητήματα. Υπήρξαν κάποιες κόντρες ανάμεσα σε ανθρώπους που ήθελαν να λειτουργούν βάση γενικής συνέλευσης, και άλλων που ήθελαν να λειτουργούν με όρους "πνευματικού κέντρου", με προεδρείο κ.τ.λ. Και αυτή η κόντρα που ξεκίνησε εδώ μέσα, θα συνεχιστεί κάπι εξώ. Όσον αφορά τις πρακτικές, θέλω να πω ότι αυτό που είναι ουσιαστικό, είναι να δοσεις σ' αυτούς που θα θρουν π.χ. σε μια εκδήλωση, το κίνητρο να καταλάβουν και να σημειώσουν μια τέτοια ιστορία.

Και σχετικά με το χαρακτήρα της παρέμβασης, νομίζω ότι δεν περιορίζόμαστε σε μια κριτική αλλά καταφέρουμε να κάνουμε και προτάσεις. Για να δίνεις προτάσεις πρέπει να έχεις μια καθημερινή πρακτική, κάτι που όσο μπορούμε κάνουμε, είτε λέγεται μοίρασμα προκηρύξεων, είτε λέγεται συνθήματα που μπορεί να μην είναι επωνύμα αλλά όλοι έχουν ποιοι τα γράφουν. Αν υπάρχει διάθεση, βρίσκεται τρόπους και μέσα να ενεργήσεις. Το θέμα είναι αν θες να μιλήσεις προς τα εξω ή πάροντες ένα χώρο που έται κι αλλιώς δικαιωματικά σου ανήκει, αλλά σταματάς εκεί και δεν τον εξελίσσεις. Τότε μάλλον αυτός ο χώρος θα χαθεί.

Πόπτη: Το θέμα είναι με τι διάθεση και με τι τρόπο θα βγούν κάποια πράγματα προς τα εξω.

Αν δεν υπάρχει ανάγκη να βγούν, και αν ο τρόπος που θα βγούν δεν είναι αυτός που ικανοποιεί, τότε καλύτερα να μη βγούν. Κάτι που είναι αρκετά συζητήσιμο, και υπάρχει τρόπος να λυθεί. Το άλλο είναι ότι πρακτικά εκπίθεσαι. Ένας ανοιχτός χώρος, στον οποίο βρίσκεσται καθημερινά ότι και αν κάνεις, σε καθιστά υπεύθυνο για όλα όσα πράπτεις ή δεν πράπτεις και σε αναγκάζεις να τα αντιμετωπίζεις αρκετά σοβαρά.

X: Αυτή η ευθύνη απέναντι στον κόσμο σύγουρα λειτουργεί θετικά αλλά μήπως δρα αναστατωτικά σε κάποια λεπτά ζητήματα που υπολογίζοντας το κόστος, δεν πάρονται διάφορες πρωτοβούλιες;

Πόπτη: Κάποιες φορές δημιουργούνται τέτοια προβλήματα **X:** Αρα είναι αρνητικό από κάποια άποψη και θετικό από κάποια άλλη. Σε αποκόπτει από πρακτικές που ίσως έχουν κάποια αξία;

Πόπτη: Έχουν προκύψει τέτοια προβλήματα, και η απάντη-

ση είναι ότι η δικιά σου υπευθυνότητα δεν έγκειται στο πως θα αντιδράσουν οι άλλοι αλλά στο τι θέλεις εσύ να βγάλεις. Όταν θες εσύ να κάνεις κάτι δε σ' ενδιαφέρει τι αποδοχή θα έχεις.

Χ: Δεν μιλάω μόνο σε επίπεδο απλής κόντρας. Μιλάω για πιο χοντρά πράγματα, όπου κάποιος κάνει κάτι, αγνοώντας πιθανά την ύπαρξη μιας περιφερειακής ομάδας. Πιθανά αποκόπεσαι από πρακτικές που αν δε συμφωνεί η συνέλευση, μπορεί να συμφωνεί κάποιος που έρχεται στο στέκι και τις θεωρεί αναγκαίες.

Άρης: Από ποια πρακτική σε αποκόπτει; Από τα "μπουκάλια"; Όποιος είναι να το κάνει, το κάνει ... Τι να λέμε τώρα...

Μήπως έβαλε κανές τ' ονόμα του σ' ότι έκανε; Δεν είναι ζήτημα αυτό. Η πραγματικότητα και η αξία μιας ενέργειας χωρίς να μιλάμε για "μπουκάλια", βρίσκεται στο να βγαίνεις δημόσια



ρεις. Μπορεί να μη σου επιτρέπει αυτός ο χώρος να φτιάχνεις διάφορα αλλά αυτό εμένυα δε με απασχόλει. Όταν είναι να κάνω κάτι που έρχεται σ' αντίθεση μ' αυτό που λέγεται υπάρχουνα κατάσταση, θα το κάνω και ο, τι γίνει αλλά μάλλον θα υπάρχει σοβαρός λόγος. Π.χ. όταν έπωξε η κατάσταση στο "ARISTON" πριν 3 χρόνια, υπήρχε διάθεση από τον κόσμο να παξει ξύλο χωρίς μαντήλια οπιδήποτε κι αν γινόταν. Περίμεναν όλοι οι κάποιοι να έρθουν τα MAT και είμασταν με το πανό "φάτσα κάρτα", έτοιμοι για όλα.

Εκεί φαίνεται και η πρακτική σου. Από την άλλη σε καιρούς περιέργους μπορεί π.χ. να βγάλεις μια αφίσα και να μην την υπογράψεις, κάτι που έχει γίνει εδώ στο παρελθόν, κι αυτό είναι σε ένα βαθμό αρνητικό.

Χ: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αρνητικό, ούτε ότι έχεις να δώ-

σεις λόγο σε κανένα.

Άρης: Είναι αρνητικό, γιατί εκεί φαίνεται τι δύναμη έχεις να παρέμβεις στην πραγματικότητα ουσιαστικά.

Τζακ: Εγώ θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτά που έλεγε η Πόπτη, όσον αφορά την παρέμβαση στην κοινωνία. Στην κούβεντα τακτικά αναφέρθηκε, το "μέσα" και το "έξω". Κι αυτό δεν αφορά μόνο το Στέκι Περιστερίου. Αφορά τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα, από αυτά που συλλογικά κάνουμε. Υπάρχει κάποιο "μέσα" και κάποιο "έξω", τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουμε καν πως έχουν σχηματισθεί, δηλαδή ποιο είναι το όριο.

Αναφερόμαστε όμως σ' αυτά, σκεφτόμαστε βάση αυτών, και ακόμη και μια συλλογικότητα που δεν έχει στη διαχείριση της κάποιο χώρο, μια πολιτική ομάδα που δεν έχει γραφεία ή στέκι, κι εκεί υπάρχει ένα "μέσα" που είναι οι εσωτερικές λειτουργίες, και ένα "έξω" που είναι η πολιτική παρέμβαση. Αναρωτιέματα τι σημαίνει, να χωρίζουμε τις ενέργειες που κάνουμε και τη ζωή μας την ίδια πολλές φορές, σε κάποια "μέσα", και κάποια "έξω". Και μήπως θα μπορούσε ν' αναζητηθεί μέσα σ' αυτή τη νοητική κατασκευή, η αυτία για κάποιες ήπτες.

Θα πω ένα παραδειγμα, εντελώς σχηματικά, για να κάνω μια σύγχρονη; Φαντάζουμαι ένα οδόφραγμα που κλείνει ένα δρόμο. Από τη μια μεριά είμαστε εμείς, από την άλλη μεριά είναι οι "άλλοι", οι κακοί. Σ' αυτό το οδόφραγμα δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ούτε "μέσα", ούτε "έξω". Είναι μια τομή, υπάρχει μια κίνηση και κάποιοι που την κόρουνε. Αυτό το οδόφραγμα μπορεί να είναι σε μια γωνιά και να έχει δύο μέτωπα ή αν είναι ζόρικα τα πράγματα και σου την πέφτουν από παντού, μπορεί να έχει και τρία. Πρέπει όμως σίγουρα να έχει μια πλευρά ανοιχτή, όχι για να φύγουμε, αλλά γιατί αυτή η πλευρά είναι η πλευρά που καταργεί το "μέσα" και το "έξω". Είναι το σημείο που επικινηνούμε με κάποιους άλλους. Είμαστε οι άλλοι και βρισκόμαστε και εδώ και εκεί. Αυτή η ανοιχτή πλευρά στο τετράγωνο, αυτό το πέρασμα, είναι η κοινωνία. Άμα κλείσει και η τέταρτη πλευρά, τότε υπάρχει "μέσα," και "έξω", έχει γίνει ένα τετράγωνο, κι αυτοί που βρίσκονται μέσα, σίγουρα "την έχουν γιαφήσει", και καλύτερα να φεύγουν και να βγούνε έξω.

Αυτό το παραδειγμα το είπα γιατί καμιά φορά σκέφτομαι, και όχι μόνο για το στέκι, πόσες φορές μπορεί να έχουμε παγιδευτεί σε κάποιο "μέσα" που φτιάχαιρε, επειδή δεν βρήκαμε τον τρόπο να δράσουμε έξω. Δεν βρήκαμε τον τρόπο γιατί όταν φτιάχνεις ένα "μέσα" και ένα "έξω", πλέον δεν υπάρχει τρόπος. Πιο συγκεχριμένα εννοώ ότι σ' ένα οδόφραγμα υπάρχει η πολεμική διάσταση, ότι δηλαδή εκεί γίνεται κάποια σύγκρουση. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι ανοιχτό από μια πλευρά. Αντίθετα σε μια κατασκευή μιας συλλογικότητας που υπάρχει "μέσα", υπάρχει πολλές φορές ο κίνδυνος να αναπτυχθούν εκείνες οι συμπεριφορές, σκέψεις ή συνήθειες που δη-

λητηριάζουν πολλά πρόγματα.

Και κυρίως ακυρώνει την πολεμική διάθεση που μπορεί να έχει αυτή η συλλογικότητα. Πολεμική διάθεση όχι απαραίτητα με σφαίρες, πέτρες και μπουκάλια. Ακόμη και με σκέψεις, με λέξεις, έννοιες και αισθήματα με οπιδήποτε. Κι έτσι συμβαίνει πολλές φορές, εκεί που είμαστε "μέσα" και ξεκινάμε με διάθεση κόντρας, να βρισκόμαστε πάλι "μέσα" με διάθεση κατανάλωσης και αυτοκατανάλωσης. Και δεν μπορούμε να καταλύσουμε πως έγινε αυτή η άλλαρη. Ισχείς να φταίει το ότι κουβαλάμε μέσα μας κάποιες έννοιες που δεν είναι καν δικές μας, είναι να κληρονομημένες. Και αυτό το "μέσα", και το "έξω", αν το καλοσκεφτούμε, έχει να κάνει με την κατοικία και την οικογένεια, κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, το "μέσα" του σπιτιού και το "έξω" της κοινωνίας.

"Μέσα" ισχύουν κάποιοι νόμοι, κάποιες σχέσεις, κάποια πρόγματα, "έξω" ισχύουν άλλοι νόμοι, άλλες σχέσεις, άλλα πρόγματα και υπάρχουν οι πόρτες και τα παράθυρα που το "μέσα" και "έξω" επικοινωνούνε αλλά που είναι δύο διακριτά πρόγματα.

Ισχείς από τις εμπειρίες που έχουμε, των στεκιών, των συλλογικοτήτων, των ομάδων, πρέπει να δούμε πως πρακτικά θα κριτικάρουμε αυτή τη διάκριση "μέσα" και "έξω". Και πως στην ουσία δι, ή φτιάχνουμε, είτε είναι χώροι αυτοδιαχειριζόμενοι, είτε είναι ομάδες, είτε είναι περιοδικά, θα ξεπεράσει αυτή τη διάκριση. Πώς αυτά που φτιάχνουμε θα γίνουν οδοφράγματα. Θα γίνουν χαρακώματα ή εμπόδια, στη δοή των εξουσιών, άλλα χωρίς "μέσα". Πώς θα γίνουν μέτωπα κοινωνικά. Ελπίζω να έγινα σαφής.....

Πόπτη: Θέλω να πω κι εγώ ένα παραδειγμα πάνω σ' αυτό έστω κι αν φάνεται πολύ πρακτικότικο. Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, μας είχαν στάσει τα τέσμα 2-3 φορές κάποιοι φασιστομαλάκες. Είχαμε φάει πολλές ώρες συζητήσεων, για το αν θα βάλουμε κάγκελα στα τέσματα για να μην στάνε.

Είχαμε προβληματιστεί πολύ για το αν θα βάλουμε κάγκελα αφού αυτά περιφράζουν ένα χώρο. Όσο συμβολικό κι αν είναι σίγουρα δείχνει κάπως το "μέσα" και το "έξω". Και βρήκαμε κάποιες πατέντες ώστε αυτά τα κάγκελα, όσο είναι δυνατό να μην υπάρχουνε. Είναι ένα θέμα που προκύπτει καθημερινά και που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι αξία έχει. Ακόμη και το ότι χωρίσαμε σ' αυτό το δήμερο της συζητήσεις σε "μέσα" και "έξω", καλλιεργεί ένα διαχωρισμό που δεν υφίσταται.

Δεν υφίσταται γιατί εδώ μέσα κουβαλάς ότι δέχεσαι από έξω και αντίστροφα ότι βιώνεις εδώ μέσα το βγάζεις και έξω.

Γιάννης Κ.: Βασικά αυτός ο διαχωρισμός γίνεται για να επικεριστούν τα πρόγματα και να συζητηθούν καλύτερα. Ουσιαστικά, όπως είπε και ο Τζακ δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Αυτό φαίνεται άλλωστε, από το ότι και χθες η κουβέντα πήγε στο σημερινό θέμα, και σήμερα κουβεντιάζου-

με ζητήματα της χθεσινής κουβέντας.

Τίνα: Υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο διάκρισης "μέσα" και "έξω". Νομίζω ότι το να λέμε ότι το στέκι, είναι ένα στέκι γειτονιάς, περιορίζει κάπως το πρόγμα. Εμένα από τη μέχρι τώρα δράση του, μου φαίνεται ότι δεν είναι στέκι γειτονιάς. Ένα στέκι ανοίγει σε μια γειτονιά, προσπαθεί καταρχήν να μιλήσει σ' αυτή και έχει ένα ανοιχτό επικοινωνιακό επίπεδο αλλά στην πορεία του πρόγματος, το θέμα ανοίγεται. Άλλωστε το Περιστέρι δεν είναι μια γειτονιά, είναι μια πόλη ολόκληρη. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχουν τομές αυτής της δράσης στη γειτονιά προς ένα "έξω", στην πόλη ή στην γειτονιά. Δε μιλάμε με όρους, ούτε ξούμε με όρους δεκαετίας '50. Ζούμε με όρους της δεκαετίας μας.

Το Περιστέρι είναι πόλη, οι δυτικές συνοικίες είναι πόλεις ολόκληρες. Ποιό είναι το "μέσα, και το "έξω", είναι δυσδιάλογο.

Αυτό δεν το λέω για να πω ότι η περιφερειακή δράση δεν έχει σημασία. Ίσα-ίσα, μέσα από τέτοιες δραστηριότητες σαν κι αυτή που ανέλαβε το στέκι περιστερίου, και που πολύ καλά προχωράει, πολλαπλασιάζονται τα μέτωπα. Από την άποψη αυτή, αν υπάρχει ενα επικοινωνιακό επίπεδο, που έχει να κάνει με την παρεμβαση στην καθημερινότητα των ανθρώπων, το ότι δηλαδή σ' αυτό το χώρο, οι άνθρωποι μπορούν να πιούν καφέ, να μιλήσουν, να γελάσουν, πρόγματα που αφορούν την καθημερινότητα και που είναι πολύ ουσιαστικά, άλλο τόσο υπάρχει η άλλη πλευρά.

Η πλευρά των πρωτοβουλιών, που είναι εμβέλειας χώρου στεκιού. Και μόνο το ότι το στέκι έχει δημιουργήσει ένα υποδειγματικό μοντέλο για άλλους ανθρώπους, ως ίδεα για άλλα στέκια, δείχνει μια διάσταση. Μόνο που πρέπει αυτή η διάσταση να είναι καθαρή συνείδηση. Και κάθε φορά να πολλαπλασιάζονται αυτές οι επιλογές, επιλογές μιας πρωτοβουλιακής δράσης που έρχεται να συστειρώσει κόσμο, όχι από το περιστέρι απαραίτητα.

Από αυτή την άποψη, μου είχαν φανεί πολύ ενδιαφέροντα κάποια κείμενα στο δελτίο, που είχαν θέσει αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι μια τέτοια συνείδηση είναι πολύ χρήσιμη. Παρενθετικά δεν μου άρεσε αυτό το κείμενο που έλεγε για το "ραδιόφωνο στα χέρια των δημοτών". Σαν πρόταση.....

Άρης: Πάντως όταν μιλάμε για τοπική δράση, δεν λέμε ότι το Στέκι ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τα προβλήματα της περιοχής. Εδώ απλά σου δίνεται η δυνατότητα σε επίπεδο γειτονιάς να συστειρώσεις κι άλλο κόσμο και να επικοινωνήσεις μαζί του. Δεν ασχολείσαι με ζητήματα του στυλ "χάλασε η αποχέτευση κ. Δήμαρχος" αλλά έχεις τη δυνατότητα να παρεμβαίνεις κάτω από συνθήκες που επιτρέπουν την επικοινωνία. Στην Ομόνοια π.χ. είναι δύσκολο να παρέμβεις. Εδώ επειδή βρίσκεσαι καθημερινά, μπορείς να αποτρέπεις τη δημιουργία



χλίματος.

Τίνα: Μου φαίνεται ότι παντού μπορείς να πάρεμβεις αφεκτεί να το θελήσεις. Μπορείς να παρέμβεις παντού και δεν υπάρχει αυτή η διάκριση της προνομιακότητας της γειτονιάς έναντι της Ομόνοιας;" Ή όποια Ομόνοια είναι αποτρόπαια και απάνθρωπη ενός η γειτονιά είναι ανθρώπινη". Νομίζω ότι δεν πρέπει να βάλλουμε αυτό το διαχωρισμό. Έπειτα όπως έχω πει και στο παρελθόν, το Περιστέρι για μένα δεν είναι ένα στέκι γειτονιάς. Το έχω δει από τη δράση του και δεν το λέω για να ασκήσω κριτική και να πω "μπράβο παιδιά, τι έχετε κάνει!"

Ἄρεις: Πάντως το ότι υπάρχουμε αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγῳ αυτού του χρωακτηριστικού για μένα. Το ότι δηλαδή και μέχρι τα άκρα να φτάσει αυτός ο χώρος, έχει τη δυνατότητα να γίνει κατανοητός στη τοπική κοινωνία. Γιατί πολύ απλά λειτουργείς εδώ μέσα και μπορεί να μπαίνεις στηριζούμπια να λες ότι είμαι και εγώ εκεί μέσυ, μάζι με κάποιους άλλους, στην ίδια φάση και να λειτουργείς μαζί τους. Και εκεί γίνεσαι κατανοητός. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχεις και μπορείς να στεγάσεις δραστηριότητες που δεν αφορούν μόνο ομάδες ή κόσμο που μένει στο Περιστέρι. Δε λέμε δηλαδή ότι το ζήτημα είναι να μένεις στο Περιστέρι.

Απλά το ότι υπάρχει σημαντικότερα στη δυνατότητα που σου παρέχουν αυτές οι περιοχές να γίνεσαι κατανοπός με τα μέσα που διαθέτεις. Γιατί δεν διαθέτουμε τεράστια μέσα ώστε να παρέβουμε σε σημεία μακρινά. Εμείς διαθέτουμε τη γνώση, την αφίσα, τα σπόέν, το λόγο και μ' αυτά παρεμβαίνουμε.

Εδώ υπάρχει η δυνατότητα μ' αυτά τα μέσα τα λιγοστά να παρέμβεις και να γίνεις κατανοητός. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν οι συνθήκες, αυτές που μπορείς να κάνεις τον κόσμο να καταλάβει ποιός και τί είσαι και να μην φτάσεις στη κατάσταση του όχλου όπου δεν υπάρχει πλέον η επικοινωνία.

Τίνα: Πάντως θεωρώ πώς εσύ ή όποιος άλλος εδώ μέσα δεν είστε στην ίδια φάση με τους άλλους, ακόμα και αν μένετε στην ίδια συνοικία. Αντίθετα εσύ μπορεί να είσται στην ίδια φάση με κάποιον απ' τους Αγ. Ανάγγυρους. Θέλω να πω, υπάρχει κάτια ούτως ή άλλως, μια διάθεση που συσπειρώνει κόσμο εδώ μέσα και που αφορά μέτωπα και αντιθέσεις εκτός γειτονιάς:

Άρης: Αυτό λέμε. 'Οτι δεν ασχολείσαι εδώ με τα ζητήματα τα τοπικά αλλά υπάρχει η δυνατότητα να επλέξεις το πεδίο που θα παίξεις. Μπορείς δηλαδή να βρεθείς με κάποιους άλλους ανθρώπους και να βάλεις τα πράγματα κάπω, όχι τα ζητήματα τα τοπικά, να βάλεις ζητήματα που αφορούν όλη την κοινωνία. Απλά εδώ σου δίνεται η δυνατότητα να βρεθείς με τον κόσμο που ζει εδώ και ταυτόχρονα μ' αυτό το κόσμο σου δίνεται η δυνατότητα να πεις "ναι, ότι μαλάκες, το Στέκι θα μείνει ανοιχτό". Και πρεξάκηδες μπαίνουνε, και χαπάκηδες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή όταν σου βάζουνε ζήτημα ότι παίζεις πρέξα στο Στέκι, δε λες ότι δε σκάνε πρεξάκηδες, σκάνε και πρεξάκηδες. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. και επειδή υπάρχουν αυτές οι συνθήκες μπορείς να γίνεσαι πιο κατανοητός και να το πας ακόμα παραπέρα.

Εδώ μέσα υπάρχει η δυνατότητα να στεγαστούνε ομάδες και να δηλώνουνε ότι στεγάζονται σ' αυτό το χώρο. Αυτό δεν αποκλείεται, το έχουμε πει. Απλά ένα ζήτημα που μπαίνει έχει να κάνει για παραδειγμα με το τοπικό και τη σχέση με τη γειτονιά. Γιατί τουλάχιστον αυτός ο κόσμος που στεγάζεται εδώ μέσα, πρέπει να συμμετέχει στην όλη κατάστωση του χώρου, να μην χρησιμοποιεί δηλαδή το χώρο στη βάση του είμαι εκεί. Δηλαδή μπορεί να στεγαστεί μια ομάδα που να βράχει μια άποψη "ουργών" και αυτή την άποψη να έχουν να την αντιμετωπίσουν αυτοί που στεγάζονται σ' αυτό το χώρο. Πρέπει να συμμετέχει δηλαδή και η ομάδα στην όλη λειτουργία του χώρου (π.χ. γενική συνέλευση). Για μένα μόνο έτσι μπορεί να συστεγαστεί οποιοσδήποτε εδώ μέσα.

Φιλίππος: Ποιές είναι αυτές οι προϋποθέσεις, που ξέρεις εσύ, σαν συμμετοχή στη κατάστωση του χώρου που λέει;

Αρης: Να συμμετέχεις στην υπεράσπιση των όσων λες προς τη κοινωνία. Μπορεί να έρθει για παραδειγμα μια ομάδα για τους αντιρρησίες συνειδήσης και αυτό να δημιουργήσει μια κατάστωση στη γειτονιά. Όπου π.χ. σκάνε κάποια μέρα 20 άτομα και σου λένε "θε, τι έχετε κάνει εκεί μέσα;" κ.λ.π. Όπου ναι μεν εγώ μπορώ να υπερασπιστώ το δικαίωμα να είναι ο χώρος ανοιχτός στον οποιονδήποτε και στην οποιαδήποτε πρωτοβουλία αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπερασπιστώ και την άποψη π.χ. για τον πόλεμο ή για τα ναρκωτικά που θα βγάλει αυτή η ομάδα.

Αν εγώ είμαι αντίθετος στην άποψη "λευτεριά στο χασίστη" και έρθουνε 5 άνθρωποι και μου πουνέ "θε, τι είναι αυτά που βγάζετε", εγώ ναι μεν θα υπερασπιστώ το δικαίωμα αυτής της ομάδας να στεγαστεί εδώ μέσα αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και αυτή η ομάδα εδώ μέσα, γιατί θα πρέπει να υπερασπιστεί και το δικαίωμα να βγάζει πράγματα από δω μέσα και να υπερασπιστεί αυτά που βγάζει.

Φιλίππος: Μέσα από τη διαδικασία της γενικής συνέλευσης μπορεί να εξασφαλίσεις αυτό το προηγούμενο που λες εσύ;

Αρης: Εκεί πέρα μπορεί να εξασφαλιστεί πάνω στη βάση ότι ο κόσμος είναι σύμφωνος στη φάση που δεν υπάρχει κάπιτο χοντρό, δηλαδή μια άποψη που να διαφωνεί κάποιος από δω μέσα.

Δημήτρης: Άλλα έτσι και αλλιώς, είναι για μένα ζήτημα ηθικής τάξης, κάποιος ο οποίος διεκδικεί το να εκφράζεται μέσ' από ένα χώρο, με τον ένα ή άλλο τρόπο, να μην έρχεται εδώ π.χ. στη κουβέντα του Σαββάτου, στη γενική συνέλευση αυτού του χώρου. Τρανό παραδειγμα για μένα είναι η Villa Amalias. Στην οποία Villa Amalias μπορεί να συζητάνε 15.000 ομάδες, μπορείς ας πούμε να πηγαίνει ο καθένας εκεί και να κάνει ότι θέλει αλλά δεν αφορά, από την υπεράσπιση αυτού του χώρου μέχρι το πως ο καθένας στέκεται εκεί πέρα, δεν υπάρχει κανείς. Για μένα αυτή η λογική είναι εντελώς λάθος.

Όταν έρχεσαι στο Στέκι να κάνεις μια κουβέντα, έχεις την υποχρέωση να έρχεσαι και στη γενική συνέλευση αυτού του χώρου. Δηλαδή πολύ απλά αυτόν τον χώρο τον έχεις διεκδικήσει στη γειτονιά του περιστερίου και έχεις βάλει μια αρχή που λέει ότι αυτός ο χώρος είναι αυτοδιαχειριζόμενος, ότι τον λειτουργούν δηλαδή οσοι έρχονται. Αν λοιπόν θες να λειτουργήσεις σ' αυτόν το χώρο, έχεις την ελάχιστη υποχρέωση να έρχεσαι στη συνέλευση αυτού του χώρου.

Για ζητήματα που είπε ο Αρης από το πιο σύνθετο που λέει ότι μπορεί να υπάρχει μια λογική όπου εσύ έτσι και δεν έρθεις στη συνέλευση, δεν θα γνωρίζεις κάποια πράγματα και θα θειες σε αντίθεση με τους άλλους, που για μένα είναι το ένα και για ζητήματα που λένε ότι ο χώρος μπορεί να διατρέχει τους χ. ψ, κινδύνους που εσύ μπορεί να τους αγνοείς επειδή περιορίζεσαι στο να έρχεσαι μια φορά τη βδομάδα, να κάνεις μια κουβέντα και να πηγαίνεις όπου πηγαίνεις και πολλές φορές να το θέτεις σε κίνδυνο.

Και ο κίνδυνος είναι οι ναζήδες, οι μπάτσοι, οι αστροναύτες ή οι αρειανοί. Άλλα πως να το πώ, είναι ζήτημα αρχής το αν κάποιος θέλει να λειτουργεί εδώ πέρα, να έρχεται στην ελάχιστη συλλογική διαδικασία αυτού του χώρου που διασφαλίζει τη λειτουργία του, τη γενική συνέλευση.

Με λίγα λόγια λέω ότι, ναι να έρθει όποιος θέλει να εκφράζεται, αλλά αν θες να εκφράζεσαι μ' ένα τρόπο μέσ' από ένα χώρο, πρέπει να πάρεις και τις ευθύνες σου για το πως εκφράζεσαι μέσ' από αυτό το χώρο. για τον πολύ απλό λόγο, αυτός ο χώρος να μην κατατίθησε ξέφραγο αιμάτη. Πιστεύω ότι σ' ένα κόσμο που κατά καιρούς διαχειρίζεται τέτοιους χώρους και έχει μια παρουσία σε κάποιους χώρους, μου τη δίνει χοντρά μια λογική που λέει ότι "έρχομαι και μετά μάγκες άντε τα λέμε πάλι σ' ένα χρόνο".

Αρης: Πάντως μη το πάμε εκεί. Και για μένα προσωπικά αυτό είναι το ζητούμενο, το να στεγάζονται εδώ μέσα διάφορες ομάδες, καταστάσεις αλλά μ' αυτή τη λογική. Τώρα δε μιλάμε για την κατάστωση να κάνει μια ομάδα μια συναυλία και να δηλώνει έχω στη κοινωνία ότι στεγάζομαι εκεί και θα με βρείτε εκεί. Αυτό για μένα είναι το θεμιτό. Άλλα το ζήτημα είναι να ταυτόχρονα να υπερασπίζεις και αυτό το χώρο.

Φιλίππος: Ε βέβαια, άμα δεν ήταν έτσι τα πράγματα θα λέγαμε ότι αυτός ο χώρος είναι όπως μια έκθεση σ' ένα πανεπιστήμιο που συγκεντρώνονται διάφοροι και μετά φεύγουν. Αυτά δηλαδή που λέει μέχρι τώρα ο Δημήτρης τα θεωρώ αυτονότητα. Καλό είναι που τα λες γιατί έτσι γίνεται κατανοητό σε όλους τί περίπου μπορεί να γίνει στο μέλλον, τί γίνεται τώρα και πως λειτουργεί ο χώρος.

Τίνα: Αυτά όλα είναι σωστά αλλά εμένα μου μπαίνει ένα ερώτημα ανοιχτό και αυτό είναι το εξής: Ναι μεν το Στέκι είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει να οργανώσει εκδηλώσεις κ.λ.π. αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά που λέει ότι μπο-

ρείς οι συζητήσεις, οι εσδημώσεις, οι συναντίες ή ό.π. άλλο, ναι μεν να αποδίδουν και να βάζουν σε ανθρώπους ζητήματα αλλά άλλο τόσο μπορούν να αντιμετωπίζονται απλά και μόνο σαν περιπτώσεις εκδηλώσεων.

Με την εξής έννοια, ότι να γίνεται τη μία βδομάδα εκδηλώση για τις φυλακές όπου πραγματικά μπορεί να έρθουν πολλοί άνθρωποι και να συζητήσουν γι' αυτό το θέμα ή τουλάχιστον να ακούσουν, την άλλη βδομάδα να γίνει κάπι για τον εθνικισμό όπου πάλι θα έρθουν άνθρωποι να ακούσουν την ομάδα που καταβέτει τα ζητήματα, αλλά χωρίς όλο αυτό να αναλαμβάνει μια συνολική ευθύνη μιας προτοβουλίας για συνολική και σταθερή δουλειά. Δηλαδή εμένα μου φάνεται ότι το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν το στέξι το ίδιο θα μπορούσε να ανοίξει κάποια ζητήματα με τη προσπική της σταθερής όμοις δουλειές. Γιατί είπε προηγουμένως ο Δημήτρης ότι βγήκανε μπροστούρες και έγινε δουλειά σαν προτοβουλία από το Στέκι και πολλά κάλα έκανε που βγήκε.

Άλλα το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρχει σ' αυτά τα πράγματα προσπική που ο κόσμος που ήδη λειτουργεί το χώρο ή συσπειρώνεται σ' αυτό το χώρο, περνάει ώμορφα τα απογεύματά του ή τα πρωινά του Σαββάτου ή της Κυριακής, αν αυτός ο κόσμος μπορεί να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες χωρίς να περιμένει καν τους έξω να έρθουν και να ζητήσουν το χώρο για να οργανώσουνε κάπι.

Αρης: Κοίτα, αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο το κόσμο. Δεν μπορείς να του βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό και να του πεις "τρέχα για τις φυλακές". Και αυτό που λέγαμε πριν είναι αυτό ακριβώς που έλεγα και εγώ, είναι ότι, άλλο θέμα είναι να κάνει κάποιος μια συγναλία και να φύγει και άλλο να δηλώνει ότι εγώ στεγάζομαι εδώ μέσα.

Τίνα: Ρε σε Αρη, σ' αυτό συμφωνώ. Αυτό θα έλειπε να έρθει κάποιος εδώ μέσα ν' ανοίξει ένα θέμα, να βγούνε και οι σχετικές αφίσες, να είναι ο κόσμος του Στεκιού τοιλασιμένος και ο άλλος να πει "γεια χαραντάν, εμένα δε μ' ενδιαφέρει, κάνω την εκδηλώση μου και τελείωσε, δεν ξαναπατάω". Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτούς που θα μπορούνταν να ζητήσουν το χώρο για να κάνουν μια εκδηλώση ή δύο εκδηλώσεις.

Εγώ λέω μέσα από τον κόσμο του ίδιου του Στεκιού, αν μετά από την εμπειρία των πρώτων χρόνων βλέπετε ότι πέρα από κάποιες παρεμβάσεις θα μπορούσατε να έχετε μια πιο μακροπρόθεσμη προσπική. Όπου ανοίγετε θέματα που δεν αφορούν βεβαίως μόνο το Περιστέρι αλλά που αφορούν αντιθέσεις μέσα σ' όλη τη κοινωνία.

Αρης: Κοίτα, αυτό έχει να κάνει για μένα με την κατάσταση που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι δεν είμαστε ομάδα, γιατί ο χώρος είναι στον καθένα ανοιχτός, ώστε να μπορεί να βρεθεί εδώ, να λειτουργήσει στη συνέλευση, αρκεί να αποδέχεται τον τρόπο λειτουργίας του χώρου. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχονται οι γείτονες, κάποια

όμως μέρα θά' θουν και θα σου πουν: "Ποιος είσαι εσύ ότι μάγκα που έβγαλες ταπελά ότι λειτουργεί έτσι το πράγμα; Αυτός ο χώρος ανήκει στο δημόσιο, εγώ πληρώνω την εφορία και θέλω να μπει φύλακας, να μπει και πρόσδοτος, και άμα θες να παζεις αυτό το παιχνίδι, να δηλώσεις μέλος του πνευματικού κέντρου και νά' όχεσαι να ψηφίζεις για να βγαίνει οιδιόπτοτε".

Αυτός εδώ ο χώρος έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν τον έχουμε νοικιάσει, ούτε έχουμε κάνει κατάληψη, ώστε να πει ο άλλος, νοικιάσαν το χώρο οι τρελοί και θα κάνουν τα δικά τους. Είσαι άμεσα εκτεθειμένος σε όσα είπα παραπάνω. Εκεί πέρα για μένα, θα φανεί, που φάνηκε πριν πέντε χρόνια όταν ξεκίνησε ο χώρος και κατακτήθηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν είχανε σπάσει εδώ 100 ατομά, δημοσιογραφική ομάδα, φωτογραφική ομάδα, ομάδες οργανωμένες από κάποιο κόμμα και γινόντουσαν εδώ πέρα για πέντε μήνες μάχες για το τί θα γίνει και πώς θα λειτουργεί ο χώρος. Τελικά για διάφορους λόγους κατάφερες να λειτουργήσει έτσι ο χώρος γιατί πολύ απλά κι ο κόσμος που τον πλαισίωσε έκανε κατανοητό για πιο λόγο πρέπει να λειτουργεί έτσι ο χώρος, και θέλω να πω ότι αυτό ακριβώς έχει αυτός ο χώρος.

Από δω και πέρα, για να επανέλθουμε, είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ότι δεν υπάρχει ομάδα και ότι λειτουργεί έτσι ο χώρος και είναι ανοιχτός σε όλη τη κοινωνία. Από κει και πέρα αν αυτή η ομάδα καταφέρει να συντονιστεί σε μία περίοδο είναι ένα ζήτημα. Θα μπορέσει να βγάλει μια άποψη και ανάλογα με το σχήμα που θα έχει για το τάδε θέμα ή για το δείνα, εκεί μπορεί να ξεκινήσει ένα ζήτημα και να το πάει για δύο χρόνια ή να το παλεύει τοίχα.

Αυτό έχει να κάνει με τον κόσμο που συμμετέχει σ' αυτό το σχήμα εκείνη τη περίοδο. Και αυτός ο κόσμος μπορεί να φύγει και να έρθει άλλος κόσμος. Και εντάξει, δεν μπορείς να τους πεις "τώρα που ήρθες εμείς έχουμε βγάλει τη γραμμή εδώ πέρα, τώρα τρέχουμε για τις φυλακές, τρέχα και σου". Δεν υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή να τραβήξει ένας κόσμος ένα ζήτημα βάζοντας την υπογραφή στέκι. Τώρα αν καταφέρουμε να υπάρχει η δυνατότητα να χωράει ένα ζήτημα και να αφορά τους 30 που είναι στη συνέλευση για ένα χρόνο, θα τρέχουμε και οι 30 για ένα χρόνο, και θα μπαίνει η υπογραφή στέκι. Τώρα έστω και ένας να διαφωνεί σ' αυτό δεν μπαίνει η υπογραφή στέκι, γι' αυτό ακριβώς μπαίνει και η προτοβουλία από το στέκι. Δηλαδή έστω και ένας να διαφωνήσει, άλλα να διαφωνήσει και να το υπερασπιστεί για ποιό λόγο δεν θέλει να συμμετέχει σ' αυτή τη κίνηση δεν μπαίνει υπογραφή στέκι.

X: Πάντως όταν κάνεις μια κατάληψη...

Δημήτρης: Εδώ δεν είναι κατάληψη είναι άλλη φάση.

X: Δηλαδή το κτήριο είναι παραχωρημένο;

Αρης: Όχι, απλά προς το παρόν μας ανέχεται η κοινωνία. Για μένα η λογική είναι ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία κοιμάται και όταν ξυπνήσει και θα είναι αγορυρόξυπνημένη θα είναι τε-

λείως γάμησέ με και θα δεξείται της πρόσωπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι όλοι στην κατάσταση, τί είναι αυτού; Α! Αναρχικοί! Α! Τέτοιοι. Εντάξει τί στεγάζονται στο χώρο; Τί είναι ο χώρος; Δικός μας. Του δημοσίου δεν είναι; Τον πληρώνουμε. Ε, ασ' τους. Κάποια στιγμή και εκεί θα φανεί τί έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, θα φανεί αν είσαι μέσα στη πραγματικότητα και συμμετέχεις στην όλη κατάσταση και παρεμβαίνεις ενεργά. Τότε θα φανεί. Όταν ξυπνήσει η κοινωνία και έρθει να σε φάει, ή έρθει να λειτουργήσει και αυτή έτσι. Εκεί πέρα θα φανεί τί έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

Πόπτη: Φαίνεται και καθημερινά. Και καθημερινά έχουμε τα προβλήματα που προκύπτουν με την κόντρα που μπορεί να έρθεις ή να μην έρθεις.

Χ: Θέλω να πω ότι λες σε κάποια φάση ότι ο δημιαρχος έχει επιδιώξει να λειτουργήσει εδώ πέρα με προέδρους και ιστορίες. Από τη μια έχουμε το δικαίωμα να μην υπάρχουν αυτά. Από την άλλη φτάνουμε στο περιορισμό που έλεγες "ποιοι είστε εσείς και τι είναι αυτά που λέτε" σαν να επικρέμεται κάποιος πρόεδρος εδώ μέσα. Είναι ένας περιορισμός ο οποίος γίνεται σ' ένα επίπεδο του τί θα μπορούσε να συμβεί.

Βέβαια λες ότι οιμάδες πρωτοβουλιών μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την υπογραφή στέκι. Ισχύει αυτό; Θέλω να πω και αν το στέκι αυτό σαν οιμάδα έχει κάποιες ενστάσεις, γιατί επικρέμεται αυτός ο κίνδυνος, πως αυτές οι οιμάδες ενώ θα έχουν το δικαίωμα φαινομενικά και τυπικά να λειτουργήσουν, θα κολλάνε κάπου ηθικά. Στο τί πρόβλημα μπορούν να δημιουργήσουν εφ' όσον είναι εδώ και υπερασπίζονται το χόρο.

Αρης: Γι' αυτό λέμε ότι η οιμάδα που θα βγάλει την οποιαδήποτε άποψη από όων μέσα θα έχει γνώση της πραγματικότητας στην τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να μπορεί να έχει επικοινωνία και μ' αυτό το κόσμο. Γι' αυτό λέμε ότι έχεται εδώ να υπερασπιστεί αυτό το χώρο. Δεν θα τον υπερασπιστεί ξέρω εγώ που, θα τον υπερασπιστεί εδώ. Όταν λέμε να τον υπερασπιστεί δεν θα πιάσει και τα μπουκάλια. Θα κάτσει στο να μεταφέρει και στην υπόλοιπη κοινωνία τί είναι εδώ μέσα. Γιατί έτσι είναι εδώ, τί θέλεις να βγάλεις από όων μέσα.

Γι' αυτό και θα το κάνεις όχι όταν θα παρουσιαστεί η κατάσταση και θα δεις εξώ τύπους να κυνηγάνε μετανάστες γιατί αυτοί φταίνε για την ανεργία. Θα το κάνεις για να τους δεξείς πραγματικά ποιος φταίει για την ανεργία. Δεν θα το κάνεις όταν ξεσπάσει ένας πόλεμος με την Τουρκία. Το θέμα είναι τί θα κάνεις σε όλη αυτή τη πορεία. Γιατί αν θα γίνει ξαφνικά μια επιστράτευση, θα δούμε ποιός θα βγει να κολλήσει αφίσα στον "Τουρκοί εργάτες αδέρφια μας", "Κανένας στα σύνορα" κ.λ.π. Αν μέχρι τότε δεν έχεις μεταφέρει κάποια πράγματα σε κάποιο κόσμο και είσαι στη φάση τα κρατάω στο κεφάλι μου, αν γίνει επιστράτευση βγαίνω και εγώ να τους πω τα δικά μου, τό-

τε θα σου πω εγώ που θα πας αν μέχρι τότε δεν έχεις κάνει τίποτα. Εκεί πέρα για μένα παίζεται το παιχνίδι. Και σου όχι-νται εδώ και σου λένε επιστρατεύεται ο χώρος και γίνεται μπαφούταποθήκη.

Γιάννης: Παδιά, για το σημερινό θέμα θα συζητήσουμε;
Αρης: Γι' αυτό μιλάμε.

Γιάννης: Δεν μπορώ να καταλάβω τόση ώρα. Δηλαδή μου φαίνεται ότι τόση ώρα συζητάμε ποιά πολιτική έχει το στέκι και ποιά πολιτική πρέπει να κρατάει απέναντι στη γειτονιά. Ενώ είναι ψυλοφεύτικο αυτό. Όσοι δεν αντιδρούν σε τίποτα

στη ζωή τους, δεν πρόκειται ν' αντιδράσουν για το στέκι. Όταν η κοινωνία

**Η ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΦΑΣΙΣΜΟΥ**

εθνικισμός
δενοφοβία
αστυνομία
φασισμός
σεξουαλίς
απόρεια
αγόρευτο
τ.ν.

ΠΕΥΤΕΡΙΑ
στας ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ

Ο αγώνας των ανθρώπων για επικοινωνία, αυτοογάνωση, να σπάσει το τείχος της απομόνωσης, να οργανώνει τη ζωή του μόνος του, πέρα από έξω, από ειδικούς, επιτελεία, managers, είναι αγώνας ενάντια στον εκφασισμό της κοινωνίας

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΤΕΚΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

δεν νοιάζει για τίποτα...

Αρης: Ναι ότε Γιάννη, αλλά όταν θα την νοιάζει θα μιλήσει γι' αυτόν που είναι πιο δίπλα

της τον πιο εύκολο στόχο. Και αν μέχρι τότε εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα, τρέχα γύρευε. Δεν λέμε ότι όλοι εδώ στο Περιστέρι ή στην κοινωνία είναι αναρχικοί. Δηλαδή μπορεί και να σου λέει τί κολλάς στις ταπετσαρίες "μέσα οι Αλβανοί", αλλά είναι στη φάση να σπεύφεται πιο καλά. Γιατί πολύ απλά βλέπει που βγαίνει αυτός ο λόγος, αυτή είναι όλη η ιστορία. Και αυτή είναι η δυνατότητα που σου παρέχουν αυτοί οι χώροι. Σε συνθήκες που επιτρέπουν την επικοινωνία με λίγα μέσα.

Πόπτη: Και εκεί είναι που έχει να κάνει το ότι το απομικρώνει. Δεν είναι καθόλου αποκομιδένο από ένα επίπεδο κοινωνικό. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός που κάναμε πριν απομικρό ή κοινωνικό, που συνολικά έχει να κάνει μ' αυτό ακριβώς. Με μια πιο άψεση επικοινωνία εκεί που βρίσκεται. Δεν την ξεκόβεις.

Τίνα: Ναι, εγώ συμφωνώ σ' αυτό...

Γιάννης Κ: Απλώς θα ξαναπάτω αυτό που είπε ο Γιάννης. Όχι ότι έχουμε ζεφύρηγει απ' το θέμα αλλά καλό είναι να δούμε τι εννοούμε λέγοντας παρόμβαση.

Τζακ: Πάντως αυτό δεν έχει να κάνει με τα θέματα. Αυτή η ομάδα που αποτελεί τη συνέλευση και τη διαχείριση του στεκιού, σαν ομάδα δεν μπορεί και δεν πρόκειται ν' ασχοληθεί από κοινού μ' ένα θέμα. Αυτό είναι στη λογική ότι αυτό το πράγμα είναι ανοιχτό και δεν είναι εν πάσῃ περιπτώση "η ομάδα για τη διάσωση της πολικής αρκούδας". Εδώ πέρα είναι ένα στέκι. Δεν είναι μια ομάδα μ' ένα θέμα. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει ένα θέμα να συζητηθεί δηλαδή ότι εδώ το στέκι θα παρέμβει στη κοινωνία για τις πολικές αρκούδες, θα αρχίσουμε να συζητάμε ποιός θα παρέμβει, το στέκι, όλοι μαζί; Πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβουμε πρωτοβουλιακά.

Λέων εγώ ή μάλλον όπως είπε ο φίλος, μ' ενδιαφέρουν οι φυλακές και η άρνηση στράτευσης. είναι ένα θέμα παρόμβασης. Αφού όμως πρέπει να 'ρθει να το βάλει στη συνέλευση δεν μπορεί να συζητηθεί εδώ έτσι. Αντίστοιχα δεν μπορεί να συζητηθεί και κανένα θέμα παρέμβασης. Μπορεί να συζητηθεί γενικά η παρέμβαση, χωρίς θέματα;

Άρης: Αυτό λέμε ότι για να υπάρξει ένα θέμα πρέπει να υπάρχει και αυτός που θα το βάλει. Αν εμένα με ενδιαφέρει να λειτουργεί αυτός ο χώρος και ταυτόχρονα να θέλω να πίνω μόνο φραπέ, έτσι δεν θα βγαίνει τίποτα. Άλλα εκείνο που σε έχει περιορίσει να πάνεσαι με θέματα γενικότερα είναι ότι δεν έχεις και μεγάλες δυνάμεις και πάνεσαι περισσότερο με τα πιο κοντινά σου, γιατί πολύ απλά δεν έχεις τα μέσα, ούτε τυπογραφία ούτε τίποτα. Γι' αυτό συνήθως περιορίζεσαι σε θέματα ή τοπικά ή λίγο πιο γενικά.

Γιάννης Κ: Θα θέλα να ξεχωρίσουμε αυτό που κάποιος λέει τοπικό με αυτό που κάποιος λέει επαρχιώτικο. Δηλαδή το τοπικό δεν έχει να κάνει με το ότι παρεμβαίνεις σε τοπικά ζητήματα. Πιάνεις ζητήματα που παίζουν σε όλη τη κοινωνία και τα θέτεις εδώ γιατί εδώ βρίσκεσαι. Σε μια πόλη 500.000 κοινωνία είναι. Εγώ αυτό που λέει ο Τζακ το πρωτοβουλιακό με τη συνέλευση παρόλο που δεν είναι τα ίδια πράγματα τα βλέπω σαν το ίδιο. Το πρωτοβουλιακό τοντάχιστον όπως το 'χω στο μιαύλο μου, συνδέεται με τη συνέλευση και αντίστροφα. Το ότι δεν μπαίνει πολλές φορές η υπογραφή στέκι δεν μπαίνει επειδή δεν γουστάρει κάποιος να μπει. Εξαρτάται από διάφορους λόγους, π.χ. ότι κάποιος θέλει να ασχοληθεί επιτακτικά με το θέμα, του μπαίνει τώρα και άμεσα η ανάγκη.

Δημήτρης: Και ένας άλλος λόγος είναι ότι είσι και αλλιώς πολλές φορές το να βάλεις την υπογραφή "στέκι" σ' ένα πράγμα που μπορεί να επεξεργάζονται 4 ή 5 και στους άλλους να μην μπαίνει τόσο επιτακτικά, εμεις καταλήξαμε ότι είναι ψιλοψέμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που τη βρίσκουμε μπροστά μας είτε σε σπίτια είτε δεξιά και αριστερά, τηγ ίδια ιστορία με τον ένα ή άλλο τρόπο. Προκύπτει σε 4 ή

5 ώλλα ξαφνικά η ανάγκη των 4 ή των 5, βγαίνει προς τα έξω σαν ανάγκη όλων.

Εμείς θεωρούμε ότι κατ' αρχήν αυτό το πράγμα είναι λάθος για δύο λόγους: Ο ένας λόγος είναι ότι έτσι και αλλιώς δεν είναι ανάγκη των 10 ή των 15. Ο άλλος είναι ότι καλλιεργεί μια λογική που λέει ότι έτσι και αλλιώς δεν το τρέχουνε περισσότεροι από τους 4 ή τους 5 αυτό το ζήτημα και ότι έτσι και αλλιώς θα προκύψουν κόντρες του στυλ ότι ναι το βγάλωμε μαζί εσύ γιατί δεν έτρεξες; Αν βάλλουμε μια υπογραφή που λέει ότι είμαστε 20, γιατί τρέχουν 5 και όχι όλοι; Γιατί ένα περιοδικό που το βγάζουν 10, γράφουν 3 και το τρέχει είναι;

Αυτά είναι ζητήματα που οι περισσότεροι έχουν τέτοια εμπειρία και αυτός είναι και ο λόγος που αν θέλουμε να δώσουμε ένα βάρος, αυτό το βάρος πέφτει - ξεφεύγω λίγο τώρα - έτσι και αλλιώς στο διαδικαστικό της ιστορίας. Δηλαδή πως σε ένα πράγμα που το τρέχουνε 5 σιγά σιγά (γιατί έτσι και αλλιώς αυτά τα πράγματα θέλουνε χρόνο και δεν θεωρώ ότι κατακτούνται μέσα σε 1 ή 2 μήνες) θα γίνει πιο σωστή η διαδικασία. Ξεκινώντας από το σκοπόπισμα και φτάνοντας στο περιοδικό, στη σελιδοποίηση, (για να μη με κοιτάει καλά καλά ο Γιάννης που μας σπάει και τα νεύρα) θα προσπαθήσουμε να είναι πιο συλλογική η διαδικασία και να μην πέφτει το βάρος πάνω σ' εναν.

Τίνα: Πάντως Δημήτρη, ναι σωστά είναι όλα αυτά. Δηλαδή αν είναι να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για ένα ζήτημα δεν μπορεί να μπει η υπογραφή στέκι.

Το αντίθετο θα ήταν τραγικό σφάλμα, λάθος από κάθε άποψη. Εμένα μου φαίνεται όμως πως υπάρχουν και ένα άλλο ζητήμα το οποίο είναι το εξής: Έχει απασχολήσει τη συνέλευση σας η επδοχή στο μέλλον, εσείς οι ίδιοι να επεξεργαστείτε πράγματα στα οποία προφανώς θα συμφωνείτε ότι είναι ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος σε μια μακροπρόθεσμη βάση, αναλυτικάνοντας τα ρίσκα που έβαλε προηγουμένως ο Άρης: Και που είναι λογικά σε τέτοιους χώρους π.χ. καταλήγεις γιατί είναι δημόσιοι χώροι άρα εκτείνονται και έχεις ρίσκα γιατί είσαι δημόσιος, δεν είσαι ο άγνωστος Χ που κάνει κάτι και εξαφανίζεται μετά. Έχεις μια διαρκή παρουσία και όλοι ξέρουν που βρίσκεσαι. Και να τον ξεπεράσετε αυτόν τον κίνδυνο, με την προοπτική μια τέτοια πρωτοβουλία μακροπρόθεσμης βάσης να συστεριώσει ξεκινώντας από δω μέσα, χωρίς να περιμένετε κάποιον να έρθει. Γιατί θα μετρήσει πια μια δυναμική σε διαδοχικό επίπεδο.

Δηλαδή αυτό για μένα θα ήταν μια καθαρά μητροπολιτική δράση που νομίζω ότι για το στέκι του Περιστερίου που έχει κατακτήσει πολλά πράγματα, έχει μακροπρόθεσμη αξία. Αυτό όμως είναι ζήτημα βούλησης.

Για πράδαειγμα λέμε ότι επεξεργάζομαι το αντιρατσιστικό θέμα γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα βγάζουν πράγματα σε φυλλάδια, σε βιβλία που διατίνονται,

σε συζητήσεις καθημερινής βάσης έχουν κοινεύει το θέμα και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέροντα και το αναλαμβάνουν αυτό όχι σαν πρωτοβουλία 2 ή 3 αλλά ομαδικά το σέπει. Γιατί το θέλει, γιατί έχει αυτή τη προοπτική, γιατί ίστοι ότι πέρα από την οργάνωση του σκουπίσματος, του καφέ, του πλυντήριου των άπλυτων ποτηριών, του τρόπου με τον οποίο θα βγει η μπροστινή και να διανεμηθεί, υπάρχει και αυτή η επιθυμία. Δηλαδή κόσμος που θέλει να περάσει στηλογικά και σε ένα άλλο επίπεδο.

Και εκεί φαίνεται γιατί το να πεις από κοινού πλένω ποτήρια ή ανοίγω ένα χώρο πρέπει σύστημα ή άλλως λογικά για να κρατήσει και στο χρόνο και να συστειρώσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους, πρέπει να έχει επιλέξει μια προοπτική ότι "εδώ ρε, παιδί μου, παίζεται κάτι πολύ χοντρό", δεν είναι ένα οποιοδήποτε καφενείο. Δεν είναι καφενείο εδώ μέσα, δεν είναι ένας γάρος όπου απλά περνάψεις ευχάριστες ώρες.

Γιάννης Κ: Πιστεύω ότι αυτοί οι χώροι έχουν μεγάλη σημασία. Πιστεύω ότι μέσα από αυτούς τους χώρους θα ξεπηδήσουν νέες μορφές αντίστασης, που θα βοηθούν ανατροπές. Έχω την εκτίμηση ότι το βάζουμε αυτό. Όταν λέμε ότι η κριτική που γίνεται στα πράγματα πρέπει να είναι επαναστατική και όχι απλή κριτική, πιστεύω ότι το βάζουμε. Και αυτό φαίνεται όταν λέμε ότι σκοπός του στεκιού είναι να γίνει υπέρβαση. Και η υπέρβαση θα γίνει όταν φτάσουμε 100 άτομα να έχουν μια κοινή συνειδητοποίηση πάνω σε κάποια πράγματα ώστε να δουν σε καθημερινό επίπεδο. Δηλαδή επιτώμ ότι το σέπει σε μια τέτοια προοπτική κινείται.

Τα πρωτοβουλιακά για μένα έρχονται και δένουν, γιατί όσες πιο πολλές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται, ανεβάζουν και το επίπεδο της συνέλευσης και έτσι η πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με την λειτουργία του στεκιού και μ' αυτό που λέμε άμεση δράση. Πολλές φορές το πρωτοβουλιακό έγινε ανάγκη γιατί πολλά πράγματα δεν πρόλαβαν να συζητηθούν, μια και γύρω μιας παίζουν χήλια δυο πράγματα. Αυτοί οι χώροι ανέχουν κάτι το επαναστατικό είναι γιατί έχουν τα μέσα.

Το μέσο τί είναι: Είναι μια πορεία που κάνεις προς κάτι και επιλέγεις αυτό το μέσο. Άμα κάποιες αναγκαστήτες αλλάζουνε σαφώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν στέκια ή θα αλλάξει η μορφή τους. Όσοι λειτουργούν στο στέκι δεν τό φτιάξαν με τη λογική να λένε ότι το στέκι είναι γαμιώ τα στέκια. Τό φτιάξαν με τη λογική, ώστε κάποια στιγμή να μην χρειάζεται. Και το να μη χρειάζεται είναι αυτό που λες εσύ να κάνεις ένα συρό πράγματα.

Δημήτρης: Έγώ νομίζω ότι ο Τζακ αλλά και η Τίνα αν θέτουν ένα ζήτημα είναι σε ποιά βάση γίνεται αυτή η δράση. Νομίζω ότι αυτό ρωτάς. Ναι, είναι ένα μέσο για να εφαρμόσεις, αλλά σε ποιά βάση; Έχω την εκτίμηση ότι είναι λίγο νωρίς, όχι πολύ αλλά είναι νωρίς, ώστε να μιας μπούνε τέτοια ζητήματα. Γιατί το να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία να έχεις σταθερού

παρέμβαση πάνω σ' ένα πράγμα πολύ πολύ συγκεκριμένο, γιατί σταθερή παρέμβαση μπορεί να είναι και το δελτίο, αλλά δεν είναι ότι μιλάει για κάτι συγκεκριμένο, μιλάει κατά καιρούς για διάφορα πράγματα έτσι κι αλλιώς, παρότι δυο τρία πράγματα μπορούμε να πούμε ότι είναι τα κεντρικά.

Για να φτάσεις σ' ένα τέτοιο σημείο, σ' ένα τέτοιο επίπεδο να λες ότι ναι, ασχολούμαι με κάτι σταθερά και με κάτι συγκεκριμένο, θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κατακτηθεί εσωτερικά. Δηλαδή έτσι και αλλιώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προκύψει πρωτοβουλιακά. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα θεωρείς να το βάλει κάποιος και θα πούνε οι άλλοι "άντε μάγκες πάμε". Είναι ένα πράγμα που απαιτείται ένας ελάχιστος χρόνος να ξυμόσεις εδώ πέρα. Απαιτείται ένας ελάχιστος χρόνος να εκφραστούνε συγκεκριμένες διαθέσεις, πάνω σ' αυτό το συγκεκριμένο.

Εμείς λέμε ότι αν εκφραστούνε αυτές οι διαθέσεις πάνω σ' αυτό το συγκεκριμένο, πέρα από το πρωτοβουλιακό, πέρα από τη γενική συνέλευση που δίνει τη δυνατότητα στο καθένα να εκφράζεται με τον ένα ή άλλο τρόπο, μπαίνει μια τέτοια προοπτική. Δεν είναι αντιθετική με τον τρόπο που λειτουργεί αυτός ο χώρος, αλλά σ' ένα βαθμό τότε περνάς σε μία λειτουργία που λέγεται ομάδα ή που ακόμα και αν δεν έχει την υπογειακή στέκι μπορεί να υπάρχει αυτός ο τρόπος παρέμβασης που εσύ βάζεις, από ένα μέρος αυτού του χώρου που πάλι θα δρα συγκεκριμένα. Απλά έτσι και αλλιώς χρειάζεται ένας χρόνος ζήμωσης. Τα λέω αυτά γιατί θα πρέπει να γίνει συφές σ' ένα κόσμο που έρχεται τώρα εδώ ότι πριν 15-16 μήνες αυτός ο χώρος ήταν έτοιμος να κλείσει. Καλώς ή κακώς τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα, είχε φτάσει από το να υπολειτουργεί ο χώρος μέχρι το να μη λειτουργεί καθόλου και κοντά στα σημάδια κατάφερε μέσα σ' αυτόν τον ένα ενάμιση χρόνο να έχει εξασφαλίσει μια λειτουργία καθημερινή και από κει και πέρα τον τελευταίο χρόνο περισσότερο να επιχειρεί να παρέμβει στη γειτονιά, στο Περιστέρι.

Πιο συγκεκριμένα μ' ένα δελτίο, πέρα από τα συνθήματα που έτσι και αλλιώς ήταν μια πρακτική που έχει κατακτηθεί εδώ και καιρό και λέω ότι ναι υπάρχει αυτό σαν ζράμα, σαν προοπτική αλλά απαιτείται χρόνος. Έγω νομίζω ότι είναι ευχής έργο να κατακτηθεί εδώ πέρα το ότι υπάρχουνε 4 ομάδες π.χ. που παρεμβαίνουν σταθερά σ' ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε είναι ζατσιδιός, είτε είναι μαύρη δουλειά στα συνεγεία της θηβών, το ή το β' ζήτημα, αλλά έτσι και αλλιώς είναι ένα πράγμα που ο χρόνος θα το δείξει.

Τίνα: Μπορεί να είναι και 15 θέματα παράλληλα. Εγώ δεν μιλάω για "το θέμα".

Δημήτρης: Γ' αυτό είπα και εγώ ότι είναι ευχής έργο να είναι 5 - 6 πράγματα.

Ψ: Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει χαθεί η ταυτότητα του στεκιού και η προοπτική που έχει καθορίσει. Αυτό είναι κάτι που

υπάρχει. Το θέμα είναι όλα αυτά που πιστεύουμε τελικά πως γυρνάνε σε μας.

Εννοώ πως θέλοντας να πετύχουμε ένα ελευθεριακό χαρακτήρα και ίσα δικαιώματα με ανθρώπους, δεν μπορούμε να ανοίξουμε εδώ πέρα μια κατάσταση που να ερχόμαστε να πίνουμε καφέ και μετά από αυτό να λέμε ότι ωραία περνάμε αλλά πάμε και σ' ένα μπαράκι που τελικά μπορεί να είμαστε και πιο ελεύθεροι και να έχουμε όλα αυτά που θέλουμε χωρίς τον νταβατζή από πάνω μας, χωρίς να βλέπουμε τον καταναλωτισμό μπροστά μας και εκεί επαναπαύσμαστε.

Και πιστεύω ότι εδώ πέρα όποιος έρχεται και βλέπει τις κοινές προοπτικές που υπάρχουνε μπορεί και αυτός να δει τον κοινό σκοπό που υπάρχει: εξαπελύεται ανθρώπου παρά ανθρώπο κι όλα αυτά: και να μη μείνει έτσι.

Το θέμα είναι να χειραγωγήσουμε μέσα σου αυτό το θέμα με την ίδια τους την ύπαρξη, με την ίδια τους τη συνείδηση. Από κει και πέρα δεν ξέρω αν μπορείς να δώσεις λύσεις και προτάσεις στο πως μπορείς

να το
κά -
νεις
αυτό.

Αυτό
πι -
στεύω
ότι κρί-
νε τα
στη συ-
νείδηση
του κα-
θενός, το
πόσο
μπορεί να
πράξει, το
πόσο σέ-
βεται το
χώρο εδώ
πέρα και
το πως
πρωγματικά

ΜΗΝ ΚΛΑΙΤΕ ΚΟΡΑΚΙΑ

Ενα κορίτσι μετράει την απανθρωπά μας...

«Αντί να την δοηθήσουν την καταδίκαιόνυ»

«Πλήρωσε για τις κακές ληψεις»

Οι επαγγελματίες καταδότες των ΜΜΕ,
που σήμερα ζητάνε τον οικτό των δικαστών
για τη 16χρονη μαθήτρια Γεωργία Χρονοπούλου, είναι
αυτοί που θεωρούν προσβολή τη σιωπή μπροστά στην κάμερα
αυτοί που φυλάκισαν το 19χρονη μαθήτρια Ν.Καρατζά
και συκοφαντούν συστηματικά τις μαθητικές καταλήψεις.
Τα κοράκια με τα μικρόφωνα
που καθημερινά σκάβουν το λάκκο μας,
καλό είναι να προσέχουν μην πέσουν αυτά μέσα...

Αυτοδιαχειρίζομενο στέκι περιστερίου Καρυστίδος 166

αισθάνεται και τον συνάνθρωπο του εδώ μέσα, επομένως μπορεί να σεβαστεί ας πούμε και τον συνάνθρωπο του που δεν τον βλέπει αλλά αυτό δεν τον νοιάζει σε κάποια φάση. Να μην υπάρχει μία επανάπτωση. Πιστεύω πως είναι καθαρά θέμα συνείδησης.

Πότη: Αυτό που ήθελα να πω εγώ σε σχέση με τα προηγούμενα είναι ότι το ένα θέμα που μας έχει μπει και δουλεύεται και είναι συνολικό από όλους, είναι αυτό το ζήτημα της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης, είναι αυτό το πρόγραμμα

που λέμε το να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, να φτιάξουμε τους δίκους μας χώρους, με τα δικά μας μέσα, με τους δίκους μας όρους. Αυτό είναι το μίνιμου που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι έχει κατατηθεί εδώ μέσα και από μόνο του είναι ένα θέμα. Και η δουλειά που εμεις κάνουμε πάνω σ' αυτό το πρόγραμμα είναι ένα ζήτημα. Από κει και πέρα για κάποια άλλα θέματα πιο ειδικά ισχύει αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν. Δηλαδή ναι μεν είναι νοροίς - χρονικά να το βάλουμε - σε σχέση με τις εξελίξεις και το τί έγινε σ' αυτό το χώρο όλο αυτό το καιρό και από την άλλη ότι εξαρτάται από τη διάθεση του κόσμου εδώ μέσα. Δεν μπορείς να πεις ότι τώρα η ομάδα θα ασχοληθεί μ' αυτό το θέμα ή θα κάνεις πολιτική δουλειά πάνω σ' αυτό το θέμα, μ' αυτό το σκοπό, μ' αυτή την προοπτική.

Το θέμα που εμεις βάζουμε είναι αυτό: ή αυτοοργάνωση και η αυτοδιαχείριση. Το παλεύουμε και από κει και πέρα συνεχίζουμε. Που από μόνο του το στέκι με το τρόπο που υπάρχει, έτσι όπως υπάρχει, με τον τρόπο που λειτουργεί είναι κάτι.

Γιάννης Κ.: Εγώ ήθελα να πω και δεν ξέρω αν θα φανεί βραφών αυτό, απλά αυτή γενικά είναι η ένδειξη της παραγκής που υπάρχει στη κοινωνία. Λέω ότι τα στέκια είναι η αναδίπλωση κάποιων ιδεών, η αναδίπλωση του κινήματος.

Αν βρισκόμασταν σε μια φάση όπου κατέβαιναν οι εργάτες και έκαναν κατάληψη στα εργοστάσια και ήταν στο δρόμο και κάγιαν αστυνομικά τημίατα, δε θα χτίζαμε στέκια, θα κάναμε κάτι άλλο. Αν αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε στέκια που φτιάχνουμε κάτι από αυτή την ιστορική αναγκαιότητα που υπάρχει. Ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτές οι προοπτικές. Μέσα και από αυτούς τους χώρους προέρχονται τα σπέρματα που θα οδηγήσουν εκεί.

Άρης: Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από πολύ συγκεχριμένες συνθήκες άνοιξαν τα στέκια.

Γιάννης Κ.: Αυτό θέλω να πω. Ότι για μένα τα στέκια είναι η αναδίπλωση. Αναδίπλωση αλλά κάνεις κάτι. Θεωρώ αυτή την αναδίπλωση αναγκαία ώστε να προετοιμαστεί κάτι καινούργιο.

Κώστας Γ.: Εγώ θα ήθελα να ωριτσώ κάτι αν και φανταζόμουν ότι υπάρχουν ομάδες εδώ που ενδιαφέρονται για στέκι. Για παράδειγμα στη Δραπετσώνα όπου υπάρχουν φοβερά ταξιά προβλήματα, είναι δηλαδή μια συντριψμένη ας πούμε περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλές αριστερότικές ομάδες όπως η ΑΚΕΠ που έχει και πολύ μεγάλους στην ηλικία, αναρχικοί δεν υπάρχουν, υπήρχαν για μια εποχή.

Γενικά υπάρχουν χρωματηριστικά όπως ας πούμε και στη Τουρκία που όπου υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες, υπάρχουν και πάρα πολλοί αριστεροί. Εκεί είναι πάρα πολύ διαφο-

ρετικό να φτιάξεις ένα στέκι απ' ότι, ξέρω γω στο Χαϊδάρι, το οποίο είναι μια περιοχή μικροαστική προς μεσοαστική, όπου θα έχεις τελείως διαφορετικό κόσμο που ενδεχομένως συμπετέχει, και διαφορετικό κόσμο απεύθυνσης. Υπάρχει η Κυψέλη, η οποία είναι φοβερά πυκνοκατοικημένη, με άλλα χαρακτηριστικά, υπάρχουν τα Λιόσια, τα οποία έχουνε αυτό που λέμε ρατσισμός. Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάποια περιοχή.

Τώρα το πρώτο ερώτημα για το Περιστέρι, γιατί κάτι δεν έγινε συγκεκριμένο. Αν εγώ για παραδείγμα φτιάχνω ένα στέκι αυτοδιαχείρισης. Αυτοδιαχείριση είναι μια νοοτροπία που ιστορικά έχει αποτύχει. Δηλαδή είναι μια νησίδα που θα αρχίσεις να σχέφτεσαι διαφορετικά και έχει αποτύχει γιατί έχει σαμποταριστεί από τον ίδιο τον ανθρώπινο παράγοντα, ιστορικά τουλάχιστον. Αν έρθουν εδώ άνθρωποι οι οποίοι είναι αριστεριστές και λειτουργούν συγκεντρωτικά, λέτε ότι μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε εδώ; Όταν εγώ ξέρω ότι κάποιος έναι σ' ένα κόμιμα και λειτουργεί μέσα σ' ένα μηχανισμό, δέχομαι αν σκουπίζει και κάνει τις δουλειές;

Αν δηλαδή κάνει αυτά τα πράγματα και λειτουργεί με το πνέυμα της αυτοδιαχείρισης εδώ, δεν έχω πρόβλημα μ' αυτό που κάνει στο κόμιμα του ο ίδιος άνθρωπος; Εγώ που στέκομαι στη σχίζοφρονειά μου, εκεί μπορεί να το έχουνε. Εδώ δεν ξέρω αν το έχετε. Δηλαδή είπατε ότι μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε η.λ.π. Πιστεύω ότι είναι ένας μπεριαλιστικός όρος σε σχέση με την καθημερινότητα που λέγεται αυτοδιαχείριση. Δεν θα μπορούσε να είναι έτσι εδώ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αν κοιτάξω τις αφίσσες έχουν κάποιο χαρακτήρα. Οπότε μη λέμε ότι θα μπορούσε να έρθει ο οποιοσδήποτε εδώ, άλλα όποιος μπορεί να δεχεται κάποιους όρους αυτοδιαχείρισης μέσα σε εισαγωγικά.

Πρέπει να φοτήσω εάν, γιατί εντάξει εγώ μιλάω σαν αναγκιός, τα παιδιά ή κανοποιούνται μ' αντή τη δράση και αν είναι πρότασή τους για την Αθήνα, για μια τοπική δράση σε συνοικίες και πως σχέφτονται αντά τα χαρακτηριστικά ή τους κραδασμούς τους διαταξίκους. Δηλαδή η νεολαία προφανώς θα μαζεύεται στα στέκια.

Το θέμα είναι ότι θα μπορεί να αντέξει π.χ. τους μικροαστούς στο Χαϊδάρι, που είναι παιδιά που έχουνε μεγαλώσει με φροντιστήριο, πολλά λεφτά και τέτοια, άλλα έχουνε ειναισθήσεις και θα ζθουνε εκεί. Στο Περιστέρι είναι άλλη η σύνθεση του κόσμου που θα ζθει στο στέκι. Αν μπορεί αυτό το πράγμα σαν πρόταση να στέκει σε κάθε κοινωνία, ξεπερνώντας την κοινωνική οργάνωση ή τα χαρακτηριστικά γιατί είναι διαφορετικά και αν οι ίδιοι ή κανοποιούνται μ' αντή τη δράση σων τέτοια. Εδώ μέσα δηλαδή ο πρωτοβουλίες που κάνουν τους καλύπτουν σαν τέτοιες; Αν είναι αυτάρκεις όσον αφορά την κοινωνική απεύθυνση και δράση.

Άρης: Κοίτα, όταν λέμε ότι ο καθένας μπορεί να λειτουργεί,

αρκεί να μην εκφράζεται μέσα από μια παράταξη σφραγίδα ή ένα κόμιμα, εννοούμε ότι, δεν υπάρχει πρόβλημα να εκφραστεί κάποιος σαν κομμουνιστής από την Δέγλερη, αλλά υπάρχει πρόβλημα σαν ΚΚΕ από την Δέγλερη ή σαν σοσιαλιστής πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα αν θέλει να βγει η θεωρία του ΠΑΣΟΚ σαν ΠΑΣΟΚ από ωδή μέσα. Οποιαδήποτε ιδεολογία αρκεί να μην εκφράζεται μέσα από ένα κόμιμα σφραγίδα. Και ταυτόχρονα να αποδέχεται και τον τρόπο λειτουργίας του χώρου. Αυτό παλεύει.

Γι' αυτό είπα πριν ότι κάποια μέρα θα ζθουνε κάποιοι και θα σου πούνε, ποιος είσαι εσύ και έβαλες αυτόν εδώ μέσα. Τώρα για τον αν καλύπτεσαι εξ ολοκλήρου μέσα απ' αυτή την δράση, όχι, και γι' αυτό λειτουργεί ο κόσμος και σε διάφορες ομάδες και σε διάφορες καταστάσεις. Τώρα όποιος καλύπτεται καλύπτεται. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι καλύπτομαι και γι' αυτό μπορεί να λειτουργώ και άλλο.

Απλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να κρατηθεί αυτός ο χώρος και να λειτουργεί περιφερειακά τουλάχιστον, γιατί πολύ απλά αυτά τα μέσα έχουμε που μας έχουν απομείνει - και ξαναγυρίζου σ' αυτό που έλεγα πριν - και μπορούμε να τα χειριστούμε. Τώρα άμα είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε διάφορα, μπορεί να μην υπήρχαν τα στέκια και γι' αυτό συγχωρώ αυτό που έλεγε ο Γιάννης πριν ότι θεωρεί ότι είναι πισογύρισμα οι καταλήψεις, τα στέκια κ.λ.π.

Απλά και γι' αυτό έλεγα και πριν για το '90 που ξεκίνησαν διάφορα πράγματα και ότι σήμαινε μια νέα κατάσταση. Γι' αυτό διαλυθήκαν από οργανωμένα κόμιμα μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, γιατί πολύ απλά έγινε ένα γενικότερο ντυν από τους τύπους και ο καθένας είδε τί μπορεί να κάνει.

Δημήτρης: Να πω και γιο κάτι. Όσον αφορά το ζήτημα που κατά κάποιο τρόπο έβαλε και ο Κώστας Γ., που λέει ότι αν κάποιος έχεται εδώ και λειτουργεί με όρους αυτοδιαχείρισης, ενώ το πρωί πουλάει πρέξια, τί κάνεις μ' αυτό το τύπο που το πρωί είναι μαθήτρια και το βράδυ πόρνη.

Κώστας Γ.: Όχι, δεν το έβαλα έτσι άλλα με προτάγματα. Δηλαδή η λογική που βάζουν και οι τροποκιστές για ποράδειγμα. Εγώ μιλάω γι' αυτούς τους χώρους περισσότερο που έχουνε τη λογική του ενιαίου μετώπου. Δηλαδή να βρεθούνε με άλλους τώρα ή μετά. Δεν μιλάω τώρα για τον πρεξίμπορο.

Δημήτρης: Απλά εγώ αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι όσον αφορά μια λογική που κοντινάει ο καθένας στο κεφάλι του, από την καθημερινότητά του ή που μπορεί να την κάνει και λίγο στη πάντα για να λειτουργήσει εδώ πέρα, είναι σίγουρα ένα ζήτημα που τέτοιοι χώροι δεν μπορούν να το λύσουν.

Δεν μπορούν να το λύσουν, γιατί έτσι και άλλιώς ένα στέκι είναι ένα πράγμα μερικό. Θεωρώ ότι πολύ λίγοι μπορούν να λύσουν σαν τέτοια γιατί είτε και άλλιώς τα όσα λέγονται γενικά είναι πολύ μερικά.

Ένα ξήτημα που προκύπτει σε μένα, φαντάζομαι ότι σε διάφορους μπορεί να προκύψτε, είναι ότι ναι εντάξει εδώ λέμε 5 πράγματα σ' ένα χόρο που λειτουργεί 7-12 μ.μ., αλλά 7-12 μ.μ. είναι 5 ώρες και ως γνωστόν η μέρα έχει 24. Και το ξήτημα είναι τί γίνεται με τις υπόλοιπες 19, είτε αυτός είναι χρόνος εργασίας, είτε είναι χρόνος κατανάλωσης. Και για κανέναν δεν μπορού να ξέρω το κατά πόσο έχει εξασφαλίσει γι' αυτόν που

και ξέρουν οι υπόλοι-
ποι ότι και στη δουλειά μου τα λέω και ότι τα λέω και όταν
βγαίνω ξέχω από εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που ούτε οι
καταλήψιες, που θεωρώ ότι έχουν μια συνολικότερη καθημε-
ρινότητα γιατί ζουν εκεί μέσα, δεν καλύπτουν. Δεν νομίζω ότι
μπορούν να το λύσουν έτσι και αλλιώς.

Ήθελα να πω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ακόμα πιο έντονο σε μια πολιτική ομάδα, που λέει ότι βρισκόμαστε μια, δυο, τρεις φορές τη βδομάδα και από κει και πέρα δεν μπορώ να ξέρω κάθε πότε βρίσκεται αυτή η ομάδα. Όπως δεν μπορώ να ξέρω, το Ξαναλέω, τί κάνει ο καθένας στη δουλειά του, τί κάνει ο καθένας όταν φεύγει από εδώ και πάει δέκα μέτοι πάου πέοι.

Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που μπορεί να απασχολεί μόνο ένα στέκι. Το ζήτημα της καθημερινότητας και της συνοικής στάσης ζωής του καθενός μέσα στα όσα κάνει, είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον καθένα. Και από την άλλη θεωρώ ότι έτσι και άλλιώς δεν λύνεται ένα τέτοιο ζήτημα μέσα σ' αυτό το γάσος.

Και πάπου εδώ νομίζω ότι τοποθετείται και το ζήτημα της αυτάρκειας. Εγώ δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να πω ότι αρκούμαι με όσα βγαίνουν από δω πέρα. Πέρα από αυτό που είπε ο Αρης ότι έτσι και αλλιώς λίγο πολύ οι περισσότεροι από εδώ αισχολούμαστε και με 2-3 άλλα πράγματα πέρα και έξω από το στέκι, θεωρώ ότι δεν μπορείς να είσαι αυτάρκης όταν δίπλα σου σκάνε βόμβες.

Όταν κυνηγάνε τύπους στους Αγ. Αναργύρους και όταν πουλάνε πρέξια δέκα μέτρα παραπάνω από δω, ποιά αυτάρκεια να υπάρχει. Ότι ναι εμείς κάνουμε το καθήκον μας, μιλάμε για τα ναυρωτικά, αλλά τι να κάνουμε στη Δέλγλερη πεθαίνει κόδησμος από την πρέξια; Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που μπορείς να πεις ότι εντάξει εμείς δεξιώμε, είμαστε μέχρι εδώ. Έτσι και αλλιώς αυτή η ιστορία, που άλλος τη λέει επανάσταση, άλλος τη λέει καθημερινότητα, άλλος παρέμβαση, είναι μια ιστορία που καλώς ή κακώς ξεκινάει όταν γεννιέσαι ή κάποια χρόνια μετά και τελειώνει ή όταν βλέπεις ότι περνάς στην απέναντι πάντα, στο απέναντι στρατόπεδο ή όταν τελειώνει και η φυσική σου παρουσία στη κοινωνία, δηλαδή όταν πεθαίνεις. Δηλαδή ή με τον βιολογικό θάνατο ή με το - πως να το πο; - με τον κοινωνικό ας πούμε.

Που λέει ότι γίνεσαι φλώρος, μπαγλαμάς, καραγκιόδης
και περνάς στην άλλη πάντα. Από κει και πέρα δεν νομίζω
ότι είναι μια ιστορία που τελειώνει ούτε νομίζω ότι υπάρ-
χει κάποιος από αυτούς που λειτουργούν εδώ πέρα, που
θα μπορούσε να πει ότι εντάξει εμάς το στέκι μας καλύ-
πτει.

Κώστας Γ.: Ξέρεις γιατί στο λέων αυτό; Γιατί προφανώς δεν μπορείς να πάρεις τον καθένα από πίσω για να δεις που οδεύει η σχίζιση στον εαυτόν. Στη Δραπετσώνα όμως είναι δύσκολο να ανοίξεις στέκι ιδιαίτερα με τους όρους που είναι εδώ.

Κώστας Ρ.: Με συγχωρέις που σε διακόπτω. Έθιξες αυτό το θέμα και με ενοχλεί γιατί περνάω συχνά από κει πέρα. Δεν είναι αυτοσκοπός το στέκι. Δηλαδή αυτό που κάνουν τα παιδιά εδώ πέρα είναι το ανώτερο δυνατό που θα μπορούσαν να κάνουν. Έχουν τις αντιφάσεις τους, τα προβλήματά τους όλα αυτά. Κάπου κάπου περνάνε και κάποιοι ανθρώποι σαν και μένα μια φορά το χρόνο, βλέπουνε κάτι, λένε κάτι και φεύγουν. Πρότι απ' όλα ένας που βλέπει ότι εδώ πέρα γίνεται μια σοβαρή δουλειά, θα το πλαισιώσει. Θα έρχεται πιο συχνά να συμμετέχει και να μπαίνει σε όλο αυτό. Αν δεν μπορεί και είναι μακρινά, τουλάχιστον προσπαθεί εκεί πέρα να κάνει την παρέα του. Να κάνει κάτι ανάλογο και αν δεν μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο κάνει μια δουλειά. Σβήνει για παράδειγμα τα συνθήματα της ΕΠΕΝ που είναι γεμάτες οι περιοχές από και κάποιο.

Λοιπόν, δεν είναι το θέμα αν βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι σε πα πειογή ευογατική που εδώ πέρα είναι το Περιστέοι και

είναι γονιμο το εδαφος. Προς θεού δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Εδώ πέρα είναι Περιστέρι, είναι διαχωρισμένα τα πράγματα, οι τάξεις, το ξέρουμε. Άλλα δεν σημαίνει και τίποτα αυτό.

Κώστας Γ.: Να σε διαπάχω γιατί με διέκοψες και συ ποιν. Να σου πω κάτι κι εγώ. Η κουβέντα είναι για τα στέκια. Αν τώρα τα χοντροποιούμε και λέμε εντάξει και άντε πάμε να φύγουμε, δεν είναι έτοι. Πιστεύω ότι κάνουμε μια λεπτή δουλειά. Μιλάμε για τα στέκια. Προφανώς έχουμε κάποια βιώματα και συζητάμε γι' αυτό.

Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει και θέλω να ακούσω και την εμπειρία για ένα στέκι διώκ. Το ότι υπάρχουνε συνθήματα αυτό είναι μια άλλη ιστορία και το αν για παράδειγμα πιστεύω ότι το ευρύ φάσμα της αντεξουσίας που είναι εδώ και μπορεί να λείπει η αντικρατική χροιά που είναι πιο συγκεκριμένη στους αναρχικούς, τότε τί γίνεται; Αυτό σου δημιουργεί κάποιες καταστάσεις που όπως πήγε να μπει και προηγουμένως δυνατιτζούν ένα συλλογικό. Είναι κάποια αδιέξοδα δηλαδή.

Το ότι εγώ είμαι αναρχικός και κάποια στιγμή θα επιλέξω την περιοχή μου, πρέπει να ενημερώσω τους άλλους γι' αυτό. Αυτόματα θέτω σε κίνδυνο και τη λειτουργία, μια και εγώ όπως και οποιοδήποτε, μπορεί να κάνω κάποιες επιλογές εφ' όσον αυτά τα ζητήματα σε παραπέμπουν κάπου. Και δεν μπορεί ένα στέκι να μουν πει που θα με παραπέμψουν. Άν διαβάσω μια προκήρυξη, όταν μου τη βρασέσει, και δεν είναι μόνο θέμα οργής, είναι ενός άλλου είδους συνειδήσης, αυτό λέμε, γι' αυτές τις ζηλευτές καταστάσεις που μπορούν και το έχουν αποδείξει στο παρελθόν με την επίφαση της οικονομικής αδυναμίας, βλέπε Νηπενθή.

Ωστόσο δεν ήταν μονο οικονομικό το πρόβλημα. Διαλύθηκαν στέκια ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν ορισμένες αντιφάσεις. Λέω ότι μπορούν αυτές οι καταστάσεις, που αποφεύγουμε να συζητήσουμε εδώ και μπορεί να συζητάμε ώλες ώρες... πραγματικά να φεύγουμε από την ουσία πραγμάτων που θα λύσουνε ένα αδιέξοδο.

Κώστας Ρ.: Μου φαίνεται ότι τα στέκια, οι καταλήψεις και όλα αυτά λειτουργούνε και σαν μια βάση. Μια βάση που επικοινωνεί ο κόσμος προσωπικά, μια βάση που μαθαίνει κάπι παραπάνω για το τι συμβαίνει στο πολιτικό επίπεδο, πιάνει τις παρέες του που θα πάνε στο μπαράκι κ.λ.π. Είναι μια βάση.

Εκ των πραγμάτων έτοι είναι η κατάσταση, τίποτα περισσότερο δεν θα μπορούσε να γίνει. δεν θα μπορούσαν να κατασκευάζονται όπλα ή ξέρω γιω τί άλλο. Αυτό δεν βγάζει απ' έξω κάποια άλλα πράγματα που σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτόματα δίνει και τα όριά του, δηλαδή αυτό που γίνεται είναι αυτό που γίνεται. Είναι εδώ πέρα ένας χώρος που λειτουργεί καλοδιακά. Φεύγουν από δω πέρα τα μηνύματα, τα πλησιάζουν κάποιοι άνθρωποι, νοιώθουν ότι έχουν και έναν άλλο άνθρωπο σ' αυτή την πόλη που μπορούν να τον

βρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, όταν έχουν την ανάγκη να ρθουν να μάθουν. Εντάξει να μην μιας πνίγει κιόλας. Εγώ όποτε έρχομαι εδώ πέρα νοιώθω πολύ καλά.

Κώστας Γ.: Αν ήσουν εδώ όμως κάθε μέρα;

Κώστας Ρ.: Είναι ένα βάσανο.

Κώστας Γ.: Μα αυτό συζητάμε.

Κώστας Ρ.: Αν δε το θέλανε, το μεγαλείο, του να υποφέρουνε αυτό το βάσανο, δεν θα ήταν εδώ.

Κώστας Γ.: Και για μένα είναι ευχάριστο πράγμα μία στις τόσες, αλλά άμα ανοίγω 5-12μ.μ. όταν και ο προσωπικός μου χρόνος πλήττεται και θέλω να τον ενεργοποιήσω;

Εγώ γι' αυτό ωρίησα πων αν πραγματικά είναι ικανοποιημένοι από αυτό: αν για 7 ώρες αποδίδουν και ισορροπούν κάποια πράγματα που βγαίνουν, και είναι ελπιδοφόρα γι' αυτό. Και αν αυτό είναι πρόταση, και αν αυτά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν εγώ τα βιώνω έντονα. Έξησα 5 χρόνια με άλλους συλλογικά και τώρα που πήγα σε άλλη περιοχή, είναι άλλος κόσμος τελείως. Στο Χαϊδάρι ας πούμε είναι μηροσατό. Άμα βγεις εκεί μπορεί να σου κατεβάζουν αρίστες και μπορείς να βρεις μόνο από 16 και κάτω, γιατί οι άνθρωποι εκεί είναι από δεξιοί μέχρι... Η ταξικότητα εκεί είναι τελείως αντίθετα.

Κώστας Ρ.: Καλά δεν ισχύει και αυτό που λες και θα σου πω το γιατί. Σ' ένα μήνα το πολύ θά 'ναι πολύ πιο καλά για τους εργάτες. Δεν είναι και τόσο αυτό.

Κώστας Γ.: Και άμα κάνω στέκι να βρεθώ με το μεσοαστό, τί: Όχι ότι έχω πρόβλημα ταξικό, απλά θέλω να πω αυτό για τα στέκια έχει κάποια.. Γι' αυτό λέω ότι επειδή συζητήσαμε διάφορα εδώ θα φτάνω να λέμε εντάξει, είπαμε μεμονικά πράγματα. Γιατί υπάρχει ένα όριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα που πρέπει να ειπωθούν, για τον τρόπο που συλλογικά δρα ένα στέκι. Ακουσα το παιδί με τα γυαλιά να λέει πριν ότι δεν έχει πρόβλημα να έρθει να πει μια μπύρα. Λοιπόν εγώ έχω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Δημήτρης μετά το διόρθωσε και έλεγε ότι γίνονται συγκρούσεις εδώ πέρα, αλλά θα λυθούν αυτά. Εντάξει μια μπύρα, δυν, τρεις, έχει τιμή η μπύρα.

Δημήτρης: Δεν έχει μπύρα εδώ πέρα.

Κώστας Γ.: Ναι, εντάξει, απλά θέλω να πω ότι περνάς και σε κάτι άλλο. Δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να συζητάμε μ' έναν άνθρωπο για να βγάλω μια προκήρυξη και να ξέρω ότι εγώ και ο άλλος μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα και να υπάρχει μια διαφορώνια. Αυτή η διαφορώνια να είναι π.χ. πιστεύω στην εκμετάλλευση, όπως οι μαρξιστές και όχι στην καταπάτεση όπως οι αναρχικοί. Θέλω να πώ ότι υπάρχουν διαφορώνιες που εσύ τις ξέρεις, συλλογικότητα είναι αυτό. Ξέρω ότι ο άλλος, του πλένει τα παντελόνια η μάνα του, το βουλώνει σε πολλά πράγματα και εδώ μου έρχεται αδιάλλακτος. δεν τη μοιράζω τη προκήρυξη. Δηλαδή πού πας ρε φίλε; Να τα ξέρεις όμως,

και αυτά θα τα λύσεις βέβαια. Θέλω να πω ότι αν ικανοποιεί 7 ώρες εδώ για τους ίδιους που κάνουν την πρόταση, αν πραγματικά είναι πρόταση αυτό. Αν μιλάμε για ένα δίκτυο στεκιών το, βλέπουμε. Πώς το βλέπουνε; Γι' αυτό είναι η κουβέντα εδώ.

Κώστας Ρ.: Πάντως νομίζω ότι ένα από τα προβλήματά μας εδώ είναι η αδράνεια, αν όχι το πρώτο. Η αδράνεια κάποιων άλλων ανθρώπων να φτιάξουν κάποιες καταστάσεις, κάποια στέκια που να μπορεί κάποιος άνθρωπος να τους βρει, να τους πλησιάσει, να μιλήσει, να πάει προς τα κει. Είναι μια σοβαρή έλλειψη, γιατί τί γίνεται; Υπάρχουν κάποια σημεία τώρα που είναι στάνταρτ εδώ και μια δεσμία σ' όλη την Αθήνα και έχει καταντήσει πλέον ανέκδοτο.

Αρης: Πάντως για μένα δεν λέω ότι πρέπει να φτιάξουμε στέκια γύρω γύρω. Άλλα πρέπει να οπιδήποτε υπάρχει, από τον τύπο τον ένα μέχρι την ομάδα, μέχρι το στέκι, να συντονίζεται και ο ένας να ωλληλοσυμπληρώνει τον άλλο. Αντό είναι η ουσία για μένα. Γιατί τα πράγματα για μένα είναι πολύ απλά. Τελεώσανε οι εποχές με τα έτσι και τα άλλιώς και τα ξέρω γω, που σου κατέβαξε ο άλλος την ιστορία της ζωής του. Τα πράγματα για μένα είναι μετρημένα κουκιά και τα περιθώρια πολύ στενά.

Γιάννης Κ.: Πάντως εγώ θα ήθελα να πω για να απαντήσω και για το στέκι, ότι εδώ μέσα μπορεί να έρθει και ο τροτσιστής και ο οποιοσδήποτε θέλει. Το στέκι όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι όχι σαν ομάδα. Έχει την λογική της πλατείας. Πώς είναι μια πλατεία και μπορεί να σκάσει ο καθένας. Τώρα τί λογική θα διαμορφωθεί σ' αυτή τη πλατεία παίζεται κάθε στιγμή που σκάει ο κόσμος εκεί πέρα. Εδώ πέρα αυτό που πρέπει να γίνει αυτονότητα είναι ότι εκεί που βλέπεις τα άλφα ή το σφυροδόρεπανο, μπορεί να δεις και τη σβάστικα. Αυτό είναι υπερβολικό μεν άλλο αυτό που θέλω να πω είναι ότι το στέκι είναι σαν αυτό που λέω, μια πλατεία, και κάθε στιγμή που βρίσκεσαι μέσα σ' αυτή τη πλατεία διεκδικείς αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Αυτό που έχεις κάνεις ιδεολογία, δεν ξέρω τί μπορεί να είναι αυτό.

Κώστας Γ.: Πλατεία σαν τα Εξάρχεια λοιπόν γιατί οι αφίσες διαμορφώνουν ένα κλίμα.

Γιάννης Κ.: Όχι σαν τα Εξάρχεια.

Κώστας Γ.: Γι' αυτόν που έρχεται από την γειτονιά κάπι τέτοιο βλέπει. Αν εμείς τις αποχρώσεις τις καταλαβαίνουμε. Αν το λες πλατεία.

Γιάννης Κ.: Όταν λέω πλατεία, δεν λέω πλατεία τα Εξάρχεια. Όταν λέω πλατεία έννοού κάπι που δεν έχει όρια, ο καθένας μπορεί να μπει και ο καθένας μπορεί να βγει. Και το τί χαρακτηριστικά θα έχει ο κόσμος που μαζεύεται εκεί διεκδικείται εκείνη τη στιγμή. δηλαδή την μία μπορεί να είναι δέκα τύποι που να δηλώνουν με μαυροκώνιες σημαίες αλλά την άλλη στιγμή μπορεί να σκάσουν οι άλλοι με τις ελληνικές σημαίες. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι πολύ έκθετο, άλλα το στέκι αυ-

τό το πράγμα είναι. Κάθε στιγμή διεκδικεί αυτό το πράγμα. Αν θα επιβιώσει η όχι. Αυτή είναι η λογική της ιστορίας ή των πραγμάτων που γίνονται στην ιστορία.

Φωκ.: Πάντος να έθει κάποιος εδώ και να φτιάξει σημαίες ελληνικές και εθνόσημα, είναι λίγο αδύνατον γιατί είτε το θέλεις είτε όχι υπάρχει ένα χρόμα εδώ μέσα, το οποίο φαίνεται από τις αφίσες, φαίνεται από τις κατευθύνσεις του καθενός. Η λέξη στέκι σημαίνει ένας χώρος συσπείρωσης απόμονον. Άλλο στέκι και άλλο πυρήνας, από την στιγμή που κάποιος αναζητάει στη λέξη στέκι την λέξη πυρήνας, υπάρχει πρόβλημα. Παρεξήγηση. Και αν κάποιος από όλο μέσα είναι στο στέκι και παίζει και σε πυρήνες αυτό είναι δικό του θέμα αλλά εκεί νομίζει ότι το στέκι είναι πυρήνας. Άλλο πυρήνας άλλο στέκι.

Δημήτρης: Εγώ θέλω να πω κάπι παιδιά, χωρίς παρεξήγηση, όσον αφορά το στίγμα του χώρου και πού παραπέμπει.

Μπορεί στο Περιστέρι να λένε ότι εδώ είναι αναρχικοί, εγώ ξέρω ότι στη πορεία που έγινε τον Ιούλη διάφοροι σημαίνοντες αναρχικοί απονοτίζαν. Ο ένας ή ο άλλος το έβαλε σε μια λογική που λέει "ναι, είμαστε όλοι αντιφασίστες" αλλά για εμένα αυτό το πράγμα, όπως και το ότι λείπει ένας κόσμος που δεν ξέρω πόσο συγκεκριμένος μπορεί να είναι, δείχνει ότι οι αφίσες μπορεί να παραπέμπουν για διάφορους, μπορεί ο χώρος να έχει στιγματιστεί με τον Α ή Β τρόπο, αλλά νομίζω ότι από εκεί και πέρα, έχει τη δυνατότητα να μιλάει και σε ένα άλλο κόσμο. Και αυτό δεν το βρίσκω κακό.

Χ: Άρα λέμε ότι δεν είναι πυρήνας...

Δημήτρης: Ποιός είπε ότι είναι πυρήνας;

Χ: Αυτό λέω, να μην υπάρχει αυτή η επίφαση, γιατί μου φάνηκε ότι υπάρχει.

Άρης: Για μένα, η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική από πράγματα που έχουν παίξει στο παρελθόν, και δεν μπορούμε να τη συγχρίνουμε.

Αυτό που λέμε ολοκλήρωση από την πλευρά των αφεντικών, δεν επιτεύχθηκε επειδή τα αφεντικά μας έπιαναν έναν εναν και μιας έλεγαν "είσαι αναρχικός; είσαι κομμουνιστής; θα σε συντρίψω...". Δεν έγινε έτσι.

Έγινε από το σημείο που τα αφεντικά άρχισαν να αποσύρουν ένα ολόκληρο κόσμο, ένα δυναμικό, από ένα πεδίο δράσης που υπήρχε. Αυτό το πεδίο έξαφανίστηκε αφού δεν υπήρχαν οι τύποι που θα έπαιζαν σ' αυτό. Αποσύρθηκαν για τον Α ή Β λόγο και ταυτόχρονα με αυτή την έλλειψη πεδίου, κατόρθωσε να επεκταθεί αυτό που λέμε ολοκληρωτισμός. Και έτσι θα συνεχιστεί... Αυτό που εσύ πας νά κάνεις σε μικρογραφία, είναι να δημιουργήσεις αυτό το πεδίο. Αυτό που μπορεί το 1984 να το έβιστες στην Ομόνοια. Εγώ έβλεπα εκεί 500 άτομα να συγκράνε και έλεγα "τι είμαι εδώ:". Αυτό σήμερα βέβαια ούτε που να το φανταστείς στον ύπνο σου, υπάρχουν οι χρυσανγίτες που πουλάνε εφημερίδες...

Εξαφανίστηκε δηλαδή ένα πεδίο δράσης που το πλαισίωνε κάποιος κόσμος και που εκεί έμπαινες. Τώρα, τί φταίει, ποιός φταίει, ο καθένας μπορεί να κρίνει ανόλογα. Απλά αυτό που πας να κάνεις τώρα είναι να δημιουργήσεις όσο μπορείς, και εδώ είναι για μένα η κατάντια, μικροπεδία που να μπορείς να ανταλλάξεις και να βγάλεις πράγματα προς τα έξω.

Αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει αλλά το βασικό για μένα είναι να βρεθεί εκείνος ο κόσμος που θα το συζητήσει. Η υπάρξει δηλαδή αυτό το πεδίο, που δύο πιο μεγάλο είναι, τόσο μεγαλύτερη παρέμβαση θα έχει. Δεν ξέρω αν ο σωστός δρόμος είναι να αρχίσεις από εκεί και δεν το έχω λύσει κιόλας αλλά λέω ότι δεν πρέπει να συγχρίνουμε τωρινές καταστάσεις, με πράγματα που έπαιξαν το '80, το '70, ή το '40.

Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά...

Σιωπή, Σιωπή, Σιωπή, Σιωπή, Σιωπή, Σιωπή.....

Για να μην τελειώσει η κουβέντα έτσι κι επειδή θα αρχίσει η ταυτία, ας πούμε ότι τελειώνει η κουβέντα κι ας κάτσουμε να δούμε την ταυτία....

τέλος συζητήσεων...



αυτοδιαχειριζόμενο στέκι περιστερίου
μάρτης '95

για την ιστορία

σελίδα 2: το κείμενο του X. M. Εντοεμπέγκερ μοιράστηκε σε αντιπολεμική εκδήλωση στο στέκι στις 7-7-94...Πάνω δεξιά, τετρασέλιδο που μοιράστηκε το μάρτη του '94...Η αφίσα για τη συναυλία κολλήθηκε το μάρτη του '96...Το "εγχειρίδιο των καλού μαθητή", μοιράστηκε τον οκτώβρη του '94...Οι άλλες μακέτες είναι αυτοκόλλητα που κυκλοφόρησαν το φλεβάρη του '96

σελίδα 4: μάρτης '95

σελίδα 8: Το πρώτο 16σέλιδο δελτίο πληροφόρησης μοιράστηκε το δεκέμβρη του '94...δελτίο πληροφόρησης 4, μοιράστηκε το μάρτη του '95

σελίδα 12: 8 σελίδη μπροσσόρδα για τις φυλακές, φλεβάρης '95...16σέλιδο κόμικ, νοέμβρης '95...32σελίδη μπροσσόρδα για τις μαθητικές καταλήψεις, γενάρης '95

σελίδα 14: αφίσες που κολλήθηκαν, η πρώτη το αργάλη του '96 και η δεύτερη τον απρίλι του '95

σελίδα 17: τετρασέλιδο που μοιράστηκε σε συναυλία στο στέκι το μάρτη του '94

σελίδα 19: η μετάλλαξη των δελτίου πληροφόρησης, οκτασέλιδο και σε άλλο σχήμα, που πλέον βγαίνει πρωτοβουλιακά με την υπογραφή "γιώτα πέντε"

σελίδα 22: αφίσα που κυκλοφόρησε το νοέμβρη του '93 με αφορμή τη σύλληψη των X. Σιέρρα και M. Κουβέλη μετά από διαδήλωση στα γραφεία της "χρυσής ανγής"

σελίδα 25: αφίσα που κολλήθηκε το φλεβάρη του '95, μετά τη δίωξη της Γ. Χρονοπούλου μαθήτριας του ΕΠΑ Αθηνών

σελίδα 27: αφίσα που κολλήθηκε μετά την επίθεση φασιστών στο στέκι, τον ιούλι του '94

σελίδα 31: "στο δρόμο", εφημ. τοίχου που βγαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα από ομάδα αναρχικών από το στέκι... "γιορτή δολοφόνων", τρυκάκι που πετάχτηκε στην παρέλαση στις δυτ. συνοικίες, τον οκτώβρη του '95...η αφίσα για τη συναυλία κολλήθηκε το δεκέμβρη του '92...η προκήρυξη με τη γροθιά, μοιράστηκε σε εκδήλωση αλληλεγγύης στους απεργούς της ΕΑΣ στην πλ. περιοτερίου, το σεπτέμβρη του '92...η προκήρυξη για τον εθνικισμό μοιράστηκε τον ιούλι του '94, μετά την επίθεση φασιστών στο στέκι...Η προκήρυξη αμιστερά, μοιράστηκε το νοέμβρη του '95, με αφορμή την απεργία πέντας του K. Καλαφέμα στην αθήνα και των Π. Σοφού, H. Χατζηλιάδη και Γ. Αναγνώστου στη θεσσαλονίκη...το τρυκάκι "φτύνστε τους", πετάχτηκε το νοέμβρη του '95 για την επέτειο των πολυτεχνείου...οι άλλες μακέτες είναι αυτοκόλλητα που κυκλοφόρησαν το φλεβάρη του '96

...με απλά λόγια...

Οι εμπειρίες και η καθημερινότητα
σε ένα χώρο που προσπάθησε
να είναι τουλάχιστον
αυτοδιαγειούσόμενος...

...καλές και κακές στιγμές
το καλύτερο και το χειρότερο
συναντιούνται, συγκρούονται
και κάθε φορά δίνουν νέα ώθηση
σε όλα όσα κάνουμε...

...έτοι κι αλλιώς
η δύναμή μας δε βρίσκεται
στο να μην πέφτουμε ποτέ
αλλά στο να ξαναστρωνόμαστε
κάθε φορά.
που βυθίζόμαστε στο κενό...

MEPISETBRI

μία έκδοση από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι περιστερίου