



μεσολάβηση  
και σε αντίθεση  
αυτονομίες

αντι  
σύγχρονο



Όχι, δεν αξίζει ούτε δεκάρα το να συνεισφέρουμε στο πλήθος των αντι-μημε "κριτικών", για τις οποίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, συσκοτίζεται το για ποιόν λόγο γίνονται. Οχι, δεν αξίζει ούτε δεκάρα το να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε επώνυμες και ανώνυμες γκρίνιες, για τις οποίες αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι διεκδικούν μά, έστω στιγμαία θέση, στον ουρανό του θεάματος. Οχι, δεν αξίζει ούτε δεκάρα το να ανακατέψουμε την δηλητηριώδη σούπα της αντιmedia μόδας, της οποίας οι μόδιστροι είναι συχνά - πυκνά οι ίδιες άθλιες φάτσες εκφωνητών, δημοσιοπλάνων, διανοούμενων και λοιπών αστέρων της δημοσιότητας.

Αν πιάνουμε το θέμα είναι για να ψάξουμε θεωρητικά κάποιες πλευρές του, μέσα από την άμεση εμπειρία ορισμένων πολύ συγκεκριμένων αρνήσεων. Μιλάμε από την μεριά του κοινωνικού ανταγωνισμού, ακόμα πιό αποφασιστικά εφόσον πληθαίνουν οι θρασείς που υποστηρίζουν μεγαλόφωνα πως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Μιλάμε από την μεριά μιάς μικρής όσο και κρίσιμης εμπειρίας έμπρακτης κριτικής. Και τίποτα δεν μας ενδιαφέρει περισσότερο από την προαγωγή και την οργάνωση, τη συνοχή και την εμπόλεμη δημιουργικότητα αυτής της έμπρακτης κριτικής. Οπως επίσης δεν μας ενδιαφέρει τίποτα λιγότερο από το να "πείσουμε", ή έστω να "συζητήσουμε" με εκείνες τις περιπτώσεις των μαγεμένων πελατών των media που συμβαίνει να κρατούν για τους εαυτούς τους άλλοθι επαναστατισμού.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο καθένας έχει τον παράδεισο και την κόλαση που του αναλογεί.



αντι  
σχολείο



Η σιγαμάρα που μας προκαλεί με έναν τρόπο συνήθως γενικό το "δημοσιογραφικό λειτουργημα" και οι λειτουργοί του, δεν θα έπρεπε να επισκιάζει το βέβαιο γεγονός πως έχουν όχι λίγους οπαδούς και πολύ περισσότερους πελάτες. Μα ακόμα κι αν ολοκληρώσουμε την απέχθεια απέναντι στο δίπολο "πομπός - δέκτης" αναγνωρίζοντας σε κάθε μεριά την αθλιότητα που της αναλογεί, πάλι κινδυνεύουμε από ένα επικίνδυνο λάθος: να βεβαιωθούμε, να "πιστέψουμε", πως αυτή η κοινωνική σχέση ανέκαθεν ήταν τέτοια, και ανέκαθεν ήταν έτσι. Η οργή για τον διαστρεβλωτή, για τον χειραγωγό, και η αηδία για τον χειραγωγημένο, έχουν την αξία τους. Άλλα πάνω σ' αυτές τις στάσεις είναι εύκολο να στηριχτεί με την μορφή δήθεν "κριτικής" μιά καινούργια μεταφυσική. Και δεν είναι τυχαίο που ένα μεγάλο μέρος της αντι-μμε φιλολογίας εισάγει δόλια μεταφυσικές και ανιστόρητες βεβαιότητες τόσο για την μοχθηρότητα των media όσο και για το ακαταμάχητό τους. Είναι μάλιστα η "αριστερά" αυτής της φιλολογίας που αποδεικνύεται ικανή να ιεροποιεί από την ανάποδη τα media, δαιμονοποιώντας τα. Η ιστορική σκέψη και δράση παραμένει πάντα ο στόχος, είτε εκείνων που επαινούν τα media, είτε εκείνων που τα καταριούνται.

Αυτό που θα περιγράψουμε πιο κάτω σαν "ελληνική περίπτωση", καθώς είναι μιά πρόσφατη και συμπυκνωμένη κατάσταση, προσφέρεται για την ανάλυση των κοινωνικών (και γιατί όχι των ταξικών) δεδομένων της medioratίας. Μπορεί να πει κάποιος πως η "ελληνική περίπτωση" έχει ιδιαιτερότητες - δεν θα το αρνηθούμε. Υπάρχουν όμως και πολλές κανονικότητες στην εξέλιξη αυτή, υπάρχουν δεδομένα που ισχύουν παντού.

## στην ελλάδα

**Σαπίζοντας** Η ελληνική ιστορία της medioratίας χωρίζεται χρονικά με μιά εγκάρσια τομή, το '86. Ενας δεξιός δήμιαρχος, με ιδιαίτερα μαχητικό φασιστικό παρελθόν (ένας Καλαμπόνας της εποχής του ήταν ο άνθρωπος....), στηρώνει τότε την σημαία του εκσυγχρονισμού και της ελευθερίας των μμε, μαζί με την κεραία ενός δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού, στην αθήνα. Το σήμα του "αθήνα 9,84" αντηχεί στην άδεια μπάντα των fm σαν η παράνομη ηχώ της απελευθέρωσης.

Σαν ένα υπόλοιπο μεταπολίτευσης.

Αμήχανη η κυβερνητική σοσιαλδημοκρατία παριστάνει τον υπερασπιστή μιάς συντεταγμένης και ελεγχόμενης πορείας προς τον ραδιοφωνικό (πρώτα, και τον τηλεοπτικό αργότερα) πλουραλισμό. Λαχανιασμένοι από την άλλη μεριά δεξιοί και αριστεροί φιλελεύθεροι και εκσυγχρονιστές στοιβάζονται κάτω από τις σημαίες της "επανάστασης" και του αντικρατισμού των media. Μιά καινούργια (αλλά όχι εντελώς πρωτότυπη) εποχή γεννιέται.

Παρότι μπορεί να μοιάζει σαν αρχαιολογία, αξίζει να ρίξουμε μιά γρήγορη ματιά πριν το '86: ελεύθερη διακίνηση εντύπων, από την μιά μεριά, με επικεφαλής τις ημερήσιες εφημερίδες και τα περιοδικά ποικιλης ύλης: κρατικός πάγος από την άλλη, στη χρήση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης: ενδιάμεσα οι εκατοντάδες των ραδιοπειρατών...

Εμφανίζεται πράγματι, αν θέλει κάποιος να το δεί από τη σκοπιά της "ελευθεριακότητας", μιά αντίφαση, ένας αναχρονισμός: ενώ από το '74 και μετά δεν υπάρχει ιδιαίτερος περιορισμός στην διακίνηση των ιδεών (ή/και των πληροφοριών), υπάρχει από την άλλη (και διατηρείται παρά την σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση) ένας αυστηρός περιορισμός στην διαχείριση των μέσων. Η "ελευθεριακότητα", σαν ιδεολογία της αστικής αγάπτυξης, θα ήθελε να αντιλαμβάνεται αυτή την αντίφαση σαν μιά καθυστέρηση των νομικών ωθημάτων σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες, γενικά και αδιαφοροποίητα. Μέσα σ' αυτό το πνεύμα η απαίτηση της "απελευθέρωσης των μέσων" προβλήθηκε σαν γενικό κοινωνικό δικαιώμα, αν και στην πραγματικότητα οι εκατοντάδες ή και χιλιάδες των ραδιοπειρατών βρέθηκαν την ίδια στιγμή στο περιθώριο αυτού του "δικαιώματος".

Ο αέρας της ελευθερίας των μημείταιντα προσώπων στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το '86, γύρω από το θέμα της διαχείρισης των μέσων, το πραγματικό αιτούμενο δεν ήταν - παρά μόνο για τους αφελείς - η μεγαλύτερη ελευθερία. Το πραγματικό αιτούμενο ήταν η μεγαλύτερη κερδοφορία.

Ηδη, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80 η αναδιάρθρωση του κύκλου της "κλασσικής δημοσιογραφίας" είναι ουσιαστικά ολοκληρωθεί, παράλληλα ακριβώς με το πέρασμα από το μονοκομματικό κράτος της δεξιάς στο κράτος (και την κοινωνία) των κομμάτων. Οι καινούργιοι ιδιοκτήτες έχουν εγκατασταθεί στις θέσεις τους (εργολάβοι, εφοπλιστές, κλπ. επιφανή μέλη της "καινούργιας" αστικής τάξης που γεννήθηκε μέσα στη χούντα), οι "παραδοσιακοί" έχουν αναδιατάξει τις συμμαχίες τους, οι "ανεξάρτητοι" έχουν αποκαταστήσει τους τρόπους αλληλούποστήριξης πότε με τα παλιά και πότε με τα καινούργια τζάκια<sup>1</sup>. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός έχει ανανεωθεί, ή, πράγμα που είναι σω-

στότερο, οι εργασιακές σχέσεις στον κύκλο των *media* (που βασικά είναι ακόμα κύκλος του χαρτιού) αναδιαρθρώνονται το '80 περιόδοντας μέσα από το κτύπημα του "σκληρού πυρήνα" της εργατικής αντίστασης, στα τυπογραφεία<sup>2</sup>... Παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του '80 με πιστό έντονος ρυθμούς, η συνολική κοινωνική ρύθμιση του καπιταλισμού, μπαίνει στην τροχιά της κατανάλωσης, ο Κέϋνς (αλά ελληνικά) βασιλεύει στα υπουργεία οικονομικών, η "νέα γενιά" γίνεται αντικείμενο υπουργείου σαν καταναλωτικό δυναμικό, και όλες ή σχεδόν όλες οι υποκουλτούρες μπαίνουν επίσημα στην αγορά....

Με αυτούς τους όρους λοιπόν αξίζει ιδιαίτερης προσοχής η υλική πλευρά της αντίφασης που επισημάναμε νωρίτερα. Της αντίφασης ανάμεσα στην "ελεύθερη διακίνηση των ιδεών" και στην "χρατική διαχείριση" του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Γιατί εκεί που τα *media* είναι "ελεύθερα", δηλαδή στην αγορά, οι παραμονές του '86 είναι εποχή μιάς ξέφρενης ακμής. Η μεγαλύτερη μέση ημερήσια κυκλοφορία όλων των εποχών για τις αθηναϊκές εφημερίδες πετυχαίνεται ακριβώς τότε: τον Ιούνιο του 1985 οι αθηναϊκές εφημερίδες πουλάνε, κατά μέσον όρο, 1.326.000 φύλλα την ημέρα!!!<sup>3</sup>. Άλλα και από τα τέσσερα προηγούμενα "ρεκόρ" πωλήσεων πάνω από ένα εκατομμύριο φύλλων την ημέρα, μόνο ένα είχε πραγματοποιηθεί νωρίς, τον Αύγουστο του '74. Τα άλλα τρία είναι μέσα στην δεκαετία του '80: Οκτώβρης '81, Σεπτέμβρης '83, Ιούνιος - Σεπτέμβρης '84.

<sup>1</sup> Οι σημαντικότερες αλλαγές πριν το '86 στον κύκλο των "χάρτινων" μιμε:

- τον Ιούνιο του 1980 η τιμή των εφημερίδων αυξάνει κατά 50% (από 10 σε 15 δρ.)
- τον σεπτέμβρη του 1981 ο μεγαλεργολάβος Μπόμπολας κάνει το "μπαμ" με την (επανέκδοση του "έθνους", που είναι το πρώτο ταμπλόιντ, και η αισθητική/πολιτιστική μήτρα όλων των επόμενων: μικρό σχήμα, τετραχωρία και έμφαση στη φωτογραφία, πολλές σελίδες, θέματα "για όλους". Το παραδειγμα του έθνους ακολουθεί τον γενάρη του '83 η "ελεύθεροτυπία" και το καλοκαίρι του '84 ο "ελεύθερος τύπος".
- τον Ιούλιο του 1982 ο όμιλος Βαρδινογιάννη "μπαίνει" στα μιμε αγοράζοντας την "μεσημβρινή" από τον εργολάβο Χ. Σιαμαντά, που είχε υπάρξει πιο πριν συνεκδότης της ελεύθεροτυπίας, ενώ πάλι ο Σιαμαντάς θα εκδόσει το '88 την "επικαιρότητα", την οποία θα πουλήσει ένα χρόνο μετά στον Κόκκαλη. Η άμεση εμπλοκή εργολάβων και εφοπλιστών στα μιμε, θα συνεχίστει και θα κλιμακωθεί στη συνέχεια, συμπεριλαμβάνοντας έμπορους όπλων, τραπεζίτες, κλπ.

<sup>2</sup> Η απεργία των λιθογράφων ξέσπασε τον Ιούλιο του '80, κράτησε ένα μήνα, και στην διάρκειά της οι μόνες εφημερίδες που εκδίδονταν ήταν η ανγή, ο ριζοσπάστης, και η αυριανή. Απίστα ήταν η απόφαση των εκδότων να εγκαταλείψουν την ως τότε τεχνολογία της λινοτυπίας και να περάσουν στην φωτοσύνθεση. Με την φωτοσύνθεση άλλαξαν ριζικά και οριστικά τόσο η "εμφάνιση" των εφημερίδων και των περιοδικών, όσο και οι ειδικότητες, η σύνθεση, και το καθεστώς των εργαζόμενων στον τεχνικό τομέα εφημερίδων και περιοδικών.

<sup>3</sup> Εντεκα χρόνια μετά, αντό το νούμερο περίπου είναι η συνολική κυκλοφορία των ημερήσιων εφημερίδων τον μήνα....

Είναι λοιπόν φανερό πως στα μέσα της δεκαετίας του '80 υπάρχουν στην ελλάδα δύο πράγματα. Μιά "επικοινωνιακή/πληροφοριακή" αγορά σε έκρηξη, και ένα "επικοινωνιακό/πληροφοριακό" κεφάλαιο που ασφυκτιά, κυριολεκτικά στριμωγμένο αποκλειστικά στον κύκλο του χαρτιού. Υπάρχουν, με μιά κουβέντα, οι δυό όροι μιάς σχέσης που διψάει για επέκταση, για πολλαπλασιασμό: της μεσο-λάβησης.

Αυτή είναι η δίψα που μεταμορφώνει το 1986 κυριολεκτικά τον Εβερτ από εκοφίτη φασίστα σε φιλελεύθερο εκσυγχρονιστή, και τον βάζει επικεφαλής μιάς έτσι κι' αλλιώς μισοκρατικής (καθότι δήμαρχος αθήνας) εκστρατείας να αποδοθούν και τα υπόλοιπα μήντια (ραδιόφωνο και τηλεόραση) στην αγορά - και όχι η δίψα για ελευθερία...



Μιάς και χρησιμοποιήσαμε έννοιες του είδους "επικοινωνιακό/πληροφοριασκό κεφάλαιο" και "μεσολάβηση", πρέπει να τις εξηγήσουμε. Τί είναι αυτό που ζητάει επέκταση και πολλαπλασιασμό, και ποιό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που υπόσχεται;

Αρχίζοντας από την μεσολάβηση: ο ελληνικός (καπιταλιστικός) κοινωνικός σχηματισμός "άργησε" κατά 30 τουλάχιστον χρόνια να "φιλελευθεροποιηθεί" πολιτικά. Εννοούμε φυσικά τους επίσημους θεσμούς του: για παράδειγμα κόμματα σαν το κομμουνιστικό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ήταν νόμιμα ήδη από την επόμενη της λήξης του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, σαν αναγνώριση των υπηρεσιών τους προς τις κατά τόπους εθνικές αστικές τάξεις. Εννοούμε, πιό γενικά, τον πλουραλισμό από την μεριά του κράτους ως προς τους τρόπους διαμεσολάβησης του "κοινωνικού" από το "πολιτικό". Εννοούμε επίσης και το πλήθος των θεσμών "αντιπροσώπευσης" και συναγωγής σε ένα ενιαίο σχέδιο, σε όλα τα κοινωνικά "επίπεδα". Εννοούμε ακόμα την κοινωνική διεισδυτικότητα και την πραγματική επικράτεια των κρατικών θεσμών, όπως η δικαιοσύνη ή η αστυνομία. Εννοούμε τέλος τις μεθόδους νομιμοποίησης εκείνης ή της άλλης απόφασης. Υπό τις συνθήκες "φυσιολογικής" αστικής ολοκλήρωσης αυτό που γενικά λέγεται "τύπος", και αργότερα "μμε", με δυό λόγια η περιβόητη "4η εξουσία" είχε πάντα ένα ρόλο. Αλλά μπορεί να καταλάβει ο καθένας πως ο ρόλος της ήταν πράγματι να είναι "4η" (ή περίπου...) στις κοινωνίες που οι άλλες τρείς εξουσίες είχαν "αναπτυχθεί" ομαλά.

Παρακάμπτοντας τις αιτίες της "ελληνικής ιδιαιτερότητας" (που με ορισμένους τρόπους δεν έχει λήξει, πλην όμως θα φεύγαμε από το θέμα μας αν προσπαθούσαμε να τους αναλύσουμε) το βέβαιο είναι πως μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '70 η ελληνική καπιταλιστική κοινωνία δεν είχε αναπτύξει παρά ελάχιστους θεσμούς διαμεσολάβησης του είδους που θα άρμοζαν στην θέση της. Από το '80 και ύστερα συμβαίνει πραγματικά μιά απόπειρα τεράστιας μεταρρύθμισης από τα πάνω - από την σοσιαλδημοκρατία. Αλλά ο καιρός είναι πολύ λίγος για να αποκατασταθούν ελλείψεις δεκαετιών - κυρίως είναι λίγος για να αποκατασταθούν σχέσεις "εμπιστοσύνης" ανάμεσα στους θεσμούς που πρόκειται να οργανώσουν την δημόσια σφαίρα (της αγοράς) και στα κοινωνικά υποκείμενα: η αστική δικαιοσύνη δεν θα προλάβει να αποκαταστήσει το "κύρος" που έχασε μέσα σε πολλές δεκαετίες εξώφθαλμης εξάρτησής της από το μονοκομματικό κράτος· το αστικό επαιδευτικό σύστημα δεν θα προλάβει καν να αποκαταστήσει το "κύρος" μιάς στοιχειωδώς αξιόπιστης εκπαίδευσης καθώς θα πέσει, πολύ γρήγορα, στην δίνη των τεχνολογικών αναδιαρθρώσεων της παραγωγής· τα αστικά πολιτικά κόμματα απλά θα γενικεύσουν τον τύπο κόμμα-εργοδότης και δεν θα επιχειρήσουν καν να δώσουν κάποια "αξιο-

πρόπεια" στην καθεστωτική πολιτική· οι *τοπικοί θεσμοί* (από τα δημοτικά συμβούλια μέχρι τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων) θα μείνουν καρικατούρες κοινωνικής αντιπροσώπευσης, περιοχές κοινωνικής ανέλιξης ή χοντροκομμένοι ιμάντες μεταφοράς στενά εννοούμενων συμφερόντων· η *αστυνομία* δεν θα καταφέρει να "συμφιλιωθεί με το λαό"....

Με όλα αυτά δεν θέλουμε να πούμε πως το ελληνικό κράτος και η κοινωνία της επιρροής του "πάσχει". Θέλουμε αντίθετα να πούμε πως από την δεκαετία του '80 και ύστερα υπάρχει από την μιά μεριά μιά "*έκρηξη των κοινωνικών επιθυμιών*", ένας πολλαπλασιασμός των υποκειμένων και των υποκειμενισμού, μιά επιτάχυνση στη δημιουργία απαιτήσεων απόλαυσης και ταυτότητας, καταστάσεις που ταιριάζουν θαυμάσια σε έναν κοινωνικό σχηματισμό που μπαίνει με πολύ γρήγορα βήματα στα δεδομένα της πλήρους καπιταλιστικής ανάπτυξης και υπάρχει από την άλλη μεριά μιά έλλειψη θεσμών μεσολάβησης και οργάνωσης αυτών των συμφερόντων και αυτών των υποκειμενικοτήτων, αυτών των απαιτήσεων.

Να ποιός είναι ο οργαντας, το "κενό" αν θέλει να το δεί κανείς έτσι, που έρχεται να "καλύψει" αυτό που ονομάσαμε επικοινωνιακό/πληροφοριακό κεφάλαιο. Κεφάλαιο που σε κάθε περίπτωση πρέπει να το καταλαβαίνουμε όχι σαν μιά βαλίτσα χιλιάρικα αλλά σαν σχέση, με οικονομικές, πολιτικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές πλευρές. Σχέση που καθώς βρίσκει τόσο, και τέτοιο, πεδίο ελεύθερο, γενικεύεται σαν ο κατ' εξοχήν τύπος της μεσολάβησης: από την στιγμή που εγκαθίσταται το "επικοινωνιακό/πληροφοριακό κεφάλαιο" σαν καθεστώς, δε μεσολαβεί μόνο τις σχέσεις κυριαρχίας και υποτέλειας που ήταν αδιαμεσολάβητες, αλλά και κάθε άλλο θεσμό: πολιτικού, δικαστές, αθλητές, μπάτσοι, διανοούμενοι και κάθε είδους εκπρόσωπος όλων των υπόλοιπων θεσμών θα πρέπει να δίνει τα διαπιστευτήριά του στα media και τους δημοσιογράφους.

Η τέταρτη εξουσία γίνεται ουσιαστικά πρώτη, όχι μόνο επειδή ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις -αυτό το έκανε σε περιόδους κρίσης εμπιστοσύνης στην πολιτική εξουσία και στο παρελθόν- ούτε μόνο επειδή παραπληροφορεί -και σε αυτό έχει πλουσιότατο παρελθόν. Άλλα επειδή εκτός απ' αυτά δικάζει, εκπαιδεύει, καλλιεργεί πολιτιστικά πρότυπα, κοινωνικούς ρόλους, μετράει "ευέλικτα" την κοινή γνώμη για οποιοδήποτε θέμα, εξομολογεί, βρίσκει χαμένους, βοηθάει την αστυνομία ρουφιανεύοντας, προμηθεύει ανέκδοτα, δίνει δώρα ή/και λεφτά, κάνει εξετάσεις γνώσεων, φροντίζει για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, συμπαραστέκεται σε θύματα θεομηνιών, κάνει αναδασώσεις, ενδιαφέρεται να βοηθήσει αρρώστους, διαφημίζει, δίνει ιατρικές συμβουλές, συμπαραστέκεται σε (και πολιτικούς) κρατούμενους, παίρνει θέση σε

απεργίες, κυνηγάει εμπόρους ναρκωτικών (αλλά μπορεί να κάνει και τέτοιο εμπόριο), χαράζει "εξωτερική πολιτική" κλπ κλπ.

Με μιά κουβέντα η 4η εξουσία γίνεται πρώτη όχι επειδή κατεβάζει με αγκωνιές τις άλλες τρείς από το βάθρο τους, αλλά επειδή καταφέρνει να εγκατασταθεί ευέλικτα, πειστικά και κυρίως έγκαιρα σε θέσεις στις οποίες είτε οι άλλοι θεσμοί της κυριαρχίας είναι ανύπαρκτοι, είτε δεν έχουν προλάβει να "αναπτυχθούν" ακόμα.

Και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία να παρατηρήσει κανείς πως όσα αποτελούν τις εκροές αυτής της εγκατάστασης είναι "ψεύτικα". Γιατί πολύ πριν από την "αλήθεια" ή το "ψέμα", το ξήτημα είναι το πόσες πολλές είναι οι αρθρώσεις των κοινωνικών σχέσεων που μεσολαβούνται από τα μιμε. Αν τα μιμε και οι υπάλληλοι τους μπορούν να επιβάλλουν την αλήθεια τους σαν τέτοια, είναι μόνο και μόνο επειδή "Έεφυτρώνυν" (κι' αυτοί και οι αλήθειες τους) παντού. Αν είσαι παντού, ή αν φαίνεσαι πως είσαι παντού, τότε είσαι "αληθινός".

Βρίσκουμε λοιπόν κάτι ανάλογο με τη θέση και τον ρόλο της θρησκείας, στις αγροτικές προκαπιταλιστικές κοινωνίες. Εκεί ο παπάς εξιμολογεί, συγχωρεί, δικάζει, λύνει οικογενειακές διαφορές, δίνει πρακτικές συμβουλές καθημερινής χρήσης, προσφέρει πρώτες βοήθειες, φροντίζει την αλληλογραφία των πιστών, με δυό λόγια οργανώνει τον "δημόσιο" αλλά και τον "ιδιωτικό" χώρο και χρόνο του κοινωνικού πρωτογονισμού. Ανάλογα, σε συνθήκες ενός καινούργιου πρωτογονισμού, ο "λειτουργός των μιμε", αν και μιά φιγούρα περισσότερο "πολλαπλή" από τον κλασικό παπά, διεκδικεί και πετυχαίνει μιά ανάλογη ιερότητα, και οπωσδήποτε την ουσιαστική αναγκαιότητα της "αποστολής" του: να παρεμβάλλεται σαν ενδιάμεσος, άλλοτε καλεσμένος και άλλοτε αυτόκλητος στο όνομα της "κοινής γνώμης", στις περισσότερες αρθρώσεις των κοινωνικών σχέσεων, και να τις σχηματοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διαρκώς ελλειματικές. Άρα διαρκώς επιδεκτικές ή ζητιάνες της μεσολάβησής του. **Οπωσδήποτε κατορθώνει - αλλά και οι ίδιοι οι πιστοί του του αφήνουν το περιθώριο - να προσφέρει τις "υπηρεσίες" του σε στιγμές κρίσης, επείγονσας ανάγκης.** Το πόσο σοβαρή είναι αυτή η νομιμοποίηση θα το ξαναδούμε πιό κάτω.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μιά (καθόλου καινούργια) προσωπολατρεία γεννιέται μέσα από την κυριαρχία αυτής της γενικευμένης μεσολάβησης, για τους αστέρες των μιμε, ειδικά για εκείνους που επίσημα τουλάχιστον δεν είναι ηθοποιοί, θεατρίνοι. Η αλήθεια είναι πως ο "μέσος πολίτης" φοβάται και γοητεύεται πολύ περισσότερο από τον όποιο Χαρδαβέλλα ή Αναστασιάδη, παρά από οποιονδήποτε δικαστή, μπάτσο ή πολιτικό: η ιερότητα και η μαγεία της medioocratίας, αυτός

ο νέος τοτεμισμός που ξεπερνάει κατά πολύ το ερώτημα περί αλήθειας ή ψέματος, μπορεί να ανιχνευτεί πολύ εύκολα στην μανιοκαταθλιπτική σχέση του κοινού με την μεσο-λαβημένη δημοσιότητα. Και επειδή "κοινό" δεν είναι παρά μιά ρευστή μάζα εξατομικευμένων υποκειμενικοτήτων (προσωπικών ή συλλογικών, αδιάφορο) μάλλον είναι αυτό το ίδιο το "κοινό" που εξασφαλίζει στους λειτουργούς των μμε την ευκολία να βρίσκονται παντού, ή σχεδόν παντού. Και όχι η ιδιαίτερη δική τους ικανότητα: πόσοι τηλεθεατές δεν γίνονται "πληροφοριοδότες" της μιάς ή της άλλης εκπομπής, και πόσοι δεν είναι ήδη μανιακοί καταναλωτές κοινωνικότητας (στις παρέες τους) στη βάση εκείνους-που-έδειξε-χτές-βράδυ-η-τηλεόραση;

Πρέπει να επιμείνουμε σ' αυτό, έστω κι αν έχει αξία μόνο για εκείνους κι' εκείνες που βρίσκονται έξω και κόντρα σε αυτή την συνθήκη: τα μμε, η λειτουργία τους, συνιστούν πολιτική όσο ακριβώς και οικονομία. Μικρή ή και καθόλου σημασία έχει το πόσοι "βρίζουν" τους δημιουργάφους. Όπως, σε μιά άλλη περιοχή των κοινωνικών σχέσεων, μικρή σημασία έχει το πόσοι βρίζουν τους γονείς τους!! Σημασία έχει το πόσοι ζούν μέσα στην οικογένεια και στον τάφο της, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σημασία έχει, μιλώντας για την γενικευμένη μεσολάβηση, το πόσοι και πώς ζούν μέσα της. Το να "κατηγορούνται" για το ένα ή το άλλο οι ιερείς, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί οιζική άρνηση της θρησκείας του θεάματος. Το πολύ - πολύ να αποτελεί ένα μέτρο του "εν γνώσει" - αν φυσικά μπορεί να ονομαστεί γνώση η πνευματική και συναισθηματική αναπτηρία του μεσολαβούμενου.

Λένε ψέματα, αλλά μαζί και αλήθεια οι ειδικοί της *mediochratías*. Όταν, για να αποκρούσουν αυτού του είδους τη γκρίνια που παριστάνει την κριτική και που συνήθως είναι και δικό τους έργο, υποστηρίζουν πως τα μμε "προσφέρουν" αυτό που ζητάει το κοινό. Λένε ψέματα επειδή κανένα εμπόρευμα (και καμμία ανάγκη ή επιθυμία) δεν τίθεται στην αγορά ύστερα από δημιοψήφισμα με θέμα "τί λείπει από τη ζωή σας;". Λένε όμως και αλήθεια επειδή εκείνο που ζητάει το "κοινό" είναι ακριβώς το να μην έχει τέτοια ερωτήματα, και ακόμα περισσότερο να μην δίνει τις ανάλογες απαντήσεις. Με δυσ λόγια, αφού η μεσολάβηση είναι καταπραϋντική, αφού απαλλάσσει από την ένταση και το πάθος του να δέχεσαι ή να αρνείσαι, είναι το αναγκαίο και ικανό περιγραφικά για οποιαδήποτε σκουπιδοφαγία, ή για οποιονδήποτε καννιβαλισμό.

Αυτός είναι ο λόγος που μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τα μμε σαν πολιτική σχέση. Όσοι έχουν την άποψη πως η *mediochratía* είναι μιά έφοδος "από τα πάνω" στους υποτελείς κάνουν λάθος. Πιθανότατα το λάθος τους να είναι σκόπιμο - ειδικά αν επιφυλάσσουν για τους εαυ-

τούς τους την ειδικότητα του ιερέα της απελευθέρωσης. Το βέβαιο είναι πως τα μμε είναι μιά πολιτική σχέση νομιμοποιημένη όχι εκβιαστικά. Η νομιμοποίηση της, η κοινωνική νομιμοποίηση της, δεν προέρχεται από "τα επάνω" - και τα περί "δικτατορίας των μμε" είναι μάλλον σχήμα λόγου, όταν δεν είναι η γνωστή μονομανία της "αριστεράς". Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να επιβάλλει το οποίο της συσκευής ή του ξεφυλλίσματος, εκτός από έναν: οι υποτελείς φοβούνται να πάρουν την ένταση και τα πάθη των μεταξύ τους σχέσεων στα χέρια τους. Προτιμούν τις ευκολίες ενός δήθεν συνεσταλμένου ανερωτικού φλερτμέσω-τρίτων. Με έναν μεγεθυμένο και πολύ "πλουσιότερο" τρόπο τα μμε νομιμοποιούνται σαν οι "προξενήτρες" του παγκόσμιου χωριού.

Εκεί που κανείς δεν τολμάει να σηκώσει το βλέμμα για να αντικρύσσει τον άλλον, το "άλλο", και να παιδευτεί από αυτό, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για οθόνες, κάθε είδους.

Φυσικά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αυτή που θα λέγαμε "οικονομική". Τί είναι η -σε χρήμα- αναλογία του "επικοινωνιακού/πληροφοριακού" κεφάλαιου των μμε; Ποιά είναι η επέκτασή του, και ποιά είναι τα κέρδη του σε χρήμα;

Υπάρχει μέσα στις παραμέτρους του ένα κεφάλαιο "ενημέρωσης". Δεν θα ήταν λάθος να του αποδώσουμε "κέρδη κυβερνητικής εξουσίας", παρότι μιλώντας για "ενημέρωση" θα πρέπει να περιλαβουμε ακόμια και τις αναγκαίες (και παρεχόμενες μέσω των media) για την κοινωνική συνοχή ποσότητες φόβου ή έλπίδας, που δεν μεταφράζονται απευθείας σε κυβερνητικούς ή κρατικούς χειρισμούς, αλλά αποτελούν το σταθερό υπέδαφος για οποιαδήποτε εξουσία. Πάντως η πλαστοποίηση, η απόκρυψη, η προληπτική λογοκρισία, η διαστρέβλωση, η διόγκωση, δεν είναι αιμελητέοι χειρισμοί για την συντήρηση της πολιτικής προσόδου του συστήματος, με την πιό στενή έννοια της λέξης "πολιτική".

Γύρω από αυτό το -έστω χοντροκομμένο- κέρδος, υπάρχει ένα γενικότερο: η επείγουσα επιβεβαίωση του "αληθινού", η ουσιαστικά συνταγματική κατοχύρωση της αληθοφάνειας. Εδώ δεν θα έπρεπε να ψάχουμε για ευθεία αναγωγή σε χρήμα: η πληροφορία, σαν γενικό ισοδύναμο αληθοφάνειας, είναι το ποιοτικά ανώτερο αντίστοιχο του χρήματος (σαν γενικού ισοδύναμου της αξίας). Έχουμε μιλήσει αλλού γι' αυτό, και θα το κάνουμε αναλυτικότερα στο μέλλον.

Υπάρχει ύστερα ένα κεφάλαιο "προβολής" της ίδιας της καπιταλιστικής παραγωγής εμπορευμάτων, ένα κεφάλαιο μαγείας και φαντασμαγορίας των σκουπιδιών.

Το 1938, όταν ακόμια μμε με όρους αγοράς ήταν μόνο οι εφημερίδες, ο W. Benjamin έλεγε για την πληρωμένη διαφήμιση: "Η ρεκλάμα βρί-

σκεται στην αρχή της εξέλιξης που στο τέλος της είναι η πληρωμένη από τους ενδιαφερόμενους χορηγαστηριακή αγγελία των περιοδικών. Η ιστορία της πληροφορίας δύσκολα μπορεί να γραφτεί χωριστά από την ιστορία της διαφθοράς του τύπου".

Έχοτερα από 60 χρόνια κανείς δεν θα τολμούσε να θεωρήσει ικανή απόδειξη διαφθοράς των μαζικών μέσων το γεγονός πως η σπονδυλική τους στήλη, το νευρικό τους σύστημα και όλα τα βασικά τους όργανα αποτελούνται από διαφημιστική ύλη. Ισως να ήταν σωστότερο, θεωρώντας την διαφθορά των media δεδομένη, να προσέξουμε εκείνην του κοινού τους.

Γιατί με τους με τους πιό ήπιους υπολογισμούς, και σύμφωνα με τα επίσημα "μεγέθη", τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο δρχ. "επενδύονται" κάθε μέρα στα μιμε για διαφημίσεις. Μιλάμε για την ελληνική αγορά, σε σημερινές τιμές. Αντίστοιχο άρα είναι το ποσό που πληρώνουν κάθε μέρα οι καταναλωτές των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων, μέσω των αγορών τους. Πληρώνουν καταναλώνοντας και καταναλώνουν πληρώνοντας κάθε μέρα 1,5 δις για να ...πείθονται να κάνουν το ίδιο και την επόμενη: ο χαρακτηρισμός "διαφθορά" είναι μάλλον υποτονικός για να αποδώσει την διανοητική και ψυχολογική κατάσταση του "κοινού".

Το σίγουρο είναι κι' εδώ πως αν τα αφεντικά έχουν ένα άμεσα οικονομικό όφελος από αυτόν τον κύκλο, και άρα από τις μηχανές του (τα μιμε πρέπει να εννοηθούν σαν αυτές ακριβώς οι μηχανές) οι υποτελείς το έχουν υπαρξιακή ανάγκη. Χωρίς το διαφημιστικό παραλήρημα, σήμερα, θα εξαφανιζόταν το "αυτό" του συλλογικού ασυνείδητου.



Τα πιό χαρακτηριστικά παραδείγματα του πετυχημένου τρόπου με τον οποίο πολιτική, οικονομία, ιδεολογία ξαναγίνονται το κοινωνικό σώμα της μαζικής μεσολάβησης αποτελούν οι δύο περισσότεροι επιτυχημένες "σχολές" της νέας, "απελευθερωμένης και απελευθερωτικής" δημοσιογραφίας. Την μία θα ονομάσουμε "σχολή Κωστόπουλου - Αναστασιάδη - Ρουμελιώτη - και σία" και την δεύτερη "σχολή Χαρδαβέλα - Τράγκα - και σία". Τα συγκεκριμένα ονόματα έχουν ιστορική μόνο σημασία.

Κοινό έδαφος και των δύο σχολών είναι η αριστερή προέλευσή τους. Είναι κοινότυπο, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί όπως και όσο θα έπρεπε πως την αποκατάσταση της γενικευμένης μεσο-λάβησης την πέτυχαν στην ελλάδα (όπως και σχεδόν παντού στην ευρώπη) τα στελέχη και η κουλτούρα της αριστεράς. Κάθε σχέση με το γεγονός πως από την δεκαετία του '30 και ύστερα οι πιό πετυχημένοι καθεστωτικοί υπάλληλοι είχαν αριστερό παρελθόν μπορεί να θεωρηθεί απλά σαν η επανάληψη της επανάληψης της ιστορίας. Σαν φάρσα στο τετράγωνο, ή στον κύβο. Οπως και νάχει αυτοί (και είναι εκατοντάδες, χιλιάδες, σε διάφορα πόστα) για τους οποίους μιλάμε σήμερα, λαμπρά γελοίοι αλλά και λαμπρά φιλόδοξοι, διότι δεν πέτυχαν (ή δεν ευχαριστήθηκαν) στα κλασσικά κόμματα το κατόρθωσαν στελεχώνοντας το καινούργιο κόμμα της κυριαρχίας, τα μιμε.

Γιατί όμως τέτοιες σπουδαίες μεταγραφικές επιτυχίες; Γιατί απλούστατα αυτοί, ως "αριστεροί" (και όχι η διανοητικά συντηρητική πλευρά της δεξιάς) μπορούσαν και ήξεραν να εκτιμήσουν την αξία της "επικοινωνίας" και της "δημοσιότητας".... Και σαν σκυλιά των τεχνικών κάθε μικροεξουσίας μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν κεφαλοποιώντας τις παραδοσιακές κομματικές εμπειρίες και γνώσεις τους. Αυτοί ήξεραν να "παράγουν πολιτισμό" έχοντας μιά "κοινωνική θεώρηση" δοκιμασμένων φετιχοποιήσεων.... και μπορούσαν να δούν το πώς θα καταφέρουν να δουλέψουν κάτω από άλλα αφεντικά, ή ακόμα και για λογαριασμό τους. Αυτοί είχαν ψηθεί σαν μεταπράτες "κοινωνικής ευαισθησίας".... και μπορούσαν να διαχειριστούν κάθε μηχανή συσκευασίας της.

Ο πολύς και διάσημος Κωστόπουλος, για παράδειγμα, υπήρξε τυπικό κομματόσκυλο του πασόκ, και παρατοίχα υποψήφιος ευρωβουλευτής το '84. Κολλητός του πιό πετυχημένου πολιτικού διαφημιστή των τελευταίων είκοσι χρόνων, αλλά και ενός από τους πιό ικανούς αγκιτάτορες, του Λαλιώτη, αφού έχασε μιά φιλόδοξη ευρωπαϊκή καριέρα, έβαλε μπροστά ένα κόλπο του οποίου την κοινωνική ωριμότητα μόνο "αριστεροί" θα μπορούσαν να διαβλέψουν: την αποενοχοποίηση του πλούτου. Η επιχείρηση "κλικ", που έμελλε να φανεί πρωτοπόρα μέσα στον ελληνικό βαλκανικό επαρχιατισμό, δεν ήταν τίποτα περισσότε-

ρο από την προσπάθεια διαμόρφωσης μιάς ιδεολογίας της κατανάλωσης που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις ορέξεις των ανερχόμενων μεσοστρωμάτων της δεκαετίας του '80, αλλά και στην πείνα των βιολεμένων μικροαστών. Διαμόρφωση μιάς ιδεολογίας που να έχει όμως το απαραίτητο προσόν να προσπερνάει "από τα αριστερά" την πουριτανική ηθική της παραδοσιακής αριστεράς.

Η συνταγή αυτής της αποενοχοποίησης του πλούτου ήταν φυσικά αφάνταστα κοινότυπη, και δεν θα μπορούσε να συμβαίνει αλλιώς. Εκείνο που χρειαζόταν -και εκεί θα μέτραγε η πείρα της αριστεράς στην ελλάδα- ήταν ο τσαμπουκάς στο σερβίρισμα: το κοκτέιλ θράσους, νεοσυνηρητισμού, πορνογραφίας, ξεφτίλας, κρυμμένου (ή και φανερού) φασισμού, και σπέσιαλ φωτισμών δοκιμάστηκε και ξαναδοκιμάστηκε σε δεκάδες παραλλαγές προσωπικού ύφους και στυλ. Εκατοντάδες λιγούρηδες και στερημένοι αριστεροί (αλλά και κάθε απόχρωσης "εξτρεμιστές") στρατολογήθηκαν εθελοντικά και άρχισαν να ξερνάνε (με τον αέρα του νεωτεριστή) ό,τι οι ίδιοι αλλά και χιλιάδες άλλοι υπήκοοι ένοιωθαν να στερούνται. Οι πιό πρόστιχες ονειρώξεις μπήκαν στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο για να νομιμοποιηθούν αυτές καθ' εαυτές, αλλά κυρίως για να διαφημίσουν τον ένα και μοναδικό τρόπο να γίνονται "πραγματικότητα": λεφτά, λεφτά, λεφτά. Και παρότι η αλυσίδα "φράγκα - μπούτια (κατα προτίμηση "μωρών") - τσογλανιά - κλανιά - και κώλος φιλιστρίνι" δεν διέφερε στην καρδιά της σε τίποτα από την αλυσίδα "οικογένεια - μπανιστήρι - δουλειά - ρουφιανιά" της παραδοσιακής λαϊκής κοινωνικής δεξιάς, απετέλεσε το κρίσιμο συστατικό μιάς διπλής εποποίησης: του έπους της καπιταλιστικής ανάπτυξης από την δεκαετία του '80 και ύστερα, του νέου μικροαστικού κομφορτισμού από την μιά μεριά· του έπους της απελευθέρωσης της μεσολάβησης από την άλλη.

"Γαμάμε, δέονουμε, τα 'κονομάμε, αστράφτουμε" και μμε: εκεί που η μεσολάβηση ήταν το "μέσο", οι υποκουλτούρες της ανάπτυξης ήταν το "μήνυμα". Κι' εκεί που αυτές οι υποκουλτούρες υπήρξαν το "μέσο" της καινούργιας ιδεολογικής κυριαρχίας, η επιθυμία οποιουδήποτε φετιχισμού, άρα οποιασδήποτε μεσολάβησης ήταν το "μήνυμα".

Επιφανειακά στον αντίποδα αυτής της σχολής, η άλλη τάση της "νέας δημοσιογραφίας", αυτή της "κοινωνικής εναισθησίας", των "αποκαλύψεων", των "καταγγελιών" κλπ, υπήρξε αριστερή στις καταβολές της, και όχι μόνο εξ αιτίας του ιστορικού των στελεχών της. Αν η σχολή του "λάμψε" είχε σαν στόχο ή να συγκροτήσει τον "αυτοδύναμο" μεταμοντερνισμό της κατανάλωσης, καταστρώνοντας έναν πρόχειρο χάρτη καλολουστραρισμένων φετιχισμών, η σχολή του "κατηγορώ" είχε σαν στόχο να εξασφαλίσει τα νότα της ανάπτυξης: να μεσολαβήσει

την διαμαρτυρία, εκτρέποντάς την.

Δε χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να καταλάβει κανείς πόσο χρήσιμα ήταν εδώ τα επικοινωνιακά - μεθοδολογικά - εργαλεία της αριστεράς. Αν η γκλάμιορους νέα δημοσιογραφία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μιά φροντισμένη φωταγώγηση της δημοσιογραφίας τύπου "απογευματινής" (όπου η σοφτ πορνογραφία και οι οικογενειακές αξίες πηγαίνουν μαζί), η καταγγελτική και φιλάνθρωπη νέα δημοσιογραφία ήταν μιά διασταύρωση του Κούρκουλου με οποιοδήποτε μέτριο συνδικαλιστή σε φοιτητικά αμφιθέατρα της δεκαετίας του '70. Στην πραγματικότητα, εξώφθαλμη μάλιστα, η καταγγελτική νέα δημοσιογραφία σκόπευε -και κατάφερε- να πετύχει την γενική και ενιαία μεσολάβηση οποιουδήποτε αιτήματος, διαλύοντάς το από την κοινωνική, ανταγωνιστική του διάσταση στην ατομική μικρομοριακότητά του. Σκόπευε να συμπληρώσει την φιγούρα του ιδιώτη-στο-high-του με εκείνη του ιδιώτη-φουκαρά. Να εγκαταστήσει τα μιμε σαν ένα κόμμα - δοχείο παραπόνων.

Και το κατάφερε, χωρίς κόπο, επειδή είχε σαν βασικό εφόδιο την "αριστερή" εμπειρία του συντεχνιασμού. Την οποία οδήγησε στα όριά της....

## σφιξίματος

**Καταστάσεις** "...Οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών ειδήσεων στράφηκαν εύκολα στο σύμπλεγμα των "στάσεων και των προσδοκιών, των ανταπόδεικτων αληθειών και κοινοτυπιών" που είναι της μόδας όχι στο κοινό τους (για το οποίο δεν ήξεραν τίποτα περισσότερο απ' όσα ήξερε ο κάθε Βρετανός) αλλά στους συναδέλφους τους στο BBC, στην ITV και στις εφημερίδες. Στο μέσο της δεκαετίας του '70, δηλαδή, οι τηλεοπτικές ειδήσεις έχουν όντως μετατραπεί σ' ένα καθρέφτη, τουλάχιστον διανοητικά, αλλά ένα καθρέφτη που αντανακλά όχι την κοινωνία γενικά, αλλά την κοινωνία των δημοσιογράφων ...."

Αυτά λέγονταν από τον Τ. Μπερνς το 1977, για τα βρετανικά μιμε. Ισχύουν γενικότερα - και με μιά μικρή διαφορά χρόνου ισχύουν και την "ελληνική περίπτωση" της mediokratίας. Με την εξίσου απαραίτητη συμπλήρωση, πως εκτός από την ίδια την "επαγγελματική κοσμοθεωρία" των μεσολαβητών - δημοσιογράφων, η κοινωνική καθιέρωση των μιμε αντανακλά και μιά γενικευμένη "ανάγκη" διαμεσολάβησης. Μιά "ανάγκη" (ή έστω μιά πολύ κρίσιμη ανοχή) για χειραγώγηση.

Πολλά απ' όσα περιγράψαμε μέχρι εδώ μπορεί να έχουν φανεί κου-

ρωτικά ή πλεονάζοντα, επειδή το σύνθημα "αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι" μοιάζει να συμπυκνώνει ό,τι είναι απαραίτητο για να απορριφθεί αυτό το καθεστώς. Επειδή στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις δυνατότητες (αλλά και μερικές από τις ουσιαστικές αιτίες) μιάς άρνησης οιζικής, θα ανακεφαλαιώσουμε εδώ τα μέχρι τώρα συμπεράσματα μας, χωρίς τα οποία - υποστηρίζουμε - οι αρνήσεις στα μιμε μπορεί να είναι ηχηρές, προκλητικές, σχεδόν θεαματικές, αλλά δεν καταφέρνουν να είναι οιζικές.

α) Τα μιμε είναι μηχανισμοί, τρόποι, διαδικασίες, γενικής υποκατάστασης των περισσότερων άμεσων επαφών των κοινωνικών σχέσεων.

β) Σαν τέτοια εγκαθίστανται, επιβάλλονται στην σφαίρα της κοινωνικής δημοσιότητας, του δημόσιου χώρου και χρόνου, μεσολαβώντας, κωδικοποιώντας, διαμορφώνοντας συνολικά τις κοινωνικές σχέσεις. **Η παρουσία τους είναι "καταπραϋντική":** "λύνουν τα προβλήματα" επικοινωνίας...

γ) Αυτή η θέσμιση των μιμε είναι εντελώς άσχετη από το αν οι δημοσιογράφοι και λοιποί υπηρέτες τους είναι ή όχι ρουφιάνοι. Σε τελευταία μάλιστα ανάλυση οι "δημοσιογράφοι" με την κλασική έννοια είναι μικρό μόνο υποσύνολο όλων εκείνων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γράφουν (και παίζουν) δημόσια. Αντίθετα η πραγματικότητα αυτής της θέσμισης γίνεται σαφής αν καταλάβουμε ότι τα μιμε παίρνουν την θέση που είχαν για δεκαετίες τα πολιτικά κόμματα, κι' ακόμα ένα μεγάλο μέρος της "δουλειάς" που έκαναν διάφοροι παραδοσιακοί ιδεολογικοί μηχανισμοί: από το σύστημα δικαιοσύνης μέχρι το εκπαιδευτικό σύστημα.

δ) Η στελέχωση της μιμητικορατίας και η πρακτική εφαρμογή της γενικευμένης μεσολάβησης, γίνονται με υλικά από την μεθοδολογία, τα εργαλεία και το προσωπικό της αριστεράς. Γίνονται με όρους μαζικής προπαγάνδας, "κοινωνικής εναισθησίας", ενοχοποιήσεων και αποενοχοποιήσεων μεγάλης κλίμακας. Οι υπάλληλοι της ενσωμάτωσης δεν είναι καθόλου ιδιαίτερα "ειδικοί", συνήθως μάλιστα, και με την πάροδο του χρόνου, αποδεικνύονται διαρκώς και πιο ηλίθιοι, διαρκώς και πιο μονομανείς. Αν έχουν καταφέρει κάτι είναι η μεταφορά μιάς ορισμένης εμπειρίας από τις περιοχές της "πολιτικής" ιδεολογίας σε εκείνες της "οικονομικής" ιδεολογίας. Αυτό το κατόρθωμα είναι και το όριο τους.

ε) Τέλος, και αυτό έχει την δικιά του σημασία, ό,τι μέχρι τώρα έχου-

με γνωρίσει σαν medioκρατία δεν είναι το τελικό κόλπο της κυριαρχίας. Είναι μάλλον μιά στρατηγική τροποποίηση της οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων η οποία μπορεί κάλλιστα να γίνει περισσότερο "αμφίδρομη", περισσότερο "δημοκρατική". Οπως το "συγκεντρωτικό" κόμμα δεν υπήρξε ο μοναδικός τύπος πολιτικής μεσολάβησης, έτσι και το "συγκεντρωτικό" μέσo μαζικής εξαχρείωσης δεν είναι ο μοναδικός τύπος μαζικής κοινωνικής μεσολάβησης.

Υπάρχει ένα έκτο σημείο που δε θίξαμε μέχρι εδώ, ένα σημείο που θα αποδειχθεί χρήσιμο στη συνέχεια. Όλα τα πιο πάνω γίνονται "επιτακτικά, απολύτως αναγκαία" -δηλαδή η ίδια η μεσολαβητική δράση γίνεται επιτακτική μέχρι και καλοδεχούμενη- σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, σε συνθήκες κρίσης. Και ας μην νομίσει κανείς πως μιλώντας για "έκτακτη ανάγκη" εννοούμε μόνο θεομηνίες, καταστροφές, πολέμιους, ή γεγονότα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας. "Έκτακτη ανάγκη" μεσολάβησης μπορεί να υπάρξει σε οποιαδήποτε κοινωνική σχέση: ακόμα και ο/η ερωτευμένος/η που απευθύνει έκκληση στο "άλλο μισό" του/της μέσω κάποιου τρίτου προσώπου (ακόμα περισσότερο: μηχανισμού) βρίσκεται σε κατάσταση "έκτακτης ανάγκης".

Από την μεριά της η μηχανή των μημε είναι μιά μηχανή που ανάμεσα στα άλλα δημιουργεί συνθήκες έκτακτης ανάγκης (για μεσολάβηση). είναι μιά μηχανή που παράγει τις συνθήκες αναπαραγωγής της. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η πρόκλητικότητα του life style, η δήθεν τρομοκρατημένη φωνή των εκφωνητών και των παρουσιαστών, ο ειδικά βίαιος τρόπος με τον οποίο τα μημε "έλκουν την προσοχή", είναι το άλλο μισό μιά περισσότερο κρυψιμένης αλλά εξίσου διάχυτης κοινωνικής συνθήκης: το "επείγον", το "έκτακτο", ακόμα κι αν δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντεστραμμένη μορφή μιάς ή πολλών κανονικοτήτων αποτελούν το διπλό άλλοθι, τόσο των μεσολαβητών, όσο και των μεσολαβούμενων. Αυτό το "επείγον", το "έκτακτο", δεν αποτελεί μιά διανοητική σύλληψη, αλλά ένα υπαρκτό, διάχυτο, καθημερινό βίωμα μπροστά σε μιά συνθήκη (αυτή των μημε) που δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο παρά ένας ολοκληρωτικός βομβαρδισμός με βόμβες έλλειψης.

Για να το πούμε αλλιώς: η έκτακτη ανάγκη, το επείγον της επικοινωνίας είναι ο "γενικός τύπος" που εξασφαλίζει, δικαιολογεί, δικαιώνει και συγχωρεί την μεσολάβηση (της επικοινωνίας). Τα μημε έχουν "αναθέσει στον εαυτό τους" όχι απλά να παρεμβαίνουν σε τέτοιες στιγμές των κοινωνικών σχέσεων (στιγμές έκτακτης ανάγκης δηλαδή) αλλά να διαμορφώσουν κάθε κοινωνική σχέση σαν σχέση έκτακτης ανάγκης. Εκτακτης ανάγκης, εννοείται, εκείνων που πρόκειται (και διατίθενται) να μεσολαβηθούν.

Με αυτή την έννοια τα μιμε αποτελούν μιά πολύ καθοριστική συνθήκη διαμόρφωσής ακόμα και αυτών των ίδιων των κοινωνικών αναγκών, και οπωσδήποτε των δημόσιων εκφάνσεων αυτών των αναγκών. Μπορούμε μάλιστα να προβλέψουμε πως η μεσολάβηση της "ικανοποίησης" των κοινωνικών αναγκών θα προχωρήσει προς περισσότερο αποκεντρωμένα μαζικά μέσα, όταν η "δημιουργία" τους θα είναι ήδη πλήρως μεσολαβημένη με έναν ανώτερο "τεχνικά" και "πολιτικά" τρόπο.

Για παράδειγμα το "να κάνεις κάτι -οτιδήποτε- γνωστό σε έναν σεβαστό αριθμό ανθρώπων" είναι μιά ανάγκη κοινωνικά προσδιορισμένη, τόσο σε σχέση με το τί αξίζει να γίνει δημόσια γνωστό, όσο και σε σχέση με το πώς μπορεί να γίνει αυτό το κάτι δημόσια γνωστό. Η μεδιοκρατία αποτελεί καθεστωτική εξέλιξη όχι μόνο του "πώς μπορεί" της δημοσιότητας, ούτε μόνο του "τί αξίζει" των περιεχομένων της: αποτελεί επίσης μιά δραστική διαμόρφωση του "πώς μπορεί να αξίζει τί" εκείνο ή το άλλο γεγονός, εκείνη ή άλλη σχέση καθώς γίνονται δημόσια. Όταν, για παράδειγμα, ένας γονιός καταγγέλλει τα παραπόματα του παιδιού του στον/στην δαιμόνια δημοσιογράφο δεν δημοσιοποιεί απλά μιά γονεϊκή αγωγία - που έτσι κι' αλλιώς είναι γελοία. Κατασκευάζει μιά (δήθεν) αγωνία στα μέτρα της δημοσιότητας που μπορεί αυτή να αποκτήσει μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ρεπερτόριο, και φυσικά κατασκευάζει μιά παράσταση στα μέτρα της επιθυμίας του να απολαύσει την ίδια του την δημοσιότητα. Το μόνο ανάλογο που βρίσκουμε, αλλά σε πολύ ηπιότερη κλίμακα, είναι ο ρουφιάνος-που-κατασκευάζει- "πληροφορίες"-για-να-απολαμβάνει-την-ρουφιανιά-του.

Όσοι έχουν δεί χουλιγκάνους ή οπαδούς κομμάτων να "πανηγυρίζουν εξαλλά" μπροστά στις κάμερες (και μόνο γι' αυτές)· όσοι έχουν ακούσει "αγανακτισμένες καταγγελίες" και "օργισμένες φωνές" μπροστά σε μικρόφωνα (και μόνο γι' αυτά)· όσοι έχουν βρεθεί μάρτυρες εντυπωσιακών σώου "ανώνυμων ή επώνυμων" πολιτών μπροστά σε δημοσιογράφους (και μόνο γι' αυτούς) μπορούν να καταλάβουν τί εννοούμε. Όπως στις τσόντες υπάρχει κάποια σεξουαλική πρακτική μόνο-και-μόνο-για-να-κινηματογραφηθεί-και-να-καταναλωθεί-στην-αποστασιοποίησή-της, έτσι και στα μιμε (για τα μιμε και για τους οπαδούς τους) υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες πρακτικές κάθε είδους μόνο-και-μόνο-για-να-προβληθούν-και-για-να-καταναλωθούν-θεαματικά. Αυτή η τέλεια διανοητική, συναισθηματική, και ψυχολογική εκκενωγραφία δεν είναι απλά το έργο μιάς κάστας δαιμόνιων "από πάνω" που κατασκευάζουν μιά ορισμένη πραγματικότητα, λιγότερο ή περισσότερο "ελκυστική", λιγότερο ή περισσότερο φαντασμαγορική. Είναι επίσης έργο πολλών "από κάτω" που είναι πρόθυμοι να παραστήσουν

και να νοιώσουν σε έκτακτη ανάγκη για να ελεηθούν. Κι αν το πρωτότυπο του λειτουργού των μμε είναι ο παπάς-μπάτσος, υπάρχει ένα αντίστοιχο πρωτότυπο για τον πελάτη: ο πιστός-αυτοσακατεμένος.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις μας θα πρέπει να θεωρηθούν σαν εξαιρετικά χαρακτηριστικές, σαν από τις πιό τυπικές περιπτώσεις "mediochoratouμενων πρακτικων", εκείνες του/της διαμαρτυρόμενου/ης που απειλεί να σκοτωθεί αν δεν έρθουν οι δημοσιογράφοι να τους καταγγείλει τον πόνο του/της· και εντελώς ανάλογα εκείνα τα έργα του ιδεολογικού εξτρεμιστή ("επεισόδια", "καταγγελίες", "εκδηλώσεις συμπαράστασης" κλπ) που γίνονται ακριβώς για να καταναλωθούν στην συνέχεια σαν υλικό των media - και αν αυτά τον αγνοήσουν είναι σαν να μην έγιναν.

Κι αν ο ανεβασμένος στις σκαλωσιές σικέ αυτόχειρας είναι μιά κοινωνική φιγούρα που δεν έχει δεσμευτεί ποτέ δημόσια με αντιμμεροτρικές, ο ιδεολογικός δράστης (οποιαδήποτε πολιτική ταυτότητα και αν κρατάει) μπορεί να είναι ταυτόχρονα -και είναι τέτοιος, συνήθως...- και "antimedia" και mediochoratouμενος. Το πρώτο γενικά, ιδεολογικά. Το δεύτερο σε έκτακτες ανάγκες, σε επείγουσες στιγμές.

Και ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα αντιφατικό σε αυτήν την διπλοπροσωπία. Γενικά (πιθανότατα και ιδεολογικά) ένας έφηβος μπορεί να βρίζει τον πατέρα και την μάνα του σε έκτακτες στιγμές όμως καλό είναι το οικογενειακό χαντζίλικι ή η συναισθηματική προστασία, ή το σπιτικό φαγητό, ή το πλύσιμο των ρούχων - αυτό που λέγεται "παροχή υπηρεσιών". Σε τελευταία ανάλυση η τυπική οικογένεια, εννοημένη στο σύνολό της, είναι και γκρίνια και εξάρτηση, δηλαδή αμοιβαία διατήρηση σχέσεων έκτακτης ανάγκης.... Με τον ίδιο τρόπο γενικά ένας αριστερός διανοούμενος μπορεί να καταγγέλει τα μμε, και για βιοποριστικούς (ή φήμης) λόγους μπορεί να κάνει και τον ειδικό συνεργάτη κάποιου μέσου... Με τον ίδιο, εν τέλει τρόπο, γενικά ένας πατενταρισμένος εξτρεμιστής μπορεί να βγάζει φωτιές εναντίον των δημοσιογράφων ειδικά όμως (αν συλληφθεί, αυτός ή ένας φίλος του) θα τρέξει στην αγκαλιά τους προσαρμόζοντας τις πράξεις του στην δυνατότητα μεσο-λάβησης.

Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε σελίδες με αυτό το θέμα. Όμως δε χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο από αυτό που ήδη έχουμε πεί: τα media, η μεσο-λάβηση, διαμορφώνουν ένα γενικό περιγραμμα αναγκών, επιθυμιών, πρακτικών, επιλογών, συνθηκών, εντός του οποίου υπάρχει περιθώριο ακόμα και για "κριτική". Αν το προσωπικό των μμε είναι συνήθως σιχαμένο, δεν συμβαίνει το ίδιο με το καταστατικό περιγραμμα της δράσης τους: αυτό το τελευταίο μπορεί να είναι "χλειστό" όσο και "ανοιχτό", μπορεί να αποκλείει όσο και να φιλοξενεί, μπορεί να είναι "μπάτσικο" όσο και "πατρικό", μπορεί να εί-

vai καταδικαστικό όσο και φιλόξενο, μπορεί να είναι πλαστοποιητικό όσο και γενναιόδωρο.

Στην πραγματικότητα δεν είναι συγκεκριμένα τίποτα από τα πιό πάνω: η καταστατική λειτουργία των μμε είναι βασικά φετιχιστική. Και προσπαθεί (συνήθως με επιτυχία) να είναι γενικευμένη, πλήρης, δημιουργός ταυτοτήτων. Οπως κάθε πολεμική επιχείρηση που δεν στοχεύει απλά στο κέρδος της μιάς ή της άλλης μάχης αλλά στην οιζική τροποποίηση των κανόνων του κυριαρχείν, τα μμε είναι ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο κυριαρχίας.



## πληροφοριοποίηση

....Γνώμη μας είναι ότι η πληροφόρηση αφορά κάτι παραπάνω από αντικειμενικές ή όχι ειδήσεις. Αφορά μιά διαδικασία συνολικότερη, που πέρα από την αμφισβήτησην η αντικειμενικότητά της, έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό της τη διαμεσολάβηση.... Εννοούμε άρα την αντιπληροφόρηση ως εκείνη τη διαδικασία που έρχεται σε σύγκρουση με τη γενικευμένη διαμεσολάβηση της ζωής μας...<sup>4</sup>

Η διαμεσολάβηση (όπως προσπαθήσουμε να την ανακαλύψουμε στα πιό πριν) και η πληροφόρηση δεν συμπίπτουν, από πρώτη ματιά, σαν έννοιες. Τυπικά θα μπορούσε να ονομάσει κανείς "πληροφόρηση" οποιαδήποτε ανταλλαγή σκέψεων, λόγων, ακόμα και από στόμα σε στόμα. Ωστόσο η λέξη "πληροφόρηση" και η έννοια αυτής της λέξης είναι στην πραγματικότητα πολύ καινούργιες. Το οτι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναδρομικά για να ονομάσουν σχέσεις και πρακτικές που προϋπήρχαν δίνει στη λέξη και στην έννοια "πληροφόρηση" ένα ιστορικό βάθος που δεν της ανήκει. **Πληροφοριοδότης δεν ήταν ο κάθε άγγελος αλλά μόνο ο χαριές της αστυνομίας...** και αυτό έχει να κάνει άμεσα με το τί είναι η "πληροφορία".

Δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ μιά εκτεταμένη αναφορά στην γνώμη μας γι' αυτό - δεν μπορούμε όμως και να παρακάμψουμε το ξήτημα, επειδή είναι θεμελιακό. Κάπως πρόχειρα λοιπόν θα υποστηρίξουμε πως "πληροφορία" είναι η γενική, αφηρημένη, και "αντικειμενική" αναφορά σε ένα γεγονός, σε μιά ιδιότητα, σε οτιδήποτε. Η φράση "το τριαντάφυλλο είναι κόκκινο" δεν ήταν ανέκαθεν μιά πληροφορία. Ήταν μιά παρατήρηση, ένα μικρό σχόλιο, μπορούσε να είναι ακόμα και μιά ποιητική φράση, ανάλογα με τις συνθήκες που διατυπωνόταν: ποιός το έλεγε σε ποιόν, γιατί, κλπ. Ωστόσο η φράση "το τριαντάφυλλο είναι κόκκινο" μπορεί να γίνει μιά πληροφορία, όπως επίσης μιά πληροφορία μπορεί να γίνει η φράση "έγινε σεισμός στο Τόκο", και έτσι να έχουμε στην πρόταση που μόλις τώρα ολοκληρώνεται δύο πληροφορίες τυπικά ισοδύναμες.

Υπάρχει λοιπόν η διαδικασία **της πληροφοριοποίησης** που μετατρέπει φράσεις διατυπωμένες κάτω από εντελώς διαφορετικές περιστάσεις, από διαφορετικούς ανθρώπους, για διαφορετικούς λόγους, με εντελώς διαφορετικά νοήματα και με εντελώς διαφορετικές σημασίες και συνέπειες, που μετατρέπει άρα διαφορετικές ποιοτικά στιγμές των κοινωνικών σχέσεων σε ποσοτικά ισοδύναμες. Στην ουσία η πληροφοριοποίηση είναι μιά αναδιοργάνωση των επικοινωνιακών σχέσεων και

<sup>4</sup> Από φυλλάδιο της ομάδας "I5" με θέμα της αντιπληροφόρηση, που κυκλοφόρησε πρόσφατα (11/96).

του εννοιακού πλούτου τους: για να γίνει η φράση "το τριαντάφυλλο είναι κόκκινο" μια πληροφορία πρέπει να ξεκοπεί από το εννοιακό - δηλαδή το κοινωνικό- περιβάλλον της, πρέπει να απαλλαγεί από κάθε ιδιαίτερο νόημα... Το ίδιο πρέπει να γίνει και με την φράση "έγινε σεισμός στο Τόκυο". Στην συνέχεια, και αφού αποξηρανθούν ώστε να γίνουν "πληροφορίες", μπορούν να "αξιολογηθούν" σαν τέτοιες. Πράγματι: μιά πληροφορία δεν είναι μιά φράση που εννοείται, αλλά μιά ποσότητα που μετριέται<sup>5</sup>.

Πληροφόρηση είναι, ή σωστότερα πρέπει να εννοήσουμε, η διαδικασία διαχείρισης των πληροφοριών. Η πληροφοριοποίηση είναι η αφετηρία, ο θεμελιακός ορίζοντας, η μήτρα της κατασκευής των πληροφοριών· η πληροφόρηση είναι η διεκπεραίωση, το τελικό στάδιο της διαχείρισής τους. Οπωσδήποτε σ' αυτό το τελικό στάδιο συμμετέχουν και τα μικρά. Αλλά όχι μόνο αυτά. Από την άλλη τα μικρά είναι μηχανές που λειτουργούν επίσης στην αφετηρία αυτής της ιστορίας: με δύο λόγια τα μικρά και "πληροφοροποιούν", και "πληροφορούν". Αν στην δεύτερη περίπτωση η δράση τους είναι μεσολαβητική (διακινούν, οργανώνουν, αποσιωπούν, διατρεβλώνουν ό,τι έχει ήδη αποσπαστεί από τις κοινωνικές σχέσεις και έχει συνταχθεί σαν πληροφορία) στην πρώτη περίπτωση η δράση τους είναι διδακτική: αναπαριστούν τους δημόσιους χώρους και χρόνους σαν "όγκους πληροφοριών", οργανώνουν τις κοινωνικές σχέσεις σαν "ανταλλαγές πληροφοριών". Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε ορισμένοι ειδικοί αυτού ακριβώς του σχολείου να ανησυχούν πλέον για το πληροφοριακό overdose: "...καθημερινά είκοσι περίπου εκατομμύρια λέξεις πληροφόρησης περί τεχνικών θεμάτων τυπώνονται σε διάφορα έντυπα (περιοδικά, βιβλία, αναφορές, δισκέτες, cd rom). Ένας αναγνώστης ικανός να διαβάζει 1000 λέξεις το λεπτό, επί οκτώ ώρες την ημέρα, θα ήθελε ενάμιση μήνα για να διαβάσει την παραγωγή πληροφοριών μιας μόνο μέρας, και στο τέλος αυτού του ενάμιση μήνα θα χρειαζόταν πεντέμισι χρόνια για να διαβάσει ό,τι πληροφορία παράχθηκε αυτόν το ενάμιση μήνα.... Μόνο το κυριακάτικο φύλλο των New York Times περιέχει περισσότερες πληροφορίες από όσες ελάμβανε ένας ευρωπαίος του 17ου αιώνα σε δλη τη ζωή του....μό-

<sup>5</sup> Αντίστοιχα παραδείγματα αναδιάρθρωσης των κοινωνικών σχέσεων υπό τον γενικό κωδικό πληροφοριοποίησης είναι και οι λέξεις/έννοιες "μήνυμα", "πομπός", "δέκτης", κλπ. Το ουρλιαχτό μιάς γυναίκας που την χτυπάνε σε έναν έργιμο δρόμο μέσα στη γύνη της είναι "μήνυμα", η ίδια είναι "πομπός", και όποιος την ακούσει είναι "δέκτης", ισοδύναμη, ας πούμε, με την κλήρωση του λαχείου όπου το "τυχερό νούμερο" είναι πάλι "μήνυμα", και πάει λέγοντας. Είναι φανερό πώς μέσα από την πληροφοριοποίηση γίνεται μιά μεταγλώτιση και μιά μετα-εννόηση των κοινωνικών σχέσεων, με απευθείας σκοπό την ενιαία και γενική αναγωγή τους σε έναν και μοναδικό, αφηρημένο "τύπο". Με την ίδια ακριβώς τρόπο που με τον καπιταλισμό το χρήμα έγινε ο ένας, μοναδικός και αφηρημένος "τύπος" στον οποίο ανάγονται χιλιάδες διαφορετικές αξίες.

νο τα τελευταία 30 χρόνια παράχθηκε περισσότερη πληροφόρηση απ' όση τα προηγούμενα 5000 χρόνια..." (Μοντ Ντιπλοματίκ).

Είναι έτσι ακριβώς; Ναι, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση πως τα πιό πάνω περιγράφουν την έκταση της πληροφοριοποίησης....

Σύμφωνα με την πιό "προχωρημένη" μέχρι πρόσφατα κινηματική / ανταγωνιστική άποψη η *αντιπληροφόρηση* ήταν (και είναι....) ουσιαστικά μιά διαφορετικά οργανωμένη διαχείριση πληροφοριών: αποκαλυπτική εκεί που η πληροφόρηση είναι συγκαλυπτική· διαφωτιστική εκεί που η πληροφόρηση είναι συμβιβαστική. Καθώς οι οπαδοί μιάς τέτοιας άποψης αναγκάστηκαν πολύ γρήγορα να βγάλουν από τον ορίζοντα της πρακτικής "αντιπληροφόρηση" την υποκειμενική κριτική ώστε να μπορούν να αναμετρηθούν στα ίσια με την "πληροφόρηση" (στην οποία αναγνώριζαν μιά ψευδή αντικειμενικότητα και τίποτα χειρότερο), άρχισαν να ξεκαθαρίζουν δύο πράγματα: πρώτον πως η αντιπληροφόρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιεί πάρομοιους τρόπους (δηλαδή "μέσα") με την πληροφόρηση (διαφορετικής φυσικά "ιδιοκτησίας"), αφού παρέμενε πάντα διαχείριση ("καταραμένων", έστω) πληροφοριών. Και δεύτερον πως θα μπορούσε να γίνει, εν τέλει, ακόμα και δια των μέσων της πληροφόρησης, των μ.μ.ε. δηλαδή, αν οι συνθήκες το επέτρεπαν.

Κάπως έτσι η μεν γενική, συνήθως *ιδεολογική* "κριτική" στα μιμεάγγιζε το πιό ακραίο της σημείο στην δημιουργία "εναλλακτικών μμε", ενώ οι ειδικές, έκτακτες ανάγκες "αντιπληρόφορησης" κτυπούσαν (άλλοτε απειλητικά και άλλοτε παρακλητικά) τις πόρτες των "κανονικών μμε"....

Ευτυχώς, μέσα από εμπειρίες χρόνων, διαρκείς και αρκετά ώριμες πιά, το απόσπασμα που αναδημοσιεύσαμε στην αρχή του κεφαλαίου έρχεται να δημιουργήσει ένα σοβαρό ωγήμα στο πολιτικό background της ράθυμης και εντέλει συμβιβασμένης άποψης περι αντιπληροφόρησης. Θυμίζοντας πως αν κάνουμε μιά τέτοια επιλογή, είναι πρώτα και κύρια επιλογή διαδικασίας, μεθόδου, **άρα σχέσεων**, και όχι επιλογή "αποτελεσματικότητας" με καθεστωτικούς όρους.

Για να το πούμε αλλιώς: η αντιπληροφόρηση είναι (ή έφτασε να είναι καθώς η πληροφοριοποίηση εξελίχτηκε) μιά λειψή, στενή και μίζερη άρνηση, συχνότερα άλλοθι παρά συνείδηση κοινωνικού ανταγωνισμού, όσο περιορίζει την αρμοδιότητά της στην εναλλακτική διαχείριση πληροφοριών, στην εναλλακτική πληροφόρηση. Αυτό δε σημαίνει ότι, έστω σαν εναλλακτική πληροφόρηση, η αντιπληροφόρηση δε μπορεί να προσφέρει στον κοινωνικό ανταγωνισμό. Σημαίνει πως είναι πι-

θανό ότι μπορεί να προσφέρει, κάτω όμως από την απαραίτητη προϋπόθεση μιάς, έστω περιορισμένης χρονικά, γενικής κοινωνικής αντιπληροφοριοποιητικής συμπεριφοράς. Η προϋπόθεση αυτή βρίσκεται έξω από τον ορίζοντα της ίδιας της αντιπληροφόρησης. Με άλλα λόγια η αντιπληροφόρηση, σαν εναλλακτική διαχείριση πληροφοριών, δεν μπορεί η ίδια να δημιουργήσει τους όρους που θα την κάνουν ουσιαστικά ανταγωνιστική.

Όταν, για παράδειγμα, χιλιάδες υπήκοοι βγαίνουν από τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τις συμβατικές διασκεδάσεις τους (όταν δηλαδή εξέρχονται των οργανωμένων θέσεων που τους έχουν αποδοθεί και αυτοί έχουν δεχθεί σαν "πομποί", ή "δέκτες" "μηνυμάτων") για να διαδηλώσουν στους δρόμους, καταργούν, έστω στιγμιαία, την πληροφοριοποιηση της ζωής τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που σε τέτοιες στιγμές υπάρχει μιά βαθιά απόλαυση γνωριμίας με τον άλλο: σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες των τελευταίων χρόνων στις πληροφοριοποιημένες μητροπόλεις, δεν υπήρξαν απλά κάποια "μηνύματα διεκδικήσεων" όπως πάγια υποστηρίζουν οι ειδικοί του θεάματος, αλλά γνωριμίες, κοινές, χαρές, λύπες, συμφωνίες, διαφωνίες, έρωτες, φιλίες, γιορτές ή στεναχώριες, με δυό λόγια αδιαμεσολάβητες κοινωνικές σχέσεις. Στη διάρκεια αυτών των γεγονότων η ουσιαστική υπονόμευση/υπεροχαδικοποίηση που η πληροφοριοποίηση έχει σαν διαρκή στόχο καταστρέφεται, έστω "ασυνείδητα": τότε η αντιπληροφόρηση μπορεί πράγματι να αποκτήσει την ιδιαίτερη ανταγωνιστική της σημασία. Γιατί μπορεί να διαδραματιστεί όχι σαν αποδοχή του γενικού υπονόμευτικού σχεδίου των πληροφοριοποιημένων αυτοματισμών, και γιατί αποκτάει ρυθμούς και τρόπους που γεννιούνται και δικαιώνονται όχι μέσα από τους γενικούς εννοιολογικούς καθορισμούς του καθεστώτος αλλά μέσα από άμεσες κοινωνικές ανάγκες ή και επιθυμίες. Τότε, και μόνο τότε, η "έκτακτη ανάγκη" (την οποία πλαστογραφεί καταστατικά η πληροφοριοποίηση) έχει απαλλοτριωθεί από τον κοινωνικό ανταγωνισμό. Για να ξαναθυμηθούμε τον Benjamin:

....η παράδοση των καταπιεσμένων μας διαδάσκει πως η "κατάσταση εκτάκτου ανάγκης" που ζούμε δεν είναι η εξαίρεση (στους χειρισμούς των αφεντικών). Αποτελεί τον κανόνα. Οφείλουμε να κατανοήσουμε αυτήν την πραγματικότητα. Θα αντιμετωπίσουμε τότε σαν καθήκον την προώθηση της πραγματικής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης...

## τέλευθεροτυπίας

### Προκήρυξη

Είναι εύκολο να "ακούσουμε" κιόλας την κατηγορία πως αρνούμενοι την medioocratía και την πληροφοριοποίηση "ξεπέφτουμε" ως προς την "κλίμακα της επιρροής" που είναι αναγκαία, ας πούμε από πολιτική άποψη. Η θεωρία της "κλίμακας" που στην πολιτική ορολογία διακοσμείται από έννοιες όπως "απήχηση", "εμβέλεια" δημιουργήτας κλπ, μπορεί και πρέπει ωστόσο να ελεγχθεί ή ίδια. Γιατί σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μιά μετατόπιση από την πολιτική στην τεχνική της πολιτικής. Όσοι εννοούν την "απήχηση" σαν ξήτημα ισχύος (κυκλοφορίας εφημερίδων ή βατ φαρμακευτικών μέσων) γίνονται πολύ συχνά αναιδείς, αναιδέστατοι, όταν τους θυμίζει κανείς πως κάθε τί, ακόμα και η περιβόητη "απήχηση", θα έπρεπε να αποτελεί αποκλειστικά ξήτημα των κοινωνικών σχέσεων και όχι αποτέλεσμα πλύσης εγκεφάλου από τους τεχνικούς των εξουσιών. Ακόμα και για "χάρη μας"...

Γιατί είναι γνωστό πως υπάρχουν ορισμένοι τρόποι (και άλλοι μπορούν κάλιστα να εφευρεθούν) πολιτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης σ' αυτήν τόσο της αντιπληροφόρησης όσο και της αντιπληροφοριοποίησης, των οποίων το "ικανότητα" δεν εξαρτιέται παρά μόνο από την επινοητικότητα, την διάθεση, την αποφασιστικότητα και την αυτοεξιοποίηση εκείνων που δρούν. Υπάρχουν τρόποι που στηρίζονται στην συλλογικότητα. Και αυτή με τη σειρά της σε πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις. Στην συν-εργασία, στην συν-φωνία, στην αλληλεγγύη και στην συντροφικότητα. Θα προσθέταμε μάλιστα και αυτό, τώρα πιά: υπάρχουν τρόποι πολιτικής δράσης που δεν εξωτερικεύονται απλά και μόνο εκείνο ή το άλλο "πολιτικό μήνυμα-πρόταγμα-σύνθημα" αλλά επίσης τον ίδιο τον ανταγωνισμό του τρόπου δράσης.

Οι δυνατότητες και οι αδυναμίες αυτών των τρόπων δράσης δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αδυναμίες και δυνατότητες εκείνων που δρούν. Πάντα έτσι συνέβαινε, και πάντα έτσι θα συμβαίνει. Εκείνο που είναι κατά κάποιον τρόπο καινούργιο (και οπωσδήποτε τέκνο των τελευταίων δέκα - δεκαπέντε χρόνων, τέκνο δηλαδή της γενίκευσης της μεσολάβησης) είναι η προτίμηση, η επιλογή του να θεωρούνται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες δράσης όχι ξήτημα υποκειμενικό αλλά "αντικειμενικό", ξήτημα τεχνικό, και να κατασκευάζονται στη συνέχεια προβλήματα "τεχνικά", προβλήματα "μέσων" τα οποία ταυτολογικά σχεδόν απαντιούνται με τεχνικά επιχειρήματα.

Κατ' αυτόν τον τρόπο η οποιαδήποτε προβληματική πολιτική δράσης μετατράπηκε από ξητούμενο σχέσεων σε ξητούμενο μέσων. Από θέμα μεθόδου, διαδικασίας, περιεχομένων, σε θέμα έκτασης και "αποτελεσματικότητας". Από υπόθεση αλληλεγγύης και συντροφικότητας σε υ-

πόθεση εκπροσώπησης και μεσολάβησης: όχι πιά με τους "κλασσικούς πολιτικούς" τρόπους των καθεστωτικών κομμάτων αλλά με τον φανταζί τρόπο του καινούργιου κόμματος της κυριαρχίας, των μμε: οι "επιτροπές τύπου" αντικατέστησαν τα "πολιτικά γραφεία"....

Ακόμα χειρότερα: οι σημασίες της πολιτικής δράσης ως έργου ζωής "αντικαταστάθηκαν" από τις σημασίες της δημοσιότητας, ως υποκατάστατου της δράσης. Και όλα αυτά στο όνομα "επειγουσών αναγκών", στο όνομα "έκτακτων καταστάσεων", για τις οποίες όμως το μόνο σωστό που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι ήταν πάντα το αποτέλεσμα της υποκατάστασης και όχι η αιτία της.

Για να φτάσει αυτή η λαμπρή (ως προς τις βεβαιότητες και τις εμμονές της) πορεία σε καταστάσεις ψυχωσικών εξαρτήσεων από την medioratia: καταστάσεις όπου ο αποκλεισμός από τα media εκλαμβάνεται σαν εξαφάνιση, ή, αντίθετα, η υπερέμφαση εκλαμβάνεται σαν πολιτικός (ή ιδεολογικός) θρίαμβος.

Η διάκριση που εντοπίσαμε νωρίτερα ανάμεσα στην πληροφόρηση και στην πληροφοριοποίηση δεν είναι λοιπόν ούτε μιά λεπτή άσκηση μεθοδολογίας, ούτε μιά εξεζητημένη επίδειξη ύφους. Εξηγεί, και μάλιστα με ικανοποιητικό τρόπο, γιατί η υποκατάσταση των κοινωνικών σχέσεων μπόρεσε να συμβεί όχι μόνο με όρους πληροφόρησης (δηλαδή από τα μμε) αλλά επίσης και με όρους αντιπληροφόρησης. Εξηγεί γιατί σχεδόν όλα τα εγχειρήματα αντιπληροφόρησης απέτυχαν από μιά εποχή και μετά, και μάλιστα απέτυχαν την στιγμή που οι εμπνευστές τους θεώρησαν πως πέτυχαν. Εξηγεί τέλος το γιατί η πραγματική επιτυχία της οποιασδήποτε "αντιπληροφόρησης- χωρίς-αντιπληροφοριοποίηση" είναι και η ουσιαστική της ήττα: η πλήρης συναισθηματική, η-θική, αισθητική, πολιτική ενσωμάτωση των δραστών της.

Η "αποκάλυψη", το πληροφορικό "σκάνδαλο" βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο μενού των μμε. Βρίσκεται εκεί από την στιγμή που κάθε τί έγινε πληροφορία και έτσι εντελώς ακίνδυνο. Αυτό δε σημαίνει πως στις κοινωνίες του θεάματος εξαφανίστηκαν τα ιδιαίτερα μυστικά στρατηγικής σημασίας. Άλλα οτι το μυστικό με την περισσότερο κεντρική, την περισσότερο λειτουργική θέση είναι αυτό που είναι περισσότερο φανερό από οτιδήποτε άλλο: καμια πληροφορία δεν είναι κατασφρακή σαν τέτοια για το σύστημα της γενικευμένης, της πληροφοριακής απαξίωσης και κεφαλαιοποίησης των κοινωνικών σχέσεων. Κι αν ορισμένοι "κραδασμοί" τύχει να προκληθούν εδώ κι εκεί από την εναλλακτική διαχείριση πληροφοριών ή την αποκάλυψη "μυστικών", είναι πολύ μικρής σημασίας μπροστά στη συνοχή και την σταθερότητα που μπορεί να εξασφαλίζει το σύστημα στο σύνολό του. Για το οποίο ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται στην απαλλοτρίωση των κοινωνικών σχέσεων μάλλον, παρά στην απαλλοτρίωση των μέσων ή των εκδοών τους.



Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στην πραγματική πρόκληση. Τα μη μπορούν και πρέπει να εννοηθούν σαν ο συγκεκριμένος ιστορικά τύπος μιάς πολύ γενικότερης αναδιάρθρωσης του κοινωνικού. Δεν πρόκειται για υπόθεση ηθικής, ούτε για τεχνικό ζήτημα. Δεν πρόκειται καν για ζήτημα "προσώπων"-αναμφίβολα, ακόμα και στα καθεστωτικά κόμματα, θα μπορούσε να βρεί κανείς ανθρώπους αξιοπρεπείς, έστω να στέκονται ζαρωμένοι σε μιά γωνία του κομματικού μηχανισμού, ή να πνίγονται σε κάποιο βυθό πολιτικής ιδεολογίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μη: δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι αλήτες και ρουφιάνοι. Άλλα αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα τον χάρτη της γενικευμένης μεσολάβησης. Δεν αλλάζει σε τίποτα την μηχανή. Δεν αλλάζει σε τίποτα την εξέλιξη της αναδιάρθρωσης των κοινωνικών σχέσεων.

Εκείνο που μπορούμε και πρέπει να διατάξουμε εχθρικά απέναντι σ' αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από ριζικό: την κριτική των αυτονομιών, τις αυτονομίες της κριτικής.

Δεν θα επιχειρήσουμε εδώ να ορίσουμε αυτές τις αυτονομίες που ωστόσο αιστράφτουν στιγμιαία εδώ κι εκεί, μέσα από τις συνειδήσεις του κοινωνικού ανταγωνισμού. Δεν θα το κάνουμε γιατί υπάρχουν ακόμα κρίσιμες εμπειρίες που λείπουν, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να ανταλλαγούν, γιατί υπάρχουν ακόμα σχέσεις που πρέπει να απαλλοτριωθούν. Δεν θα ορίσουμε εδώ τις αυτονομίες γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί παρά να είναι έργο της μεγαλύτερης δυνατής, κάθε στιγμή, συλλογικότητας των συνειδήσεων, και ταυτόχρονα είναι έργο διαρκώς ατελές και παρόλα αυτά πρακτικό.

Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε.

Η πολεμική των αυτονομιών περιέχει βέβαια την δύναμη του αρνητικού· αλλά όχι μόνο αυτήν. Περιέχει, ακόμα πιό καθοριστικά, την ίδια την άρνηση του αρνητικού, σαν κατάφαση απέναντι στον πλούτο των ανταγωνιστικών θετικοτήτων που μπορούμε να δημιουργήσουμε.

Με αυτή την έννοια η πολεμική των αυτονομιών οπλίζει την κριτική για να εφεύρει την περιπτέταια, και το αντίθετο. Το να σταθούμε αρνητικά απέναντι στη γενίκευση της μεσολάβησης είναι ένα θεωρητικο-πρακτικό έργο πολύ μεγαλύτερης έκτασης και έντασης από την άρνηση επιμέρους θεσμών της. Η ίδια αυτή η άρνηση δεν μπορεί ωστόσο παρά να είναι ιερόσυλη, ερευνητική, εφευρετική, δημιουργική. Αντικρύζουμε το κτήνος όχι κοιτώντας μας μέσα από τα μάτια του, μέσα από το βλέμμα του, αντικρύζουμε το κτήνος όχι σαν να είμαστε είδωλα της κοσμοθεωρίας του. Και αυτό σημαίνει μιά εντελώς διαφορετική θέση, πιθανότατα μάλιστα ένα πλήθος διαφορετικών θέσεων και μιά διαρκή κίνηση - και όχι μιά απουσία.

Υπάρχουν σπουδαίες εμπειρίες σχετικά, αρκετές μάλιστα που δεν έχουν αξιολογηθεί όπως θα έπρεπε. Ακόμα κι αν είναι "επιμέρους" (και πράγματι είναι τέτοιες, αλλά τί άλλο θα μπορούσαν να είναι;) δεν αποτελούν τίποτα λιγότερο από στιγμές στην πολεμική διάταξη των αυτονομιών. Και δεν πρόκειται καν για αποτελέσματα κάποιας "γραμμής" - αντίθετα δημιουργούν γραμμές και κατευθύνσεις ανταγωνιστικής δημιουργικότητας. Με όλες τις αδυναμίες αλλά και την καινοτομία που κάτι τέτοιο σημαίνει σήμερα.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, παραδείγματος χάριν, ομάδες ακτιβιστών, άλλοτε με διάρκεια και σταθερότητα και άλλοτε ευκαιριακά, δημιουργούν και διανέμουν ελεύθερα στους δρόμους μικρά αυτοτελή έντυπα, οκτασέλιδα κριτικής και έκφρασης.

Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο από την τυπική προκήρυξη. Και είναι επίσης κάτι πολύ διαφορετικό από το τυπικό πολιτικό περιοδικό. Σε σχέση με την πρώτη υπάρχει αφενός ένας θεματικός πλούτος, και από την άλλη μιά αρνητική σχέση απέναντι στο "κατεπείγον", απέναντι στην έκτακτη πολιτική ανάγκη που συνήθως εξυπηρετεί η προκήρυξη. Σε σχέση με το δεύτερο υπάρχει πολύ μικρότερη "υπόσχεση πολιτικής ορθότητας", μιά αρνητική στάση απέναντι στην αυστηρή πόζα των εκτεταμένων πολιτικών επεξεργασιών.

Αυτά τα περιοδικά του δρόμου δεν είναι ούτε επείγουσες εκκλήσεις, ούτε ευαγγέλια. Παρόλα αυτά δεν είναι λιγότερο πολιτικά. Θα λέγαμε αντίθετα πως είναι πολύ περισσότερο πολιτικά, με την έννοια πως αντιστοιχούν σε μιά πράξη της πολιτικής πολύ αμεσότερη και πολύ πιό επίκαιρη από ότι οι "ιστορικές μορφές" της - που εξάλλου δεν είναι μόνο "μορφές", αλλά και "περιεχόμενα". Κι αυτό γιατί ανάμεσα στο επείγον της προκήρυξης (που διανέμεται δωρεάν και σε μεγάλη έκταση σαν ένα αντι-μψε μέσο) και στην πληρότητα της ανάλυσης (που συνήθως πουλιέται σαν ένα ειδικό αντι-όργανο) τα περιοδικά του δρόμου δεν έχουν εγκαταστήσει ένα διαφορετικό "στυλ", αλλά ουσιαστικά μιάν αυτόνομη και ανταγωνιστική εκτίμηση για το πώς αξίζει να είναι δημόσια γνωστό τί. Κι αυτό χτυπάει, όπως ήδη έχουμε πεί, στην "καρδιά" της όχι απλά την "πληροφόρηση", αλλά την ίδια την προϋπόθεσή της: την πληροφοριοποίηση. **Αν θα έπρεπε να το δείξουμε αυτό σχηματικά θα υποστηρίζαμε πως τα περιοδικά του δρόμου είναι η πραγματική απάντηση στο internet, και μάλιστα όχι από μιά θέση "επιστροφής στη φύση"!**

Και δεν θα μπορούσε να συμβαίνει αλλιώς. Τα πολιτικά περιοδικά του δρόμου είναι έργο ανθρώπων που εμπλέκονται λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, αλλά πάντα με ένα άνευ προηγουμένου θράσος, αν όχι με μιά συνολική κριτική της πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης και της επι-κοινωνίας), οπωσδήποτε όμως με συλλογικές απόπειρες επα-

ναιοικειοποίησης του δημόσιου χώρου και χρόνου, της δημόσιας εικόνας και του δημόσιου λόγου. Εκεί που η καθεστωτική προοπτική (του ελέγχου) της δημοσιότητας είναι το "δίκτυο", απαντούν ξανακατεβαίνοντας στον δρόμο. Εκεί που η καθεστωτική προοπτική (του ελέγχου) της επικοινωνίας είναι η πληροφορία, απαντούν με την περιπέτεια του απρόπτου λόγου. Εκεί που η καθεστωτική προοπτική (του ελέγχου) των πληροφοριοποιημένων σωμάτων είναι δάχτυλα σε πλήκτρα και μάτια σε οθόνες, τα περιοδικά του δρόμου απαντούν με άμεσες ανταλλαγές χέρι με χέρι, με φευγαλέα βλέμματα - αλλά επιτέλους με βλέμματα απέναντι σε βλέμματα. Εκεί που η καθεστωτική στρατηγική της ρύθμισης των πληροφοριοποιημένων μητροπόλεων είναι οι διασταυρούμενες μοναξιές, απαντούν με την συλλογική αυτοαξιοποίηση του μοιράσματος - που δεν έχει καμια σχέση με το "μοιρασμα αρχείων"!....

Και θα μπορούσαμε πολλά να πούμε ακόμα. Είναι αντίθετα πολύ λίγα εκείνα που θα έλεγαν οι αντίπαλοι των αυτονομιών, τόσο γενικά όσο και ειδικά, στο παράδειγμά μας. Τα περιοδικά του δρόμου αλήτικα, απρόβλεπτα, ειρωνικά, προκλητικά, κριτικά, τρυφερά, οργισμένα, περιπλανώμενα, ασυνεχή, ανεξέλεγκτα, χαμηλού χρηματικού κόστους και δωρεάν, αν ειδωθούν με την ματιά της τάξης της γενικευμένης μεσολάβησης είναι απλά μάταια.

Αλλά αυτή είναι, επιμένουμε, η ματιά του κτήνους, ακόμα κι αν έχει υιοθετηθεί από χιλιάδες ή εκατομμύρια οπαδούς του. Και δεν είναι υποχρεωτικά η "αλήθεια" ή η "πραγματικότητα" παρά μόνο για όσουν πιστεύουν και πειθαρχούν σ' αυτήν. Οι μερικές δεκάδες αυτούργοι των περιοδικών του δρόμου ξέρουν, ή έστω υποψιάζονται, πως βρίσκονται στον αντίποδα: **κατασκευάζουν οάσεις εντροπίας μέσα και ενάντια στην όλη τάξη έργημα της πληροφοριοποίησης.** Κάνουν πλάκα - εκεί που η μόνη προβλεπόμενη συμπεριφορά είναι η βλοσυρότητα. Κάνουν "έξοδα" -εκεί που το μόνο "λογικό" είναι το κέρδος, πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό. Κάνουν παρέα -εκεί που το μόνο νοητό είναι ο οργανωμένος καταμερισμός. Κάνουν βόλτες -εκεί που θα έπρεπε να σερφάρουν και να ζαπάρουν. Συζητάνε προετοιμάζοντας -εκεί που θα έπρεπε να υπακουούν. Διαχέονται χωρίς να προσβλέπουν στην "μαζικότητα". Ψάχνουν τρόπους και διαδρομές που δεν είναι "μέσα" διαχωρισμένα από τους "σκοπούς". Δουλεύουν τα χέρια τους -εκεί που θα έπρεπε να λιώνουν τα μάτια τους. Ριψοκινδυνεύουν το ίδιο το αναπάντεχο του δρόμου -εκεί που θα έπρεπε να προσβλέπουν στην "ασφάλεια". Δημιουργούν θόρυβο -εκεί που θα έπρεπε να συγκροτούνται διαλυμένοι σε input και output. **Και ακόμα: περνούν απαρατήρητοι από τον έλεγχο** -που δεν μπορεί καν να "εννοήσει" μιά τέτοια "ματαίωτητα". Το κτήνος, αναμφίβολα, μπορεί να στρέψει το βλέμμα του

προς τα εδώ, μπορεί να κατασκοπεύσει. Αλλά πολύ δύσκολα θα μπορούσε να ανάγει τέτοιες επιλογές στην δική του προφάνεια, στην δική του σκοπιμότητα. Το πολύ - πολύ να εξαπέλυνε ότι πιό ωμό διαθέτει: τους μπάτσους του.

Να, λέμε, οι αυτονομίες όχι σαν θεωρητικές ασκήσεις αλλά σαν πράξεις. Να οι αυτονομίες όχι σαν ιδεατοί τύποι αλλά σαν πραγματικά περάσματα. Να η αναδευόμενη φωτιά κάτω από την σιδερένια φτέρνα του πληροφοριακού ολοκληρωτισμού.

Το παραδειγμα, με όλη την αξία του, είναι μόνο μιά από τις στιγμές. Τις στιγμές ενός ανταγωνισμού που ερευνά την ίδια του την έκταση, τις στιγμές ενός ανταγωνισμού που κατασκευάζει τον εαυτό του μέσα από επιτυχίες και αποτυχίες, αφήνοντας λίγα ή πολλά ίχνη πίσω του αλλά κρατώντας, πάντα, την κόψη του μπροστά. Εκείνο που θα άξιζε να λογαριάσουμε τώρα δεν είναι μονάχα οι επιθυμίες των συλλογικών και πολεμικών αυτονομιών στις κοινωνικές σχέσεις. Αλλά επίσης ο ρεαλισμός τους.

Γιατί είναι η κριτική γνώση της ιστορίας που μπορεί να μας επιβεβαιώσει για την προσωρινότητα εκείνου ή του άλλου καθεστώτος. Ακόμα και των πιό στυγνών. Δεν υπάρχει ούτε ελάχιστο μεταφυσικής "πίστης" στην πεποίθηση πως οποιαδήποτε κυριαρχία, οσονδήποτε "τεχνολογικά" εξοπλισμένη κι αν παρουσιάζεται είναι πάντα πολιορκήσιμη. Το ίδιο ισχύει και για την γενικευμένη μεσολάβηση.

Και δεν υπάρχει ούτε κόκος ουτοπίας στην ανταγωνιστική διάταξη των αυτονομιών. Ο κοινωνικός πόλεμος συνεχίζεται, έστω με καθόλου αισήμαντες δυσκολίες, έστω σε μιά απροσδιόριστη έκταση.

Και όμως, κινείται.....



Το κείμενο αυτό ήταν βέβαια η γνώμη μου, και δεν έχω αντίρρηση να χρεωθώ και τις οποιεσδήποτε κριτικές. Ο πληθυντικός, όπου εμφανίζεται, στην έκφραση αυτής της γνώμης ας θεωρήθει μιά κακή συνήθεια της γραφής.

Παρόλα αυτά είναι μιά γνώμη που διαμορφώθηκε μέσα σε (ή γύρω από) συλλογικά εγχειρήματα, πολιτικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και δεν θα υπήρχε χωρίς αυτές τις εμπειρίες. Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος που απέναντι σε όσους/όσες τυχόν συμφωνούν με όσα διάβασαν δεν έχω κανένα δικάιωμα να διεκδικήσω την "πατρότητα" ή την "πρωτοτυπία" αυτής της γνώμης: οι συλλογικές εμπειρίες, αυτές που πέρασαν κι' αυτές που θα έρθουν δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.

Θα ήθελα να μην μονεύσω ότι άφησε το ίχνος του στη διαμόρφωση αυτής της γνώμης. Άλλα είναι πολλά, πάρα πολλά, για μιά δεκαετία τουλάχιστον, και φοβάμαι πως η μνήμη μου θα είναι -όχι από πρόθεση, αλλά από αδυναμία- επιλεκτική. Θα μπορούσα να αδικήσω έτσι ανθρώπους ή καταστάσεις φτιάχνοντας έναν λειψό κατάλογο γεγονότων. Και θα κινδύνευα να γίνω γραφικός κάνοντας μηνημόσυνο σε χαμένους συνοδοιπόρους....

Αντί για μιά τέτοια αναφορά, στο όνομα των συλλογικών συ-σκέψεων που ακόμια λείπουν, αφιερώνω αυτό το εγχειρίδιο στους συντρόφους και τις συντρόφισσες του παρόντος και του μέλλοντος. Αν κάτι από όσα γράφει τους φανεί χρονισμό και αξιοποιήσιμο ας ξέρουν τουλάχιστον πως "έκλεψαν κάτι", από ένα κάποιο πριν-απ'-αυτούς, από ένα -ας το πώ έτσι- συλλογικό παρελθόν που θα άξιζε λιγότερη λήθη, καθόλου σεβασμό, και περισσότερη λεηλασία.



η έκδοση αυτή  
έγινε σε περιορισμένο  
αριθμό αντίτυπων,  
τον μάρτιο του 1997,  
με την τεχνική υποστήριξη  
της κολλεκτίβας 03\*03

διεύθυνση αλληλογραφίας  
Τ.Θ. 34220, Τ.Κ. 10029  
*αθήνα*

