

## **ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ**

Το Σάββατο 25 Οκτωβρη 1997, μπήκαμε στο σπίτι της Επταπυργίου 85Α. Όπως ήδη γνωρίζετε, το σπίτι αυτό, όπως και μερικά από τα δικά σας, πρόκειται να κατεδαφιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των έργων για την "ανάπλαση" της Άνω Πόλης. Λέγοντας ανάπλαση, ο Δήμος εννοεί την καταστροφή αυτής της γειτονιάς, το ξεσπίτωμα των κατοίκων με εξαναγκασμό, με αποτέλεσμα να χαθεί ο γραφικός χαρακτήρας και η ιστορική μνήμη που συνδέεται με τον ερχομό των προσφύγων και το χτίσιμο αυτών των σπιτιών. Ο Δήμος, χωρίς κανένα συναισθηματισμό και με βάση μόνο τα οικονομικά συμφέροντα των εργολάβων, αφήνει την περιοχή των καστρόπληκτων στο έλεος των τεχνοκρατών και ιδιωτών.

Πιστέυοντας ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων και πως το ζήτημα αυτό αφορά όλη την πόλη, το καλοκαίρι συμμετείχαμε στη διοργάνωση της εκδήλωσης για τα καστρόπληκτα, στην αλάνα απέναντι από τον Τζότζο.

Γνωρίζοντας ότι ο Δήμος είναι αποφασισμένος, θελήσαμε να μην σταματήσουμε μόνο σε μια εκδήλωση ή μια απλή διαμαρτυρία, αλλά να προχωρήσουμε στην κατάληψη αυτού του σπιτιού, παίρνοντας πιο άμεσες πρωτοβουλίες. Αποφασίσαμε να επισκευάσουμε αυτό το σπίτι και όποιο άλλο ακολουθήσει και να το κάνουμε αξιοπρεπώς κατοικήσιμο. Έτσι, θα ξαναζωντανέψει αυτή η γειτονιά.

Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας τρόπος που μπορεί να ακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά γι' αυτά τα σπίτια και όχι να τα γκρεμίσει. Ο Δήμος, ως γνωστόν, δεν ενδιαφέρεται, αλλά μας κοροϊδεύει.

Επειδή η πόλη έχει γεμίσει με πολυκατοικίες, όπου οι συνθήκες ζωής δεν είναι ανθρώπινες, με την πράξη μας αυτή θέλουμε να δηλώσουμε ότι το δικαίωμα στην στέγαση, η ύπαρξη γειτονιώνκαι οι σχέσεις των ανθρώπων που ζουν σ' αυτές, δεν ανήκουν στο Δήμο και τους εργολάβους αλλά σε μας.

**Πρέπει να υπερασπίσουμε τις γειτονιές μας.  
Ας ξεσηκωθούμε. Ας τους δείξουμε πόσοι πολλοί είμαστε.**

*Καταληψίες της οδού Επταπυργίου*