

## ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ....

Στις σημερινές μητροπόλεις του δυτικού κόσμου αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου έχουν αναπτυχθεί σωρεία προβλημάτων με βάση το ζήτημα της στέγης και της επίδρασης που έχει η ανάπτυξη των πόλεων επάνω στον άνθρωπο και γενικότερα στην συμπεριφορά του.

Η έλλειψη στέγης σε μια πόλη όπου περισσεύουν οι πολυκατοικίες, τα συνεχώς αυξανόμενα και πανάκριβα ενοίκια, το καθεστώς εκβιασμού που έχει επιβληθεί στους ενοικιαστές, το φάσμα της φτώχειας που αφήνει έκθετους συνταξιούχους, άνεργους και μετανάστες στο φόβο μην βρεθούν χωρίς στέγη, οι χιλιάδες των νεών που αναγκάζονται να παραμένουν στην ίδια στέγη με τους γονείς τους εξαρτώμενοι οικονομικά από αυτούς, όλα αυτά είναι κόμματα αυτού που ονομάζεται στεγαστικό πρόβλημα. Στεγαστικό όμως ζήτημα δεν είναι μόνο η αγωνία για την απόκτηση στέγης, και σε καμμία περίπτωση δεν ωφελεί να το αντιμετωπίσουμε ως μια υπόθεση προσωπική. Η μορφή των σημερινών πόλεων, έτσι όπως αυτές χτίστηκαν μέσα στις χρυσές για την οικοδομή δεκαετίες του '60 και του '70, παρουσιάζουν σειρά από προβλήματα, όπως το κυκλοφοριακό, η τσιμεντοκρατία, τα σπίτια κλουβιά, η έλλειψη εποικινωσίας, η γκετοποίηση. Οι σημερινές πόλεις δημιουργούν ένα απάνθρωπο περιβάλλον που καταστέλλει και καταπιέζει τον άνθρωπο. Μόνο κοινωνικά θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει τις αιτίες αλλά και τις προτάσεις για την λύση του προβλήματος.

Ενάντια στην έλλειψη στέγης και στον εκβιασμό του ενοικίου, ενάντια στις μητροπόλεις της αποξένωσης, η ίδια η κοινωνία έχει αναπτύξει τις αντιστάσεις της. Στην ίδια μας την πόλη, οι αγώνες συλλόγων ενοικιαστών για χαμηλό ενοίκιο, οι "αυθαίρετες" κατοικίες των Μετεώρων Πολίχνης για την κάλυψη της ανάγκης κατοικίας από οικονομικά χαμηλά στρώματα, οι αγώνες των γειτονιών ενάντια στο ξήλωμά τους, όπως στην περίπτωση των καστροπληκτων, οι αυθόρμητες καταλήψεις στέγης από άστεγους περιγράφουν και την άλλη εικόνα του νομίσματος.

Η Κατάληψη Βαρβάρα έγινε σαν μια έμπρακτη απάντηση τόσο στο πρόβλημα των ενοικίων αλλά και για να καταδείξουμε την πολιτική του δήμου και του κράτους που επιτρέπει την ύπαρξη εκατοντάδων άδειων σπιτιών στην Θεσσαλονίκη, ενώ από την άλλη μεριά η ίδια πολιτική για το στεγαστικό πρόβλημα παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα έλλειψης στέγης η οποία ευνοεί την απελευθέρωση των τιμών των ενοικίων και την εκμετάλλευση των ενοικιαστών. Με αφορμή τις πρόσφατες εμφανίσεις δυο νέων καταλήψεων στην Άνω Πόλη, σε μια περιοχή ιδιαίτερης ευαισθησίας όπως αυτή των "καστρόπληκτων", καθώς και της κατάληψης των φοιτητικών εστιών από τον σύλλογο οικότροφων φοιτητών με αίτημα την μη επιβολή ενοικίου στους οικοτρόφους, διοργανώνουμε στην κατάληψη Βαρβάρα αλλά και στις φοιτητικές εστίες εκδηλώσεις και συζητήσεις με θέμα τους αγώνες για την στέγη και την πόλη. Πιστεύοντας ότι είναι ένα θέμα που αφορά όλους οσους ζούμε σε αυτή την πόλη, σας καλούμε να συμμετέχετε στις ακόλουθες εκδηλώσεις.

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

#### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

- Βιντεοπροβολή με θέμα *άστεγοι στο ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ- Συζήτηση, ενημέρωση*

#### ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

- Συναυλία με το μουσικό σύνολο **ΩΧΡΑ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΗ**
- **ΘΕΑΤΡΟ**  
Στην κατάληψη Βαρβάρα  
και τις δυο μέρες στις 9.00 μ.μ

#### ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Εκδήλωση-συζήτηση για τους αγώνες για την στέγη για την πόλη.

**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:**

Κάτοικοι **ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ**  
**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ Φ. ΕΣΤΙΩΝ**  
**ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ ΣΤΕΓΗΣ** Επταπυργίου 85α και 69  
ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑ Εκκλησιές  
στις 7.00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΡΒΑΡΑ