

για το εμύμα και τις επιθυμητικές πνανές

Flesh Machine

▼ τέταρτο τεύχος ▼ άγοιδη 2008 ▼ όχι ηνωμ από τρία ευρώ ▼



Να κάνεις έρωτα δεν σημαίνει καθόλου να γίνεσαι ένα με τον άλλο, ούτε καν δύο, αλλά εκατό χιλιάδες. Αυτό ακριβώς είναι οι επιθυμητικές μηχανές ή το μη ανθρώπινο φύλο: όχι ένα, ούτε καν δύο, αλλά ν φύλα. Η σχιζοανάλυση είναι η μεταβλητή ανάλυση των ν φύλων σ' ένα υποκείμενο, πέρα από την ανθρωπόμορφη παράσταση της ίδιας του της σεξουαλικότητας, που του επιβάλλει η κοινωνία, και που αποκτά το ίδιο το υποκείμενο. Η σχιζοαναλυτική φόρμουλα της επιθυμητικής επανάστασης είναι πρώτα-πρώτα: στον καθένα τα φύλα του.

(Ζ. Ντελέζ ψΦ. Γκουατταρί, Καπιταλισμός και Σχιζοφρένεια I: Αντι-Οιδίπους)

B

THE
BOSTON
TECHNIQUE

Soledad brother

γράμμα από

τη φυλακή

George Jackson

Tο γράμμα αυτό γράφτηκε τον Απρίλη του 1970 μέσα από τις φυλακές Σολεδάδ της Καλιφόρνια από τον Μαύρο Πάνδηρα Τζωρτζ Τζάκον. Ο Τζάκον μεγάλωσε στο μαύρο γκέτο του Λος Αντζελες και σε ηλικία 18 ετών (1960) καταδικάστηκε για την κιλοπή 70 δολαρίων από ένα βενζινάδικο σε κάθειρξη ακαδόριστου χρόνου: "ένδος έτους-ισοβία", χρονικό διάστημα που καθορίζεται από επιτροπή ανδρωποφυλάκων και δικαστών (parole board) που κρίνουν την συμπεριφορά του μέσα στη φυλακή. Δέκα χρόνια μετά, ο Τζωρτζ βρισκόταν ακόμα στη φυλακή έχοντας περάσει 7½ από αυτά στην απομόνωση. Κατά την διάρκεια αυτή ο Τζωρτζ ασχολήθηκε με την μελέτη επαναστατικών κειμένων, και το 1966 ίδρυσε την Μαύρη Οικογένεια Ανταρτών, μια οργάνωση ενάντια στην λευκή βία και την ρατσισμό μέσα στις φυλακές άμεσα συνδεδεμένη με τους Μαύρους Πάνδηρες της Καλιφόρνιας.

Στις 13 του Γενάρη του 1970, ένα νέο προαύλιο άσκοπος δα ανοίξει στην Πτέρυγα Ο της φυλακής Σολεδάδ. Η διοίκηση αποφασίζει να εφαρμόσει μικτό προαυλισμό και επιλέγει 10 λευκούς

και 7 μαύρους για την πρώτη ομάδα. Ξεσπάει καυγάς μεταξύ των πολιτικά ενεργών αδερφών και των ρατσιστών λευκών, κι ο φρουρός ανοίγει πυρ σκοτώνοντας 3 μαύρους κρατούμενους. Ένας από αυτούς δα πεδάνει από αιμορραγία παρόλο που το νοσοκομείο της φυλακής βρισκόταν λίγα μέτρα μακρύτερα. Η σφαγή οδήγησε την φυλακή σε εξέγερση, και η πλειονότητα των μαύρων κρατούμενων υποστηρίζομενοι από πολλούς μεξικανούς μα και λευκούς συγκρατούμενούς τους κήρυξαν απεργία πείνας. Το δικαστήριο έκρινε ωστόσο την ανδρωποκτονία ως νόμιμη - κανένας μαύρος δεν έγινε δεκτός ως μάρτυρας στην Ε.Δ.Ε. Μισή ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης από το ραδιόφωνο της φυλακής, ένας λευκός φρουρός βρέθηκε νεκρός στην πτέρυγα του Τζωρτζ Τζάκον. Όλοι οι κρατούμενοι της Πτέρυγας Υ κλειδώθηκαν στα κελιά τους κι ανακριθήκαν, ενώ οι πέντε πολιτικά ενεργότεροι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στην απομόνωση. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζωρτζ Τζάκον κι άλλοι 3 δα κατηγοριούν για ανδρωποκτονία. Τα γεγονότα στην Σολεδάδ έριξαν λάδι στην φωτιά του ξεσπομό των μαύρων στα γκέτο της Καλιφόρνια και συσπείρωσαν στο πλευρό τους πληθώρα λευ-

κών επαναστατών και ριζοσπαστών γύρω από τον αγώνα αληθιλεγγύης προς τους Αδερφούς της Σολεδάδ, τους "Soledad Brothers". Στις 7 Αυγούστου του 1970 λίγες ημέρες αφού ο Τζωρτζ μεταφέρθηκε στις φυλακές του Σαν Κουεντίν, ο αδερφός του, Τζόναδαν, 17 ετών εισέβαλε στο δικαστήριο του Σαν Ραφαέλ οπού δικαζόταν ένας συγκρατούμενος του Τζωρτζ. Αφού έκατοει δίγα λεπτά παρακολουθώντας την ακροαματική διαδικασία, ο Τζόναδαν έβγαλε από την τσάντα του 3 καλά κρυμμένα περίστροφα και τα πέταξε στον κατηγορούμενο και άλλους 2 μάρτυρες συγκρατούμενούς του. Παίρνοντας ομήρους την έδρα του δικαστηρίου, ο Τζάκον και οι 3 μαύροι σύντροφοι προσπάθησαν να διαφύγουν φωνάζοντας: "Έμαστε Επαναστάτες. Λευτεριά στους Αδερφούς της Σολεδάδ έως τις 12.30 το μεσημέρι!". Οι μπάτοι άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας τον Τζόναδαν, 2 συντρόφους και τον προεδρεύοντα δικαστή. Θα ακολουθήσει ανείλετο κυνηγητό ενάντια στους συνεργούς τους, και ιδιαίτερα την Αντζελα Ντείβις στις οποίας το όνομα ήταν καταχωριμένα τα όπλα.

Ένα χρόνο αργότερα, την 21η Αυγούστου του 1971 και 3 μέρες πριν την έναρξη της δίκης του, ο Τζωρτζ Τζάκ-

ον και 12 συγκρατούμενοι του πυροδότησαν γενικευμένη εξέγερση στην φυλακή του Σαν Κουεντίν κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 ανδρώποφύλακες και 2 κρατούμενοι. Ο Τζωρτζ δολοφονήθηκε από φρουρούς της φυλακής υπό ανεξιχνίαστες ακόμα συνδίκες, πιθανόν ενώ προσπαδούσε να αποδράσει. Λίγους μίνες νωρίτερα τα γράμματά του προς την οικογένειά του, την συνήγορό του Φαίη, και προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσές του εκδόθηκαν με τον τίτλο "Soledad Brother" και δα έκαναν τον γύρο των εξεγερμένων κόδων. Σήμερα παραμένουν από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουν γραφτεί ποτέ μέσα στη φυλακή. Στην εισαγωγή του στην έκδοση των γραμμάτων του Τζώρτζ Τζάκσον, ο Ζαν Ζενέ, με πολλά χρόνια φυλακής ο ίδιος στις πλάτες του, γράφει:

Ένα βιβλίο που γράφεται στην φυλακή - σε κάθε τόπο εγκλεισμού - απευθύνεται κυρίως σε αναγνώστες που δεν είναι παράνομοι, που δεν μπήκαν ποτέ τους φυλακή, και που δεν θα φυλακιστούν ποτέ. Γ' αυτό, με μια έννοια ένα τέτοιο βιβλίο προχωράει με δόλιο, πλάγιο τρόπο. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που το γράφει δεν χρειάζεται παρά να ρίξει στο χαρτί τις απαγορευμένες λέξεις, τις καταραμένες λέξεις, τις καλυμμένες με αίμα, τις άγραφτες λέξεις της ροχάλας και του σπέρματος, τις επικίνδυνες λέξεις, τις κλειδαριαρωμένες λέξεις, εκείνες τις λέξεις που δεν ανήκουν σε κανένα λεξικό, γιατί αν ήταν γραμμένες εκεί, ολόκληρες κι όχι ακρωτηριασμένες από ελλείψεις, θα κραύγαζαν τόσο γρήγορα την αποπνικτική μιζέρια μιας απομόνωσης που δεν γίνεται αποδεκτή, που μαστιγώνεται από αυτό το οποίο στερείται: τον έρωτα και την ελευθερία.

Είναι λοιπόν σοφό που κάθε κείμενο το οποίο φτάνει σε εμάς από αυτό το κολασμένο μέρος, μας φτάνει σαν λαβωμένο και κενό από κάθε περιτύλιγμα και φτιασίδι. Είναι πίσω από τα κάγκελα που οι αναγνώστες θα ανακαλύψουν, αν το τολμήσουν, τον ζόφο μιας κατάστασης που το καθώς-πρέπει λεξιλόγιο δεν μπορεί να αποκαταστήσει - μα ανά-

μεσα στις επιτρεπόμενες λέξεις, αφουγκραστείτε τις σιωπές!

Αν ο κρατούμενος είναι μαύρος, αιχμάλωτος λευκών, μια τρίτη κλωστή διαπερνά αυτό το δίχτυ: το μίσος. Όχι εκείνο το κάπως αφηρημένο μίσος απέναντι στο κοινωνικό σύστημα, μα το πολύ συγκεκριμένο μίσος ενάντια στον λευκό. Κι εδώ ξανά, ο φυλακισμένος πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια γλώσσα, τις λέξεις, το συντακτικό του εχθρού του, ενώ ποθεί μια ξέχωρη γλώσσα που θα ανήκει μονάχα στους ομοίους του. Και πάλι, η κατάστασή του είναι και υποκριτική και κολασμένη ταυτόχρονα: μπορεί να εκφράσει τις σεξουαλικές του εμμονές μονάχα σε μια ευγενική διάλεκτο, βάσει του συντακτικού που επιτρέπει σε τρίτους να τον διαβάσουν, και το μίσος του απέναντι στον λευκό μπορεί να το ξεστομίσει μονάχα σε μια γλώσσα κοινώς αποδεκτή από μαύρους και λευκούς, μα πάνω στην οποία ο λευκός ασκεί μια γραμματική εξουσία. Είναι ίσως μια πηγή νέας οργής για τον μαύρο να συνειδηποτεί πώς γράφει ένα αριστούργημα στη γλώσσα του εχθρού του, εμπλουτίζοντας το θησαυροφυλάκιο του εχθρού του με ένα επιπλέον κόσμημα το οποίο με τόση οργή και τέτοιο πόθο έχει ομιλέψει. Τότε δεν του μένει παρά ένας δρόμος: να αποδεχτεί αυτή τη γλώσσα, μα να την διαφθείρει τόσο έντεχνα που ο λευκός να πέσει στην παγίδα της.

Να αποδεχτεί όλο της τον πλούτο, να αυξάνει τον πλούτο αυτό ακόμα παραπάνω, να τον διαπεράσει με όλες του τις εμφονές κι όλο του το μίσος για τον λευκό. Αυτός είναι ο στόχος.

Κι είναι ένας στόχος που φαντάζει αντιφατικός με τον στόχο ενός επαναστατική πραγμάτωσης του αμερικανού μαύρου, μοιάζει να μπορεί να προκύψει μονάχα μέσω της οργής και του μίσους, μέσω της αποδιασμένης, οργισμένης μα ριζοσπαστικής απόρριψης των αξιών που λατρεύουν οι λευκοί - μα πρέπει παράλληλα να έχει ως βάση της μια κοινή γλώσσα, την οποία αρχικά απορρίπτει και τελικά αποδέχεται, στην οποία οι λέξεις δεν θα εξηπηρετούν πλέον τις καθεκιστίες έννοιες των λευκών, μα νέες έννοιες. Στο επαναστατικό έργο το οποίο γράφει ένας μαύρος στην φυλακή, πρέπει να παραμείνουν κάποια ίχνη της οργιαστικής και γεράτης μίσους πορείας μιας εξαναγκαστικής απομόνωσης. Έχοντας αναδυθεί από το ντελίριο του, έχοντας επιτύχει μια ψυχρή επαναστατική συνείδηση, ο Ντε Σαντ παρολ' αυτά διατήρησε κάτι από το ερμονικό εκείνο ντελίριο το οποίο τον είχε οδηγήσει στην επαναστατική διάγνεια. Αυτό είναι πρόδηλο και εδώ, στα γράμματα τα οποία ακολουθούν.





γαπητή Φαίη,
Με την ευκαιρία
του τουρ και της έ-
ρευνας που διεξή-
γαγες με τον Γε-
ρουσιαστή Dymally σχετικά με
την Σολεδάδ, διέκρινα στα ερω-
τήματα που τέθηκαν από την
ομάδα σας την επιθυμία να απο-
μονώσετε κάποια λογική που θα
εξηγούσε την "ιδιαίτερα έντονη"
παρουσία ρατσισμού στη φυλα-
κή. Βέβαια, το όλο θέμα ήταν υ-
περβολικά μεγάλο για να μπορέ-
σετε να το αντιμετωπίσετε με ένα
μονάχα τουρ και μέσα στον ελά-
χιστο χρόνο που σας διαθέσανε,
ήταν ωστόσο μια γενναία προ-
σπάθεια, το μικρό μα ισχυρό μου
φερέφωνο, καθώς και ο γερουσια-
στής του μαύρου κατεστημένου
κι η ομάδα του, να εισβάλλουν
στην Πτέρυγα Υψίστης Ασφα-
λείας, στο χειρότερο από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης της.
Νομίζω πως είσαι η πρώτη γυ-
ναίκα στην οποία επιτράπηκε να
εξετάσει αυτές τις εγκαταστά-
σεις. Ευχαριστώ για όλα. Παρό-
λαυτα, το ζήτημα παραήταν με-
γάλο. Είναι αλληλένδετο με το
ερώτημα γιατί όλες αυτές οι Κα-
λιφορνέζικες φυλακές διαφέρουν
γενικά σε χαρακτήρα και ύφος.
Είναι αλληλένδετο με το ευρύτε-
ρο ερώτημα γιατί εμφανίζεται με
τόση σφοδρότητα ο ρατσισμός
σε αυτή την κοινωνία, και με τις
ιστορικές του ρίζες. Από όλα αυ-
τά προκύπτει ένα άλλο ερώτημα.
Γιατί οι "στενές" της Καλιφόρνια
παράγουν περισσότερους Bunchy
Carter και Eldridge Cleaver από
τις "στενές" της υπόλοιπης χώ-
ρας; Κατανοώ πως η προσπά-
θειά σας να απομονώσετε ένα
σύνολο τοπικών συνθηκών οι
οποίες συμβάλλουν στο ζήτημα
της ράτσας σε αυτή την συγκε-
κριμένη φυλακή βασίζεται στην
επιθυμία να μας βοηθήσετε τώρα,
μέσα στην παρούσα κρίση. Υ-
πάρχουν ορισμένες αλλαγές που
θα μπορούσαν να γίνουν αμέσως
τώρα για να ελαφρύνουν κάποιες
από τις πιέσεις μέσα σε αυτή,

καθώς και σε άλλες φυλακές. Μα
για να φτάσουμε στις αιτίες, το
γνωρίζεις, θα αναγκαστούμε να
έρθουμε αντιμέτωποι με ζητήμα-
τα που κατοικούν στο ίδιο το κέ-
ντρο της αμερικανικής πολιτικής
και οικονομικής ζωής, στην καρ-
διά της αμερικανικής ιστορικής
εμπειρίας. Αυτή η φυλακή δεν εμ-
φανίστηκε εδώ κατά τύχη. Αυτοί
που ζούνε μέσα της και που τρέ-
φονται από την ύπαρξή της
αποτελούν ιστορικά προϊόντα. Η
μεγάλη πλειοψηφία των γουρου-
νιών της Σολεδάδ είναι μετανά-
στες από τον νότο που δεν θέ-
λουν να δουλέψουν στα χωράφια
και τις φάρμες της περιοχής, που
δεν μπορούν να πουλήσουν αμά-
ξια ή ασφάλειες, και που δεν
μπορούσαν να ανεχθούν την πει-
θαρχία του στρατού. Και φυσι-
κά, οι φυλακές έλκουν τους σα-
διστές. Αφότου αποδεχτεί κανείς
πως ο ρατσισμός είναι άρρητα
συνυφασμένος με την παρούσα
φύση της αμερικανικής κοινωνι-
κοπολιτικής και οικονομικής ζω-
ής γενικότερα (ο ορισμός του φα-
σισμού είναι ο εξής: ένα αστυνο-
μικό κράτος όπου η πολιτική
ηγεσία εξαρτάται και προστα-
τεύει τα συμφέροντα της ανώτε-
ρης τάξης - το οποίο χαρακτηρί-
ζεται από μιλιταρισμό, ρατσισμό,
και ιμπεριαλισμό), και αποδεχτεί
ακόμα πως οι εγκληματίες και το
έγκλημα προκύπτουν από υλι-
κά, οικονομικά, κοινωνικοπολιτι-
κά αίτια, τότε μπορούμε να
κάψουμε όλες τις εγκληματολο-
γικές και ποινικολογικές βιβλιο-
θήκες και να στρέψουμε την προ-
σοχή μας κάπου οπού θα
ωφελήσει.

Η λογική αφετηρία κάθε έρευνας
σχετικά με τα προβλήματα των
φυλακών της Καλιφόρνιας είναι ο
"τα γουρούνια είναι όμορφα" κυ-
βερνήτης μας Ρέιγκαν, ο ριζο-
σπάστης ρεφορμιστής που μετα-
τράπηκε σε αντιδραστικό. Για
μια πραγματική κατανόηση της
αποτυχίας των σωφρονιστικών
πολιτικών, είναι ανώφελο να συ-
νεχίσουμε να μελετάμε τον εγκλη-

ματία. Όλοι αυτοί που μπορούν
να είναι ειλικρινείς, γνωρίσουν
πως το αληθινό θύμα, αυτός ο
φτωχός αμόρφωτος αποδιοργα-
νωμένος άνθρωπος που βρίσκε-
ται καταδικασμένος ως εγκλημα-
τίας, δεν είναι παρά το τελικό
αποτέλεσμα μιας μακράς αλυσί-
δας διαφθοράς και κακής διαχεί-
ρισης η οποία ξεκινάει από
ανθρώπους σαν τον Ρέιγκαν και
τους πολιτικούς του ακολούθους
στο Σακραμέντο. Αφού μελετήσει
κανείς τον χαρακτήρα του Ρέι-
γκαν, το επόμενο λογικό βήμα
της έρευνας θα ήταν να ψάξει μέ-
σα στη ναυαρχίδα του κράτους
- το διευθυντήριο του Υπουρ-
γείου Σωφρονισμού.

Κάθε άλλη ερευνητική μέθοδος θα
έμοιοζε με κάποιον που περπα-
τάει προς τα πίσω. Χωρίς να
μπορεί να βλέπει που πηγαίνει.
Πρέπει να ξεκινήσει με τους
διευθυντές, τους βοηθούς διευθυ-
ντών, τα σωφρονιστικά συμβού-
λια εινηλίκων, τα περιπλανώμενα
συμβούλια, τους επιτηρητές,
τους επιστάτες, τους λοχαγούς
και τους δεσμοφύλακες. Πρέπει
να εξετάσεις αυτούς τους ανθρώ-
πους από τον διευθυντή μέχρι
και τον δεσμοφύλακα, προτού
μπορέσεις να εξετάσεις λογικά το
αποτέλεσμά τους. Πρόσθεσε σε
αυτά τοιμέντο και ατσάλι, αγκυ-
λωτά συρματοπλέγματα, αυτό-
ματα όπλα, πιστόλια, γκλομπ,
τα δακρυγόνα που σκότωσαν
τον Αδερφό Billingslea στο Σαν
Κουεντίν τον Φλεβάρη του 1970
ενώ βρισκόταν κλειδωμένος στο
κελί του, και τους στημένους
καυγάδες του Φόλσομ, του Σαν
Κουεντίν και της Σολεδάδ.

Προκειμένου να καθορίσουμε πώς
συμπτεριφέρονται οι άνθρωποι
όταν βρεθούν στη φυλακή, είναι
απαραίτητο να γνωρίσουμε την
φυλακή. Οι άνθρωποι κακοποιού-
νται από το περιβάλλον τους, κι
όχι το αντίθετο.

Σου έδωσα ένα καλό παράδειγμα
έπ' αυτού όταν σε είδα τελευταί-
α φορά. Εκεί που κρατούμαι τώ-
ρα, δεν μας επιτρέπουν ποτέ να

βγαίνουμε από το κελί μας χωρίς να δένουν τα χέρια μας με χειροπέδες και χωρίς να δένουν τις χειροπέδες στην μέση μας. Αυτού προηγείται πάντα εξαιρετικά επιμελής γυμνή σωματική έρευνα. Δύναμη δώδεκα ή παραπάνω γουρουνιών μπορεί να εισβάλει στην πτέρυγα ανά πάσα στιγμή και να φάξει και να καταστρέψει προσωπικά αντικείμενα. Η συμπεριφορά των υπαλλήλων προς τους κατάδικους είναι τόσο αμυντική όσο και επιθετική. Μέχρις ότου ο κατάδικος συναίνεσει πλήρως, τα πράγματα συνεχίζουν να έχουν έτσι. Με το να συναίνεσει εννοώ να γονατίσει μπροστά στα πόδια τους. Μόνο τότε αλλάζει η συμπεριφορά τους προς μια πατερναλιστική αποδοχή. Οι περισσότεροι κατάδικοι δεν γουστάρουν τέτοιου είδους σχέση (αν και κάποιοι την λατρεύουν) με μια ομάδα ατόμων εμφανώς κατώτερων από την υπόλοιπη κοινωνία σε ότι αφορά την παιδεία, την κουλτούρα και την ευαισθησία. Τα κελιά μας είναι τόσο απομακρυσμένα από την τραπέζα, που το φαίνεται πάντα κρύο πριν καν φτάσουμε σε αυτό. Ορισμένες ημέρες υπάρχει μόνο ένα γεύμα που μπορεί κανείς να ονομάσει μαγειρεμένο. Ποτέ δεν παίρνουμε τίποτα παραπάνω από κρύα σάντουιτς για μεσημεριανό. Το μενού δεν έχει καμιά ποικιλία. Τα ίδια πράγματα βδομάδες επί βδομάδων. Βρισκόμαστε αποκλεισμένοι στα κελιά μας για 23 ½ ώρες την ημέρα. Ο απροκάλυπτος ρατσισμός μένει ατιμώρητος. Όχι μόνο τα γουρούνια δεν προσπαθούν να εμποδίσουν τις ρατσιστικές επιθέσεις, αλλά και τις ενθαρρύνουν ενεργά.

Πλακώνονται επάνω ενώ γράφω. Είναι 11.30 π.μ. στις 11 του Ιούνη. Κανένας μαύρος δεν πρέπει να είναι με μη-μαύρους επάνω, μα - λάθη συμβαίνουν - ένας ή δυο μαύροι καταλήγουν εκεί με 9 ή 10 άσπρους κατάδικους οι οποίοι είναι εξαγριωμένοι από τις

βιοτικές συνθήκες ή οι οποίοι συνεργάζονται ανοιχτά με τα γουρούνια. Όλο το ταβάνι τρέμει. Στη μάχη σώμα με σώμα πάντοτε νικάμε εμείς, χάνουμε μόνο μερικές φορές όμα τα γουρούνια τους δώσουνε μαχαίρια ή ηλεκτρικά όπλα. Το μεσημεριανό θα καθυστερήσει σήμερα, τα δακρυγόνα, ή ό,τι είναι αυτό το πράγμα, κατεβαίνει προς τα κάτω και τρυπάει τη μύτη και τα μάτια μου. Κάποιος έχει χτυπήσει άσχημα. Ακούω το κρεατο-φορείο του ιατρείου να μεταφέρεται επάνω. Μάλλον τα γουρούνια τους δώσανε όπλα. Μα πρέπει να είμαι δίκαιος. Μερικές φορές θα την στήσουνε σε κάποιο μεξικανό ή άσπρο κατάδικο. Κάποιον που δεν έχει υπάρξει επαρκώς ρατσιστής. Αφού οι αδερφοί (εξαγριωμένοι από προηγούμενες επιθέσεις) σαπίσουν αυτόν τον άσπρο κατάδικο, του όποιου οι αξιωματικοί την έχουνε στημένη, θα γίνει κι αυτός σαν όλους τους άλλους.

Έλεγχα πως ο ρατσισμός αποτελεί παραδοσιακό κομμάτι των χαρακτήρων της μεγάλης πλειοψηφίας αυτών που ζούνε σε αυτή την περιοχή και αναζητούν εργασία από αυτό το κατάστημα. Οι μόνες αναστολές στο πόσο θα τραβήξουν αυτή τους τη συμπεριφορά προκύπτουν από το φόρο μη χάσουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα εξωτερικών πιέσεων για περιορισμό της βίας. Πάρε ένα άτομο που έχει ζήσει για αρκετό καιρό μέσα στον γενικό πληθυσμό των φυλακισμένων. Φαντάσου τον ως τον μέσο κατάδικο με την μέση νοοτροπία δωδεκάχρονου, την εθνική νόρμα. Θέλει να βγει έξω, θέλει μια γυναίκα και μια μπύρα. Ας πούμε πως αυτός ο μέσος κατάδικος είναι λευκός και τον έχουν μόλις πιάσει να προσπαθεί να αποδράσει. Τον βάζουν στο Υψίστης Ασφαλείας. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί ποτέ να του συμβεί. Στις γενικές πτέρυγες δεν υπάρχουν αλυσίδες και χειροπέδες.

Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πικάπ, κανονικά ρούχα, κλειδιά για τον προσωπικό σου κελί κατά την διάρκεια της ημέρας, βοηθάνε να κρατήσεις το μυαλό σου μακριά από τα πραγματικά σου προβλήματα. Υπάρχει ακόμα και το προαύλιο με διάφορες μπάλες και εξαρτήματα. Υπάρχουν ταινίες και μια καλά προμηθευμένη βιβλιοθήκη με ελαφρά αναγνώσματα. Και φυσικά υπάρχει η δουλειά, οπού για 2 ή 3 σεντς οι κατάδικοι εδώ στην Σολεδάδ φτιάχνουν προϊόντα από χαρτί, έπιπλα και ρούχα. Σε ορισμένους αρέσει αυτή η δουλειά αφού παρέχει κάποια χρήματα για μικροπράγματα, και τους βοηθάει να περάσουν την ημέρα τους - χωρίς να σκέφτονται τα πραγματικά τους προβλήματα. Πάρε έναν αθώο κατάδικο μέσα από αυτό τον γενικό πληθυσμό (τον οποίο κάποιο γουρούνι "νόμισε" πως είδε να προσπαθεί να παραβιάσει μια κλειδαριά). Φέρ' τον σε οποιαδήποτε τμήμα της Πτέρυγας Ο (το χειρότερο μέρος του σωφρονιστικού καταστήματος του οποίου μέρος αποτελεί και το Υψίστης Ασφαλείας). Θα του φορέσουν χειροπέδες, θα τον αλυσοδέσουν, και θα δεχτεί πιέσεις από την αστυνομία η οποία πιστεύει πως κάθε κατάδικος πρέπει να γίνει χαφιές. Θα τον πιέσουν οι λευκοί κατάδικοι να ασπαστεί την ρατσιστική πολιτική (είναι όλοι τους γνωστοί ως "Βοηθοί του Χίτλερ"). Αν έχει προδιάλεση να βοηθήσει τους μαύρους, θα τον απωθήσουν - οι ίδιοι οι μαύροι. Τρεις βδομάδες αρκούν. Οι πιο δυνατοί δεν κρατάνε πάνω από δύο. Έχει υπάρξει ένας μονάχα λευκός που πέρασε από την Πτέρυγα Ο χωρίς να χάσει την ισορροπία του, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να υποκύψει στην τρέλα του αισχρού, απροκάλυπτου ρατσισμού. Καταστρέφει τις λογικές διαδικασίες του νου, οι σκέψεις των ανθρώπων αποδιοργανώνονται

εντελώς. Ο θόρυβος, η τρέλλα ρέει από κάθε λαιμό, άγριοι ήχοι από τα κάγκελα, μεταλλικοί ήχοι από τους τοίχους, οι ατσάλινοι δίσκοι, τα σιδερένια κρεβάτια καρφωμένα στον τοίχο, οι κούφιοι ήχοι από τον μαντεμένιο νεροχύτη και τον καμπινέ.

Οι μυρωδιές, τα ανθρώπινα σκατά που μας πετάνε, τα άπλυτα σώματα, το σάπιο φᾶ. 'Όταν ένας λευκός κατάδικος βγει από δω μέσα είναι κατεστραμμένος σαν άνθρωπος. Κανένας μαύρος δεν φεύγει από το Υψίστης Ασφαλείας περπατώντας. Είτε βγαίνει με το κρεατο-φορεί, είτε φεύγει έρποντας και γλείφοντας τα πόδια των γουρουνιών.

Είναι ειρωνικό πως θεωρητικά μπορεί κανένας να μεταφερθεί υπό όρους στις εξωτερικές φυλακές κατευθείαν από την Πτέρυγα Ο, από το Υψίστης Ασφαλείας. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει ποτέ. Η επιτροπή απονομής περιορισμένης ελευθερίας δεν θα εξέταζε καν μια υπόθεση από το Υψίστης Ασφαλείας. 'Έτσι, γλύφεις τα πόδια του γουρουνιού όχι για να απελευθερωθείς, μα για το προνόμιο να ανεβαίνεις στο κέντρο αναμόρφωσης της Πτέρυγας Ο. Εκεί, αν η υπό όρους ελευθερία είναι ο σκοπός σου, το γλείψιμο πρέπει να συνεχιστεί. Σε όλα τα χρόνια που υπάρχει αυτή η φυλακή, οι άνθρωποι που πήραν υπό όρους ελευθερία από την Πτέρυγα Ο μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Κανένας δεν μεταφέρεται από το Υψίστης Ασφαλείας της Πτέρυγας Ο στον γενικό πληθυσμό την φυλακής. 'Όσο για να βγεις στον έξω κόσμο, είναι ανήκουστο. Πρέπει να πας από το Υψίστης Ασφαλείας στο κέντρο αναμόρφωσης στον επάνω όροφο. Κι από εκεί, στον γενικό πληθυσμό της φυλακής. Μόνο τότε μπορείς να φανταστείς ότι κάποια στιγμή θα βγεις στον έξω κόσμο. Μπορεί κανείς να καταλάβει την κατάθλιψη που βιώνει ο κατάδικος στο Υψίστης Ασφαλείας.

'Έχει πέσει όσο πιο βαθιά γίνεται σε αυτή την κοινωνική παγίδα, και η ανακούφιση είναι τόσο απόμακρη που είναι πολύ εύκολο να χάσει κανείς τα λογικά του. Μέσα σε δυο βδομάδες, αυτός ο μέσος άνθρωπος που κατέληξε στο Υψίστης Ασφαλείας απλά και μόνο με τη υποψία πως επιχείρησε να αποδράσει έχει κακοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, έχει χάσει τόσο τα λογικά του, που δεν υπάρχει για αυτόν καμιά πια γιατρεία. Είναι χειρότερα κι από το Βιετνάμ.

Ζει στην κόψη του ξυραφιού. Μπορεί να εξαναγκαστεί να μονομαχήσει μέχρι θανάτου με μαχαίρια. Αν δεν μιλάει και δεν φέρεται

με περισσότερο ζήλο από όλους τους άλλους, θα του καταλογίσουν πως δεν είναι πιστός στη ράτσα του και την πολιτική της, τον φασισμό. Κάποιοι από αυτούς τους κατάδικους υποστηρίζουν ξεδιάντροπα τον ρατσισμό των γουρουνιών, και οι υπόλοιποι το κάνουν έμμεσα μέσω του δικού τους ρατσισμού. Οι πρώτοι είναι λευκοί, οι δεύτεροι μαύροι. Άλλα εδώ, όπως και στον δρόμο, ο μαύρος ρατσισμός αποτελεί εξαναγκαστική αντίδραση. Ένα μηχανισμό επιβίωσης.

Η εικόνα για τον γενικό πληθυσμό της Σολεδάδ που σου δίνω, μπορεί να κάνει τα πράγματα να μην μοιάζουν και τόσο άσχημα.



Αυτή η λανθασμένη εντύπωση θα είχε ως αποτέλεσμα την απουσία ενός ακόμα πολύ σημαντικού στοιχείου από την περιγραφή μου - την τρομοκρατία. Μια τρομαχτική, αποσβολωτική διάχυση της βίας και του εκφοβισμού έχει ως αφετηρία τα γραφεία του επιστάτη και του λοχαγού. Πώς αλλιώς θα μπορούσε μια τόσο μικρή ομάδα ένοπλων ανδρών να διατηρεί τον έλεγχο και να εξουσιάζει μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα, παρά μέσω του φόβου;

Έχουμε ένα γυμναστήριο (προκειμένου να σκορπάμε την ενέργεια μας στη μπάλα αντί της επανάστασης). Μα áμα μπεις σε αυτό το γυμναστήριο με το τσιγάρο σου αναμμένο, θα έχεις μπλεξίματα. Ένα γουρούνι καραδοκεί να σε παγιδεύσει. Υπάρχει μια πινακίδα που γράφει, "απαγορεύεται το κάπνισμα". Εάν δεν την δεις, έμπλεξες. Αν πετάξεις κάτω το τσιγάρο για να συμμορφωθείς, έμπλεξες. Το πάτωμα θεωρείται ως ένα είδους εύφλεκτου υλικού (δεν ξέρω με ποια δικαιολογία). Δεν υπάρχουν σταχτοδοχεία. Το γουρούνι θα στην πέσει. Θα σου πει χωρίς περιστροφές να μαζέψεις το τσιγάρο από το πάτωμα με τα χέρια σου. Από εδώ και πέρα, η ένταση κλιμακώνεται. Έχεις γυμναστήριο, μα μπορείς να κάνεις μόνο ορισμένα πράγματα και σε ορισμένου χώρους. Μιας κι οι κανόνες αλλάζουν ανάλογα με τη διάθεση των γουρουνιών, είναι πιο ασφαλές να μένεις στο κελί σου. Πρέπει να δουλεύεις για ψίχουλα που κυμαίνονται από το τίποτα μέχρι τα 3 σεντς την ώρα! Μα μόλις δεχθείς την έμμισθη εργασία στον βιομηχανικό τομέα της φυλακής, δεν μπορείς να φύγεις χωρίς να σου καταλογισθεί κακή διαγωγή. Όταν χρειάζονται εργάτες, δεν τίθεται ζήτημα να δεχθείς ή όχι να δουλέψεις στον συγκεκριμένο τομέα. Είτε δέχεσαι τη δουλειά, είτε αυτόματα αρνείσαι να εργαστείς γενικότερα, αν

και έχεις ξεκαθαρίσει πως θα συνεργαζόσουν σε άλλο τομέα εργασίας. Η ίδια ατμόσφαιρα επικρατεί και στον προσυλιασμό, όπου κάθε τύπου μικρο-λάθος μπορεί να έχει ως συνέπεια όχι μόνο τον καταλογισμό κακής διαγωγής και την τοποθέτησή σου στο κέντρο αναμόρφωσης, αλλά τον θάνατο. Ένας καυγάς, μια προσωρινή έλλειψη ψυχραιμίας θα επιφέρει μια βροχή από σφαίρες στον πιο σκούρο από τους δύο άνδρες που τοποθετούνται.

Δεν μπορείς καν να αρχίσεις να υπολογίζεις τα δεινά που προκαλεί μία τηλεόραση την οποία πρέπει να μοιρασθούν 140 άνδρες. Σκέψου! Μια τηλεόραση, 140 άνδρες. Αν υπάρχει παραπάνω από ένα κανάλι, τι θα συμβεί; Στην Σολεδάδ το δωμάτιο τηλεθέασης έχει αποτελέσει σκηνή φόνου, χάους και καταστροφής πολλών τηλεοράσεων.

πράγματα ήταν χειρότερα. Όταν μπήκα στο κατάστημα με αυτές τις κατηγορίες ήμασταν μισοί και μισοί, μα το μισό μας καθόταν στην πίσω μεριά της αίθουσας.

Σε μια περίπτωση όπως η παραπάνω, οι λευκοί κατάδικοι άρχισαν να διαδίδουν πως όλοι οι λευκοί πρέπει να έρθουν στο δωμάτιο με την TV και να ψηφίσουν το "Cadillac cowboy". Ποιος δημιούργησε την πόλωση μεταξύ των δυο ομάδων; Είναι όπως κι έξω. Τίποτα το πολύπλοκο. Όταν ο ένας άνθρωπος πατάει τον άλλον, όταν η δυσαρμονία αποτελεί νόρμα, όταν οι οργανισμοί αρχίζουν και καταρρέουν, φταίνε αυτοί που κυβερνούν. Κάνουν κάτι στραβά. Δεν θα έπρεπε να τους έχουμε εμπιστευτεί την αρμοδιότητα αυτή. Και η μακροπρόθεσμη πολιτική δράση δεν θα βοηθήσει αυτόν που θα πεθάνει αύριο ή απόψε. Οι απολογητές αναγνωρίζουν πως αυτά τα μέρη ελέγχονται μέσω του απόλυτου τρόμου, μα δικαιολογούν τις υπερβάσεις των γουρουνιών με το επιχείρημα πως ζούμε πέραν κάθε πρακτικής πολιτισμένου κώδικα συμπεριφοράς. Μιας κι είμαστε κατάδικοι κι όχι άνθρωποι, μια σφαίρα στην καρδιά, η συνοπτική εκτέλεση για ένα καυγά ή γιατί υπερβήκαμε κάποιο όριο, δεν είναι κάτι το ακραίο ή το λάθος. Οι αξιωματικοί δικαιούνται το πλήρες φάσμα της βίας διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσεις τον κατάδικο.

Φαίη, έχεις ποτέ σου αναλογισθεί τι είδους άνθρωπος είναι ικανός να χειριστεί την απόλυτη εξουσία; Εννοώ, πόσοι δεν θα έκαναν κατάχρηση αυτής; Υπάρχει τρόπος να καθορίσουμε ή να ταξινομήσουμε σε ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα όπλο και την πλήρη εξουσία πάνω σε ποιον θα σκοτώσει; Έχω ήδη αναφέρει πως οι περισσότεροι είναι άνθρωποι του τύπου KKK. Οι υπόλοιποι, όλοι τους, γενικά, είναι τόσο βλάκες που δεν θα έπρεπε

να τους επιτρέπεται να κάνουν μόνοι τους μπάνιο. Μια υπεύθυνη πολιτειακή διακυβέρνηση θα είχε βρει τρόπο να ξεχωριστεί την πλειονότητα αυτών των βάρβαρων τύπων τους οποίους έλκουν τα ένοπλα επαγγέλματα. Πώς πήραν αυτά τα γουρούνια τη δουλειά; Άνθρωποι που σχεδόν δεν ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν, να σκέφτονται λογικά. Πώς; Θα μπορούσαν να έδιναν τα όπλα σε μπαμπούνους και να τους ξαμολήσουν πάνω μας!! Ισχύει τόσο εδώ και στον δρόμο. Ποιος εξαπέλυσε αυτό το πράγμα σε έναν λαό που υποφέρει; Οι Ρέιγκαν, οι Νίξον, οι άνθρωποι που έχουν, οι ιδιοκτήτες. Αυτούς αναζητήστε! Δεν τους ζητήθηκαν ποτέ προσόντα ή απαραίτητη εμπειρία. Ο κάθε ηλίθιος που καταλήγει εδώ και μπορεί να γράψει το όνομά του, μπορεί να με πυροβολήσει αύριο με αυτόματο στρατιωτικό όπλο! Μπορεί να είναι τύφλα στο μεθύσι. Μπορεί και να είναι πράγματι ατύχημα (μα ένα εκατομμύριο προς ένα δεν θα είναι), μα ούτως ή άλλως θα τον προστατέψουν. Δεν θα χάσει καν μιας μέρας μισθούς.

Τα κιτάπια ποινικολογίας θέλουν να πρωθυΐν την ίδεα πως οι φυλακισμένοι είναι νοητικά αποκλίνοντες. Δεν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια πως ευθύνεται το σύστημα. Οι ποινικολόγοι θεωρούν τις φυλακές άσυλα. Η πλειονότητα της πολιτικής τους διαμορφώνεται σε γραφεία που τελούν υπό το Υπουργείο Σωφρονισμού. Τι να πούμε γι' αυτά τα άσυλα όπου κανένας έγκλειστος δεν θεραπεύεται. Αφού πάντοτε βγαίνουν από τη φυλακή πιο φυσικά και νοητικά κατεστραμμένοι απ' όταν μπήκαν. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα ερευνάτε τους έγκλειστους; Που ξεκινάει η διοικητική ευθύνη; Ίσως η διοίκηση των φυλακών δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε ατομική πράξη, μα όσον αφορά τον ρατσισμό, ο οποίος συχνά υπερβαί-

νει τον ίδιο τον έλεγχο της διοίκησης και των δεσμοφυλάκων, οποιαδήποτε έρευνα έξω από το ίδιο το φασιστικό σύστημα είναι μάταια.

Τίποτα δεν έχει βελτιωθεί, τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα στις εβδομάδες από τότε που η ομάδα σου ήρθε εδώ. Ακολουθούμε πανομοιότυπη πορεία, κι οι μαύροι γρήγορα χάνουν και τις τελευταίες τους αναστολές. 'Ολος και μεγαλύτερος αριθμός μαύρων δεν λαμβάνεται καν υπόψη όταν εξετάζονται οι απονομές υπό όρους ελευθερίας. 'Έχουν συνειδητοποιήσει πως η μόνη τους ελπίδα βρίσκεται στην αντίσταση. 'Έχουν μάθει πως η αντίσταση είναι πράγματι εφικτή. Τα εμπόδια αρχίζουν και παραμερίζονται. Ελάχιστοι άνδρες που βρίσκονται φυλακισμένοι για οικονομικά εγκλήματα ή εγκλήματα πάθους ενάντια στους καταπιεστές νοιώθουν πως είναι πράγματι ένοχοι. Οι περισσότεροι μαύροι κατάδικοι σήμερα έχουν καταλάβει πως είναι τα πλέον κακοποιημένα θύματα ενός άδικου συστήματος. Μέχρι σήμερα, η πιθανότητα υπό όρους ελευθερίας μας είχε κρατήσει από το να αντιμετωπίσουμε τους ανθρωποφύλακες με πραγματική αποφασιστικότητα. Μα τώρα που οι βιοτικές συνθήκες καταρρέουν, και με τη βέβαια γνώση πως προοριζόμαστε για εξόντωση, έχουμε μεταμορφωθεί σε αδυσώπητο απελευθερωτικό στρατό. Η μετάβαση στο επαναστατική αντικαθεστωτική θέση την οποία οι Huey Newton, Eldridge Cleaver, Bobby Seale προώθησαν ως λύση για της μαύρες αποικίες της Αμερικής, έχει ριζώσει για τα καλά στα μυαλά αυτών των αδερφών. Δείχνουν πια μεγάλο ενδιαφέρον για τις σκέψεις του Μάο, του Νχρούμαχ, του Λένιν, του Μαρξ, και για τα κατορθώματα ανδρών όπως ο Τσε Γκεβάρα, ο Γκιαπ και ο Θείος Χο.

Κάποιοι άνθρωποι θα σκοτωθούν μέσα σε αυτή την κλιμακούμενη

κατάσταση. Αυτό δεν αποτελεί προειδοποίηση (ούτε ευχή). Το θεωρώ "αναγκαία συνέπεια" της εναπόθεσης και εγκατάλειψης του ελέγχου της ζωής μας στα χέρια ανθρώπων όπως ο Ρέιγκαν. Αυτές οι φυλακές πάντα έμοιαζαν με το Νταχάου και το Μπούχενβαλντ, μέρη για κακούς νέγρους, μεξικανούς και φτωχούς λευκούς. Μα τα τελευταία δέκα χρόνια έχει σημειωθεί μια αύξηση στο ποσοστό των μαύρων για εγκλήματα, η οποία μπορεί με σαφήνεια να εντοπιστεί σε πολιτικο-οικονομικά αίτια. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι μαύροι που θεωρούν εαυτούς εγκληματίες - μα όχι πολλοί. Πίστεψε με, φίλη μου, με τον χρόνο και το κίνητρο που έχουν αυτοί οι αδερφοί να διαβάσουν, να μελετήσουν και να σκεφτούν, δεν θα βρεις άλλη τάξη ή κατηγορία πιο συνειδητοποιημένη, πιο πικραμένη, πιο απελπισμένη ή πιο αφοσιωμένη στην τελική θεραπεία - την επανάσταση. Οι πλέον αφοσιωμένοι, οι καλύτεροι του είδους μας - θα τους βρεις στα Φάλσομ, στα Σαν Κουεντίν και στις Σολεδάδ. Ζουν λες και δεν θα υπάρξει αύριο. Και για τους περισσότερους δεν θα υπάρξει. Κάπου κάποια στιγμή το διαισθάνθηκαν. Η ζωή στις εργατικές πολυκατοικίες, τρία χρόνια φυλακή, τρεις μήνες υπό όρους ελευθερία και ξανά από την αρχή, μερικές φορές στο ίδιο κελί. Οι αξιωματικοί της επιτροπής για την υπό όρους ελευθερία έχουνε στείλει αδερφούς πίσω στην στενή επειδή πουλούσαν εφημερίδες (την εφημερίδα των Μαύρων Πανθήρων). Ο επίσημος λόγος είναι "Αποτυχία Διατήρησης Προσοδοφόρου Απασχόλησης", κτλ.

Αποτελούμε κάτι μεταξύ του 40 και του 42 τις εκατό του πληθυσμού των φυλακισμένων. Ίσως παραπάνω, μιας και βασίζομαι σε στοιχεία δημοσιευμένα από τα ΜΜΕ. Η ηγεσία του μαύρου πληθυσμού της φυλακής τώρα πια ταυτίζεται ξεκάθαρα με τον Huey,

τον Bobby, την Άντζελα, τον Eldridge, και τον αντιφασισμό. Η βάρβαρη καταστολή των μαύρων η οποία μπορεί να υπολογιστεί αν διαβάσεις τα επικήδεια στις εφημερίδες της χώρας, Fred Hampton κτλ, δεν έχει διαφύγει των μαύρων κρατούμενων. Οι αναστολές καταρρέουν γοργά. Άνδρες που διαβάζουν Λένιν, Φανόν, και Τσε δεν κάνουν μπάχαλα [riots - engl.], "μαζικοποιούνται" "εξαγριώνονται", σκάβουν τάφους.

Όταν πρωτοκατηγορήθηκε ο John Clutchette για εκείνο τον φόνο ήταν περήφανος, συνειδητοποιημένος, γνώριζε την αξία του, μα δεν είχε ταχθεί με το μέρος κάποιας θεραπευτικής δράσης. Εξετάστε την διαδικασία από την οποία περνάνε τώρα αυτόν τον ωραίο αδερφό. Έρχεται στο τέλος μια μάρκας γραμμής παρόμοιων γεγονότων στην φυλακισμένη του ζωή. Προσθέστε σε αυτά όσα έχει δει να παθαίνουν οι άλλοι εδώ στην ομάδα μας. Ο σύντροφος Fleeta πέρασε έντεκα μήνες εδώ στην Πτέρυγα Ο για κατοχή ενός φωτογραφικού αποκόμματος από μια καθημερινή εφημερίδα. Τέτοια πράγματα εξηγούν γιατί οι φυλακές της Καλιφόρνια παράγουν περισσότερους Bunchy Carter και Eldridge Cleaver από ό,τι τους αναλογεί. Φαίη, υπάρχουν μόνο δυο είδη μαύρων που αφήνονται ελεύθεροι από αυτά τα μέρη, οι Bunchy Carter και οι τσακισμένοι.

Οι τσακισμένοι έχουν τόσο βλαφτεί που δεν θα γίνουν ποτέ πια κατάλληλα μέλη της οποιασδήποτε κοινωνικής μονάδας. Ό,τι ήταν ακόμα καλό μέσα τους όταν μπήκαν στη στενή, ό,τι μπορεί να είχε ξεφύγει από τα καταστροφικά αποτελέσματα της μαύρης αποικιακής ύπαρξης, ό,τι μπορεί να ήταν σωτήριο όταν πρωτομπήκαν στη στενή - έχει εξαφανιστεί όταν βγουν από αυτή.

Αυτό το στρατόπεδο βγάζει στην επιφάνεια ό,τι καλύτερο

έχουν οι αδερφοί, ή τους καταστρέφει ολοσχερώς. Κανένας όμως δεν μένει ανέπταφος. Κανείς που ζει εδώ δεν είναι φυσιολογικός. Αν βγω από δω μέσα ζωντανός, δεν θα αφήσω τίποτα πίσω μου. Δεν θα με μετρήσουν πο-



Γνωρίζω πως δεν θα είναι ικανοποιημένοι έως ότου με αφανίσουν. Έχω υπάρξει θύμα τόσων ρατσιστικών επιθέσεων που δεν θα μπορέσω ποτέ πια να ηρεμήσω. Τα αντανακλαστικά μου δεν θα γίνουν ποτέ πια κανονικά. Είμαι σαν ένα σκυλί που το έχουν περάσει από την διαδικασία K-9. Δεν είναι πρώτη φορά που το κατάστημα (στρατόπεδο) έχει προσπαθήσει να με δολοφονήσει. Είναι η πιο αποφασισμένη απόπειρα, μα όχι η πρώτη. Κοιτάζω τον εαυτό μου κάθε μια από τούτες τις πέτρινες μέρες για να δω το πώς μπορεί να έχω αλλάξει. Μπορώ ακόμα να χαμογελάω, μετά από δέκα χρόνια απόκρουστης μαχαιριών και γάντζων, δέκα χρόνια αναμονής των απρόσωπων φασιστικών γουρουνιών, δέκα χρόνια αντίστασης, επτά από τα οποία στην Απομόνωση. Μπορώ ακόμα να χαμογελάω μερικές φορές, μα έως ότου όλα αυτά να τελείσουν, μπορεί και να μην είμαι πια καλός άνθρωπος. Και απλά ανάβω το εβδομηκοστό έβδομο τσιγάρο αυτής την ημέρας των 21 ωρών. Θα ξαπλώσω για δύο τρεις ώρες, ίσως κοιμηθώ...

Άδραξε τη Στιγμή.

τέ ανάμεσα στους τσακισμένους, μα δεν μπορώ να πω κι ότι είμαι φυσιολογικός. Έχω πεινάσει τόσο πολύ. Έχω θυμώσει τόσο συχνά. Μου έχουν πει ψέματα και με έχουν προσβάλλει τόσες φορές. Με έσπρωξαν πέρα από εκείνη το όριο πέρα από το οποίο δεν χωράει καμία υποχώρηση.

Το οάδος για ανδρώνινη εάρκα: κανιβαλιερός, ευρισκότα και δίρευεν

χρήστος μυντέρνς

"Για τους Τουπινάμπα, το παρόν εί-
ναι ο χρόνος της δικαίωσης, δηλαδή
της εκδίκησης"

Eduardo Viveiros de Castro

Eίναι γνωστό πως οι ευρωπαίοι εισβολείς και οι απόγονοί τους χρησιμοποίησαν συστηματικά εικασίες πως οι ιθαγενείς που συναντούσαν στις Αμερικές, στην Αφρική και στον Ειρηνικό Ωκεανό έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα. Αυτό αποτελούσε μια από τις βασικές οδούς νομιμοποίησης της εξοιλόθρευσης και της υποδούλωσής των αποικισμένων. Έτσι, η αποικιοκρατική ερμηνευτική κατασκεύασε τον κανιβαλισμό ως ένα μονόδρομο δεικτικό σημείο της αγριότητας των ιθαγενών "άλλων", ως την ύψιστη απόδειξη της αρνητικής τους ετερότητας στα πλαίσια ενός συμβολικού οικοδομήματος το οποίο αντιπαρέθετε την (παρα)φύση τους με τον πολιτισμό μας, και το σωματικό τους ανάθεμα με την πνευματική ή διανοητική μας χάρη. Δυστυχώς, αλλά αναμενόμενα, η αναγνώριση της αποικιοκρατικής κανιβαλολογίας ως ηγεμονικού μηχα-

νισμού κατασκευής υποτελών, οδήγησε πολλούς αριστερούς αναλυτές κατά τη δεκαετία του '70 να ανακηρύξουν πως η ανθρωποφαγία δεν υπήρξε ποτέ μια κοινωνικά αποδεκτή πρακτική ή θητική ανάμεσα στους αποικισμένους, και πως όλες οι αναφορές που μαρτυρούν το αντίθετο αποτελούν χυδαίες προβοκάτσιες των υπεριαλιστών. Έτσι, το λαμπρό πνεύμα του αριστερού αναθεωρητισμού, πιστό στις εγελιανές καταβολές του, κατασκεύασε έναν νέο μηχανισμό άρνησης, ο οποίος προσπαθώντας να αποκαταστήσει τους άγριους ως ισάξιους των πολιτισμένων τους αρνήθηκε καθολικά αποιαδήποτε δυνατότητα διαφοράς.

Το πρόβλημα με αυτή την επιχείρηση αποκατάστασης είναι πως αντικρούεται από πληθώρα αξιόπιστων στοιχείων που δείχγουν ότι η ανθρωποφαγία αποτελούσε πράγματι μέρος του ηθικού συστήματος πολλών αποικισμένων, είτε ως πρά-

ξη είτε ως ταμπού. Έτσι, σε μια δεύτερη κίνηση απενοχοποίησης, οι αριστεροί αναλυτές κατασκεύασαν μια εφεδρική εικόνα του κανιβαλισμού. Μια εικόνα συμβολικοκεντρική και προσεκτικά αποστειρωμένη από οποιοδήποτε κοινωνικό ίχνος ή συνέπεια. Η επικεντρωση της στα πολιτισμικά και θρησκευτικά στοιχεία της ανθρωποφαγικής πρακτικής φίμωσε και διέγραψε αποφασιστικά την βίαια και ανταγωνιστική πλευρά του κανιβαλισμού, το κροτάλισμα των δοντιών και το πλατάγιασμα της λαίμαργης γλώσσας. Κι άφησε - επέτρεψε είναι η σωστή λέξη μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο εξουσίας - τους αποικισμένους να μασουλάνε λέξεις και σύμβολα. Μοιάζει λοιπόν η ευρωπαϊκή σκέψη να διακατέχεται από ένα φοβικό ιδεοληπτικό σύμπλεγμα σχετικά με την προοπτική υπαρξής ανθρωποφαγικών ηθικών.

Κατά τον 16ο αιώνα, έναν από τους πλέον κρίσιμους για το πέρασμα προς την καπιταλιστική πρωταρχική συσσώρευση, το σύμπλεγμα αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σκέψη του γάλλου φιλοσόφου Michel de Montaigne ο οποίος συνέταξε εκτενείς αναφορές τελετουργικών εκτελέσεων και καταναλώσεων αιχμαλώτων πολέμου από τους αμερινδιους τουπινάμπα στις ακτές του Ατλαντικού. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις κατά τα άλλα μπανάλ περιγραφές αγριοτήτων βρίσκεται ένα σύγγραμμα με τον τίτλο "Αναφορικά με τους Κανιβαλους" οπού ο μέγας διαφωτιστής αναφέρει πως οι ευρωπαίοι συμπατριώτες του έκαναν κατά κόρον χρήση ανθρωπίνων πτωμάτων. Εξωτερικές χρήσεις περιλάμβαναν την τοποθέτηση ανθρωπίνου λίπους ως ασφαλτήριο πληγών, μια πρακτική διαδεδομένη στις αποικίες όπως πιστοποιεί ο χρονικογράφος του σφαγέα της μεσοαμερικής Kortéz, Bernal Diaz de Castillo, ο οποίος περιγράφει πως μετά τη μάχη οι ισπανοί κονκισταδόρες τεμάχιζαν τα πτώματα των αζτέκων για να δέσουν τόσο τις δικές τους πληγές, όσο και των αλόγων τους. Εσωτερικές χρήσεις ανθρωπίνων σωμάτων περιλάμβαναν

τόσο την πόση αίματος, όσο και την κατανάλωση σαρκών και οστών ως φάρμακα και τονωτικά. Η ευρωπαϊκή πρακτική του φαρμακευτικού κανιβαλισμού έχαιρε μεγάλης δημοτικότητας κατά τον 16ο και 17ο αιώνα με την άνοδο της ξεχασμένης σήμερα παρακελσιανής ιατρικής φιλοσοφίας, η οποία πρότεινε τη χρήση υγιών ανθρώπινων σωμάτων για την θεραπεία των ασθενών αντιστοίχων τους.

Αν και η καθολική εκκλησία δεν ένοιωσε ποτέ άνετα με τη νεκροφαγία, η πρακτική αυτή παρέμεινε δημοφιλής τόσο με τις άρχουσες, όσο και με τις υπόδουλες τάξεις. Οι ευρωπαίοι κατανάλωναν ανθρώπινο αίμα, κόκαλα, μεδούλι, χέρια, δάκτυλα, συκώτι και λίπος για να καταπολεμήσουν την αρθρίτιδα, την ανικανότητα και τις δερματικές παθήσεις. Η κατανάλωση ανθρώπινων χεριών θεωρούταν πως βοηθάει την ίαση της βρογχοκήλης, ενώ το μήγμα αίματος με σκόνη από καμένο κρανίο ήταν συνήθης γιατρειά για την επιληψία. Ιδιαίτερα το αίμα ανθρώπων που πέθαιναν βίαια και νέοι ήταν πολύ δημοφιλές. Οι δημόσιες εκτελέσεις αποτελούσαν την κύρια πηγή αυτού του υλικού καθώς και διαφόρων σωματικών μελών. Στη δανία υπάρχουν αναφορές πως πλήθη επιληπτικών περικυκλώνανε τα ικριώματα κραδαίνοντας κούπες με σκοπό να αποκτήσουν φρέσκο αίμα, ενώ οι δήμιοι κέρδιζαν σεβαστό μέρος του μεροκάματού τους πουλώντας τα σώματα των εκτελεσμένων σε ασθενείς. Αποξηραμένα ή κονιορτοποιημένα πτώματα έχαιραν περίοπτης θέσης στα ευρωπαϊκά φαρμακεία, ενώ στο Λονδίνο η πιο δημοφιλής συνταγή ήταν η λεγόμενη "μούμια", ένα αμάλγαμα ταριχευμένου σώματος ανθρώπου που υπέστη αιφνίδιο θάνατο. Για τους παρακελσιανούς γιατρούς, η "υγρή μούμια", γνωστή και ως "τα έμμηνα των νεκρών", θεωρούταν πανάκεια. Έτσι, εκτός από τα ικριώματα μεγάλη φαρμακευτική πηγή αποτελούσε η αιγυπτος. Ο διάσημος γάλλος χειρουργός Ambroise Pere διατύπωσε τις κανιβαλιστικές πτυχές της διακί-

νησης αιγυπτιακών κουφαριών στη γηραιά ήπειρο στο δοκίμιό του "Περί της Μούμιας", οπού περιγράφει κάποιον εβραίο αλεξανδρινό να φρικιά μπροστά στην αδυναμία που έθρεφαν οι χριστιανοί για την ανθρώπινη σάρκα. Προφανώς δεν μπορούσε να φανταστεί πως 300 χρόνια μετά αυτοί οι ίδιοι χριστιανοί θα εικάζονταν πως κατά τη γιορτή του πέσαχ οι ομόθρησκοί του τρώνε αλεύρι ζυμωμένο με αίμα χριστιανόπουλων, δοξασία που επιβιώνει - συχνά όχι και τόσο ανομολόγητα - ακόμα και σήμερα στην νότια απόληξη της χερσονήσου του Αίμου. Είναι προφανές πως οι αναγεννησιακοί ευρωπαίοι κανίβαλοι πίστευαν πως το να φας κάτι υγιές σου δίνει υγεία, όπως το να φας κάτι ισχυρό, σου μεταδίδει τη δύναμή του. Αυτή είναι άλλωστε μια λογική πολύ γνωστή σε όλους μας. Αποτελεί τις βάσεις της καταναλωτικής κοινωνίας (το να βρίσκομαι σε επαφή με τον πλούτο με κάνει πλούσιο), της αστικής τέχνης (το να κατέχω ή να μιλάω για έργα αισθητικής αξίας με κάνει όμορφο κι εκλεπτυσμένο), και του θεάματος (το να φέρω την εικόνα, το σημείο μιας ομάδας, συγκροτήματος, ιδεολογίας μου προσδίδει τα χαρακτηριστικά του, και εντέλει την επιτυχία του). Και δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια φετιχιστική μηχανή παραγωγής υποκειμενικοτήτων που αντανακλούν και αντανακλούνται στην αβυσσαλέα ορχύτητα των αντικειμένων. Αν η μιμητική λειτουργία είναι όντως μια βασική πρακτική του ανθρώπου όπως υποστηρίζει ο Michael Taussig, τότε δεν μένει παρά να θαυμάσουμε τον ευρωπαίο, την μοναδική ποικιλία του ανθρώπινου είδους που δεν βρήκε τίποτα καλύτερο να μιμηθεί από τα αντικείμενα. Το πραγματικό ιμένο υποκειμένου του διαφωτισμού και των επιγόνων του δεν θα έπρεπε άλλωστε να θεωρηθεί πως προέκυψε με την καταστολή, την απόκρυψη και την διαστρέβλωση των πραγματικών ποιοτήτων ενός κάποιου οικούμενου και αληθούς υποκειμένου. Το υποκειμένο δεν είναι ποτέ μια φυσική οντότητα - είναι πάντοτε μια κοινωνική λειτουργία. Μια κοινωνική λειτουργία που γεννήθηκε πραγματοποιημένη, γιατί γεννήθηκε από μια κοινωνία που αυτό που επιθυμούσε περισσότερο από καθετή άλλο ήταν η ασφάλεια, η βεβαιότητα, η μονιμότητα, και το απαραβίαστο των ορίων. Μια κοινωνία που επιθυμούσε την υποταγή της επιθυμίας στο συμφέρον, δηλαδή το ίδιο της το τέλος. Άλλες ανθρώπινες μορφές συνύπαρξης πάλι, μορφές με εντελώς διαφορετική επιθυμητική παραγωγή, έχουν βρει διαφορετικούς τρόπους να διαπραγματεύονται τις ποιότητες και το νόημα των πράξεων. Οι τρόποι αυτοί δεν κατασκευάζουν υποκείμενα κι αντικείμενα ως σταθερά σημεία αναφοράς προκειμένου να ορίσουν και να περιορίσουν την κάθε πράξη σε ένα διπολικό εξηγητικό σχήμα. Κι αυτό διότι επιθυμούν να πολλαπλασιάσουν το αποτέλεσμα-έντασης των πράξεων, να τις συνδέσουν με όλο και περισσότερες διαδικασίες, κι όχι να τις αποκόψουν και να τις αποστειρώσουν από αυτές. Κατά αυτή την έννοια, είναι τρόποι δια-βολικοί κι όχι συμ-βολικοί, αφού αντί να συγκεντρώνουν, διασπέρονται τα νοήματα και τα αποτελέσματά τους. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η θηρευτική οντολογία των μιας σειράς αμαζόνιων συμβιοτήτων.

Σε μια μπροσούρα που είχε κυκλοφόρησε πριν επτά-οχτώ χρόνια με τον τίτλο "Άγρια Σκέψη 1" είχαμε προσπαθήσει να εξηγήσουμε γιατί ο όρος κοινωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναλυτικά σε κάθε είδος ανθρώπινης κοινότητας - παραφράζουμε επιλεκτικά. Εδώ και πολλούς αιώνες οι δυτικοί μιλάνε για τους πληθυσμούς που αποικίζουν μέσω ενός ιδιώματος βασισμένο στην έλλειψη. Οι αθηναίοι έβλεπαν τους αποικισμένους ως πλάσματα δίχως λόγο, οι διαφωτιστές ως πλάσματα δίχως πνεύμα, οι βικτωριανοί ως πλάσματα δίχως οργάνωση, οι σοβιετικοί ως πλάσματα δίχως ταξική συνείδηση, οι φιλελεύθεροι ως πλάσματα δίχως τεχνογνωσία, κοκ. Με μια λέξη οι δυτικοί θεσπίζουν μέσω του λόγου τους υποτελείς τους πέρα



*Flesh II
Machine*

από το νερό ως πλάσματα δίχως κοινωνία. Το να απαλλαχτούμε από αυτή την λογική και να σχηματίσουμε ένα κοινωνικο-ανταγωνιστικό πλαίσιο ανάλυσης των μορφών συμβίωσης των αποικισμένων είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ένα από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή είναι η επινόηση της έννοιας της συμβιότητας (*conviviality*). Όρος που κατάγεται από τον Ιβάν Πλίτις και υιοθετήθηκε από ριζοσπάστες ανθρωπολόγους που πιστεύουν πως ο όρος "κοινωνία" μας εγκλωβίζει στην αστική διπολική έννοια του δημόσιου και του ιδιωτικού ως αντίθεση του λογικού/συμβολαιακού/ οικο-νομικού/ ανδρικού και του συναισθηματικού/ προσωπικού/ αναπαραγωγικού/ γυναικείου. Για την μπουρζουάζια, η κοινωνία αποτελείται από το δημόσιο πεδίο σε αντιδιαστολή με το ιδιωτικό, κι οποιοδήποτε μόρφωμα δεν τηρεί αυτό τον διαχωρισμό καταδικάζεται ως προκοινωνικό και

πρωτόγονο. Ο όρος συμβιότητα έρχεται λοιπόν να αμφισβήτησει το αυτονόητο τούτης της ευρωκεντρικής κοινωνιολογικής ταξινομίας. Αν θέλαμε να περιγράψουμε τις παραμέτρους της συμβιότητας, θα λέγαμε πως η δημιουργία του συλλογικού έχει ως κεντρική της προϋπόθεση τόσο την ταύτιση του ιδιωτικού με το δημόσιο, όσο και την αυτονομία του προσωπικού από το συλλογικό, μια αυτονομία η οποία εξαρτάται από την δυναμική σχέση ετερότητας και ταυτότητας, μια θεμελιακά φυγόκεντρο, νομαδική διαδικασία.

Έτσι, παρότι φαίνονται εσωτερικά ομοιοστατικές, οι αιμαζόνιες συμβιότητες, όπως δείχνει η ανάλυση του αναρχικού ανθρωπολόγου Πιερ Κλάστρ, στην πραγματικότητα θεσπίζονται και ανασυγκροτούνται αδιάλειπτα μέσα από ένα αγωνιστικό πάθος για εξωτερικότητα. Πρόκειται δηλαδή για μορφώματα που αναζητούν το νοήματός τους στο

"άλλο", ένα άλλο το οποίο δεν αποτελεί όπως για τους μπουρζουάδες έναν καθηέφτη, μια ένα πεπρωμένο. Η αστική κοινωνία έθεσε εξ αρχής την ετερότητα υπό την εξημερωτική υπηρεσία της ταυτότητας. Η διαφορά-ως-αντίθεση αποτελεί τις βάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, και της παγίωσης του εσωτερικού ως αλήθεια. Αντίθετα, οι αιμαζόνιες συμβιότητες αποτελούν συλλογικά μορφώματα χωρίς εσωτερικό, ή για να το θέσουμε αλλιώς, συλλογικότητες οι οποίες θεσπίζονται από μια δυναμική που εναντιώνεται ενεργά κι αποτρέπει όλες αυτές τις χωροταξικές μεταφορές που κυριαρχούν την κοινωνιολογική λογική της δύσης: εσωτερικό, εξωτερικό, κέντρο, περιφέρεια, δύριο, περιθώριο κλπ, κινούμενες προς έναν μη-ευκλείδειο συλλογικό χώρο. Έναν χώρο οπού οι σχέσεις εαυτού και άλλου δεν δομούν καμία συμμετρία και καμία σταθερότητα. Οπού το πρόσωπο κατασκευάζεται ως συναρμογή

(assemblage) μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς τοπολογικής παραμόρφωσης. Οπού το εγώ και ο εχθρός, ο ζωντανός κι ο νεκρός, ο άνθρωπος και ο θεός, διαπλέκονται πέρα από ή δέχως την μεταφορική αντικατάσταση, την αντιθετική συμπληρωματικότητα, κι εν τέλει αυτό το φρικτό σάβανο κάθε αγώνα, τη διαλεκτική. Έναν χώρο οπού το γίγνεσθαι προηγείται του είναι και δεν υποτάσσεται σε αυτό.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η έννοια της θήρευσης είναι πολύ σημαντική, κι αυτό μας φέρνει πίσω στον κανιβαλισμό. Όπως είπαμε, για τους αμαζόνιους η πράξη δεν είναι μια ιδιότητα (property), και σίγουρα δεν είναι η ιδιότητα ενός υποκειμένου (δηλ. ιδιοκτησία του). Η πράξη είναι μια ικανότητα που προϋπάρχει του φορέα της. Ως θέληση για δύναμη (κατά Νίτσε), η πράξη αποκτά αντικείμενο και υποκείμενο μόνο όταν είναι ήδη νεκρή. Όμως η πράξη έχει ανάγκη ένα μέσο, κι αυτό είναι το σώμα, αν κι όχι αποκλειστικά το ανθρώπινο. Όταν μιλάμε για σώμα δεν εννοούμε την φυσιολογική-ανατομική ενότητα που κατασκευάζουν η βιοιατρική και η βιοπολιτική. Άλλα για μια παθηματική συναρμογή (affective assemblage), μια συναστρία τρόπων δράσης και οπτικών γωνιών. Ο τρόπος για μια συμβιότητα να έρθει σε επαφή με το εξωτερικό, για να δια-βολιστεί και να δια-βολίσει, είναι να εναλλάξει την προσωρινά δική της συναρμογή με μια άλλη. Να συγκεκριμενοποιήσει το συλλογικό της σώμα με έναν καινούργιο τρόπο, ένταση και προθετικότητα ως μια ενδεχομενότητα. Μέρος αυτού του γίγνομαι-άλλος, της υπονόμευσης των οργανωμένων ορίων της δύναμής της ταυτότητας, είναι για τους αμαζόνιους ο έρωτας και το κυνήγι, δύο αδιαχώριστες δραστηριότητες τόσο κοσμολογικά, όσο και οντολογικά, δύο ικανότητες θήρευσης:

Στη γλώσσα μου η λέξη κυνήγι σημαίνει κάνω έρωτα με τα ζώα. Το κυνήγι είναι σαν το ζευγάρωμα. Είναι μια υπόθεση μεταμφίε-

σης και μυρωδιάς. Πρέπει να κάνεις τον εαυτό σου θελκτικό στο θήραμά σου. Βάψου με χρώματα που το διεγείρουν. Ξέρουμε ποιες μυρωδιές το προσελκύουν. Ξέρουμε ποιο φάρι του αρέσει να το γαργαλάς και που. Ξέρουμε πως αυτό που πετάει δεν αρέσκεται σε χάδια. Ξέρουμε πώς να απομακρύνουμε την ίδια μας τη μυρωδιά, έτσι ώστε το ζώο να μη μας καταλάβει. Τριβόμαστε με ό,τι θα προσελκύσει το θήραμα. Του παρουσιάζόμαστε σαν ερωτικοί σύντροφοι. Πρέπει να μελετήσεις για ποιο πράγμα θα διακινδυνέψει τη κρυψώνα του το κάθε ζώο. Πρέπει να καταλάβεις τις επιθυμίες του θηράματός σου. Εκεί από όπου έρχομαι, η μεταμφίεση είναι η μόνη αλήθεια, κι η επιθυμία το μόνο αληθινό μέτρο του χρόνου (από το βιβλίο "Ο Εγγαστρίμυθος", της Paulline Melville).

Ο έρωτας και το κυνήγι, η θήρευση, αποτελούν εκτός από τέχνες της σαγήνης, και χρόνους διαπραγμάτευσης των συμβιωτικών συνθηκών και ικανοτήτων μιας συλλογικότητας. Αποτελούν χρόνους άσκησης της αισθητικής και της ηθικής του δυναμικού σχήματος αλληλεξάρτηση-αυτονομία. Γιατί είπαμε χρόνους κι όχι τόπους; Γιατί η τοπολογία είναι ίδιον των πραγμάτων, των ουσιών, και των βεβαιοτήτων. Ο τόπος και η επιθυμία να μοιάσω σε ένα τόπο είναι μέροη μιας κοινωνικής αντι-παραγωγής που εμφανίζεται κυρίως τον 19ο αιώνα στην ευρώπη των εθνών και των πατρίδων. Αντίθετα οι συμβιότητες ανά τον κόσμο, από τους ίνοντι και τους λάπωνες-σάσιμους του βορρά, μέχρι τους βουσμάνους ξουνγκ, τους ταέουνα και τους εμπερά του νότου, περιγράφουν τη γη γύρω τους, τη γη του έρωτα και του κυνηγιού, ως τοπίο. Το τοπίο, σε αντίθεση με τον τόπο, είναι κάτι με ακαθόριστα όρια, με παροδικά χαρακτηριστικά, με απατηλή ταυτότητα. Ενώ ο τόπος της αγοράς και της πολιτικής (forum - λατ.) αποτελεί ένα φράγμα στον χρόνο, κάτι

που ενσαρκώνει συμβολικά τις αμετάβλητες αξίες της καθ' ημάς ομάδας, το τοπίο της θήρευσης είναι μια υλική εμφάνιση του χρόνου, μια μάσκα, μια χειρονομία που προσπαθεί να εκφράσει την κίνηση των αλλαγών πάνω στο σώμα. Είναι το αποτύπωμα της πράξης που θα το σβήσει η αμέσως επόμενη πράξη από αυτή που το δημιούργησε. Ετσι, για παράδειγμα, ενώ το σπίτι ως τόπος είναι για τον εγγλέζο, όπως λέει η γνωστή παροιμία, το κάστρο του, ο φύλακας της ταυτότητάς του, η επιθυμητική του φυλακή, το σπίτι ως τοπίο για τον αμαζόνιο είναι μια προσωρινή κατασκευή που αφού χρησιμοποιηθεί για λίγο καιρό, καίγεται. Για τους αμαζόνιους λοιπόν, ο χρόνος ως παρόν υπάρχει μόνο μέσω της σχέσης με το "άλλο". Η ζωή είναι παρούσα μόνο μέσα στη διαδικασία του γίγνομαι-άλλο, δηλαδή, μόνο μέσω της μεταμόρφωσης. Η πράξη είναι πραγματικά κάτι που πηγάζει από άλλο - από τα έξω όπως θα έλεγε ο Φουκώ. Γι' αυτό και η θήρευση αποτελεί την κεντρική συλλογική σχέση των αμαζονίων συμβιοτήτων - και δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή θήρευσης, όπως δείχνει ο Eduardo Viverios de Castro στο άρθρο που ακολουθεί, από τον κανιβαλισμό. Για τις αμαζόνιες συμβιότητες ο κανιβαλισμός, ως το άριο της θήρευσης, είναι μια επιθυμητική μηχανή που δεν παύει να ξεχαρβαλώνεται όσο λειτουργεί, και δεν λειτουργεί παρά ξεχαρβαλωμένη - ένα εντατικό ταξίδι που καταργεί όλα τα εδάφη για χάρη αυτού που δημιουργεί: τον Εχθρό. ■





ντι Νάρκισσος

Eduardo Viveiros de Castro

[Το κείμενο αυτό, μέχρι στιγμής το ηλέον ενδιαφέρον που έχει γραφτεί για την ανδρωποφαγία από μια επιδυρπτική οικονία, αποτελεί το τελευταία κεφάλαιο του βιβλίου From the Enemy's Point of View; Humanity and Divinity in an Amazonian Society (1986 - τίτλος οριστότυπου: Arawete: os deuses canibais). Ο Eduardo Viveiros de Castro είναι ένας γερο-ανδρωποιδόγος από την Βραζιλία όπει Νιτσεϊκές αναφορές, οι οποίες έχουν αποτελέσει βάση για μια ριζοεπαστική κι αύριως ενδιαφέρουσα δειώρηση της ηραρχικότητας ως ένα ηλέγμα ανταγωνιστικών προοπτικών. Για τους εκονούς αυτής της έκδοσης έχουμε ευτομεύσει το κείμενο, αφαιρώντας μέρη που είτε αναφέρονται σε προηγούμενα κεφάλαια, είτε τα κρίναμε ως πολύ ακαδημαϊκά]

Flesh 13
Machine

Εκδίκνεν και Ανδρωποδυσεία

Πολλά έχουν γραφτεί γύρω από την ανθρωποφαγία των Τουπινάμπα, τα περισσότερα μέτριας ποιότητας. Ένα έργο που αξίζει ωστόσο να μελετηθεί είναι η εργασία του Φλορεστάν Φερνάντες (1952) "A Funcão Social dos Tupinambás". Αποδεχόμενος τον χαρακτηρισμό των χρονικογράφων πως κινητήρας του πολεμικού συστήματος των Τουπινάμπα αποτελεί η εκδίκηση, και οπλισμένος με μια λειτουργιστική (φονξιοναλιστική) αποφασιστικότητα, ο Φλορεστάν το έθεσε υπό το αναλυτικό πρίσμα της θεωρίας του Μαρσέλ Μως περί ανθρωποθυσίας. Υποστήριξε πως η ανθρωποφαγία, το απόγειο του πολεμικού συστήματος των Τουπινάμπα, αποτελούσε την λογική συνέπεια της νεκρο-κεντρικής θρησκείας τους. Οι εχθροί αιχμάλωτοι πολέμου, τα θυσιαστικά

θύματα, αποτελούσαν τα μέσα επικοινωνίας των ζωντανών με τους νεκρούς (τους πρόσφατους νεκρούς που ζητούσαν εκδίκηση, ή τους μυθικούς προγόνους που ζητούσαν μνημόνευση).

Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την συλλογική κοινωνία, την βράση της σάρκας του θύματος, με την ευλογία της υπερφυσικής ύπαρξης. . Ο κανιβαλισμός των Τουπινάμπα είχε μια θρησκευτική λειτουργία: να προωθήσει την συλλογική και άμεση κοινωνία με το Θείο.

Ο Φλορεστάν υποστηρίζει πως αυτοί που τρώγανε τους αιχμάλωτους ήταν οι νεκροί, οι πρόγονοι που αντιπροσωπεύονται από τη θυσιαστική κοινωνία και ενσαρκώνονται στον εκτελεστή. Ο κανιβαλισμός των Τουπινάμπα αποτελεί συνεπώς μια αποκατάσταση των νεκρών, μέσω

των Εχθρών, μια αποκατάσταση του συλλογικού Εγώ.

Η αποφασιστική σχέση συνεπώς, η κρίσιμη απόσταση που καλύπτεται από τη εκτέλεση, είναι αυτή μεταξύ των νεκρών και των ζωντανών, και αποτελεί μια "εσωτερική διαλεκτική της θυσίας". Ο θάνατος και οι νεκροί κουβαλούν μαζί τους αυτό που ο George Bataille στη "Θεωρία της Θρησκείας" αποκαλεί "την αλήθεια της κοινωνίας", παράγοντας μια αφόρητη ετερονομία. Έτσι,

Η θυσία του θύματος αποτελούσε μέρος μιας ταφικής τελετής αφιερωμένης στους νεκρούς συγγενείς, κι αντί να είναι το αποτέλεσμα της εκδίκησης συνέθετε την αιτία της .. . Η θυσία δεν προκαλούταν από τις πράξεις των εχθρών, αλλά από την αναγκαιότητα του πνεύματος των συγγενών που αυτοί είχαν σκοτώσει . . . Η κεντρική ιδέα της εκδίκησης

ανάμεσα στους Τουπινάμπα μεταφράζεται ουσιαστικά ως εξής: η πρόθεση να βοηθήσεις τα πνεύματα των συγγενών που σκοτώθηκαν κάτω από συνθήκες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την τιμή τους ως πρόσωπο, ή η ικανοποίηση της αναγκαιότητας για μια θυσιαστική σχέση με το πνεύμα ενός πρόσφατου ή μυθικού προγόνου.

Έτσι ερμηνεύει ο Φλορεστάν την εκδίκηση. Μέσω μια θεωρίας εξιλαστήριου θύματος, όπου το τελευταίο ενσαρκώνει όσο και εξευμενίζει τον νεκρό πρόγονο, ο οποίος και αποτελεί τον πραγματικό εχθρό, αυτόν που επιβάλλει στους ζωντανούς την αναγκαιότητα της εκδίκησης, κρατώντας τους σε μια διαρκή κατάσταση ανησυχίας: "Ο φόβος της εκδίκησης των πνευμάτων των νεκρών, που ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον φόβο για την επικείμενη εκδίκηση των εχθρών, προσέδιδε στην εκδίκηση τον χαρακτήρα μιας κρίσιμης υποχρέωσης". Μιας και κα-

νέα εθνογραφικό στοιχείο δεν υποστηρίζει μια τέτοια απειλή, ο Φλορεστάν καταφεύγει στη θεωρία, προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό το απαραίτητο στοιχείο-φινίρισμα γύρω από τη θυσία για τους προγόνους.

Υποστηρίζει λοιπόν πως η ανθρωποθυσία είναι "το άλφα και το ωμέγα του πολέμου", ένα σύστημα δεύτερης ταφής παρόμοιο με το Μαλαισιανό κυνήγι κεφαλών που κλείνει τις περιόδους θρήνων και εξευμενίζει την ψυχή των νεκρών. Όντας μια συλλογική πράξη κοινωνίας, αποτελεί πράξη βαθιάς θρησκευτικότητας, αφού ο θάνατος του εχθρού δεν είναι παρά μια θυσία ενός θύματος - μια μεταφορά ενεργειών, μια ανασύσταση των ζωτικών ουσιών - μια θυσία προς τον νεκρό συγγενή. Το μοντέλο που προτείνει ο Φλορεστάν είναι ένα είδος προγονολατρείας με επίκεντρο την ανθρωποφαγία. Ο πόλεμος, ως θρησκευτικό εργαλείο, αναζητά να αποκαταστήσει στο επίπεδο του κοινωνικού ότι έκλεψε ο θάνατος. Πρό-

κειται λοιπόν, για ακόμα μια φορά, για ένα μηχανισμό καταστολής του χρόνου: αυτό που τρώγεται είναι το Γίγνεσθαι, αποκαλυπτόμενο ως θάνατος, δηλαδή ως Εχθρός.

Όμως, σε ποιο βαθμό το πολεμικό σύστημα των Τουπινάμπα συμπίπτει πράγματι με τη θεωρία του Μως περί θυσίας; Ο Φλορεστάν δεν το αναφωτιέται ποτέ. Αντιθέτως μεταχειρίζεται το εθνογραφικό υλικό σαν ένα σωρό από ακατέργαστους πολύτιμους λίθους, τους οποίους θρυμματίζει και κόβει προκειμένου να τους ταιριάξει στην κοσμηματοθήκη της λειτουργιστικής θεωρίας όπου θα μπορούν να λάμπουν ως παραδείγματα: μέσω του σαμάνου τα πνεύματα ζητούν θύματα και προκαλούν τον πόλεμο, ενώ οι εκτελεστές, αναγκάζουν τους αιχμαλώτους να περάσουν στον χώρο του Θείου, των προγόνων. Ο σαμάνος καλεί τους νεκρούς, και ο εκτελεστής τους στέλνει θυσιασμένους εχθρούς. Voila!



Πως προκύπτουν αυτά τα συμπεράσματα;

Η κρίσιμη εθνογραφική πηγή του Φλορεστάν είναι ο φραγκισκανός μοναχός Andre Thevet (1575 - Le Bresil et les Bresiliens; Les Francais en Amerique pendant la Deuxieme moitie du XVle. Siecle) ο οποίος αναφέρει πως προτού μπει στο χωριό, κάθε αιχμάλωτός πρέπει να ανανέψει τον τάφο του προγόνου στην τιμή του οποίου θα εκτελεστεί. Μετά από αυτό, τα προσωπικά αντικείμενα του προγόνου μεταφέρονται σε αυτόν, εκτός από τα όπλα του τα οποία υποχρεούται να πλύνει και να τα παραδώσει στους εν ζωή συγγενείς του. Ο μοναχός συνέκρινε αυτές τις διαδικασίες με τη ανθρωποθυσία, αναφέροντας πως συχνά ο αιχμάλωτος δεχόταν, μέχρι την εκτέλεσή του από έναν αδελφό του προγόνου, τις υπηρεσίες μιας χήρας πολέμου.

Βασισμένος σε αυτό το κείμενο, ο Φλορεστάν αρχίζει να γνέθει την ιστορία του θέτοντας ξανά και ξανά το αναλυτικό του βάρος στο λάθος αντικείμενο. Διότι η εκδίκηση ανάμεσα στους Τουπινάμπα δεν υπήρχε ποτέ ένα δικαϊκό σύστημα αποκατάστασης, μια βεντέτα, μα αντιθέτως ένας πόλεμος, μια οντολογική θήρευση. Αυτό που ήταν σημαντικό δεν ήταν το πρόσωπο για το οποίο παρνόταν η εκδίκηση, μα το πρόσωπο το οποίο έπρεπε να εκδικηθεί. Η εκδίκηση ως πεπρωμένο είναι δεδομένη από τη γέννα του καθενός, και δεν εξαρτάται από την απαίτηση κάποιου νεκρού. Είναι μια ποιότητα της ζωής, και όχι μια υποχρέωση του θανάτου. Δεν είναι λοιπόν αποτέλεσμα, μα γενική αιτία του πολέμου, μιας κι αποτελεί τον μόνο τρόπο για έναν Τουπινάμπα να συλλέξει ονόματα: "Από όλες τις τιμές και τις χαρές αυτής της ζωής, καμιά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο η συλλογή ονομάτων από τα κεφάλια των Εχθρών". Η εκδίκηση και η επιθυμία για συλλογή ονομάτων, μια διαδικασία απαραίτητη για το γίγνομαι-άνδρας, ήταν αδια-

χώριστες. Και ενώ το κοινωνικό status του θύματος δεν είχε σημασία, "για να σκοτώσουν ένα πεντάχρονο πάνε αρματωμένοι σαν σε κυνήγι γιγάντων", όταν ένας αιχμάλωτος αρρώσταινε, το χωριό βυθιζόταν σε ανησυχία και μια βιαστική απόφαση παιρνόταν: "γρήγορα να τον φάμε πριν πεθάνει". Κι αυτό διότι χωρίς τους Εχθρούς δεν θα υπήρχαν ούτε περήφανες απαγγελίες ονομάτων, ούτε περίτεχνα χαρακωμένα σώματα, ούτε στόματα στολισμένα με λίθους, ούτε μεταθανάτια ζωή. Χωρίς νεκρούς Εχθρούς δεν θα υπήρχε στην ουσία κανένας ζωντανός.

Η κοινωνία των Τουπινάμπα περιλαμβάνει τους Εχθρούς της. Θεσπίζεται μέσω της σχέσης της με το Άλλο, μέσω ενός καθεστώτος γενικής ετερονομίας. Η διαλεκτική της ανθρωποφαγίας είναι "εξωτερική" αφού αποτελεί μια κοινωνική μορφή που περιλαμβάνει το εξωτερικό της ή πραγματώνεται μέσω αυτού. Οι νεκροί ξένοι και ο θάνατος στα χέρια των ξένων αποτελούν αδιαχώριστες ενότητες της κοινωνικής αναπαραγωγής.

Η διαδογική ανδριωποφαγία

Όμως γιατί οι Τουπινάμπα έτρωγαν τους Εχθρούς τους;

Ανάμεσα στις αναρίθμητες υποθέσεις γύρω από τις αιτίες του κανιβαλισμού των Τουπινάμπα, αυτή που απορρίπτει ο Φλορεστάν, η ενσωμάτωση των ποιοτήτων του Εχθρού, μοιάζει πράγματι μια πολύ εύκολη, αλλά όχι και εντελώς άτοπη λύση. Η Helen Clastres (1972 - Les Beaux-Frères Ennemis: A Propos du Cannibalisme Tupinamba) αναφέρει πως οι νέοι απαγορεύοταν να τρώνε σάρκες αργών ζώων (π.χ. των βραδύποδων), ενώ αντίθετα οι σαμάνοι παροτρύνονταν να καταναλώνουν οδικά πτηνά και νερό από καταρράκτες, αφού "οι Τουπινάμπα πιστεύουν πως η φύση και η κατάσταση αυτού που

τρως περνάει μέσα σου". Αυτή η διατροφική αναλογία θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα. Η κατανάλωση, κανιβαλιστική ή μη, αποτελεί τόσο ενσωμάτωση του θηράματος από τον θηρευτή, όσο και καθορισμό του θηρευτή από το θήραμα. Αυτό που τρώγεται γίνεται μέρος εκείνου που τρώει, μα, όπως λένε οι Κινέζοι, και επαναλαμβάνουν οι χρυτοφάγοι, αυτός που τρώει γίνεται εν μέρη η τροφή του. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι ποιότητες του Εχθρού που καθορίζουν αυτόν που τον τρώει;

Παρόλο που το ιδανικό θύμα κανιβαλισμού είναι ο ενήλικας άνδρας, οι Τουπινάμπα σκότωναν και έτρωγαν οποιονδήποτε έπεφτε στα χέρια τους. Το μόνο λοιπόν κοινό που είχαν όλα τα θύματα ήταν η ποιότητά τους ως Εχθροί. Αν λοιπόν αυτό που τρώγοταν ήταν αυτή η κατάσταση, τότε η ποιότητα που ενσωματώνεται από τον θύτη είναι όχι η ουσία, μα η θέση του Εχθρού: η φύση αυτού που τρώγεται είναι μια αφαίρεση, διότι δεν αποτελεί άλλο από μια σχέση. Ο κανίβαλος με τη διατροφική του τελετουργία ενσωμάτωνε την Εχθρότητα, και άρα γινόταν...Εχθρός. Αντί λοιπόν η κοινωνία των κανιβαλών να απολαμβάνει μια κάποια μαγική ανωτερότητα από την διάλυση της ταυτότητας του Εχθρού μέσα στο στομάχι της, ταυτίζοταν η ίδια με το κατ' εξοχήν αντίθετο, με το διαμετρικό Άλλο.

Ενάντια στον θάνατο οι Τουπινάμπα επιλέγανε την καλύτερη άμυνα, την επίθεση, μετέτρεψαν την πολεμική εκδίκηση σε μια μέθοδο κοινωνικής θέσμισης. Κι αυτό διότι η εκδίκηση δεν ήταν απαραίτητη επειδή πεθαίνουν οι άνθρωποι, ή προκειμένου να σωθούν από το κύλισμα του χρόνου. Αντίθετα, ο θάνατος οριζόταν ως απαραίτητος έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει η εκδίκηση - και έτσι ώστε να μπορεί κανείς να πεθάνει στα χέρια του Εχθρού. Γιατί αυτός ήταν ο καλός θάνατος, όπως θα λέγανε οι αρχαίοι

κλασσικοί: το στομάχι του Εχθρού ήταν και το κρεβάτι της τιμής, ο ζωγόνος θάνατος που επέτρεπε την εκδίκηση και την παραγωγή προσώπων, ονομάτων και τιμών. Η ετερονομία μετατρέποταν σε συνθήκη της αυτονομίας, διότι τι είναι η εκδίκηση, αν όχι ένας τρόπος να αναγνωρίσει κανείς πως η "κοινωνική αλήθεια" βρίσκεται στα χέρια των Άλλων; Η εκδίκηση δεν αποτελούσε θρησκευτική συνέπεια, αλλά τη συνθήκη της πιθανότητας, και τον τελικό σκοπό της κοινωνίας.

'Ετσι οι νεκροί ήταν τα εργαλεία και όχι τα υποκείμενα της θρησκείας των Τουπινάμπα. Ήταν ο σύνδεσμος με τους Εχθρούς, και όχι το αντίστροφο. Ο Εχθρός δεν ήταν το μέσο μα α σκοπός, το Άλλο αποτελούσε πεπρωμένο. 'Οταν πέθαινε ένας Τουπινάμπα, οι δικοί του τον πλένανε και τον βάφανε, όπως έβαφαν τους αιχμάλωτους Εχθρούς. Του αποδίδανε τη θέση του Εχθρού, μιας και κάθε Τουπινάμπα έπρεπε να πεθάνει σαν Εχθρός, στα χέρια ενός εχθρικού χωριού, στολισμένος για ένα δημόσιο, σωστό, όμορφο θάνατο. Οι Εχθροί αποτελούν τους νεκροθάφτες της κοινωνίας των Τουπινάμπα, και τα στομάχια τούς τους πιο ασφαλείς τάφους. Αν όμως αποτελεί τιμή για κάποιον να πεθάνει στα χέρια του Εχθρού, το ίδιο γεγονός αποτελεί προσβολή για την κοινότητά του. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελούσε τιμή να είσαι αιτία προσβολής προς την κοινότητά σου, κι αυτό διότι η προσβολή της έδινε μια ευκαιρία ανταπόδοσης. Το να φαγωθείς ήταν καλύτερο από το να σαπίσεις στη γη, αλλά κανείς δεν σε έτρωγε από ευλάβεια ή από λύπηση, μα για εκδίκηση. Η τιμή προερχόταν από την δυνατότητα σου να αποτελείς το κίνητρο της εκδίκησης, συμβάλλοντας στην ανανέωση της κοινωνικότητας της συλλογικότητάς σου.

Η θυσία του αιχμαλώτου λειτουργούσε σε δύο θεμελιακά διαχωρισμένα επίπεδα, το λογικό

και το φαγικό. Η κανιβαλική ανθρωπολογία γινόταν δυνατή μέσω μιας διαλογικής ανθρωποφαγίας, μιας ανελέητης λεκτικής μάχης μεταξύ των πρωταγωνιστών του τελετουργικού δράματος της εκτέλεσης, του θύματος και του θύτη. Ο διάλογος αυτός ήταν ένα κορυφαίο σημείο της τελετής.

Ήταν ακόμα αυτό που χάρισε στους Τουπινάμπα την προσοχή της Ευρώπης μέσω της περιγραφής του Montaigne ο οποίος τον παρουσίασε σαν τη κυριότερη πλευρά του κανιβαλισμού, και ως ένα είδος εγελιανής πάλης για αμοιβαία αναγνώριση. Ο διάλογος άρχιζε με έναν λεκτικό καταιγισμό από το δολοφόνο:

- Δεν είσαι από τη φυλή των Εχθρών μας; Δεν έχεις σκοτώσει και δεν έχεις φάει τους συγγενείς και τους φίλους μας;

- Ναι, είμαι πολύ δυνατός και έχω σφάξει και φάει πολλούς. Ποτέ δεν δίστασα, με θάρρος πάντα επιτέθηκα και άρπαξα τους δικού σου και τους έφαγα ξανά και ξανά.

- Γι' αυτό τώρα θα σε σκοτώσω, θα σε ψήσουμε πάνω στη θράκα και θα σε φάμε.

- Πολύ καλά, οι συγγενείς μου θα με εκδικηθούνε και θα σας φάνε με τη σειρά τους.

Ο διάλογος μοιάζει να εναλλάσσει τη θέση του πρωταγωνιστή, το θύμα μοιάζει να είναι αυτό που σφάξει τον δολοφόνο. Η λεκτική μονομαχία εκφράζει μέσα σε λίγες φράσεις τον χρονικό κύκλο της εκδίκησης, τον συμπιέζει μέσα σε ένα απόλυτο παρόν: στο παρελθόν το θύμα ήταν δολοφόνος, και στο μέλλον ο δολοφόνος θα είναι θύμα, η θυσία συνδέει τους παρελθοντικούς θανάτους με τους μελλοντικούς, δίνοντας έτσι νόημα στον χρόνο.

Για τους Τουπινάμπα το παρόν είναι ο χρόνος της δικαίωσης, δηλαδή της εκδίκησης. Είναι η ίδια η κατάφαση στον χρόνο. Η μονομαχία του δολοφόνου και του θύματος σχετίζει τα δύο

πρόσωπα και τις δύο φάσεις της φιγούρας του πολεμιστή που αντανακλούν και αντηχούν η μια την άλλη, κάνοντας εφικτή τη σχέση μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Μόνο αυτός που πρόκειται να σκοτώσει κι αυτός που πρόκειται να πεθάνει βρίσκεται ουσιαστικά στο παρόν, δηλαδή ζει. Αυτός ο διάλογος είναι μια υπερβατική σύνθεση του χρόνου. Η δεδομένη κατηγορία της εκδίκησης χρειάζεται αυτό τον διπλό σχηματισμό, λεκτικό και κανιβαλικό, για να δημιουργήσει την διάσταση του χρόνου. Πριν φας είναι πρέπον να συνομιλήσεις, και οι δύο αυτές πράξεις εξηγούν την χρονικότητα, η οποία προκύπτει από τη σχέση με τον Εχθρό. Μακράν από το να αποτελεί ένα μηχανισμό ανάκτησης μιας χαμένης ολότητας, μιας άρνησης του γίγνομαι, η κανιβαλική συναρμογή μέσω της αγωνιστικής ανταλλαγής των φράσεων, ιδρύει τον χρόνο: η τελετή αποτελεί το μεγάλο Παρόν.

Οι Τουπινάμπα ασκούσαν μεγάλη προσοχή ώστε η οντότητα που θα φαγωθεί να είναι ανθρώπινη, ένα ον από λέξεις, υποσχέσεις και μηνύμες. Αναρίθμητες λεπτομέρειες της τελετής με αποκορύφωμα τον διάλογο πιστοποιούν αυτή την προσπάθεια να θεσπιστεί το θύμα ως ένα πέρα για πέρα ανθρώπινο και κοινωνικό ον. Κάνοντας μια προσεκτική ανάλυση των γραπτών του Montaigne, o Lestrigant (1982 - Le Cannibalisme des 'Cannibales'; Montaigne et la Tradition) παρατηρεί πως ο γάλλος φιλόσοφος προσφέρει μια ιδεαλιστική, μη-φαγική μορφή του κανιβαλισμού των Τουπινάμπα. Κι έχει δίκιο όταν γράφει πως για τον Montaigne "η σάρκα του αιχμαλώτου που πρόκειται να φαγωθεί δεν είναι καθόλου μια τροφή αλλά ένα σημείο. Η κανιβαλική πράξη αναπαριστά μια ακραία εκδίκηση. Αυτό αποτελεί μια προσπάθεια να εντοπιστεί στις κανιβαλικές πρακτικές η μονιμότητα ενός λόγου. Χωρίς να ασχοληθεί

με την σφαγή, ο Montaigne ασχολείται με την ανταλλαγή των προσβολών, καταλήγοντας να ξεχνάει πως το στόμα του κανίβαλου είναι εξοπλισμένος με δόντια. Για τον Montaigne, ο κανίβαλος αντί να καταβροχθίζει απλά μιλάει". Όμως ο Lestrigant ξεχνάει πως για τους Τουπινάμπτα ο δολοφόνος ήταν ο μόνος που δεν επιτρεπόταν να φάει τη σάρκα του εχθρού. Ο λόγος, ως μια αναπαράσταση της εκδίκησης, μεταμόρφων τη σάρκα σε σημείο, μα ο διαλογικός μάγειρας δεν θα το δοκίμαζε ποτέ.

Μεταξύ αιχμάλωτου και δολοφόνου θεσπίζοταν μια σχέση ανάλογη αυτής μεταξύ του αιχμαλώτου και των νεκρών. Τελούταν μια ολόκληρη σειρά κανιβαλικών χειρονομιών που ένωναν τους δυο ἄνδρες με τη βοήθεια εινός ροπάλου, εινός εργαλείου του θανάτου που στολιζόταν σαν τον αιχμάλωτο από τις γυναίκες. Πριν το μοιραίο χτύπημα επιτρεπόταν στο θύμα να αποφύγει και να ανταποδώσει τις επιθέσεις. Αυτή η προσομοίωση φυσικής αντιπαράθεσης έμοιαζε να θέλει να επιβεβαιώσει την ισότητα των ανταγωνιστών. Μετά τη σφαγή, ο δολοφόνος απομονωνόταν στο σπίτι του, δεν έτρωγε τον αιχμάλωτο, καθόταν φορώντας γύρω από τον καρπό του τα χείλη του θύματος του, αναστρέφοντας την κανιβαλική σχέση. Ενώ νήστευε για μέρες στην αιώρα του, με μια λινή κλωστή γύρω από το στήθος του σαν πτώμα, τα αγαθά του χρησιμοποιούταν από όλους, ενώ αντίθετα το θύμα μπορούσε να χρησιμοποιεί τα αγαθά όλων κατά την αιχμαλωσία του. Μέσω αυτής της απομόνωσης, ο δολοφόνος θυσιαζόταν έτσι ώστε να μην σαπίσει το αίμα του θύματός του στο στομάχι του. Η απομόνωση του αποτελούσε ένα είδος πένθους, και το φαγοπότι που την έληγε ήταν όμιο με τα τσιμπούσια προς τιμή των νεκρών. Έτσι, ο δολοφόνος επανερχόταν με ένα νέο όνομα, μεταστοιχειωμένος, σαν το θύμα του για το οποίο έχει τόσο καιρό πενθήσει. ☺

Το Αντι-κοινωνικό ευρβόδαιο

Μένει να ερευνήσουμε την κλασική ταύτιση του αιχμάλωτου πολέμου με τον εξ αγχιστείας αδερφό. Η Helene Clastres υπογραμμίζει την σημειολογική και αντικειμενική σχέση μεταξύ των Εχθρών και των εξ αγχιστείας αδερφών, που κι οι δυο ονομάζονται τοναγα (Εχθρός, εξ αγχιστείας αδερφός, κάτι αντίθετο με εμένα, κάτι αντικριστά σε εμένα). Ο στόχος του πολέμου των Τουπινάμπτα, υποστηρίζει, ήταν το εντελώς αντίθετο από αυτό που συνήθως θεωρείται χαρακτηριστικό των "πρωτόγονων" ανθρώπων, δηλαδή η αιχμαλωσία των γυναικών. Αντί να προσπαθούν να αποκτήσουν γυναίκες χωρίς το βάρος των σχέσεων εξ αγχιστείας (πεθερικά), οι Τουπινάμπτα κυνηγούσαν εξ αγχιστείας αδερφούς-Εχθρούς στους οποίους προσέφεραν γυναίκες πριν τους σκοτώσουν. Αναρωτιέται λοιπόν η Clastres αν αυτό δεν αποτελεί έναν μυστηριώδη τρόπο για την έκφραση του ίδιου πράγματος. Ο Εχθρός αποτελούσε έναν sui generis εξ αγχιστείας συγγενή,

ένα πεθερικό. Αντί να προσφέρει προίκα, όπως άρμοζε στους νέους που ζητούσαν γυναίκα, έπαιρνε μια γυναίκα την οποία δεν είχε ζητήσει. Αντί να συμμετέχει υποχρεωτικά σε εκστρατείες πολέμου υπό την αρχηγία του πεθερού του, ήταν ο ίδιος τα λάφυρα του πολέμου. Αντί να παρέχει φαΐ στην οικογένεια, ήταν ο ίδιος το "μελλοντικό φαΐ". Και, τέλος, αντί να βρίσκεται σε μια σχέση γαμήλιας ανταλλαγής, ο αιχμάλωτος ήταν ο ίδιος το αντικείμενο των ανταλλαγών της "οικογένειας" του: μια από τις υποχρεώσεις του νεόνυμφου. Ήταν να προσφέρει στους εξ αγχιστείας αδερφούς του Εχθρούς, έτσι ώστε να μπορούν να εκδικηθούν τους πατέρες τους.

Αν είναι έτσι, ο πόλεμος για την αιχμαλωσία ενός "εξ αγχιστείας αδερφού" για καταβρόχθιση, θα αποτελούσε μετάφραση της επιθυμίας για έναν ιδανικό κόσμο, έναν κόσμο χωρίς σχέσεις εξ αγχιστείας (affinite), δηλαδή χωρίς εξάρτηση. Έτσι οι Τουπινάμπτα δεν εκδικούνται τους Εχθρούς τους, αλλά τα πεθερικά τους, η μάλλον τη σχέση εξ αγχιστείας. Η δημιουργία μιας τελε-



τουργικής προσομοίωσης της σχέσης εξ αγχιστείας, επιτέλεσε μια τελετουργική άρνηση της συμμαχίας, μια τελετή της εξέγερσης εμπνευσμένη από τον δαιμόνα της αιμομιξίας. Ως άρνηση της συμμαχίας, το σύστημα της κανιβαλικής εκδίκησης αποτελούσε μια τελετή που ένωνε όλους του Τουπινάμπα ως Εχθρούς του εαυτού τους.

Μια πλευρά του κανιβαλισμού των Τουπινάμπα που δεν πρέπει να αμελήσουμε (αν και έχει διογκωθεί από τους χρονικογράφους και είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξηγητικά) είναι η αγριότητά του. Το όργιο του αίματος, αγαπημένο των μικρών παιδιών. Η διαβόητη λαιμαργία των γριών. Η χρήση της ανθρώπινης σάρκας ως παρηγοριά στους άρρωστους και τους καταπονημένους. Οι εκρήξεις οργής, το μίσος για τον Εχθρό, η βάναυση ατμόσφαιρα. Η θυσία του Εχθρού περιλαμβάνει αυτό που ο Φλορεστάν ονομάζει το "ζωικό πεδίο" του πολέμου των Τουπινάμπα, το οποίο μετά το απορρίπτει ως άχρηστο για την εξήγηση του φαινομένου. Και είναι άχρηστο, αν η ίδια αυτή ληφθεί κυριολεκτικά, αφού ο πόλεμος δεν ήταν κυνήγι και η ανθρωποφαγία δεν ήταν φαγική αλλά τελετουργική. Μια παρολ' αυτά φαγική τελετουργία που περιλαμβανει μια "συμβολική" ζωοποίηση. Η Clastres θεωρεί πως ο ουσιαστικός κανόνας της ανθρωποφαγίας των Τουπινάμπα ήταν η καθολική συμμετοχή σε αυτόν. Μόνο ο δολοφόνος που αποσυρόταν, νήστευε και τηρούσε απόλυτη σιωπή, ήταν απρόσδεκτος στη γιορτή. Ενώ οι υπόλοιποι κατέληγαν μια σειρά από ημέρες μέθης με την επιτέλεση της μέγιστης συλλογικής αγριότητας, ο δολοφόνος ήταν σπάνιο παράδειγμα μέτρου και αυτοσυγκράτησης, Σαφώς εδώ υπάρχει ένας διαχωρισμός της τελετουργικής εργασίας. Ενώ ο δολοφόνος εισέρχεται σε ένα οριακό πεδίο -έίναι νεκρός και προσωρινά χωρίς όνομα κι αγαθά, γεμάτος με το αίμα του

θύματος που πρέπει να το αποβάλει για να ελαφρύνει το σώμα του - η κοινωνία βρίσκεται εν μέσω της πλέον εκστατικής δραστηριότητας. Άλλα μπορούμε να δούμε τα πράγματα κι αντίστροφα. Ο δολοφόνος είναι αυτός που ενσαρκώνει τη δομή, που ασκεί το αποτέλεσμα του συμβόλου, που υποστηρίζει την αναπαραγωγή της κοινωνίας. Είναι το εργαλείο της θυσίας, σκηνοθετεί την εκδίκηση, καθρεφτίζει τον Εχθρό, και πιθανώς τον νεκρό για τον οποίο παίρνεται η εκδίκηση. Φέρει τις κεντρικές αξίες της συλλογικότητάς του: τον πολεμιστή και το πρόσωπο. Μόνο κάποιος που είχε υπάρξει δολοφόνος μπορούσε να παντρευτεί και να κάνει παιδιά, αφού για τους Τουπινάμπα οι πολεμικές λειτουργίες του άνδρα εξισώνονται με τις αναπαραγωγικές λειτουργίες των γυναικών (οι τελετές της πρώτης εμμηνόρυστης ήταν παρόμοιες με αυτές του πρώτου φόνου, αφού τα κορίτσια όπως και οι νέοι χύνανε αίμα απαραίτητο για την κοινωνική αναπαραγωγή). Εντωμεταξύ η συλλογικότητα, ξαλαφρωμένη από το βάρος της αναπαράστασης αποτελεί το αντίθετο της κοινωνίας, καταστρέφει και τρώει ανθρώπινες σάρκες. Ενώ ο δολοφόνος πνευματίζεται σπίτι του, διασκεδάζοντας ένα περίεργο εμπόριο της ψυχής με το θύμα του, έχω η κοινωνία ζωοποιεί τον εαυτό της, γίνεται τζάγκουαρ-θηρευτής. Ενώ μόλις λίγες ώρες πριν η εκδίκηση απαιτούσε μια πολύπλοκη ανταλλαγή λέξεων μεταξύ θύματος και δολοφόνου, των οπίων τα στόματα έπλεκαν έναν διάλογο που παρήγαγε τον κοινωνικό χρόνο, τώρα η εκδίκηση βρίσκεται στα στόματα που τρώνε. Ο δολοφόνος αναπαριστά, ενώ οι υπόλοιποι κυνηγάνε το πραγματικό. Μα προκειμένου να μπορούν να φύγουν σε αυτή τη θηρευτική τους αναζήτηση, κάποιος πρέπει να μείνει πίσω. Ο κανιβαλισμός είναι εφικτός ακριβώς διότι κάποιος δεν τρώει. Η συλλογική διάρρηξη προϋποθέτει πως

κάποιος θα φροντίσει το σύμβολο. Ήσυχος και μοναχικός, ο δολοφόνος είναι αυτός που αργότερα θα τραγουδήσει και θα προφέρει το όνομά του. Όντας τελετουργικά νεκρός, είναι ο μόνος που είναι πραγματικά άνθρωπος κατά την διάρκεια της κανιβαλικής γιορτής, είναι ο φύλακας του συμβολικού.

Αυτό δεν σημαίνει όμως πως η τελετουργική ανθρωποφαγία των Τουπινάμπα αποτελεί αποκατάσταση μιας χαμένης μυστικιστικής ή ηθικής ουσίας της κοινότητας, ούτε καν μια φαντασιακή ενσωμάτωση των δυνάμεων του Εχθρού. Αποτελεί αντίθετα ένα γίγνομαι-Εχθρός, ένα γίγνομαι-ζώο. Αυτό που ενσωματώνεται είναι η οντολογική θέση του Εχθρού. Αν ο πόλεμος αποτελεί μια εκδίκηση ενάντια στη σχέση εξ αγχιστείας, η ανθρωποφαγία είναι η ενσάρκωση της Εχθρότητας, μια μεταμόρφωση του εαυτού σε Εχθρό. Ο άξονας του συστήματος είναι η αντίθεση μεταξύ του δολοφόνου και της κανιβαλικής κοινότητας. Ο δολοφόνος εισέρχεται μαζί με το θύμα σε ένα δωμάτιο με καθρέφτες όπου ενορχηστρώνουν το θανάσιμο μπαλέτο του υποκειμένου, παράγοντας τα χαρακτηριστικά του εαυτού. Παράλληλα η κοινότητα ενσαρκώνει και ενσωματώνει τον Εχθρό ως θέση. Η οριακότητα του δολοφόνου και ο θάνατος του θύματος, τους απομακρύνουν από την κοινωνία και τους τοποθετούν στην μεριά του υπερφυσικού, την ίδια στιγμή που η αγριότητα της κοινότητας την τοποθετεί στη μεριά της φύσης. Η τελετή δημιουργεί μια διπλή απόσταση από τον πολιτισμό, γι' αυτό και δεν αποτελεί μια αποκατάσταση της συλλογικής αρμονίας, αλλά μια φιλοσοφική πραγματώση, μια ανθρωπολογία. Ο κανιβαλισμός είναι μια ζωική κριτική του κοινωνικού.



Kimo2

Κατά λάθος, κατάπια τα λάθη, απότομα
Τελικά επίτηδες, τα κατάφερα βαρετά

Με λάθη

Από φηλά

Καταπίναμε τη βροχή,
Ασταμάτητα, ώρες και γελάγαμε
Παραλύοντας με παραμιλητά,

Από μπροστά

η πόλη με νέων, κατά λάθος υπερφωτισμένη
μαύρα υγρή από υγρασία, με σκαμπανεβάσματα,
σε τοπίο μαύρο αιχμηρό
από ομίχλη, από βροχή
-λά, λαχάνιασα από τα γέλια
-μα, Κάπου συνεχίζω να πονάω
Ξημέρωσε, αφού

Τα καυσαέρια ρούφηξαν την ομίχλη, νομίζω πως άρχισα να στεγνώνω,
με θόρυβο άρχισα να νυστάζω

Κατηφορίζοντας

Από κάτω, ένα παζάρι στον πεζόδρομο και είναι Κυριακή
Και δίπλα οι διάφοροι, με τα διάφορα

Αδιάφορα, κατηφορίζοντας

-Μα επιτέλους θέλω να στεγνώσω

Παραμείναμε δειλά σιωπηλοί, σιγά σιγά

Flesh 19
Machine

Kimo4

Κόκκινη κλωστή γερμένη

και

Ένας λόξυγκας/Ένας οργασμός,

Παρόμοιο τρέμουλο δηλαδή και ξαφνικό, "η γιαγιά μου έλεγε χράτα τα ρουθούνια σου και μην
αναπνέεις για 10 seconds",
και παύση μετά

Ένας λόξυγκας/ Ας γελάσω,

(αδυνατώ να συγκεντρωθώ, από τώρα για μετά)

There's a starmen waiting, at the sky και λίγος καπνός

(Ένα χρεβάτι με σκεπάσματα ανακατωμένα, θα μπορούσε να σου δώσει την εντύπωση μιας
περασμένης σεξουαλικής πράξης)

Η γιαγιά μου έλεγε «λοξός είν' ο γιαλός ή λοξά αρμενιξό' με»

Ένας λόξυγκας λοξός και ένας δρόμος μακρύς

Έφαγε κλωσ-τσιές και δεν ανέμισε,

αποκοιμήθηκε απομακρυσμένη





Kim06

Πέρα από τη μέρα, και πέρασε κανονικά

Από εμένα

Εσύ, κοιμάσαι

Όρα πολύ και λείπεις,

Πολύ ώρα λείπεις και είπα να'ρθω να ακούσω ανάσα, δική σου
Γιατί φοβήθηκα, η ηλίθια ότι σταμάτησε,

Γιατί την άνοιξα; την γαμημένη, την γαμημένη την πόρτα

Άνοιξα τη γαμημένη την πόρτα,

Και είδα, και λυπήθηκα

Λυπάμαι που δικά σου πράγματα, πια δικά σου δεν είναι

Όταν στο σπίτι που έμενες δεν μένεις

Και γώ λυπάμαι, που σε γωνίες, παλιά, τώρα ξένες ανάσες από τις ζωές μας

Και εσύ δε μένεις

Τότε που παράξενα δικό σου τίποτα και εσύ παραμένεις, γιατί ωραία είναι όλοι μαζί και φασαρία
δικών μας και φωνές

Τότε λυπάμαι, που δεν μπορείς να μείνεις, παράξενα φεύγεις

Την άνοιξα την πόρτα και άκουσα την ανάσα

Ας υπάρχει η ανάσα, καλά

furdirdeinenikosjedenfallsmeine

Kim07

Σαν παιδί, παιδί τσαλαβουτάς

σε νησίδες αστικών λεωφόρων και χώνεις

τα δάχτυλα στη λάσπη ξερή των νησίδων, θα μπορούσε να μυρίζει νυχτολούλουδο σε δειλινό το
νύχι σου, και περιμένεις

μυρίζει σκατά

αφού αλλάξει το φανάρι, περιμένεις να ξεριζωθείς,

να ξεφορτωθείς

ξεψυσάς τη σκόνη και καθάρισες, καθάρισες,

άλλη μια τζούρα,

τσιμέντο απέναντι και σε αρπάζει

μετά από καιρό αρχίσαμε να παίζουμε ξανά, δηλαδή χοροπηδώντας και γελώντας με καθυστέρηση
ανεμελιάς, εξάσκηση και προσαρμογή, βαρέθηκα και θέλω να νιώσω



(W. Leeva, Αθήνα 2007)

Αναδάσωση, καροβικοί κοίνη και εξηρέωση



[Η ευνέντευξη αυτή είχε ως έναυερα την ειείγνηση του Suckerpunch στο τρίμερο που οργανώθηκε από την Ανοικτή Συνέλευση του Λόφου του

Στρέψη τον περασμένο Οκτώβριο στο ΕΜΠ μετα τις πρόσεφατες πυρκαγιές.

Φυσικά, οι απόφεις που παρατίθενται εδώ εκφράζουν αποκλειστικά το Suckerpunch]

Suckerpunch: Μετά τις πυρκαγιές στην Πάρνηθα ο πρώτος λόγος που βγήκε ήταν "Αναδάσωση Τώρα!". Αμέσως μετά δηλαδή, κι ενώ δεν είχε σβήσει καλά-καλά η πυρκαγιά που το κατάστρεψε, βγήκαν στα μίντια διάφοροι άνθρωποι που έλεγαν πως θα αναδάσωσουν το βουνό. Γενικά στην κοινή συνείδηση των ανθρώπων αυτό που επικρατεί είναι ότι εντάξει αν καταστραφεί ένα βουνό, το αναδασώνουμε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η αναδάσωση είναι το δεύτερο μεγάλο βήμα καταστροφής. Στην Ελλάδα τα παραδείγματα αναδασώσεων δείχνουν πως αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι έχουμε μερικά είδη από φυτώρια τα οποία είναι συνήθως ταχυανεύτη και είναι εύκολο να τα αναπαράγουμε άρα και φτηνά κι αυτά χρησιμοποιούνται κατά

κόρον στη θέση της γηγενούς χλωρίδας.

Flesh Machine: Δώσε μας κανένα παράδειγμα, ποια δέντρα είναι αυτά; Suckerpunch: Μέσα σε αυτά είναι η ακακία, η βρωμοκαρυδιά, το πεύκο, η χαλέπιος πεύκη, ο πλάτανος, ο κέδρος, και από θάμνους, κλασικά, ρίγανες θυμάρια και τέτοια.

Flesh Machine: Γιατί επιλέγονται αυτά τα είδη και ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά;

Suckerpunch: Κατ' αρχήν η ακακία, ο ευκάλυπτος και η βρωμοκαρυδιά είναι εντελώς ένα φυτά για το μεσογειακό οικοσύστημα, είναι φυτά εξωτικά, από αυστραλία, αμερική και κίνα. Τόσο η ακακία όσο κι η βρωμοκαρυδιά θέλουν ελάχιστη φροντίδα, δεν θέλουν πολύ νερό, ενώ δίνουν την αίσθηση ότι έλα μωρέ δέντρα είναι. Ειδικά η ακακία είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα που φαντάζει γηγενής, λες "Α, ακακία!". Ακόμα και το φυτώριο στην Πάρνηθα, το δασικό φυτώριο, μέσα στα είδη που προτείνει και δίνει για την αναδάσωση είναι η ακακία.

Flesh Machine: Η οποία ήταν ένα εξωτικό, καλλωπιστικό φυτό;

Suckerpunch: Ήταν ένα καλλωπι-

στικό που είχε εισαχθεί γύρω στα 1880 στην Ελλάδα, κι έπιασε καλά, μα έχει ριζικό σύστημα δολοφονικό για τα υπόλοιπα φυτά, αναπτύσσεται τρελλά κι αυτό που κάνει είναι να κανονικοποιεί το τοπίο.

Flesh Machine: Δηλαδή;

Suckerpunch: Δηλαδή αν αφίσεις οποιοδήποτε δασικό τοπίο υπάρχει μια ποικιλία από δέντρα, δηλαδή αν μιλάμε για χαμπλά στην Πάρνηθα αυτό που θα έβγαινε θα ήταν βελανιδιές, κουμαριές, κάποια πεύκα. Αν αφρίσεις και κάνεις αναδάσωση με πεύκη όπως έγινε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ή με ακακίες θα επικρατήσει μόνο αυτό.

Flesh Machine: Για ποιο λόγο;

Suckerpunch: Πρώτον, επειδή όταν κάνεις αναδάσωση σε ένα ήδη κατεστραμμένο τόπο, αμέσως μετά τη φωτιά υπάρχουν τα καινούργια βλαστάρια που ετοιμάζονται να πετάξουν. Η αναδάσωση φυσικά δεν γίνεται από ανθρώπους που αγαπάνε το περιβάλλον ή που ζούνε εκεί πέρα. Συνήθως αναλαμβάνει ένα συνεργείο, με κακοπληρωμένους εργάτες. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο δασάρχης Βοιωτίας αν στην αναδάσωση δούνε πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος θα χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά.

Flesh Machine

Flesh Machine: Με τι σκοπό;

Suckerpunch: Για να ανοίξουν λάκκους και να τελειώνει γρήγορα η υπόθεση, κι έτσι με την έκρηξη καταστρέφεται κι ό,τι υπάρχει γύρω. Οπότε εν τέλει αυτό που μένει είναι μονάχα αυτό που βάλανε. Η ακακία ειδικά και η βρωμοκαρυδιά την οποία για κάποιο λόγο την αναπαράγει τρελλά το φυτώριο της Αμυγδαλέζας έχουν ένα ριζικό σύστημα παθογόνο για τα υπόλοιπα, δηλαδή περιέχει δηλητήριο, και για αυτό και η βρωμοκαρυδιά είναι βότανα στην κίνα. Πράγμα που σημαίνει πως αρχικά τουλάχιστον, δεν ξέρω σε ένα βάθος χρόνου, δεν αφήνουν τίποτα άλλο να βγει. Τώρα κάποιος που δεν ξέρει και θα πάει σε μια καφετέρια ή σε ένα καζίνο ή σε μια βιλίτσα που θα ξεπιδήσουν εκεί πέρα, βλέπει πράσινο δεν βλέπει αυτό το καμένο, οπότε λέει "Οραία φάση, υπάρχει πράσινο!". Απ' την άλλη όμως αυτό δεν είναι ένα άγριο πράσινο, είναι κάτι που ελέγχεται πλέον.

Flesh Machine: Τι συνέπεις έχει αυτό;

Suckerpunch: Ότι αν αφήσεις ένα δάσος μόνο του, θα έχεις έλατα 300 χρόνων λέμε, ή βελανιδιές 100-150 χρόνων, κι αυτά τα πράγματα έχουν ένα κόστος πολιτικό για να τα κόψεις. Ενώ οι ακακίες οι βρωμοκαρυδιές κι όλα αυτά που έχεις φυτέψει, τα βγάζεις κιόλας και τα ξαναβάζεις. Αυτή είναι η μία όψη της κανονικοποίησης. Η άλλη και η κυριότερη είναι ότι σε ένα δεύτερο επίπεδο ό,τι κάνουμε στη φύση, τέλος πάντων για μένα αυτό αποτελεί μία

αρχή, το κάνουμε και στον εαυτό μας, οπότε η επιταγή για κανονικοποίηση κι ερημοποίηση του ψυχικού μας κόσμου αναγκαστικά αντικατοπτρίζεται στον φυσικό κόσμο. Πρέπει δηλαδή η φύση να εξορθολογιστεί.

Flesh Machine: Δεν αποτελεί δηλαδή απλά διαδικασία που εξυπηρετεί τα άμεσα οικονομικά συμφέροντα του κεφαλαίου, αλλά και μια βαθύτερη οντολογική αλλοτρίωση.

Suckerpunch: Ναι πιστεύω ότι αποτελεί ένα μια διπτή διαδικασία. Πολλοί από τους δασολόγους που στηρίζουν ακόμα την αναδάσωση δεν νομίζω πως το κάνουν από κάποιο άμεσο οικονομικό όφελος. Κάποιοι προφανώς έχουν, μα οι υπόλοιποι απλά έτσι έχουν μάθει. Ο ιδεολόγημα που διδάσκεται κι αναπαράγεται από τον κυρίαρχο λόγο και είναι πια διάχυτο λέει πως γενικά, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, η φύση δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της.

Flesh Machine: Πως δηλαδή αν δεν υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση θα καταστραφεί;

Suckerpunch: Ακριβώς. Όπως ακριβώς η ανθρώπινη υγεία δεν είναι πλέον δικό μας αγαθό, δηλαδή κοινωνικό αγαθό, αλλά κάτι που από την μια βαραίνει το άτομο ως ευθύνη, αν πάθεις καρκίνο κάπινες πολύ κοκ, κι από την άλλη είναι κάτι το οποίο το εγγύαται το απανταχού παρόν "ευεργετικό" Κράτος. Αντίστοιχα, προέκυψε μέσα στους μήνες που ακολούθησαν την πυρκαϊά η διαδεδομένη άποψη "Κοίτα το έχουν

παρατημένο το δάσος", ή "Δεν έδωσαν λεφτά για να το φροντίσουν γι' αυτό καταστράφηκε". Αντίθετα όλα τα δάση που είναι "παρατημένα" είναι τα πλέον υγειεί δάση που υπάρχουνε.

Flesh Machine: Δηλαδή δεν γίνεται παραδεκτή η ικανότητα του δάσους να αυτο-ρυθμιστεί;

Suckerpunch: Ναι, η ικανότητά του να αναδασθεί από μόνο του μετά από μια πυρκαγιά. Κι αυτό φάνηκε με τις δηλώσεις που έγιναν όταν ξέσπασαν το προηγούμενο καλοκαίρι πυρκαγίες στα δάση της Καλιφορνίας: ο Μπους προτείνει ως λύση να τα αραιώσουν γιατί "έίναι πολύ πυκνά". Αυτό υπονοεί ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δάση μιας και δεν υπήρχε κανένας να τα αραιώσει μέχρι τώρα - θα έπρεπε να είχαν όλα καεί. Όλα αυτά δεν στέκουν βέβαια, είναι εξαιρετικά ηλίθια, αφού όταν αραιώνεις ένα δάσος αναπτύσσονται θερμοκρασίες πολύ μεγαλύτερες στα ξέφωτα, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό...

Flesh Machine: Κι άρα είναι πολύ πιο εύκολο να αναφλεγεί.

Suckerpunch: Ακριβώς. Μα αυτό που υπονοείται εδώ είναι πως η φύση έχει ανάγκη την ανθρώπινη παρέμβαση για να υπάρξει, ότι το δάσος καταστρέφεται λόγω της εγκατάλειψης, πράγμα που προφανώς δεν ισχύει. Στην ελλάδα πού είναι τα πιο υγειή δάση; Στην Ευρυτανία, στην νότιο Πίνδο, σε μέρη "παρατημένα".



Flesh Machine: Κι εκεί όπου υπάρχει αυτό που το Κράτος ονομάζει φροντίδα;

Suckerpunch: Εκεί τα δάση φθίνουν έως και καταστρέφονται πλήρως. Ακόμα και πριν καεί το δάσος της Πάρνηθας, ένα μεγάλο μέρος του ελατόδασους ήταν διαλυμένο. Από την ανθρώπινη όχληση, από τους δρόμους... Υπάρχει δε και η άποψη ότι το δάσος είναι τα δέντρα. Μα το δάσος είναι και δέντρα όχι τα δέντρα! Το μεγαλύτερο μέρος της βιοποικιλότητας είναι σε άλλα είδη βλάστησης. Δεν υφίσταται δάσος μονάχα με δέντρα. Ειδικά ένα δάσος καμένο χρειάζεται όχι δέντρα μα τριφύλλι, βίκο κοκ, και για να δώσουν το απαραίτητο άζωτο στο έδαφος το οποίο ειδάλλως θα χαθεί με τις πρώτες βροχές, μα κυρίως για να συγκρατήσουν το έδαφος. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα δάσος μονό με δέντρα, κι όμως αυτό επιχειρείται όταν φυτεύουν μόνο μιμόζες, πεύκα ή βρωμοκαρπίδιες.

Flesh Machine: Προκειμένου να δώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται μια εικόνα του δάσους.

Suckerpunch: Ακριβώς, είναι μια εικόνα, δεν είναι ένα δάσος - μια εικόνα για να την χαρέσι από μια βιλίτσα... Γι' αυτό στην Ιπποκράτειο Πολιτεία όταν κάπκε το δάσος, η αναδάσωση έγινε με χαλέπιο πεύκη παρόλο που ακόμα και υπεύθυνοι του δασαρχείου της Πάρνηθας που δεν έχουν εκεί δικαιοδοσία είπαν όχι γιατί είναι μέρος για κουμαριά βελανιδιά και τέτοια πράγματα.

Flesh Machine: Γιατί έγινε αυτό;

Suckerpunch: Το έκαναν ως προετοιμασία για καταπάτηση, κι αυτός που καταπατεί δεν θέλει ένα γυμνό τοπίο, θέλει να βλέπει δεντράκια, μα θέλει να είναι δεντράκια που εύκολα τα καθαρίζει με το αλυσσοπρίονο, και ξεμπερδεύει. Άμα καθαρίσεις κουμαριές πχ με αλυσσοπρίονο, την άλλη χρονιά θα είναι πάλι ζούγκλα. Γιατί η κουμαριά πετάει από κάτω. Κι επιπλέον θα έχεις ένα πικνό, άγριο δάσος ενώ το πεύκο είναι κανονικοποιημένο ή μάλλον μπορεί να κανονικοποιηθεί πιο εύκολα. Επίσης σημαντικό στοιχείο του λόγου περί αναδάσωσης είναι η όλη κριτική σχετικά με το πυροπαθές πεύκο. Μετά τις αρχικές προτάσεις για αναδάσωση με βρωμοκαρυδιά έπεσε ένα σχετικό κράξιμο από τους πλέον τίμιους δασολόγους που είπαν "Οχι ρε παιδιά δεν μπορούμε να ξεφυλλιστούμε τόσο πολύ, δεν

μπορούμε να προτείνουμε παράσιτα για αναδάσωση!". Η δευτερολογία ήταν "Κοιτάξτε, το πεύκο είναι πυροπαθές και πρέπει να το αντικαταστήσουμε, και μιας κι έχουμε λειψυδρία δεν βάζουμε κέδρους που αντέχουν πιο πολύ;". Όλα αυτά και πάλι υπονοούν αυτό που είπαμε προηγουμένως. Μα, πώς τότε έχουμε πευκοδάσο αφού τα πεύκα είναι πυροπαθή; Αφού είναι τόσο ευπαθές και κακό για το δάσος πώς και βρίσκεται παντού το καταραμένο; Όχι, λένε αυτοί, να βάλουμε ό,τι αντέχει, κέδρους κυπαρίσσια και ακακίες. Αντέχουν και στο φαινόμενο του θερμοκοπίου, πάλι δάσος είναι, οπότε πού το πρόβλημα; Είναι αντίστοιχο με την ψυχιατρική που σου λέει πως τα ψυχικά σου προβλήματα δεν οφείλονται στη δουλειά σου στην οικογένειά σου και στον τρόπο ζωής σου. Όχι, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται από το απανταχού πάρον Κράτος, αυτό θα σε στείλει στον ψυχίατρο ο οποίος θα σε αναλάβει και θα σε θεραπεύσει, έτσι και σε σχέση με το δάσος κανένας δεν πρέπει να αναρωτηθεί γιατί έχουμε λειψυδρία, τι συμβαίνει και δεν έχουμε νερό. Θεωρείται δεδομένη συνθήκη και δρούμε βάσει αυτής.

Flesh Machine: Συμπτωματολογικά δηλαδή.

Suckerpunch: Ναι πες το κι έτσι. Αυτές οι κυρίαρχες ιδεολογίες εφαρμόστηκαν το περασμένο καλοκαίρι σχετικά με την αναδάσωση, γι' αυτό και μια από τις πιο μάταιες κινητοποιήσεις έσκινησε με το blog "αναδάσωση" το οποίο έγινε αργότερα "οικολόγιο", με γενικό αίτημα το "Αναδάσωση Τώρα!". Τι σημαίνει αυτό; Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 15 μέρες μετά την πυρκαγιά της Πάρνηθας ο Σουφλιάς που είχε πει πως ό,τι ήταν δάσος θα ξαναγίνει δάσος έδειξε πώς ακριβώς εννοεί την αναδάσωση. Έκανε μια απευθείας ανάθεσην κάποιων κονδυλιών 20-40 εκ ευρώ στις κατασκευαστικές, δηλαδή στους μεγαλοεργολάβους, Μπόμπαλας και σια, για την αναδάσωση της Πάρνηθας. Τι σημαίνει αυτό; Όταν η κατασκευαστική είναι αυτή που αναλαμβάνει την αναδάσωση, τότε η αναδάσωση γίνεται αντιληπτή ως κατασκευή. Γι' αυτό και πολλές κατασκευαστικές εταιρίες έχουν δικό τους φυτώριο, φυτώριο φυσικά με 15 είδη που τους βολεύουν ίδιατέρως.

Flesh Machine: Το δάσος γίνεται δηλαδή νοντό σαν οικοδομή!

Suckerpunch: Ναι, το zήτημα είναι η οικοδόμηση του δάσους. Κι ακριβώς για να μειώσουν το κόστος, πάρα πολλές κατασκευαστικές αντί να αγοράζουν από κάποιο φυτώριο έχουν το δικό τους όπου καλλιεργούν τα δικά τους είδη. Έτσι η αναδάσωση δεν τους έρχεται απλά πιο φτηνά, αλλά πρωσθούν αυτή την συγκεκριμένη γκάμα ειδών, κυπαρίσσι, ακακία, βρωμοκαρυδιά, πεύκο, πλατάνι, που είναι πολύ ανθεκτικά στη μόλυνση. Ο άλλος λέει "Α! Πλατάνι! Ωραίο!", αλλά δεν είναι τόσο απλό.

Flesh Machine: Όλη η επιλογή περί του ποιο είδος δέντρου θα είναι αυτό το οποίο θα δομήσει το κανονικοποιημένο δάσος γίνεται δηλαδή βάσει μιας ανάλυσης επικεντρωμένης όχι μόνο στο οικονομικό συμφέρον αλλά στην έννοια του ρίσκου. Τι ρίσκο υπάρχει αυτό το δέντρο να ξεραθεί, να αναφλεγεί, κοκ.

Suckerpunch: Ναι, κύριος παράγοντας δεν είναι το άμεσο οικονομικό όφελος μα η εναντίωση σε οτιδήποτε το άγριο.

Flesh Machine: Ακριβώς, το γεγονός πως ό,τι γίνεται αντιληπτό ως άγριο επενδύεται με ένα φόβο του ρίσκου, του ανεξέλεγκτου, του τυχαίου, αυτού που βρίσκεται και κινείται εκτός του ελέγχου της εξουσίας. Με τον ίδιο τρόπο, ένα σώμα που δεν κανονικοποιείται μέσω της ιατρικής και της ψυχιατρικής θεωρείται με όρους βιοπολιτικής ένα επικίνδυνο σώμα.

Suckerpunch: Ναι, όλα αυτά μπορεί να έχουν μια οικονομική κατάληξη, αλλά άμεσα το ρίσκο του να περπατήσει κανείς μέσα σε ένα δάσος και να του μπουν ίδες περί ελευθερίας ή να περάσει καλά μια δυο τρεις μέρες χωρίς πληρώσει, ει αυτό είναι απαράδεκτο! Να περάσει ένα σαββατοκύριακο χωρίς να δώσει ούτε μια δραχμή! Είναι ανεπίτρεπτο, ενώ στα κανονικοποιημένα δάση μπορείς να δομήσεις με ελάχιστες οικολογικές διαμαρτυρίες τα ξενοδοχειάκια σου, τις καφετέριές σου, κι επιπλέον είναι προτιμότερο να συντηρείς εσύ το δάσος κι ας πληρώνεις γιατί η ανεξέλεγκτη βλάστηση εγκυμονεί τον κίνδυνο.

Flesh Machine: Την τυχαιότητα δηλαδή.

Suckerpunch: Ναι, σκοπός είναι η δόμηση ενός άμεσα ελέγχιμου περιβάλλοντος

Flesh Machine: Μα τι θα συμβεί αν απλά αφήσεις τα καρένα όπως έχουν;

Suckerpunch: Αν δεν κάνεις απολύτως τίποτα, μέσα σε 10-15 χρόνια θα έχεις ήδη ένα πλούσιο θαμνότοπο με μικρά δέντρα, και σε 30 με 40 χρόνια, ανάλογα με την δυνατότητα του εδάφους, θα έχεις ένα πραγματικά πλούσιο δάσος.

Flesh Machine: Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στον ελλαδικό χώρο;

Suckerpunch: Ναι ένα κλασσικό παράδειγμα είναι η Ροδόπη. Μέχρι το 1940 ο περιοχή του Καράντερε λόγω του ότι ακόμα έμεναν εικεί νομαδικοί λαοί, κυρίως σαρακατσάνοι, όλα αυτά ήταν βοσκοτόπια - μιλάμε για τουλάχιστον 600,000 κεφάλια αιγυπτοβάτων. Από τη στιγμή που φύγανε κυρίως τα γύδια με την διακοπή του νομαδισμού επί κατοχής κι εμφυλίου και την εδραιοποίηση των νομαδικών λαών στα πεδινά, σε λιγότερο από 40 χρόνια το δάσος δείχνει αρχέγονο, έχει ανακάμψει πλήρως. Βεβαία, το χώμα στην περιοχή θεωρείται κατεξοχήν εύφορο. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και στον Πάρνωνα όπου το σημερινό ελατόδασος ήταν κάποτε ένα ρουμάνι λόγω υπερβόσκησης.

Flesh Machine: Γενικά, από το τέλος του εμφυλίου η συνολική έκταση των δασών στον ελλαδικό χώρο έχει αυξηθεί ραγδαία.

Suckerpunch: Ναι, η καταγεγραμμένη δασική έκταση ξεκίνησε στο περίπου 50% στα μέσα του 19ου, έπεισε στις αρχές του 20ου σε ποσοστά 12-13% και μετά τον εμφύλιο και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, το δασαρχείο δίνει ένα 24-25%, πιο ρεαλιστικά το βλέπω γύρω στο 22%. Πρόκειται για σημαντι-

κή αύξηση η οποία και συνεχίζεται πάρα τις πυρκαγιές, ακριβώς λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Αντιθέτως, σε τόπους οι οποίοι έχουν υποστεί αναδάσωση υπάρχουν μονάχα τα αναδασωμένα είδη. Δεν ξερώ σε βάθος χρόνου τι μπορεί να συμβεί βέβαια. Δύσκολα αναπτύσσεται το γηγενές δάσος ανάμεσα στο κανονικοποιημένο οικοσύστημα αικανών πχ. Έτσι σίμερα οι δρυμοί είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση απ' ότι τα παρατημένα υποτίθεται δάσος της Ευρυτανίας και της νοτίου Πίνδου.

Flesh Machine: Υπήρχε ωστόσο ποτέ κάποιο οικοσύστημα το οποίο να μην είχε καμία ανθρώπινη παρέμβαση;

Suckerpunch: Κούτα, πριν από λίγα χρόνια βρέθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα ένα μέρος που δεν είχε πατήσει ποτέ άνθρωπος, αλλά αποτελεί εξαιρεστικό.

Flesh Machine: Ναι, για παράδειγμα τα υποτιθέμενα παρθένα δάση της Αφρικής τα εθνικά πάρκα της Σερενγκέτι κοκ, όλα αυτά τα φτιάχνει οι αποικιοκράτες διώχνοντας βίαια τους ιθαγενείς.

Suckerpunch: Ναι, το zíntima ποιο είναι; Και βεβαία κυνηγά ο άνθρωπος όπως κι άλλα ζώα και φυσικά και πάντοτε έκοβε δέντρα για να δημιουργήσει ξέφωτα και κίπους, μα το δάσος δεν καταστρέφεται έτσι. Χρειάζεται το ίδεολόγημα της καθυπόταξης για να καταστραφεί το δάσος. Αυτή είναι η βάση της κανονικοποίησης. Δεν είναι το zíntima αν κάποτε ζούσαμε αρμονικά με τη φύση. Άλλοι ιθαγενείς το έκαναν, άλλοι όχι. Η διαφορά είναι όταν ο άνθρωπος αρχίζει να δομεί την φύση υπό τους όρους του. Αυτή είναι η εξημέρωση, η διαφορά του να κυνηγάς ένα ζώο για να το σκοτώσεις και να το φας, και του να το έχεις από μικρό για να το φας, ή αντίστοιχα να διαφορά μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων που διακατέχεται από μια αγριότητα και ενός Κράτους που ελέγχει την ζωή των ανθρώπων. Στη δεύτερη περίπτωση, παύει το ανθρώπινο το οποίο είναι εξ ορισμού άγριο. Αυτό είναι η εξημέρωση και επιβάλλεται τόσο προς τον άνθρωπο, όσο και προς το περιβάλλον του - η ερημοποίηση, η εξάπλωση της επικρατείας της ερήμου, του εξημερωμένου δηλαδή είναι διττή.

Flesh Machine: Πρόκειται για τον θάνατο της ποικιλομορφίας, της αγριότητας.

Suckerpunch: Ναι, και το μόνο που μένει είναι τα καθορισμένα πράγματα. Κι αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη αντιμετώπιση του χώρου, μια προσπάθεια κατακερματισμού κι εκμηδένισή του.

Flesh Machine: Δηλαδή;

Suckerpunch: Κούτα, στις πόλεις ας πούμε βλέπουμε παραδείγματα όπως το Πεδίον του Άρεως. Πριν δέκα χρόνια υπήρχαν σημεία πικνά όπου μπορούσες να πας είτε για να πηδοκτείς, είτε να πιεις ένα μπάφο, είτε να συνωμοτίσεις, αυτό που είναι δηλαδή απαραίτητο: να ξεφύγεις από τον έλεγχο. Μα τώρα το μεγαλύτερο μέρος είναι αποψιλωμένο από θάμνους κλπ, και έχουν θεσμοποιηθεί και περιπολίες. Έτσι με εξαιρέση ελάχιστα μέρη δημιουργείται ένα Πανοπτικό για τους μπάσους και τους σεκιουριτάδες. Και βέβαια τα νέα πάρκα κατασκευάζονται με όρους κανονικότητας, κι επιτίρησης: συστάδες δέντρων με γκαζόν κι απουσία χαμηλής θαμνώδους βλάστησης.

Flesh Machine: Πρόκειται για ένα κηποτεχνικό περιβάλλον ελέγχου κι επιτήρησης.

Suckerpunch: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μαζεύονται οι πιτσιρικάδες και να οδηγηθεί το όλο πράγμα σε κάτι το ανεξέλεγκτο, σε πραγματικά ελεύθερο χώρο. Σε έναν σχετικά άγριο χώρο.

Flesh Machine: Όπως υπάρχει και προσπάθεια, με πρόσχημα την πυρπροπροστασία, κάθε Ιούνιο να θερίζουν τα ξερά, μαργαρίτες κλπ, σε άλση γύρω από την Αθήνα πχ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πράσινη έρημος χωρίς ζώα και με όλο κι πιο άρρωστα δέντρα λόγω του ότι το έδαφος δεν εμπλουτίζεται πια από τα σάπια ξερόχορτα το φθινόπωρο. Και παράλληλα αυτό που ήταν ένας ημιάγριος τόπος να μετατραπεί σε πάρκο.

Suckerpunch: Ναι, το χειρότερο είναι το ίδεολόγημα της προστασίας, πως όλα αυτά γίνονται για να προστατέψεις το δάσος, η λογική των μη, μια λογική της ασφάλειας.

Flesh Machine: Του τύπου μην καπνίζεις, μην έχεις επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, μη κανείς ντραγκς.

Suckerpunch: Ναι, όλο αυτό το φάσμα προστασίας που ουσιαστικά καταστρέφει το άτομο όπως τη φύση



αντίστοιχα. Μια βίαιη χάραξη ενός ορίου που σου λέει "Εώς εδώ!". Δηλαδή, η πόλη δεν πρέπει να βιώνετε ως ένα ενιαίο πεδίο.

Flesh Machine: Αλλά ως κατακερματισμένη και σημειακή.

Suckerpunch: Ακριβώς, σπίτι-δουλειά-χώρος κατανάλωσης-πάρκο. Πηγαίνεις δηλαδή από πλήρως κατακερματισμένα σημεία, μετακινείσαι ανάμεσά τους και πέρα από αυτά δεν μεσολαβεί ένας ενιαίος χώρος αλλά αντίθετα χαμένος χρόνος, πρόκειται για αυτόν τον μετασχηματισμό του ενιαίου χώρου σε χαμένο χρόνο. Αντίστοιχα, στο φυσικό περιβάλλον δεν πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος περιπλάνησης, μα πρέπει να μετατραπεί κι αυτός σε ένα σημείο, σε ένα σημείο αναψυχής, όπου να μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου χωρίς να μεσολαβήσει τίποτα άλλο, πρέπει να μπορείς να πας εκεί με το αυτοκίνητο και να καταναλώσεις σε ένα δάσος κανονικοποιημένο με κανονικά μονοπάτια σαφή κι αμετάκλητα.

Flesh Machine: Όπως δηλαδή δομείται μια συνέχεια μεταξύ του εμπορικού κέντρου και του μετρό έτσι που πια δεν ξέρεις σε ποιο από τα δύο είσαι, είναι και τα δύο μη-τόποι, είναι χώροι όπου δεν μπορείς να επέμβεις, να δράσεις, δεν μπορείς να αφήσεις κάποιο σημάδι, ένα ίχνος

Suckerpunch: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ένα δάσος τύπου δρυμού δεν θα μπορείς να παρέμβεις - θεωρείται υπερβολικά εύθραυστο για κάτι τέτοιο.

Flesh Machine: Ναι, θα είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά βλέπεις και όχι κάτι στο οποίο περιπλανιέσαι ή ζεις. Όπως στο εξωτερικό: θα απαγορεύεται να κόβεις λουλούδια, θα απαγορεύεται να μαζεύεις καρπούς, θα απαγορεύεται να κοιμάσαι, να γαμιέσαι, να παίζεις...

Suckerpunch: Ναι, θα απαγορεύεται γενικά να ζεις - θα μπορείς απλά να κοιτάς. Αφού η ζωή είναι καταστροφική για τη φύση... Αντίστοιχα στο μετρό το οποίο είναι ακόμα αποστειρωμένο στην Αθήνα, δεν επιτρέπεται να φας κι εννοείται να καπνίσεις. Δεν μπορούνε να σου απαγορεύσουνε να φιληθείς ας πούμε ή να κλάσεις, αλλά γενικά η έντονη ζωή αποδοκιμάζεται.

Flesh Machine: Εκτός κι αν αποτελεί εμπόρευμα τύπου extreme sport.

Suckerpunch: Ναι, θεωρείται πως καταστρέφεις το καλοδομημένο τους μετρό, την καθαρή τους πόλη, κοκ. Αντίστοιχα, κατασκευάζεται το νομικό πλαίσιο ώστε στο σκληρό πυρήνα του δρυμού της Πάρνηθας να μην επιτρέπεται η είσοδος παρά μονάχα σε επιστημονικό προσωπικό. Κι έτσι τα δάση καθίστανται μη-τόποι υπό την πλήρη διαχείριση του Κράτους και των επιστημόνων του. Από τη μια το Κράτος εκμεταλλεύεται το φυσικό περιβάλλον υπό το πρόσχημα της προστασίας του, όπως για παράδειγμα στην Ανταρκτική, κι από την άλλη απαγορεύει κάθε ανθρώπινη πρόσβαση σε αυτό και το καθιστά μια εικόνα, δηλαδή θέαμα. Όταν ξέσπασε η πυρκαϊά άλλωστε οι μπάτσοι έκλεισαν τον δρόμο που οδηγούσε προς τα πάνω για να μην ανέβει κανένας πλην του Κράτους. Για να καεί με τις ευλογίες του δηλαδή... Αντίστοιχα σε πολλούς δρυμούς απαγορεύεται η ανθρώπινη παρουσία, δημιουργείται δηλαδή η ιδέα ότι το να ζεις εκεί είναι εχθρικό, κάτι το οποίο δεν ισχύει αφού τα δάση υπήρχαν παράλληλα με τον άνθρωπο για εκαποντάδες χιλιάδες χρόνια.

Flesh Machine: Με τον ίδιο τρόπο που όπως είπαμε πριν προστάτεψαν οι αποικιοκράτες τα δάση από τους ιθαγενείς. Ένα κλασσικό παράδειγμα Κρατικής απαγόρευσης της πρόσβασης στην "κοινή γη" είναι τόσο τα highland clearances στη σκωτία, όσο και η χάραξη των ορίων του δάσους στην αποικιοκρατούμενη Ινδία. Εκεί όπου μπορούσες να βγεις στο βουνό να μαζέψεις Εύλα, ραδίκια, μανιτάρια, φαρμακευτικές ρίζες κοκ, η περίφραξη των δασών από τους βρετανούς οδήγησε σε μαζικό λιμό, στην περίπτωση της Ινδίας με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς στα τέλη του 19ου αιώνα.

Suckerpunch: Επειδή άρχισαν να ζούνε σε άθλιες συνθήκες χωρίς καν τα βασικά.

Flesh Machine: Ναι, υπολογίζεται πως η περίφραξη τους στέρησε 30% περίπου των καθημερινών τους αγαθών, και όλων σχεδόν των φαρμακευτικών κι ενεργειακών πηγών. Το ενδιαφέρον είναι πως πρόσφατα προέκυψε εκ νέου αυτό το ζήτημα. Η φυλή των σολίνγκα στο μαχαράστρα των ινδιών παραδοσιακά καίει το δάσος μέσα στο οποίο ζει πιστεύοντας πως αυτό αποτελεί μια ζωτική μέθοδο προστασίας του οικοσυστήματος. Το δάσος οπού ζούνε οι σολίνγκα όμως ορίστηκε δρυμός το 1972 όποτε και τους απαγορεύτηκε να βά-

ζουνε φωτιές όπως έκαναν για χιλιάδες χρόνια.

Suckerpunch: Με αποτέλεσμα;

Flesh Machine: Ραγδαία υποβάθμιση του οικοσυστήματος, εξαφάνιση ειδών zώων και φυτών, και βέβαια εξαθλίωση των σολίνγκα οι οποίοι ζούνε υπό καθεστώς τρομοκρατίας των δασομπάτσων. Όμως οι φωτιές, που ακόμα προσπαθούν να βάζουν παράνομα οι σολίνγκα, περιορίζονται στο έδαφος καθαρίζοντάς το από επιθετικά καλλωπιστικά παράσιτα όπως η λαντάνα που δεν αφίνει τίποτα άλλο να φυτρώσει, ανανεώνοντας έτσι το έδαφος και επιτρέποντας σε πιο αδύναμα φυτά, όπως το αγριογουρουνόχορτο, να φυτρώνουν στο αναζωογονημένο χούμους. Το αγριογουρουνόχορτο είναι απαραίτητο για τον τοκετό των άγριων αστικών ελεφάντων, οι οποίοι είναι βέβαια είδος υπό εξαφάνιση. Παρόλ' αυτά η καταστολή είναι βάναυση και πάνω από 100 ιθαγενείς αντιμετωπίζουν μακρόχρονες φυλακίσεις γιατί απλά αρνούνται να διακόψουν την οργανική τους σχέση με τη φύση μόνο και μόνο επειδή έτσι αποφάσισε το Κράτος κι οι επιστήμονές του.

Suckerpunch: Μπάσταρδο!

Flesh Machine

Flesh Machine: Έτσι, σε σχέση με αυτά που λένε ανθρωπολόγοι όπως ο Peter Wilson για τις συνέπειες του οριοκεντρικού πολιτισμού, ίσως πρέπει να δούμε την αναδάσωση ως ένα τρόπο με τον οποίο το Κράτος προσπαθεί να περιφράξει την κοινή γη αλλά και να οριοθετήσει την ανθρώπινη αντίληψη.

Suckerpunch: Ναι, βασικά και η αναδάσωση και η κατασκευή δρυμών έχει να κάνει με τα όρια. Υπάρχει αυτό το όριο μέσα στο οποίο επιτρέπονται αυτές οι δραστηριότητες, εκείνο το όριο όπου αποκλείονται εκείνες, κοκ, το όριο μέσα στο οποίο μπορείς να περπατήσεις, το μονοπάτι δηλαδή, το όριο πέρα από το οποίο δεν επιτρέπεται κανία πρόσβαση. Αυτό συνεπάγεται μιας οριοθετημένης αντίληψης για τον χώρο.

Flesh Machine: Εντός ορίων - εκτός ορίων, κοκ.

Suckerpunch: Ναι, και κυρίως ένα πλήρως κανονικοποιημένο περιβάλλον. Το βασικό είναι να μην σου δίνεται πουθενά η ιδέα κάποιας άγριας ανεκμετάλλευτης ζωής - να σου δίνεται παντού η ιδέα μιας κανονικότητας. Μια

βόλτα στο δάσος πρέπει να είναι απλά ψυχαγωγική, να μπορείς να ψυχαγωγηθείς με αυτό, μα να μη μπορείς να ζήσεις μέσα σε αυτό.

Flesh Machine: Πρόκειται για μια χωροταξική οριοθέτηση της αντίληψης τόσο του εαυτού, μα όσο και του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η βάση της εξημέρωσης, της κανονικοποίησης

Suckerpunch: Ναι, αντίστοιχα στην πόλη επιτρέπεται να κάνεις κάποια πράγματα μέσα σε χώρους που πρώτον επιτρέπεται να έχεις πρόσβαση, και δεύτερον είναι πλήρως σηματοδοτημένοι σχετικά με το τι μπορείς να πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να κανείς πικ-νικ σε ένα σουπερμάρκετ.

Flesh Machine: Είναι ένα συγκεκριμένο σετ συμπεριφορών ή δραστηριοτήτων που επιτρέπεται ή επιβάλλεται σε κάθε χωροταξικό πλαίσιο - εδώ απόλαυση, εδώ γέλα, εδώ ερωτεύσου, κοκ.

Suckerpunch: Κι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός πλαισίου είναι είτε παράνομη είτε αποδοκιμαστέα. Αυτό ακριβώς είναι το κατακερματισμένο πεδίο του χώρου. Δεν έχεις ένα ενιαίο γεωγραφικό ή ψυχικό πεδίο μέσα στο οποίο κινείσαι, έχεις απλά συγκεκριμένα οριοθετημένα σημεία είτε αυτά είναι το μνηματικό ρέιβ πάρτυ...

Flesh Machine: Είτε ένας καυγάς στο γηπέδο, είτε ένα φλερτ στο μπαρ

Suckerpunch: Ναι, αλλά ούτε μπορείς να πας τρύπιο στη δουλειά σου, ούτε να φλερτάρεις στην τράπεζα. Γενικώς δεν υπάρχει ελευθερία, μα όρια. Αντίστοιχα, σε σχέση με την παρέμβαση στο φυσικό κόσμο, αυτή τη λογική έχει στη βάση της στο ότι όλα πρέπει να είναι υπό έλεγχο ακόμα κι αν κοστίζει, προκειμένου να μπορέσουν να προεκτείνουν το μοντέλο κατακερματισμού του χώρου και στον υπόλοιπο φυσικό κόσμο. Η εξημέρωση ενός ζώου αυτό ακριβώς κάνει. Πρέπει πρώτα να του εμφυσήσεις την οριοθέτηση του περιβάλλοντος και των συμπεριφορών: εδώ επιτρέπεται να κάνεις αυτό, εκεί όχι. Εδώ χέζεις, εδώ δεν χέζεις, εδώ τρως, εδώ δεν τρως.

Flesh Machine: Κι έτσι εξημερώνεται και το παιδί από τους γονείς.

Suckerpunch: Ναι, το πρώτο πράμα που μας διδάσκουν είναι η ανα-

γνώριση κι ο σεβασμός των ορίων: πού χέζεις, πού τρως, πού μιλάς με μια γλώσσα άλφα, και πού με μια γλώσσα β. Αυτή η διαδικασία εξημέρωσης του ανθρώπου είναι ανάλογη της εξημέρωσης του φυσικού κόσμου. Είναι δυο διαδικασίες αλληλένδετες.

Flesh Machine: Πάντως και η ίδια η έννοια του δάσους ως διαχωρισμένη, κατακερματισμένη οντότητα είναι αποτέλεσμα εξημέρωσης. Στα αγγλικά πχ ο πολιτικός όρος forest ήρθε να αντικαταστήσει τον περιγραφικό όρο woods, δηλαδή ένα όντα που μανδράζει βασιλιάς, ο Γουλιέλμος ο Χονδρός ή κάποιος τέτοιος, διέταξε να εκδιωχτούν οι ιθαγενείς και νομαδικοί πληθυσμοί από τις εκτάσεις αυτές, τα περιέφραξε και τα μετέτρεψε σε χώρους βασιλικού κυνηγιού. Έπρεπε να προστατευτούν από την πλέμπα ώστε να πολλαπλασιαστεί το αγριογούρουνο που ήθελε να κυνηγάει η αφεντιά του ως προνόμιο της νορμανδικής κτήσης.

Suckerpunch: Αυτή η λογική του διαχωρισμένου διέπει ακόμα μικρό όπως η wwf, η οποία εξυμνεί τους αποικιοκράτες κυνηγούς που εκδιώχαν τις φυλές από τα δάση της Αφρικής για να τα προστατέψουν, να προστατέψουν δηλαδή τα θηράματά τους. Ο φυσικός κόσμος πρέπει να είναι ένας κόσμος προς τέρψη και ψυχαγωγία των πρωτοκοσμικών προνομούχων που θα κυνηγάνε, θα βολτάρουνε, και θα παρακολουθούν με κιάλια τα πουλιά.

Flesh Machine: Σαν ο φυσικός κόσμος να αποτελεί αυτάξια...

Suckerpunch: Ακριβώς, είναι κάτι που τίθεται πέρα από εμάς, και μυστικοποιείται.

Flesh Machine: Πριν όμως το Κράτος διαχωρίσει βίαια τον άνθρωπο από τη φύση, κανένας δεν ήξερε πού τέλειωνε το χωριό και πού ξεκίναγε το δάσος, υπήρχαν σπίτια και μέσα στα woods, άλλα εδώ άλλα εκεί - μέχρι και η καρδιά του δάσους κατοικούταν φαντασιακά τουλάχιστον από ένα σπίτι, αυτό της μάγισσας, κι εδώ έχουμε μια άλλη ιστορία που θα την αφήνουμε για τώρα, σχετικά με τη σχέση πολιτισμένου κι άγριου, αρσενικού θηλυκού κοκ.

Suckerpunch: Αντίθετα σήμερα επικρατεί το φαντασιακό του κατακερματισμού: δεν πρέπει να υπάρχει άγριο, απρόβλεπτο, τυχαίο, όλα είναι κανονικοποιημένα. Σίγουρα έχουμε παραδείγματα αντι-οικολογικής συμπεριφοράς ακόμα και ανάμεσα στους πυγμαίους ανάλογα με το τι νόημα θέλουμε να επιβάλλουμε εμείς σε μια μη-δυτική κουλτούρα. Σαφώς κι οποιοδήποτε λαός που ζει μέσα σε ένα δάσος προκαλεί και κάποια φθορά. Μα έχεις δει τι κάνει ένα κοπάδι αγριογούρουνων που περνάει μέσα από το δάσος;

Flesh Machine: Είναι σαν να έχει περάσει μπουλντόζα!

Suckerpunch: Παρόλ' αυτά τα δάση συνεχίζουν να υπάρχουν και με τα αγριογούρουνα, όπως και με τους πυγμαίους - όχι επειδή κι οι δύο είναι "φυσικοί" μα διότι ενώ και οι δύο καταστρέφουν, δεν εξημερώνουν είδον ή περιβάλλοντα, δεν κανονικοποιούν - γιατί δεν έχουν ιδιοκτησία και δεν κινούνται μέσα στο και σε σχέση με το δάσος βάσει αυτής. Άλλο το κυνήγι, η τροφοσυλλογή ή η λεπλασία, κι άλλο η καλλιέργεια, και το να κάνεις κάτι κτίμα σου - αυτό είναι η διαδικασία της εξημέρωσης.

Flesh Machine: Η οποία αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει στο Κράτος και αναπαράγεται από αυτό.

Suckerpunch: Σε κάτι δηλαδή το εώ-ανθρώπινο. Θα μπορούσε να υπάρχει θεωρητικά ένα Κράτος γενικώς αγαθοεργό, όπου η ζωή σου να έχει περισσότερο "δίκαιο" και περισσότερα "αγαθά" για κάθε άνθρωπο με πολύ λιγότερη βία απ' ότι σε μια ομαδοποίηση μη-εξημερωμένην. Παρόλ' αυτά το θεωρώ μια προβληματική κατάσταση. Είναι προτιμότερο νομίζω οι άνθρωποι να ζουνε σε ένα καθεστώς αυτοδικίας κι αγριότητας, όπου οι άνθρωποι είναι από τη σκοπιά του πολιτισμού μισότρελλοι, από έναν υποτιθέμενα καλοκάγαθο μηχανισμό εξανθρώπινο ο οποίος καθορίζει τις ζωές μας με βάση κάποιες αξίες που δεν τις ορίζουμε εμείς.

Flesh Machine: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε απόλυτα. ☺

Ερμαφροδίτιερός: ενάντια στην ιατρικονοίνη

της διασεξικότητας

Μια συνέντευξη με την Cheryl Chase

[Η Cheryl Chase γεννήθηκε ερμαφρόδιτη και στα 1 ½ χρόνια της υπέστη βίαιο ακρωτηριασμό από τους εκτελεστές της ιατρικής εξουσίας. Σήμερα είναι συνιδρυτής της Διασεξικής Εταιρίας Βορείου Αμερικής (Intersex Society of North America) η οποία μάχεται ενάντια στην ιατρικοποίηση και τον έμφυλο δυσμό. Η παρούσα συνέντευξη δόθηκε στον Peter Hegarty τον Ιούνι του 1999]

Peter Hegarty: Ας αρχίσουμε με την ζωή σου και πώς έμαθες πως είσαι διασεξική (ΣτΜ: δηλ. ερμαφρόδιτη).

Cheryl Chase: 'Όταν έγινα 8, οι γονείς μου με πήγαν στο νοσοκομείο. Το μόνο που μου είπαν ήταν "Θυμάσαι που είχες κοιλόπονος; Θέλουμε να τσεκάρουμε ότι όλα είναι καλά". Θυμάμαι μονάχα πως το χειρουργείο ήταν εξαιρετικά επίπονο. Έπειτα όταν ήμουν 10 χρονών οι γονείς μου μού είπαν πως γεννήθηκα με υπερτροφική κλειτορίδα. Μπορούσες να ακούσεις τα εισαγωγικά όταν λέγανε υπερτροφική. Είπαν πως η "κλειτορίδα είναι κάτι που θα ήταν πέος αν ήσουν αγόρι μα είσαι κορίτσι κι έτσι δεν την χρειάζεσαι".

Peter Hegarty: "Δεν την χρειάζεσαι";

Cheryl Chase: Και είπαν, "Μιας κι ήταν 'υπερτροφική', η κλειτορίδα σου, οι γιατροί την αφαιρέσαν όταν γεννήθηκες. Η εγχείρηση αυτή είναι για να βεβαιωθούμε πως τα πάντα είναι εν τάξει. Μα μην πεις τίποτα σε κανέναν για όλα αυτά".

Peter Hegarty: Θέλανε να συγκαλύψουν τις ιατρικές επεμβάσεις;

Cheryl Chase: Ναι, και τα εξήγησαν

όλα υπό όρους εντελώς ακατανόπτους σε εμένα. Έπειτα, όταν ήμουν γύρω στα 12, άρχισα να διαβάζω βιβλία για το σεξ. Και κατάλαβα πως υποτίθεται πως έπρεπε να υπάρχει μια κάποια απολαυστική αίσθηση στα γεννητικά σου όργανα, μα δεν μπορούσα να την βρω. Όταν έγινα 19 είχα πια καταλάβει πως δεν μπορούσα να αυνανιστώ και δεν είχα οργασμούς. Μα μέχρι και τα τριάντα μου τα αισθήματά μου για όλα αυτά ήταν αντιφατικά. Γνώριζα πως οι γονείς μου είχαν αφαιρέσει την κλειτορίδα μου, μα πίστευα ακόμα πως θα έβρισκα τελικά πού ήταν στο σώμα μου.

Peter Hegarty: Έλαβες ψυχολογική υποστήριξη σαν παιδί;

Cheryl Chase: Οι γονείς μου με πίγαν σε ψυχίατρο όταν ήμουν δέκα. Μου έκανε τεστ νομοσύνης και προσπάθησε να με κάνει να ενδιαφερθώ για την μπρότητα. Μου έδωσε ένα πλαστικό παιχνίδι που το έλεγαν "Η Ορατή Γυναίκα", το οποίο είχε όργανα που μπορούσαν να αντικατασταθούν με όργανα μιας εγκύου. Υποθέτω πως προσπαθούσε να με προετοιμάσει για ένα μελλοντικό ρόλο συζύγου και μπτέρας.

Peter Hegarty: Γνώριζε πως ήσουν διασεξική;

Cheryl Chase: Δεν το ανέφερε ποτέ άμεσα, μα μου είπε ότι ήμουν "ιατρικά διάσομη", και πως υπήρχα σε πολλά ιατρικά βιβλία. Όταν έγινα 19 αποφάσισα να ανακαλύψω ποιος μου είχε κάνει να κλειτοριδεκτομή και γιατί. Διότι εκείνη η ψυχίατρος είχε πει πως ήμουν "ιατρικά διάσομη", άρχισα να διαβάζω ιατρικές εφημερίδες: και κατέληξα με την υπόθεση της προκυοφορικής προγεστίνης.

Peter Hegarty: Μπορείς να το εξηγήσεις αυτό;

Cheryl Chase: Η προγεστίνη είναι μια συνθετική μορφή της προγεστερόνης, μιας ορμόνης που παράγεται κατά την εγκυμοσύνη η οποία συντηρεί τα τοιχώματα της μήτρας. Η συνθετική προγεστίνη, η οποία δινόταν στις γυναίκες κατά την δεκαετία του '50 και του '60, δεν είναι ίδια με την φυσική προγεστερόνη και ορισμένες φορές έχει αποτελέσματα επίπλασης στα θηλυκά ύμερα. Αρκετές γενετικές γυναίκες που γεννήθηκαν κατά την περίοδο αυτή είχαν μεγάλες κλειτορίδες κι ακόμα και σχετικά ανδροπρεπή γεννητικά όργανα διότι οι μάνες τους έπαιρναν προγεστίνη. Η λύση ήταν για τους γιατρούς να

αφαιρέσουν την κλειτορίδα. Το DES ήταν ένα είδος συνθετικού οιστρογόνου το οποίο προωθούταν επίσης εκείνη την εποχή. Κατά την δεκαετία του '70 άρχισε να εμφανίζεται μεγάλος αριθμός ενός σπάνιου είδους εγκεφαλικού καρκίνου σε νεαρές γυναίκες. Εν τέλει το DES που δόθηκε σε εγκύους προκαλούσε στις κόρες τους αυτό τον καρκίνο του εγκεφάλου 20 χρόνια αργότερα. Εκείνη την εποχή είχα μπερδέψει στο κεφάλι μου την προγεστίνη και το DES και είχα συμπεράνει ότι κινδύνευα από καρκίνο του εγκεφάλου. Τέλος πάντων, είδα ένα γυναικολόγο και του είπα ότι ήθελα τον ιατρικό μου φάκελο. Όταν τον ξαναείδα, μου είπε ότι το νοσοκομείο αγνόησε το αίτημά του και δεν καταλάβαινε γιατί. Με συμβούλεψε να ζητήσω η ίδια τον φάκελό μου. Μα όταν πήγα στην υπηρεσία ιατρικών αρχείων της Νέας Υόρκης, δεν μου τα έδιναν και δεν εξηγούσαν γιατί. Τους είπα ότι είχα νομικά το δικαίωμα να πάρω αυτά τα αρχεία, και μου είπαν, καλά κάνε μας μήνυση. Κατέρρευσα εντέλως. Αργότερα έμαθα ότι τα είχαν στείλει σε εκείνον τον γυναικολόγο και μου είχε πει ψέματα

Peter Hegarty: Ο γυναικολόγος σου είπε ψέματα;

Cheryl Chase: Ναι, του τα έστειλε και τα δύο. Νομίζω μου είπε ψέματα γιατί είδε πόσο στεναχωρημένη ήμουν ήδη. Δεν ήθελε το ό,τι θα μου συνέβαινε, να συμβεί στο ιατρείο του.

Peter Hegarty: Φαίνεται πως προσπάθησαν επινειλημένα να σου κρύψουν αυτή την πληροφορία

Cheryl Chase: Όλοι στους οποίους απευθύνθηκα το έκαναν. Μετά βρήκα εκείνη την ψυχίατρο που με είχε κουράρει σαν παιδί. Ζήτησα την βοήθειά της προκειμένου να βρω τα αρχεία. Μου είπε: "Δεν τα χρειάζεσαι". Μετά με ρώτησε αν έχω γκόμενο.

Peter Hegarty: Φαίνεται πως το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να σε κανονικοποιήσει.

Cheryl Chase: Της είπα πως δεν είχα κλειτορίδα και δεν μπορούσα να έχω οργασμό και μου είπε: "Τι παιδικό! Οι ενήλικες γυναίκες προτιμούν τον κολπικό οργασμό".

Peter Hegarty: Και μιλάμε για την δεκαετία του 70; Μετά τον Masters και Johnson;

Cheryl Chase: Ω ναι, πολύ μετά τα γραπτά τόσων και τόσων γυναικών σχετικά με το σεξ. Και έφυγα από αυτή τη συνάντηση και πάλι κλαμένη. Εκείνο τον καιρό αποφάσισα να μετακομίσω στο Σαν Φρανσίσκο γιατί άκουσα πως υπήρχαν λεσβίες εκεί, αρκετά νέες. Μερικά χρόνια αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο συμβούλευτη μια γυναικολόγο και της είπα ό,τι γνώριζα. Της ζήτησα να με βοηθήσει με τα αρχεία. Βρήκε μια τρισέλιδη σύνοψη και μου την έδωσε, λέγοντας "φαίνεται πως στην αρχή οι γονείς σου δεν ήταν βέβαιοι αν ήσουν αγόρι ή κορίτσι". Τα αρχεία έδειχνα πως νομικά και κοινωνικά ήμουν αγόρι για το πρώτο ενάμιση χρόνο της ζωής μου.

Peter Hegarty: Ήταν η πρώτη φορά που το μάθαινες;

Cheryl Chase: Ναι. Υπήρχε ένα όνομα που δεν είχα ξανακούσει, Τσάρλι, δίπλα στο όνομα και τη διεύθυνση των γονιών μου και την ημερομηνία γέννησής μου. Ενάμιση χρόνο αργότερα εισήχθη στο νοσοκομείο για "καθορισμό φύλου". Ο φάκελος αναφερόταν σε πράγματα όπως "αληθινός ερμαφρόδιτος" και "ψευδο-ερμαφρόδιτος" και "φαλλός", πράγματα τα οποία με σοκάρανε εντελώς. Αυτά την δεκαετία του '70 στο Σαν Φρανσίσκο. Υπήρχε μια λεσβιακή κοινότητα, μα ο λεσβιακός σεπαρατισμός ήταν δημοφιλής τότε κι οι άντρες υποτίθεται πως ήτανε κακοί. Στα πλαίσια αυτά δεν ήθελα να εξηγήσω σε μια άλλη λεσβία ότι ήμουν αγόρι για ενάμιση χρόνο! Με καμία δύναμη! Πήρα αυτά τα αρχεία όταν ήμουν 21os μα δεν μίλησα σε κανέναν για αυτά μέχρι που έγινα 35.

Peter Hegarty: Έτσι εκείνη η γυναικολόγος σου έδωσε τις πληροφορίες μα δεν σε βοήθησε να τις χωνέψεις.

Cheryl Chase: Θεώρησε πως ήταν άνευ σημασίας. Παρίστανε πως δεν θα με πλήγωναν όλα αυτά. Αργότερα έπεισε στα χέρια μου η αλληλογραφία της με το νοσοκομείο. Αφού με είδε, τους έγραψε πως έπρεπε να είναι περήφανοι γιατί τα πήγαινα περίφημα με το "αληθινό μου, γυναικείο φύλο".

Peter Hegarty: Φαίνεται πως δεν μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια της διασεξικότητας.

Cheryl Chase: Οι γιατροί αναφέρονται στους ενήλικες ως "πρώην διασεξικούς". Αφού γίνει η επέμβαση, η διασεξικότητα σταματάει. Δεν υπάρχει καμία

συνέχεια. Ενός μέλους της ομάδας μας, της Άντζελα Μορένο, της πετσοκόψανε την κλειτορίδα όταν ήταν 12 χρονών. Έπειτα οι γονείς της ζήτησαν από τους γιατρούς δίκως περιστροφές "Δεν θα έπρεπε να την πάμε τώρα σε κάποιο ψυχολόγο";, κι οι γιατροί αποκρίθηκαν: "Μνη το κάνετε αυτό γιατί θα μάθει πως έχει ένα χρωμόσωμα Υ και θα αυτοκτονήσει". Αυτό μόλις 10 χρόνια πριν. Οι γιατροί πίστευαν πως η εμπειρία της διασεξικότητας είναι τόσο τρομερή που κανείς δεν θα μπορούσε να την αντέξει.

Peter Hegarty: Αν οι άνθρωποι κρατούντουσαν τόσο πολύ στο σκοτάδι για το ίδιο τους το σώμα, πώς και δημιουργήσατε αυτή την οργάνωση και συναντήσατε ανθρώπους με τόσο παρόμοιες ιστορίες;

Cheryl Chase: Πέρασα τα επόμενα 12 χρόνια της ζωής μου δουλεύοντας. Αφού τελείωσα το MIT και το Χάρβαρντ, μετακόμισα στην ιαπωνία όπου ξεκίνησα μια εταιρία υψηλής τεχνολογίας, με αρκετή επιτυχία, μα είχα φοβερή κατάθλιψη και συνειδητοποίησα πως η ζωή μου δεν θα είχε νόημα χωρίς μια ριζοσπαστική αλλαγή. Έτσι προσφέρθηκα ως εθελόντρια τηλεφωνήτρια σε γραμμή βοήθειας στο Τόκιο. Έκανα εντατική εκπαίδευση μα καθώς η εκπαίδευση προχωρούσε κατέρρευσα εντελώς. Είπα στην εκπαίδευτρια ότι ήταν είποντο, δεν ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να ντρέπεται κανείς, οι γιατροί είχαν όλο τον έλεγχο, και δεν είχε αμφιβάλλει ποτέ για την απόφαση αυτή. Νομίζω ήταν τόσο επώδυνο για αυτή που δεν μπορούσε καν να το συζητήσει.

Peter Hegarty: Έχεις ακόμα επαφή με την οικογένειά σου;

Cheryl Chase: Όχι, η μάνα μου είναι νεκρή, και έκοψε κάθε σχέσην μαζί μου μετά από αυτή την κουβέντα. Ο πατέρας μου είναι κι αυτός νεκρός, κι οι αδερφές μου δε μου μιλάνε. Έπειτα αποφάσισα πως στην ημέρα της έβρισκα καλύτερη βοήθεια απ' ότι στην ιαπωνία κι επέτρεψα στο Σαν Φρανσίσκο. Ήξερα πως ό,τι μου έκαναν οι γιατροί ήταν βάρβαροι, μα υπέθετα πως αυτό που έκαναν πλέον στους διασεξικούς ήταν πολύ διαφορετικό. Έτσι άρχισα να ψάχνω για γιατρούς που ασχολούνται με διασεξικά παιδιά.

Peter Hegarty: Πίστευες ακόμα πως θα έπρεπε να υπάρχει μια λογική κάπου σ' αυτό το σύστημα.

Cheryl Chase: Ναι. Κι έτσι ήρθα σε επαφή με ειδικούς, μα δεν είχαν ιδέα. Μια χειρουργός μου είπε: "Θέε μου, σε έχουν περιποιηθεί εξαιρετικά!".

Peter Hegarty: Τι εννοούσε;

Cheryl Chase: Πώς δεν είχαν αφαιρέσει τις ωοθήκες μου. Ρώτησα έναν άλλο γιατρό, έναν από τους πιο φρυμισμένους στον τομέα αυτό αν γνώριζε κάποιον θεραπευτή ή θεραπεύτρια. Μου

είπε: "Οχι, μα αν βρεις...θα μου πεις κι έμενα;".

Peter Hegarty: "Θα μου πεις κι εμένα";

Cheryl Chase: Ψέματα, δεν είπε καν αυτό, μου είπε "Τότε μην τον αφίσεις να σου ξεφύγει". Δεν τον ένοιαζε καν να μάθει σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να προσφέρει θεραπεία σε ενήλικους διασεξικούς. Επιπλέον δεν ήξερε να μου πει τίποτα σχετικά με την σεξουαλική μου λειτουργία. Συνειδητοποίησα πω οι γιατροί δεν είχαν αλλάξει από το '50. Ήμουνα πολύ τυχερή ωστόσο και βρήκα ένα σπουδαίο θεραπευτή που ήταν κι αυτός διασεξικός. Κι έτσι άρχισα να μιλάω για την ζωή μου σε όλους, αδιάκριτα, και με άσχημο τρόπο, μα μέσα σε ένα χρόνο βρήκα άλλους έξι.

Peter Hegarty: Με παρόμοιες ιστορίες;

Cheryl Chase: Ναι. Κι έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε την ομάδα διασεξικών. Έπεισε στα χέρια μου το "Μύθοι του Κοινωνικού Φύλου" της Anne Fausto-Sterling όπου αναφερόταν ένα κορίτσι το οποίο θα του κόβανε την κλειτορίδα "για να μοιάζει με τα άλλα κορίτσια". Έγραψε: "Αν το χειρουργείο έχει σαν αποτέλεσμα γενετικά όργανα που θυμίζουν τα σχολικά βιβλία, τότε οι γιατροί αυτοί χρειάζονται μαθήματα ανατομίας".

Peter Hegarty: Χαχαχα!

Cheryl Chase: Έγραψε ακόμα πως οι άνδρες γεννάνε, οι γυναίκες κυοφορούν και θηλάζουν και έχουν περίοδο. Έτσι την πράτηλέφωνο και της είπα πως έχει άδικο γιατί η διασεξικότητα ήταν ένα πολύπλοκο φαινόμενο και υπάρχουν αντι-παραδείγματα για κάθε δυαδικό παράδειγμα που έχει αναφέρει. Έχεις δίκιο μου είπε, έχω αλλάξει άποψη από τότε που τα έγραψα όλα αυτά.

Peter Hegarty: Ωραία!

Cheryl Chase: Είχε εκδώσει ένα άρθρο με τίτλο "Τα Πέντε Φύλα", όπου έγραψε για όλα αυτά. Μου το έστειλε κι έγραψα ένα γράμμα στον εκδότη σχετικά με την εμπειρία μου, γιατί υπήρχε φοβερή έλλειψη αφηγήσεων ιατρικοποιημένων ανθρώπων στον τύπο. Το γράμμα εκδόθηκε διυτεύχη αργότερα ανακοινώνοντας την ίδρυση της ομάδας διασεξικών. Αμέσως η θυρίδα άρχισε να γεμίζει με γράμματα από ανθρώπους με ιστορίες παρόμοιες με την δική μου. Όχι σε κάθε λεπτομέρεια, μα υπό την έν-

νοια του εξευτελισμού, των ψεμάτων και της υποταγής σε εγχειρίσεις τις οποίες ως ενήλικες πια όλοι/ ες μετάνιωναν.

Peter Hegarty: Πόσα μέλη έχει η οργάνωση τώρα;

Cheryl Chase: Υπάρχουμε έξι χρόνια κι έχουμε 1500 μέλη.

Peter Hegarty: Υπάρχουν κι άλλες διασεικές οργανώσεις;

Cheryl Chase: Ναι, υπάρχουν πάνω από δώδεκα παγκοσμίως πια, κι όλες λένε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα.

Peter Hegarty: Η οργάνωσή σας έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Μεγάλωσε πολύ γρήγορα και έγινε πολύ γνωστή, επηρεάζοντας ακόμα και το ιατρικό κατεστημένο. Τι μαθήματα μπορούν να αντλήσουν άλλες φεμινίστριες ακτιβίστριες από την ομάδα σας;

Cheryl Chase: Να μνη ασχολούνται με τον φεμινισμό!

Peter Hegarty: Εξήγησε μου το αυτό.

Cheryl Chase: Στα 1991-1992 έγινε μεγάλος ντόρος γύρω από την κλειτοριδεκτομή στην Αφρική. Σκέψη, ωραία να μια ευκαιρία. Έτσι άρχισα να μιλώ με φεμινίστριες που ασχολούνταν, μα δεν ήθελαν να μου μιλήσουν ή να ασχοληθούν με το ζήτημα.

Peter Hegarty: Ήρθες σε επαφή με αφρικανές φεμινίστριες;

Cheryl Chase: Με όσες το έκανα ήταν πολύ πιο δεκτικές. Η Soraya Mire, μια κνηματογράφιστρια από τη σομαλία μου είπε: "In Alice Walker με βοηθάει και θα της πω να σε βοηθήσει κι εσένα". Είχαμε συναντηθεί με τη Soraya, είχαμε εξετάσει τα γενετικά όργανα η μια της άλλης κι είχαμε κλάψει μαζί. Μίλησε στην Walker για μένα, μα αυτή εξακολούθησε να μνη θέλει να μου μιλήσει. Ποτέ δεν παραδέχτηκε πως η κλειτοριδεκτομή συνεχίζεται στις πτα.

Peter Hegarty: Σε ένα πρόσφατο άρθρο σου κατέδειξες πως οι δυτικοί γιατροί έκαναν αναλογίες μεταξύ της διασεικής και της αφρικανικής κλειτοριδεκτομής

Cheryl Chase: Ναι, υπάρχει ένα ιατρικό άρθρο από τα '60s όπου περιγράφεται πώς να γίνει μια πολύ βαθιά κλειτοριδεκτομή. Το άρθρο υποστηρί-

ζει πως αυτό δεν επηρεάζει την σεξουαλική λειτουργία, όπως αποδεικύεται από το γεγονός ότι τελείται στον γενικό γυναικείο πληθυσμό σε κάποιες περιοχές της αφρικής. Μέχρι τις αρχές του '70 οι δυτικοί γιατροί αναφέρονταν πάντοτε στην επεμβάση αυτή ως κλειτοριδεκτομή. Τώρα το ονομάζουν μείωση κλειτορίδας ή κλειτοριδική υποχώρηση ή κλειτοριδοπλαστία, γιατί η λέξη κλειτοριδεκτομή έχει ταυτιστεί με τη βαρβαρότητα, την κακοποίηση ανηλίκων και τον ακρωτηριασμό. Ωστόσο, οι γιατροί εξακολουθούν να αφαιρούν έναν μεγάλο μέρος του μορίου. Το μή σημαίνει κόβω. Ούτε οι κλειτοριδεκτομές στην αφρική ούτε οι διασεικές επεμβάσεις κόβουν το 100% της δομής. Συνεπώς, ο διαχωρισμός μεταξύ των δυο είναι καθαρά πολιτικός.

Peter Hegarty: Υπάρχει κάποιο είδος φεμινιστικής σκέψης που να βρίκες χρήσιμο;

Cheryl Chase: Ναι, μα συχνά δε ασκείται στον φεμινισμό. Η φεμινιστική θεωρία περιφανεύεται για την πολιτικοποίηση της προσωπικής εμπειρίας. Μα στο πρώτο άρθρο που έγραψα για το διασεικότητα το απέρριψε η εφημερίδα Science χωρίς καν να το παραθέσει διότι περιείχε προσωπική εμπειρία

Peter Hegarty: Ακριβώς το αντίθετο από το "προσωπικό είναι πολιτικό".

Cheryl Chase: Ακριβώς, το προσωπικό είναι... απαγορευμένο!

Peter Hegarty & Cheryl Chase: Χαχαχα!

Peter Hegarty: Ενδιαφέρονται οι φεμινίστριες να αλλάξουν την ιατρική αντιμετώπιση των διασεικών βρεφών;

Cheryl Chase: Οι επεμβάσεις είναι απόλυτα σεξιστικές. Βασίζονται στην ίδεα πως οι άνδρες κάνουν σεξ, οι γυναίκες διεισδύονται από τους άνδρες και κάνουν μωρά. Για παράδειγμα όταν ένας γιατρός βλέπει ένα μωρό με πάρα πολύ μικρό πέος, λέει: "Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το παιδί; Θα είναι τόσο δύσκολο να ζίσει με αυτό το πρόβλημα". Και πράγματι θα είναι. Και έτσι λένε: "Θα του κόψουμε το πουλί

και τα αρχίδια και θα πούμε σε όλους πως είναι κορίτσι, θα του δώσουμε οιστρογόνα και θα τον ράψουμε έτσι ώστε να ζίσει σαν γυναίκα, έτσι θα υποφέρει λιγότερο". Αυτό που παράγουν

είναι κάποιος με ένα αμυδρά γυναικείο σώμα, στείρος χωρίς περίοδο, και το πιθανότερο χωρίς καμία σεξουαλική λειτουργία, και πόνο στα γεννητικά όργανα, στον όποιον έχουν πει φέματα, κι έχουν εξευτελίσει. Αυτό υποτίθεται πως είναι λιγότερο επίπονο από το να έχεις μικρή ψωλή. Ε βέβαια, αφού ο γυναικείος πόνος δεν μετράει. Από την στιγμή που ο πόνος έχει γίνει γυναικείος πόνος δεν μας απασχολεί πια.

Peter Hegarty: Τα περισσότερα διασεικά παιδιά καταλήγουν να εμφυλοποιούνται ως γυναίκες;

Cheryl Chase: Οι γιατροί παραδέχονται πως εννιά στα δέκα παιδιά με αμφίβολα γεννητικά όργανα τα κάνουν κορίτσια, γιατί "μπορείς να σκάψεις μια τρύπα, μα δεν μπορείς να χτίσεις έναν στύλο".

Peter Hegarty: Έτσι η θηλυκότητα ορίζεται ως απουσία της αρσενικότητας.

Cheryl Chase: Η ιδέα είναι πως αν κάποιος δεν είναι αρκετά καλός για να είναι αρσενικός, του κόβεις αρκετά κομμάτια κι ότι μείνει είναι θηλυκό. Η αρχικειρύγος των ΗΠΑ, Joycelyn Elders, παιδιατρικός ενδοκρινολόγος, πάντοτε διδάσκει στους φοιτητές της πως "δεν μπορείς να φτιάξεις αρκετά καλό αρσενικό, μα μπορείς να φτιάξεις ένα ικανοποιητικό θηλυκό. Απλά κόβεις τα πάντα και φτιάχνεις ένα μάρσιπο" Αυτό γράφτηκε στο NewYorker και έσερεις πως αντέδρασαν οι φεμινίστριες;

Peter Hegarty: Πώς;

Cheryl Chase: Καθόλου. Καμία δεν το πρόσεξε καν. Η Alice Dreger έχει γράψει για την θηλική-τέρας. Υποστηρίζει πως η θηλική που εφαρμόζεται για τα παιδιά με ατυπικές ανατομίες θα θεωρούνταν απαράδεκτη αν δεν θεωρούσαμε αυτά τα παιδιά τέρατα.

Peter Hegarty: Ναι. Είμαστε ισχυρά επενδυμένοι με πιστεύω πως οι κατηγορίες αρσενικό και θηλυκό είναι φυσικές. Όταν γεννιούνται φυσικά σώματα που προκαλούν πρόβλημα σε αυτές τις κατηγορίες, οι άνθρωποι αντιδρούν παράλογα.

Cheryl Chase: Και διορθώνουν τους ανθρώπους, κι όχι τις κατηγορίες.

Peter Hegarty: Φαίνεται πως, μιλώντας πολιτικά, οι διασεικοί είναι εγκλωβι-

σμένοι μεταξύ δυο κατηγοριών. Κατά τους γιατρούς, δεν υπάρχουν διασεξικοί ενήλικοι, κι áρα οι ανυποχίες σας είναι ασήμαντες. Κι από την άλλη, κατά ορισμένες φεμινίστριες, οι διασεξικοί δεν είναι πραγματικές γυναίκες, κι étos τα προβλήματα περί τις κλειτοριδεκτομής τους δεν τις αφορούν.

Peter Hegarty: Ποια είναι η σχέση μεταξύ της αντιμετώπισης των διασεξικών μωρών και της ομοφοβίας;

Cheryl Chase: Η επέμβαση είναι βαθιά ομοφοβική. Όταν γεννιέται ένα παιδί με ασυνήθιστη σεξουαλική ανατομία οι γονείς φρικάρουν πως το παιδί θα γίνει ομοφιλόφιλος/ ή. Ακόμα και στα ιατρικά κείμενα η ομοφοβία είναι προφανής. Οι γιατροί συμβουλεύονται να πουν στους γονείς ότι με την εγχείρηση το παιδί θα μεγαλώσει και θα γίνει évas/ μια φυσιολογικός/ η ευτυχισμένος/ η ετεροφιλόφιλος/ η.

Peter Hegarty: Θεωρείται αποτυχία της εγχείρισης αν το παιδί γίνει τελικά gay ή λεσβία;

Cheryl Chase: Θεωρείται πως αυτό θα είναι το αποτέλεσμα αν δεν υπάρξει καμιά εγχείρηση.

Peter Hegarty: Χρησιμοποιείται λοιπόν η ομοφοβία ως κίνητρο για την εγχείρηση;

Cheryl Chase: Απολύτως. Κι όμως πολλοί διασεξικοί γίνονται τελικά ομοφιλόφιλοι/ ες, δηλαδή έλκονται από το ίδιο κοινωνικό φύλο ότι στο οποίο τους έχει προσδιορίσει η εξουσία. Με άλλα λόγια, είναι πιθανόν να παρενοχληθούν και να στιγματιστούν ως queer. Είναι ευάλωτοι/ ες στην ομοφοβία. Θα βοήθαγε αυτοί οι γονείς να αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της ομοφοβίας τους. Μέχρι στιγμής, οι γιατροί επικυρώνουν την ομοφοβία αυτή, ενθαρρύνοντας τους γονείς να ελπίζουν ότι οι φόβοι τους πως το παιδί τους θα γίνει ομοφυλόφιλος/ η δεν θα πραγματοποιηθούν.

Peter Hegarty: Έτσι, οι λεσβίες, οι gay και οι bi έχουν λόγο να ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση αυτών των βρεφών.

Cheryl Chase: Ναι, οι κανονικοποιητικές ιατρικές διαδικασίες βαθαίνουν την ομοφοβία των γονιών, καθιστώντας ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα για όσα διασεξιακά παιδιά καταλήγουν να είναι ομοφυλόφιλοι/ ες.

Peter Hegarty: Και παράλληλα οι ψυχολόγοι κι οι ψυχίατροι κατηγορούν τους γονείς που τα παιδιά γίνονται gay ή λεσβίες, κι υποστηρίζουν πως η σεξουαλική τους κατεύθυνση θα μπορούσε να αλλάξει μέσω της ψυχοθεραπείας.

Cheryl Chase: Ναι, στο παρελθόν προσπαθούσαν να αλλάξουν τις σεξουαλικές προτιμήσεις ακόμα και με λοβοτομί και ηλεκτροσόκ...

Peter Hegarty: ...Και κλειτοριδεκτομές.

Cheryl Chase: Ακριβώς!

Peter Hegarty: Ως αντίδραση σε αυτού του είδους την ψυχολογία, κάποιοι υποστηρίζουν πως αν η σεξουαλική κατεύθυνση αναγνωρίστει ως κάτι το βιολογικό, η ομοφοβία θα εξαλειφόταν, πως οι straight, σκεπτόμενοι πως "δεν φταίει" αυτός ή εκείνη που είναι ομοφυλόφιλος/ η, θα ήταν λιγότερο επιθετικοί.

Cheryl Chase: Η άποψη αυτή είναι εξαιρετικά αφελής. Για τις περισσότερες διασεξικές περιπτώσεις, η βιολογική βάση είναι σαφής κι όμως τα υποκείμενα αυτά στιγματίζονται και τιμωρούνται από έναν πανίσχυρο μπχανισμό, το ιατρικό κατεστημένο. Γιατί πιστεύει κανείς πως τα πράγματα θα είναι διαφορετικά για τους gay και τις λεσβίες;

Peter Hegarty: Για ορισμένες/ ους λεσβίες κι ομοφυλόφιλους θα ήταν εύκολο να δουν μια παράλληλη μεταξύ της αντίστασης στην ψυχιατρική διάγνωση της ομοφυλοφιλίας κατά την δεκαετία του '70, και κάποιες από τις πρόσφατες δράσεις της ομάδας σας.

Cheryl Chase: Ναι, κάποιοι σεξολόγοι μου λένε: "Η καλή επιστήμη θα παρέχει τις απαντήσεις, θα διορθώσει κάθε αδικία". Τι μαλακίες! Πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο του "Ομοφυλοφιλία κι Αμερικανική Ψυχιατρική" του Ronald Bayer για να δουν πως ο ακτιβισμός κι όχι η επιστήμη σύντριψε την ψυχιατρικοποίηση των ομοφυλόφιλων.

Peter Hegarty: Είναι πιθανότερο οι διασεξικοί να αλλάξουν την επιστήμη παρά το αντίστροφο, ε;

Cheryl Chase: Ναι, όταν ιδρύσαμε την ομάδα ήμουν ενάντια σε ανθρώπους που μου λέγανε να κάνουμε πορείες και διαδιλώσεις. Νόμιζα πως οι γιατροί δεν θα μας άκουγαν αν τα κάναμε όλα αυτά. Έπειτα το αμερικανικό

κονγκρέσσο πέρασε μια τροπολογία που απαγόρευε την κλειτοριδεκτομή, η οποία ήταν γραμμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται το zítημα των διασεξικών παιδιών. Τότε είπα: OK τώρα θα κατεβάσουμε πορεία. Προφανώς οι αρχικές μου απόψεις ήταν αφελέσις. Οι γιατροί θα είναι οι τελευταίοι που θα αλλάξουν, όχι οι πρώτοι. Μόνο αφού έχει αλλάξει η κοινή συνείδησην κι ασκηθεί πίεση στους γιατρούς από το περιθώριο θα μπορέσει να αλλάξει η ιατρική.

Peter Hegarty: Θα έλεγες πως οι διασεξικοί άνθρωποι είναι queer;

Cheryl Chase: Ναι, απολύτως.

Peter Hegarty: Ο όρος queer έχει χρησιμοποιηθεί με πληθώρα τρόπων. Τι σημαίνει για εσένα;

Cheryl Chase: Η αξία της λέξης queer είναι ότι μιλάει για την διαφορά η οποία στηγματίζεται χωρίς να ορίζει με ακρίβεια τι είναι αυτή η διαφορά. Σε αυτό διαφέρει από τη λέξη gay ή λεσβία. Όταν οι διασεξικοί άνθρωποι λένε "το σώμα μου είναι εντάξει όπως είναι" και "έίμαι εντάξει έτσι όπως είμαι", τότε μιλάνε με queer τρόπο. Τα σώματα των διασεξικών παιδιών είναι queer επειδή προκαλούν ομοφοβικές αντιδράσεις στους γονείς και τους γιατρούς.

Peter Hegarty: Οι κατηγορίες gay και λεσβίες εξαρτίονται στο διαδικτό έμφυλο σύστημα.

Cheryl Chase: Κι άμα το σκεφτείς, όλα αυτά δεν σημαίνουν και πολλά όταν το κοινωνικό ή το βιολογικό φύλο αρχίζει και αμφισβητείται. ♀





Michel Foucault

[Η Καταδύση των Ανανιόμονών]

Μέρος δεύτερο - (5 Μάρτιο 1975)

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ανοτερεί το δεύτερο μέρος της διάλεξης του Μισέλ Φουκώ στο College de France στις 5 Μάρτιο του 1975 - την χρονιά εκείνη (1974-75), ο Φουκώ δια δύσει 11 διαλέξεις ριπ τον τίτλο *Oι Ανιάραδοι* (*Les Anormaux*), κατά τις οποίες δια εξετάζει την ανάδυση τριών μορφών αντικανονικότητας κατά τον 18ο αιώνα: το ηδικό τέρας, το αυνανιδόμενο ηαιδί, και τον ανροεάρροστο μαδητή. Έτει, εκιαγραφεί την γέννηση του "ενικήνδυνου ατόμου", το ονόμα πέσα στο εύρυθμεγρα της βιονοδιτικής ασφάλειας δεν είναι αυτή/ ος η ου τελεί ενικήνδυνες ηράδεις, όταν εκείνος/ η η ου ενέχει ενικήνδυνες δυντικότητες. Θεωρούμε ηως η ευγκεκριμένη διάλεξη, η προτερευτικά της χρονιάς, έχει κεντρική σημασία για την κριτική των κυρίαρχων εδουσιαστικών μηχανισμών, ριας και δέτει την προβληματοποίηση της αυνανιέμου ως αφετηρία δέσμωσης της πυρηνικής αετικής οικογένειας και της επιδυμητικής της παραγωγής - το ημέριο μέρος της διάλεξης δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος του *Flesh Machine*.



υτό που απαιτείται - κι αυτό είναι το τρίτο σημαντικό σημείο της εκστρατείας - είναι στην ουσία μια νέα οργάνωση, μια νέα φυσική του οικογενειακού χώρου: η εξολόθρευση όλων των μεσαζόντων και η καταστολή, όσο είναι δυνατόν, των υπηρετιών, ή τουλάχιστον η στενή τους επιτήρηση, που αποσκοπεί ιδανικά στην απομόνωση του βρέφους σε ένα σεξουαλικά αποστερωμένο οικογενειακό χώρο. "Θα κάναμε καλά να μην προσφέραμε στα κοριτσάκια άλλη παρέα από την κούκλα τους", έλεγε ο Deslandes, "και στα αγοράκια τα αλογάκια, τα στρατιωτάκια και το τύμπανό τους. Τούτη η κατάσταση απομόνωσης δεν μπορεί παρά να τα ωφελήσει εξαιρετικά". Η ιδιαίτερη λύση, αν θέλετε, είναι το να μείνει το παιδί μονάχο του με την κούκλα ή το τύμπανό του. Ιδανικό μα απραγματοπόίητο. Στην πραγματικότητα, ο οικογενειακός χώρος πρέπει να καταστεί ένας χώρος αδιάλειπτης επιτήρησης. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται όταν πλένονται, όταν πέφτουν για ύπνο, όταν κοιμούνται, κι όταν ξυπνάνε. Οι γονείς πρέπει να επιτηρούν τα παιδιά τους, τα ρούχα τους, τα σώματά τους. Το παιδικό σώμα πρέπει να καταστεί αντικείμενο συνεχούς προσοχής. Αυτό είναι το πρωταρχικό μέλημα των ενηλίκων. Οι γονείς πρέπει να διαβάζουν το σώμα των παιδιών τους σαν ένα πεδίο πιθανών σημείων αυνανισμού. Αν το παιδί είναι χλωμό, αν τα βλέφαρά του είναι μπλε ή μαριά, αν έχει ένα χαμένο βλέμμα, κάτι το κουρασμένο ή το απρόσεχτο όταν βγαίνει από το κρεβάτι του, ο λόγος είναι φανερός: ο αυνανισμός. Αν δυσκολεύεστε να το σηκώσετε το πρωί από το κρεβάτι: ο αυνανισμός. Έτσι καθίσταται αναγκαίο οι γονείς να είναι παρόντες στις σημαντικές κι επικίνδυνες στιγμές όπου το παιδί πέφτει και σηκώνεται από το κρεβάτι. Οι γονείς πρέπει να οργανώσουν μια σειρά από παγίδες που θα τους επιτρέψουν να πιάσουν στα

πράσα το παιδί κατά την στιγμή που τελεί αυτό που αποτελεί τόσο σφάλμα όσο αιτία όλων του των ασθενειών. Ο Deslandes δίνει την παρακάτω συμβουλή στους γονείς:

Κρατάτε τα μάτια σας πάνω στο παιδί που αναζητά το σκοτάδι και την μοναξιά, που μένει μοναχό του για μακρά διαστήματα χωρίς καλή δικαιολογία για αυτή του την απομόνωση. Κατευθύνετε την εγρήγορσή σας κυρίως στις στιγμές πριν και μετά τον ύπνο, τότε κυρίως μπορείτε να πιάσετε στα πράσα τον αυνανιζόμενο. Τα χέρια του δεν είναι ποτέ έξω από το κρεβάτι, και γενικά αρέσκεται να χώνει το κεφάλι του κάτω από τα σκεπάσματα. Με το που ξαπλώνει μοιάζει να βυθίζεται στον ύπνο: τούτο, πάντοτε υποπτο στα μάτια ενός έμπειρου, είναι αυτό που πρέπει να προκαλέσει περισσότερο την ανησυχία των γονιών³⁵. Με το που ξεσκεπαστεί ο νέος, βλέπουμε τα χέρια του πάνω στα όργανα τα οποία κακομεταχειρίζεται. Μπορούμε ακόμα να βρούμε το πέος σε στύση ή ακόμα και ίχνη εκκρίσεων τα οποία αναγνωρίζονται από την ιδιαίτερη μυρωδιά του κρεβατιού ή των δακτύλων του παιδιού. Γενικά να είστε καχύποπτοι απέναντι σε νέους που ενώ κοιμούνται ή ξαπλώνουν έχουν τα χέρια τους στην παραπάνω θέση... Στους έφηβους, αλλά ακόμα και σε προεφηβικά άτομα, ίχνη σπέρματος αποτελούν βάσιμη υποφύια αυνανισμού.

Συγχωρείστε με για όλες αυτές τις λεπτομέριες που παραθέτω, και μάλιστα κάτω από ένα πορτραίτο του Μπερέζόν! Μα νομίζω πως βλέπουμε εδώ την θεμελίωση ενός ολόκληρου οικογενειακού δράματος με το οποίο είμαστε αρκετά οικείοι, το μεγάλο οικογενειακό δράμα του ιρού και 2000 αιώνα: το μικρό θέατρο της οικογενειακής κωμωδίας και τραγωδίας με τα κρεβάτια της, τα σεντόνια της, τη νύχτα, τις λάμπες και τα νυχτοπερατήματά της, τις μυρουδιές της και τους εποπτευόμενους λεκέδες των σεντο-

νιών - το μικρό αυτό δράμα που φέρνει την περιέργια των ενηλίκων ακόμα πλησιέστερα στο παιδικό σώμα. Μια μικροσκοπική συμπτωματολογία της απόλαυσης. Κατά αυτή την όλο και στενότερη επαφή του γονιού με το παιδικό σώμα, κατά τη στιγμή που αυτό βρίσκεται σε μια κατάσταση ηδονής, συναντάμε την οδηγία της άμεσης φυσικής παρουσίας του ενήλικου στο πλάι, δίπλα ή σχεδόν πάνω στο παιδί. Αν χρειάζεται, λένε γιατροί όπως ο Deslandes, θα πρέπει κανείς να κοιμηθεί δίπλα στον νεαρό αυνανιζόμενο, στο ίδιο δωμάτιο, ακόμα και στο ίδιο κρεβάτι, ώστε να τον αποτρέψει απ' το να αινιγγίζεται.

Ύπάρχει μια σειρά από πρακτικές για την αποτελεσματική σύνδεση του σώματος του γονιού με το σώμα του παιδιού υπό κατάσταση ηδονής, ή με το σώμα του παιδιού το οποίο πρέπει να αποτραπεί απ' το να φτάσει στην ηδονή. Τα παιδιά αναγκάζονται να κοιμούνται με τα χέρια δεμένα και συνδεδεμένα μέσω σχοινιών με τα χέρια των γονιών τους, έτοις ώστε ο ενήλικας να ξυπνήσει αν το παιδί κουνήσει τα χέρια του. Υπάρχει μια ιστορία, για παράδειγμα, σχετικά με έναν έφηβο που με δικιά του θέληση δέθηκε σε μια καρέκλα στο δωμάτιο του μεγάλου του αδερφού. Μικρά καμπανάκια ήταν δεμένα στην καρέκλα στην οποία και κοιμήθηκε. Όποτε κουνιόταν τη νύχτα, θέλοντας να αινιγγίζει, τα κουδούνια χτυπάγαν κι ο αδερφός του ξύπναγε. Ο Rozier μας αφηγείται μιαν άλλη ιστορία σχετικά με μια νεαρά της οποίας η επιτηρήτρια ανακάλυψε πως είχε μια "μυστική συνήθεια". Η επιτηρήτρια θορυβείται κι αποφασίζει "να μοιραστεί στο εξής το κρεβάτι της με την νεαρή ασθενή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν την έχανε ούτε στιγμή από τα μάτια της". Έτσι, "λίγους μήνες αργότερα", η επιτηρήτρια (της μονής ή του εσωτερικού σχολείου) ήταν σε θέση να επιστρέψει την νεαρά στους γονείς της οι οποίοι κι ήταν περήφρανοι να παρουσιάσουν στον κόσμο μια νέα γυναίκα "γεμάτη πνέυμα, υγεί-

α και λογική - εν ολίγοις μια πολύ γοητευτική γυναίκα". Κάτω από αυτές τις γραφικότητες κρύβεται νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Η εντολή για μια άμεση αδιαμεσολάβητη και διαρκή εφαρμογή των σωμάτων των γονιών στα σώματα των παιδιών τους. Οι μεσάζοντες εξαφανίζονται, μα αυτό σημαίνει πως από εδώ και στο εξής τα σώματα των παιδιών θα επιτρούνται από τα σώματα των γονιών κατά έναν φυσικό τρόπο. Γύραρχει μια ακραία εγγύτητα, επαφή, σχεδόν μια επιμειξία - η επείγουσα αναδίπλωση των σωμάτων των γονιών πάνω στα σώματα των παιδιών τους. Αυτό λέει ο Rozier για το παράδειγμα που μόλις παρέθεσα: "η μάνα μιας τέτοιας ασθενούς είναι σαν το περιτύλιγμα ή η σκιά της κόρης της. Όταν ο κίνδυνος απειλεί το νεαρό οπόσουμ [ένα είδος καγκουρό νομίζω, ΜΦ], η μάνα δεν περιορίζεται στο να φοβάται για αυτά, τα βάζει μέσα στην σάρκα της". Το σώμα των γονιών διπλώνει μέσα του το σώμα των παιδιών κι έτσι εδώ αποκαλύπτεται το κεντρικό αντικείμενο της όλης σταυροφορίας: η θέσμιση ενός νέου οικογενειακού σώματος.

Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, η αριστοκρατική κι η αστική οικογένεια (η καμπάνια επικεντρώνεται σε αυτές τις μορφές οικογένειας μονόχα) αποτελούσε πάνω απ' όλα ένα σύστημα σχέσεων. Ήταν ένα πλέγμα σχέσεων προγονικότητας, καταγωγής, ξαδερφότητας, κοκ, συμμαχίες που αντιστοιχούν στην μετάδοση της συγγένειας και τον διαχωρισμό και την κατανομή των αγαθών και του κοινωνικού status. Οι κοινωνικές απαγορεύσεις ουσιαστικά επικεντρώνονταν σε αυτά τα είδη σχέσεων. Αυτό που θεσπίζεται τώρα, αντιθέτως, είναι ένα είδος περιορισμένου, σφιχτοδεμένου, ουσιώδους, συμπαγούς, σωματικού και συναισθηματικού οικογενειακού κορμού: η πυρηνική οικογένεια αντικαθιστά την σχεσιακή οικογένεια - η πυρηνική οικογένεια με όλο της τον σωματικό, παθηματικό και σεξουαλικό χώρο διαποτισμένο

από τις άμεσες σχέσεις παιδιού-γονιών. Με άλλα λόγια, δεν θέλω να πω ότι αυτό που καταδιώκεται κι απαγορεύεται είναι η παιδική σεξουαλικότητα ως αποτέλεσμα της μορφοποίησης της πυρηνικής οικογένειας του 19ου αιώνα. Αντιθέτως, θέλω να πω πως η σεξουαλικότητα είναι ένα από τα θεσμικά στοιχεία της οικογένειας. Γύποραμπιζόντας την σεξουαλικότητα των παιδιών, ή πιο συγκεκριμένα μάλλον την αυνανιστική δραστηριότητα των παιδιών, κι υπογραμπιζόντας το σώμα του παιδιού υπό σεξουαλικό κίνδυνο, οι γονείς παροτρύνονται να μειώσουν επειγόντως τους μεγάλους πολύμορφους κι επικίνδυνους χώρους του οίκου, και να επιδιώξουν τη δημιουργία ενός κοινού μοναδικού σώματος με το παιδί και απόγονό τους μέσω της έγνοιας για την παιδική σεξουαλικότητα, τον παιδικό αυτοερωτισμό κι αυνανισμό: Γονείς! Μη χάνετε από τα μάτια σας τις ξαναμάμενες κόρες σας και τις στύσεις των γιων σας, γιατί έτσι μόνο θα γίνετε πλήρως και πραγματικά γονείς! Μην ξεχνάτε την εικόνα του οπόσουμ που μας δίνει ο Rozier. Πρόκειται για τη θέσμιση μιας οικογένειας καγκουρό: το σώμα του παιδιού ως το πυρηνικό στοιχείο του οικογενειακού σώματος. Η μικρή οικογένεια στεραιώνεται γύρω από το ζεστό κι ύποπτο κρεβάτι του εφήβου. Η έμφαση που τοποθετείται πάνω στο σεξουαλικοποιημένο σώμα του παιδιού, πάνω στο αυτοερωτικοποιημένο του σώμα αποτέλεσε εργαλείο, στοιχείο ή φορέα της θέσμισης εκείνου που θα μπορούσε να ονομαστεί η μεγάλη ή αν προτιμάτε η μοριακή πολιτισμική αναδίπλωση της οικογένειας γύρω από τη σχέση γονέα-παιδιού. Η μη-σχεσιακή αυτοερωτική σεξουαλικότητα του παιδιού ήταν το σημείο στο οποίο τα καθήκοντα, τα χρέα, η ενοχή, η εξουσία η μέριμνα κι η φυσική παρουσία των γονιών αγκυροβόλησε κι αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες στη θέσμιση μιας πυκνοπλεγμένης κι αλληλοεξαρτώμενης οικογένειας, μιας φυσικής και συ-

ναισθηματικής οικογένειας, μιας κλειστής οικογένειας που αναπτύχθηκε βέβαια μέσα στην ευρύτερη δικτυακή οικογένεια, μα εις βάρος ετούτης της εκτεταμένης οικογένειας, και θέσπισε την πυρηνική οικογένεια με το σώμα της και την φυσικο-συναισθηματική και φυσικο-σεξουαλική της ουσία. Μπορεί να ισχύει, υποθέτω, πως η μεγάλη σχεσιακή οικογένεια η οποία αποτελούταν από επικυρωμένες και απαγορευμένες σχέσεις θεσπίστηκε ιστορικά στη βάση της απαγόρευσης της αιμομιξίας. Ωστόσο, θα έλεγα πως η μικρή, πυκνοπλεγμένη και συναισθηματική οικογένεια που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας και η οποία αναδύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα θεσπίστηκε στη βάση μιας τρυφερής αιμομιξίας των βλεμμάτων, και των χειρονομιών γύρω από το σώμα του παιδιού. Είναι τούτη η αιμομιξία, αυτή η επιστημοφιλική αιμομιξία του αγγίγματος, του βλέμματος και της επιτήρησης που αποτελεί τη βάση της σύγχρονης οικογένειας.

Βέβαια, η άμεση επαφή γονιού-παιδιού που τόσο έκτακτα επικυρώθηκε στον οικογενειακό πυρήνα έδωσε μια απόλυτη εξουσία στους γονείς απέναντι στα παιδιά. Όλη την εξουσία; Και ναι και όχι. Στην πραγματικότητα, τη στιγμή που η εκστρατεία προτρέπει τους γονείς να πάρουν την ευθύνη της επιμελούς, λεπτομερούς και σχεδόν ντροπιαστικής επιτήρησης των σωμάτων των παιδιών τους, την ίδια στιγμή λόγω της ίδιας αυτής της έγκλησης, οι γονείς ουσιαστικά συνδέονται με έναν εντελώς διαφορετικό τύπο σχέσεων και ελέγχου. Εννοώ πως όταν λέγεται στους γονείς να επαγρυπνούν για να γνωρίζουν τι συμβαίνει με τα σώματα και τα κρεβάτια των παιδιών τους, όταν ο αυνανισμός καθίσταται το κατ' εξοχήν αντικείμενο ηθικής, σχεδόν η βασική αρχή της ηθικής της νέας οικογένειας, θα θυμάστε ότι δεν καταγράφεται στο πεδίο της ανηθικότητας μα της ασθενειας. Καθίσταται μια οικουμενική πρακτική, ένα είδος επικύνδιγου,

απάνθρωπου, τερατώδους Χ από το οποίο προκύπτει κάθε ασθένεια. Έτσι ο εσωτερικός γονεακός έλεγχος που οφείλουν να ασκήσουν οι πατεράδες κι οι μανάδες αναγκαστικά συνδέεται με έναν εξωτερικό ιατρικό έλεγχο. Ο εσωτερικός γονεακός έλεγχος πρέπει να έχει ως μοντέλο για τις μορφές, τα κριτίρια, τις παρεμβάσεις και τις αποφάσεις του την ιατρική λογική και γνώση. Λέγεται στους γονείς πως πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους γιατί θα αρρωστήσουν, γιατί είναι πιθανόν να προκύψει τούτο ή εκείνο το φυσιολογικό, λειτουργικό, και ίσως εγκεφαλικό πρόβλημα που γνωρίζουν καλά οι γιατροί. Η σχέση γονιού-παιδιού η οποία εδραιώνεται ως ένα είδος φυσικο-σεξουαλικής μονάδας πρέπει λοιπόν να είναι συνεπείς με την σχέση γιατρού-ασθενούς. Πρέπει να αποτελεί προέκταση αυτής της σχέσης. Ο πατέρας ή η μητέρα που έρχονται τόσο κοντά στο σώμα του παιδιού τους, που σχεδόν το καλύπτουν με το δικό τους, πρέπει ταυτόχρονα να είναι διαγνωστιστές, θεραπευτές, φορείς της υγείας. Μα αυτό επιπλέον σημαίνει πως ο έλεγχος που ασκούν υποτάσσεται και πρέπει να είναι διαφανής στην ιατρική παρέμβαση, και πως οι γονείς πρέπει να αναζητήσουν και να εγκαλέσουν την εξωτερική επιστημονική αυθεντία του γιατρού με τα πρώτα σημάδια ασθένειας. Με άλλα λόγια, την ίδια στιγμή που η πυρηνική οικογένεια εγκλείεται σε ένα πυκνό συναισθηματικό χώρο, αποκτάει μια λογική η οποία στο όνομα της ασθένειας συνδέεται με μια τεχνολογία, με μια εξωτερική ιατρική εξουσία και γνώση. Η νέα ουσιαστική, συναισθηματική και σεξουαλική οικογένεια είναι ταυτόχρονα μια ιατρικοποιημένη οικογένεια.

Θα δώσω δύο παραδείγματα τούτης της διαδικασίας εγκλεισμού της οικογένειας και της διάτρισης αυτού του νέου χώρου από μια ιατρική λογική. Το πρώτο είναι το πρόβλημα της ομολογίας. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους να τα κατασκοπεύουν, να

τα παραμονεύουν, να κρυφοκοιτάζουν κάτω από τις κουβέρτες τους και να κοιμούνται στο πλάι τους. Ωστόσο, με το που ανακαλύπτουν την ασθένεια, πρέπει να φωνάξουν αμέσως τον γιατρό για να την γιατρέψει. Η θεραπεία θα είναι αυθεντική και αποτελεσματική μονάχα αν ο ασθενής την αποδεχτεί και συμμετέχει σε αυτήν. Ο ασθενής πρέπει να παραδεχτεί πως είναι άρρωστος, να κατανοήσει τις συνέπειες της ασθένειάς του και την θεραπεία της. Με μια λέξη, πρέπει να ομολογήσει. Όπως λένε όλα τα κείμενα της εκστρατείας, το παιδί δεν μπορεί και δεν πρέπει να ομολογήσει στους γονείς του. Μπορεί να ομολογήσει μονάχα στον γιατρό. "Απ' όλες τις αποδείξεις", λέει ο Deslandes, "η πιο σημαντική είναι η ομολογία", διότι η ομολογία απομακρύνει "κάθε ίχνος αμφιβολίας". Καθιστά τις πράξεις του γιατρού "πιο ακριβείς" και "πιο αποτελεσματικές". Αποτρέπει το υποκείμενο από το να αρνηθεί την θεραπεία. Θέτει τον γιατρό "και κάθε αυθεντία... σε μια θέση που του επιτρέπει να πράξουν άμεσα κι άρα να πετύχουν τον στόχο τους". Παρομοίως, ο άγγλος συγγραφέας La Mert παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το αν η ομολογία πρέπει να γίνεται στον οικογενειακό γιατρό ή σε κάποιον ειδικό. Καταλήγει ότι η ομολογία δεν πρέπει να γίνεται προς τον οικογενειακό γιατρό διότι παραείναι κοντά στην οικογένεια. Ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να κατέχει μονάχα συλλογικά μυστικά - τα ατομικά μυστικά πρέπει να εκμυστηρεύονται μόνο στον ειδικό. Υπάρχει μια μακρά σειρά παραδειγμάτων από θεραπείες σε αυτό το σώμα γραπτών οι οποίες επιτεύχθηκαν βάσει της ομολογίας προς τον γιατρό. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μια παιδική σεξουαλικότητα ή ένας αυνανισμός ο οποίο υπόκειται στην διαρκή γονεακή επιτήρηση κι έλεγχο. Την ίδια στιγμή, αυτή η σεξουαλικότητα γίνεται αντικείμενο ομολογίας και λόγου εξωτερικά προς τον γιατρό. Μια εσωτερική ιατρικο-

ποίηση της οικογένειας και της σχέσης μεταξύ γονιών και παιδιών, και μια εξωτερική λογοποίηση στη σχέση παιδιού με γιατρό. Η σεξουαλικότητα παραμένει βουβή μέσα στην οικογένεια στην οποία ωστόσο εμφανίζεται πεντακάθαρα μέσω του συστήματος επιτήρησης - μα δεν πρέπει να μιληθεί. Ωστόσο, πέρα από τα όρια της οικογένειας πρέπει να τεθεί με λέξεις προς τον γιατρό. Συνεπώς, η παιδική σεξουαλικότητα εδραιώνεται στην καρδιά του οικογενειακού δεσμού, μέσα στον μηχανισμό της οικογενειακής εξουσίας, μα η απόφαση αυτής μετατοπίζεται στον ιατρικό θεσμό και εξουσία-αυθεντία. Η σεξουαλικότητα μπορεί να μιληθεί μονάχα προς τον γιατρό. Στην φυσική ένταση της σεξουαλικότητας μέσα στην οικογένεια αντιστοιχεί μια λογοκεντρική προέκταση της έξω από την οικογένεια και μέσα το πεδίο της ιατρικής. Η ιατρική είναι ικανή να βάλει την σεξουαλικότητα σε λέξεις, να την κάνει να μιλήσει την ίδια στιγμή που η οικογένεια μέσω της παρατήρησής της την καθιστά ορατή.

Το πρόβλημα των εργαλείων πρόληψης του αυνανισμού δείχνει το πώς η οικογενειακή εξουσία είναι συνδεδεμένη με την ιατρική εξουσία. Προκειμένου να αποτρέψει τον αυνανισμό, η οικογένεια πρέπει να μετατραπεί σε ένα φορέα μετάδοσης της ιατρικής γνώσης. Ουσιαστικά, η οικογένεια πρέπει να λειτουργεί απλά ως ένας ιμάντας μεταβίβασης μεταξύ του σώματος του παιδιού και της τεχνικής του γιατρού. Ετσι, οι θεραπείες που προκρίνει ο γιατρός για το παιδί πρέπει να εφαρμοστούν από την οικογένεια. Στα προσπέκτους και τα ιατρικά κείμενα βρίσκουμε πληθώρα από δαύτες. Τα διάσημα νυχτικά με τους κορσέδες και τα δεσμάτα τους. Η φοβερή ζώνη Jalade-Laffont που χρησιμοποιήθηκε επί 12 χρόνια. Αποτελούταν από έναν μεταλλικό κορσέ που δενόταν στην περιοχή των γεννητικών με έναν μικρό μεταλλικό σωλήνα για τα αγόρια με βελούδινη επένδυση και

πολλές τρύπες στην άκρη του για να φέυγουνε τα ούρα. Η συσκευή έκλεινε, κλείδωνε και άνοιγε μονάχα μια φορά την βδομάδα παρουσία των γονιών ώστε να πλυθεί το παιδί. Η ζώνη αυτή χρησιμοποιήθηκε κυρίως στη γαλλία στις αρχές του 19ου αιώνα. Υπήρχαν μηχανικές συσκευές όπως το ραβδί του Wander που επινοήθηκε το 1811. Ήταν ένα μικρό ραβδί που χωριζόταν σε κάπιο σημείο στα δύο - ήταν κούφιο και τοποθετούταν στο πέος του αγοριού. Έτσι υποτίθεται ότι κατευνάζονταν οι ορμές του. Ένας χειρούργος ο Lallemand έχωνε ένα μόνιμο στέλεχος μέσα στην ουρήθρα, ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα χρησιμοποίησε και τον βελονισμό ενάντια στον αυνανισμό, ή εν πάσῃ περιπτώσει έχωνε βελόνες στην περιοχή των γενετικών οργάνων. Υπήρχαν χημικές μέθοδοι όπως χρήση οπιούχων από τον Davila, καθώς και μπάνια και πλύσεις με διαφορετικές ουσίες. Ο χειρούργος του Ναπολέοντα, ο Larrey, επινόησε μια θεραπεία που μοιάζει πολύ δραστική. Πρότεινε την ένεση μιας ουσίας που ονόμαζε υποανθρακική σόδα (τι ήταν αυτό, ίσως διαυγόρακική σόδα;) στην ουρήθρα των αγοριών. Πρώτα έδενε το πέος στη βάση του γερά, ώστε η ουσία να μην μπει στην ουροδόχο κύστη μα η μείνει για πάντα στην ουρήθρα. Αυτό προκαλούσε ουλές που έπαιρναν μέρες ή και βδομάδες να επουλωθούν, κι έτσι κατά το διάστημα αυτό το αγόρι δεν αυνανίζοταν. Ακόμα καυτηριαζόταν η ουρήθρα και η κλειτορίδα, αλλά ορισμένες φορές κόβανε επίσης την κλειτορίδα. Ήταν μάλλον ο Antoine Dubois που στις αρχές του 19ου αιώνα αφαίρεσε για πρώτη φορά την κλειτορίδα ενός κοριτσιού όταν κάθε άλλη θεραπεία απέτυχε. Αφού της έδεσε τα χέρια και τα πόδια μαζί, αφαίρεσε την κλειτορίδα "με μια κοψία του νυστεριού", λέει ο ίδιος, κι ότι απέμεινε καυτηριάστηκε "με ένα μικρό δαυλό". Η επιτυχία "ήταν πλήρης". Ο Graefe άσκησε την αφαίρεση κλειτορίδας μετά την αποτυχία των προηγούμε-

νων θεραπειών (είχε τσουρουφλίσει το κεφάλι του κοριτσιού και είχε καλύψει την ουλή με πίσσα για να μην επουλωθεί, μα εκείνη συνέχισε να αυνανίζεται).

Η νομιμότητα των πλήρων ή μερικών ευνουχισμών αποτέλεσε βέβαια αντικείμενο συζήτησης κατά τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, το 1835 ο μεγάλος θεωρητικός του αυνανισμού ο Deslandes είπε πως "αντί να τραυματίζει τα κοινά ήθη, αυτή η απόφαση είναι συνεπής με όλα τα αυστηρά κριτήρια. Πρέπει να δρούμε όπως όταν ακρωτηριάζουμε ένα μέλος - θυσιάζουμε το δευτερεύον για το κυρίως, το μέρος για το όλον". Ούτως ή άλλως, μας λέει, τι μειονέκτημα προκαλεί σε μια γυναίκα η αφαίρεση της κλειτορίδας της; "Το μέγιστο μειονέκτημα" είναι να καταταχτεί κι εκείνη στην "ήδη τεράστια κατηγορία" των γυναικών που είναι "αναίσθητες" προς τις χαρές του έρωτα, "κάτι το οποίο ο όμως δεν τις εμποδίζει να γίνουν καλές μητέρες κι αφοσιωμένες σύζυγοι". Το 1883, ο χειρούργος Garnier ασκούσε ακόμα την κλειτοριδεκτομή σε κορίτσια που αυνανίζονταν.

Σε κάθε περίπτωση, ένα είδος συνέχειας εδραιώνεται μεταξύ της ιατρικής και του ασθενούς μέσω της διάχυτης φυσικής καταδίωξης της παιδικότητας και του αυνανισμού κατά τον 19ο αιώνα που, που χωρίς να έχει τις ίδιες συνέπειες ήταν τόσο εκτενής όσο η καταδίωξη των μαγισσών κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Η ιατρική κι η σεξουαλικότητα ήρθαν σε επαφή μέσω της οικογένειας: με το να φωνάζει τον γιατρό και να αποδέχεται και να εφαρμόζει τα γιατρικά που αυτός πρότεινε, η οικογένεια συνέδεσε την σεξουαλικότητα με την ιατρική η οποία μέχρι τότε σχετίζόταν μαζί της μονάχα κατά έναν απόμακρο κι έμμεσο τρόπο. Η ίδια η οικογένεια έγινε ο φορέας της ιατρικοποίησης της σεξουαλικότητας μέσα στον ίδιο της τον χώρο. Έτσι βλέπουμε την ανάδυση πολύπλοκων σχέσεων οι οποίες εμπεριέχουν από τη μία ένα είδος διαχωρισμού μεταξύ της

βουβής επιτήρησης και της μηγλωσσικής περικύλωσης του παιδικού σώματος από τους γονείς του, και από την άλλη τον εξω-օικογενειακό επιστημονικό λόγο ομολογίας που εμπεριέχεται στην ιατρική πρακτική και ο οποίος κληρονομεί τις τεχνικές της χριστιανικής εξομολόγησης. Πλάι σε τούτο τον διαχωρισμό υπάρχει μια συνέχεια της σχέσης ιατρικής-ασθενούς που γεννάει με και μέσα στην οικογένεια μια πρόοδο της σεξουαλικής ιατρικής, ένα είδος ιατρικοποίησης της σεξουαλικότητας, η οποία γίνεται όλο και πιο επίμονη και η οποία θα εισαγάγει ιατρικές τεχνικές και μορφές παρέμβασης μέσα στον οικογενειακό χώρο. Εν συντομίᾳ, προκύπτει μια ανταλλαγή κατά την οποία από την μία η ιατρική λειτουργεί ως ένα μέσο ηθικού φυσικού και σεξουαλικού ελέγχου της οικογενειακής ηθικής, κι από την άλλη επικεντρώνοντας στο σώμα του παιδιού κάνει τα εσωτερικά προβλήματα της οικογένειας να εμφανίζονται ως ιατρικές ανάγκες. Οι αμαρτίες των παιδιών και η ενοχή των γονών εγκαλούν την ιατρική να ιατρικοποιήσει το πρόβλημα του αυνανισμού, το πρόβλημα της σεξουαλικότητας, και το σώμα του παιδιού γενικότερα. Ένα ιατρικο-οικογενειακό σύμπλεγμα οργανώνει ένα πεδίο τόσο ηθικό όσο και παθολογικό στο οποίο η σεξουαλική πράξη καθίσταται αντικείμενο ελέγχου, πίεσης, εξέτασης, κρίσης και παρέμβασης. Εν συντομίᾳ, η ιατρικοποιημένη οικογένεια λειτουργεί ως πηγή κανονικοποίησης. Κάθε άμεση εξουσία πάνω στο σώμα του παιδιού, δίχως κανέναν μεσολαβητή, εγκαταλείπεται σε αυτή την ιατρικοποιημένη οικογένεια η οποία ωστόσο ελέγχεται εξωτερικά από την ιατρική γνώση και τις τεχνικές της. Είναι τούτη η οικογένεια που αποκαλύπτει, που από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα μπορεί να αποκαλύψει, το κανονικό και το ανώμαλο μέσα το πεδίο του σεξουαλικού. Η οικογένεια καθίσταται όχι απλά η βάση του καθορισμού και της διάκρισης της σε-

ξουαλικότητας, μα η βάση της διόρθωσης, του σωφρονισμού της ανωμαλίας.

Εδώ ένα ερώτημα απαιτεί απάντηση: από πού προέρχεται αυτή η εκστρατεία, και τι σημαίνει; Τι έκανε τον αυνανισμό να αναδυθεί κατ' αυτόν τον τρόπο ως το κεντρικό ή έστω ως ένα από τα κεντρικά προβλήματα στη σχέση γονιών και παιδιών; Η εκστρατεία πρέπει νομίζω να τοποθετηθεί μέσα στην γενικότερη διαδικασία θέσμισης της πυρηνικής οικογένειας στην οποία αναφέρθηκε και η οποία προεκτείνει την εξουσία πάνω στα άτομα, τα σώματα και τις χειρονομίες παιδόντας την μορφή του ιατρικού ελέγχου. Ουσιαστικά, στα τέλη του 18ου αιώνα η πυρηνική οικογένεια κλήθηκε να λάβει την ευθύνη του σώματος του παιδιού το οποίο άρχισε να είναι σημαντικό για δυο λόγους. Πρώτον, η πυρηνική οικογένεια καλούταν να φροντίσει το σώμα του παιδιού ώστε να ζήσει κι όχι να πεθάνει. Ένας από τους λόγους που ήταν θεμιτή η αντικατάσταση της χαλαρής, πολυμορφικής και πολύπλοκης σχεσιακής οικογένειας με τον περιορισμένο εντατικό και συνεχή μηχανισμό της γονεακής επιτήρησης των παιδιών ήταν η ανακάλυψη του οικονομικού και πολιτικού συμφέροντος της επιβίωσης των παιδιών. Οι γονείς πρέπει να ασχολούνται με τα παιδιά - πρέπει να τα φροντίζουν με κάθε έννοια της λέξης: πρέπει να τα αποτρέπουν απ' το να πεθάνουν, να τα επιτηρούν, και να τα εκπαιδεύουν. Οι μελλοντικές ζωές των παιδιών βρίσκονται στα χέρια των γονιών τους. Το Κράτος απαιτεί από τους γονείς, κι οι νέες μορφές οι σχέσεις παραγωγής προϋποθέτουν από αυτούς, το κόστος της ύπαρξης της οικογένειας να μην χαλαρίζεται με τον πρόγρμο θάνατο των παιδιών. Έτσι, η οικογένεια πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του σώματος και της ζωής του παιδιού κι αυτός είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που οι γονείς καλούνται να επικεντρώσουν την διαρκή κι εντατική τους προσοχή στα σώματα των παιδιών.

Αυτό νομίζω είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να δούμε την εκστρατεία ενάντια στον αυνανισμό. Αποτελεί στην πραγματικότητα παρά ένα τμήμα μιας πολύ ευρύτερης και γνωστής εκστρατείας για την φυσική παιδεία των παιδιών. Μα τι ακριβώς είναι αυτή η ίδεα της φυσικής παιδείας που αναπτύσσεται κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα; Πρόκειται για μια παιδεία η οποία πρώτα και κύρια αποτελεί αντικείμενο μέριμνας των γονιών ως φυσικών εκπαιδευτών των παιδιών τους. Όλοι οι άλλοι, υπηρέτες, δάσκαλοι, γκουβερνάντες κοκ δεν αποτελούν παρά ένα στήριγμα αυτής της φυσικής σχέσης μεταξύ γονιών και παιδιών. Ιδανικά, ωστόσο, όλοι αυτοί οι μεσάζοντες θα έπρεπε να εξαφανιστούν κι οι γονείς να έχουν μόνοι τους την άμεση ευθύνη και έλεγχο των παιδιών τους. Η φυσική παιδεία συνεπάγεται μιας εκπαίδευσης συνεπούς με ένα λογικό σχήμα, με μια σειρά κανόνων για την εξασφάλιση της επιβίωσης των παιδιών από την μία, και την κανονικοποίημένη ανάπτυξη από την άλλη. Τούτοι οι κανόνες κι η λογική τους, όπως η παιδαγωγική και η ιατρική γνώση, ανήκουν σε αυθεντίες όπως οι καθηγητές κι οι γιατροί. Εν συντομίᾳ, μια σειρά τεχνικών αυθεντιών επιτηρούν και κυριαρχούν την ίδια την οικογένεια. Η προτροπή προς μια φυσική εκπαίδευση στα τέλη του 18ου αιώνα αποτελεί μια προτροπή για την αδιαμεσολάβητη επαφή γονιών και παιδιών, για την μορφοποίηση της μικρής οικογένειας γύρω από το σώμα του παιδιού, και ταυτόχρονα, για τον εξορθολογισμό των σχέσεων γονιών-παιδιών, και το άνοιγμά τους στην παιδαγωγική και ιατρική λογική και πειθάρχηση. Αυτός ο περιορισμός της οικογένειας, και η συμπαγής της μορφοποίηση, την εκθέτει ουσιαστικά σε πολιτικά κι ηθικά κριτήρια, την εκθέτει σε ένα τύπο εξουσίας και σε μια τεχνολογία εξουσίας στηριζόμενης στην ιατρική.

Τώρα - και στο σημείο αυτό εμφανίζεται η σεξουαλικότητα για

πρώτη φορά - τι συμβαίνει τουλάχιστον στο επίπεδο της αριστοκρατίας και της μπουρζουαζίας, όταν οι γονείς ενθαρρύνονται να πάρουν σοβαρά κι άμεσα την ευθύνη της φυσικής ύπαρξης των παιδιών τους, των σωμάτων τους, δηλαδή των ζωών τους, της επιβίωσής τους, και της πιθανής τους εκπαίδευσης; Οι γονείς δεν καλούνται μονάχα να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, ώστε να είναι χρήσιμα για το Κράτος, μα ταυτόχρονα καλούνται να παραδώσουν τα παιδιά τους στο Κράτος και να εμπιστευτούν, αν όχι τη βασική τους παιδεία, τότε τουλάχιστον την τεχνική τους εκπαίδευση σε μια παιδεία η οποία ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Κράτος. Η ευρεία απαίτηση για Κρατική παιδεία, για μια παιδεία ελεγχόμενη από το Κράτος, ξεκινάει με τις απαρχές της εκστρατεία ενάντια στον αυνανισμό τόσο στη γαλλία όσο και στη γερμανία, δηλαδή γύρω στα 1780-1790. Ο La Chalotois στο Δοκίμιο περί της Εθνικής Παιδείας, ανέπτυξε τη θεματική σχετικά με το ότι το Κράτος πρέπει να εγγυάται την παιδεία. Την ίδια περίοδο, ο Basedow στο Philanthropium του προωθεί την ίδεα πως η παιδεία για τις πιο προνομιούχες τάξεις στην κοινωνία πρέπει να πάρουν θέση μέσα στον ελεγχόμενο από το Κράτος χώρο των εξειδικευμένων ιδρυμάτων και σχολείων, κι όχι στον αμφίβολο χώρο της οικογένειας. Πέρα από αυτά τα μοντέλα, υπάρχει μια περίοδος ανάπτυξης των μεγάλων εκπαιδευτικών θεσμών και σχολών κατά μήκος της ευρώπης: λένε, χρειαζόμαστε τα παιδιά σας - δώστε τα μας. Εμείς, όπως κι εσείς έχουμε ανάγκη να διαμορφωθούν φυσιολογικά - κανονικά. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστευτέτε τα σε εμάς, ώστε να τα διαμορφώσουμε βάσει ορισμένων κανονικοτήτων. Ως αποτέλεσμα, ακριβώς τη στιγμή που οι οικογένειες καλούνται να πάρουν την ευθύνη των σωμάτων των παιδιών τους και να εξασφαλίσουν τις ζωές και την επιβίωσή τους, καλούνται επίσης να παραδώσουν αυτά τα παιδιά, να εγκαταλείψουν ένα

μέρος της εξουσίας τους πάνω τους. Φυσικά, η ηλικία των παιδιών κατά την οποία οι γονείς καλούνται να επικεντρωθούν σε αυτά δεν είναι η ίδια με την ηλικία κατά την οποία καλούνται να τα παραδώσουν. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια διαδικασία συναλλαγής: φροντίστε σωστά τις ζωές των παιδιών σας και την υγεία τους για εμάς, φροντίστε το φυσικό τους σφρίγος, την υπακοή τους, την ικανότητα τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα τοποθετήσουμε μέσα στο σύστημα της Κρατικής παιδείας, καθοδήγησης κι εκπαίδευσης πάνω στο οποίο δεν έχετε τον παραμικρό έλεγχο. Νομίζω πως κατά την διπλή αυτή απαίτηση - "ασχοληθείτε με τα παιδία σας" και "παραδώστε τα παιδία σας αργότερα" - το σεξουαλικό σώμα των παιδιών εξυπηρετεί ως μια μονάδα, ας πούμε, συναλλαγής. Λέγεται στους γονείς: υπάρχει κάτι στο σώμα του παιδιού σας που ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και το οποίο δεν θα χρειαστεί ποτέ να παραδώσετε διότι δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ, τη σεξουαλικότητά του. Το σεξουαλικό σώμα του παιδιού ανήκει και θα ανήκει για πάντα στον χώρο της οικογένειας, και κανένας δεν θα έχει ποτέ την εξουσία να το διαφεντέψει ή να το διεκδικήσει. Ωστόσο, όταν δημιουργούμε για εσάς τούτο το πεδίο εξουσίας, το τόσο πλήρες κι ολικό, σας ζητάμε να μας δώσετε σε αντάλλαγμα τα σώματα των παιδιών σας, ή αν προτιμάτε, τις ικανότητές τους. Σας ζητάμε να μας δώσετε αυτά τα παιδία ώστε να τα μετατρέψουμε σε κάτι που πραγματικά χρειαζόμαστε. Μπορούμε να δούμε με ευκολία το δόλωμα σε αυτή τη συναλλαγή, αφού οι γονείς δίνονται την ευθύνη να πάρουν στην κατοχή τους τα σώματα των παιδιών τους, να τα καλύψουν να τα παρακολουθήσουν τόσο εξαντλητικά ώστε να μην μπορούνε ποτέ να αυνανιστούν. Ωστόσο, όχι μονάχα οι γονείς δεν υπήρξαν ποτέ τους ικανοί να αποτρέψουν τα παιδία τους απ' το να αυνανίζονται, μα οι γιατροί της εποχής το αποδέχονται εντελώς

απλά και χυνικά: όλα τα παιδιά αυνανίζονται. Στο τέλος, οι γονείς είναι δεμένοι με ένα ατελέσφορο έργο κατοχής και ελέγχου μιας παιδικής σεξουαλικότητας η οποία πάντοτε θα τους διαφεύγει. Χάρη στην κατοχή του σεξουαλικού σώματος, όμως, πρέπει να παραδώσουν το άλλο σώμα των παιδιών τους: το σώμα της επιτέλεσης ή το σώμα της ικανότητας.

Η σεξουαλικότητα του παιδιού είναι ένα κόλπο με το οποίο θεσπίστηκε η συμπαγής παθηματική πυρηνική οικογένεια, από της οποίας την προστασία εξαιρέθηκε το παιδί. Η παιδική σεξουαλικότητα ήταν η παγίδα στην οποία έπεσαν οι γονείς. Μια προφανής παγίδα. Μια αληθινή παγίδα με στόχο τους γονείς. Αποτέλεσε μια συνιστώσα της θέσμισης της πυρηνικής οικογένειας. Αποτέλεσε ένα εργαλείο συναλλαγής που μετέφερε το παιδί απ' το οικογενειακό πεδίο στο θεσμοποιημένο και κανονικοποιημένο χώρο της παιδείας. Αυτό το άχροντο ισοδύναμο, το άχροντο χρήμα έμεινε στα χέρια των γονιών - άχροντο συνάλλαγμα στο οποίο, όπως γνωρίζετε, οι γονείς είναι εξαιρετικά προσκολλημένοι, μιας κι ακόμα και στα 1974 όταν προκύπτει το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, οι ιστορικά συνειδητοποιημένοι γονείς θα μπορούσαν να πουν: Μας ξεγελάσατε επί δυο αιώνες! Για δυο αιώνες μας λέτε, δώστε μας τα παιδιά σας, μα σας εγγυούμαστε πως η σεξουαλικότητά τους θα αναπτυχθεί μέσα στον οικογενειακό χώρο που ελέγχετε εσείς οι ίδιοι. Δώστε μας τα παιδιά σας κι η εξουσία σας πάνω στο σεξουαλικό τους σώμα, στο σώμα της ηδονής θα διατηρηθεί. Και τώρα οι φυχάναλυτές λένε: είναι δικό μας, το σώμα της ηδονής είναι δικό μας! Και το Κράτος, οι φυχολόγοι, οι φυχοπαθολόγοι κι άλλοι ακόμα λένε: Είναι δικιά μας, η παιδεία μας ανήκει: τούτη είναι η μεγάλη απάτη μέσα στην οποία έχει εγκλωβιστεί η οικογενειακή εξουσία. Μέσα σε μια υποτιθέμενη εξουσία της οποίας η φανταστική οργά-

νωση επέτρεψε την πραγματική θέσμιση αυτού του χώρου στον οποίο εγκλείσται για όλους τους παραπάνω λόγους, τη θέσμιση αυτού του χώρου γύρω από τον οποίο η εκτεταμένη σχεσιακή οικογένεια έχει συρρικνωθεί και περιοριστεί, και μέσα στον οποίο η ζωή του παιδιού, το σώμα του, επιτηρείται κι αναπτύσσεται κι αντιμετωπίζεται ως ιερό. Κατά τη γνώμη μου, η παιδική σεξουαλικότητα αφορά τους γονείς περισσότερο από τα ίδια τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, είναι γύρω από το ύποπτο αυτό κρεβάτι που γενιέται η σεξουαλικά φορτισμένη και κορεσμένη και ιατρικά αγχωμένη σύγχρονη οικογένεια.

Στα μέσα του ιδου αιώνα αυτή η πολυορχημένη σεξουαλικότητα η οποία εδραιώνεται μέσα στην οικογένεια θα γίνει και πάλι αντικείμενο επεξεργασίας από τους γιατρούς - οι οποίοι ήδη την ελέγχουν από τα τέλη του Ιθου αιώνα - και σε συνδυασμό με τον λόγο περί ενστίκτου θα θεσπίσουν το ευρύ πεδίο των ανωμαλιών. ♫



Το περιοδικό Flesh Machine εκδίδεται 3 φορές τον χρόνο για τους σκοπούς
του κοινωνικού ανταγωνισμού και της επιδυμητικής ενανάστασης.

Για επικοινωνία: fleshmachine@hotmail.co.uk

Για το τεύχος αυτό ευνεργάστηκαν οι:

Suckerpunch

Χρήστος Λυντέρης

Geoffrey Firmin on leave

W. Leeva

εργαζόμενη: Λεωνίδας Μαρειανός

Εικονογράφηση: sto Soledad brother, από την εφ. Black Panther 1970-72,
φωτογραφία εξισφύτηδου και εργίδιων 11-12: J.-P. Witkin. Κεντρικού
ειδονιού: κρατούμενες σε φυλακές της Ρωβίας, δεκαετία '90.

Κείμενο Φουκώ: Eikoh Hosoe

soledad brother Το οάδος για ανδρώνιν εάρκα:
κανιβαλιερός αντι-νάρκισος ερμαφροδιτιερός
αναδάειν, κανονικοίνεν και εξημέρωεν
καταδίωξη του αυνανιερού μέρος β'

