

ΑΔΙΑΗΓΕΡΓΥΗ

ΚΑΙ

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑΓΜΑΤΑ

ΒΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

**Λίγες γραμμές για κάτι το άγνωστο που
καίει αρκετούς...**

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ) απειλεί με έξωση τους κατοίκους της **Villa Αμαλίας**. Θα πέτε τώρα "τι είναι η Villa Αμαλίας; και τι μας νοιάζει εμάς;"

Η ιστορία ξεκινάει πριν 9 χρόνια περίπου όταν το εγκαταλελειμένο από χρόνια κτήριο στη συμβολή των οδών Αχαρονών και Χένδην καταλαμβάνεται από κόσμο που θέλει να το μετατρέψει σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργίας.

Οι ανάγκες του κόσμου δεν περιορίστηκαν στο να λειτουργεί το κτήριο μόνο σαν σπίτι. Έτσι κι αλλοιώς η επιλογή του να μένεις σε ένα κατελειμένο σπίτι με άλλα 10 άτομα περίπου είναι από μόνο της ένα ρίσκο που σου δίνει δύναμη για παραπέρα. Το ένα από τα 2 κτήρια που υπάρχουν μεταμορφώθηκε αυτόματα σε στέκι το οποίο ήταν επιφορτισμένο με το να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες του κόσμου που το πλαισιώνει, για δημιουργία. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά πράγματα άλλαξαν αλλά και πάρα πολλά έμειναν ίδια όπως η ανάγκη μας για ζωή. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από τότε αμέτρητες. Τα θέματα τους αναλόγως των επιθυμιών που υπήρχαν κάθε φορά. Συναυλίες, βιντεοπροβολές, θεατρικά, κουβέντες με πολιτιστικό ή κοινωνικό περιεχόμενο, ομάδες εργασίας για διάφορα ζητήματα ήταν και είναι στη πρώτη γραμμή των επιθυμιών του στεκιού. Όλες αυτές οι δραστηριότητες στηρίζονται σε κάποιες βασικές αρχές: **της αυτοοργάνωσης**- κάνουμε τα πάντα μόνο μας μακριά από σπόνσορες, εμπόρους, διαμεσολαβητές κάθε τύπου, ΜΜΕ, **της συλλογικής δράσης και ανπιεραρχίας**- χωρίς αρχηγούς, με προσωπικές πρωτοβουλίες και ρίσκα γνωρίζοντας τους εαυτούς μας μέσω της τριβής με τους άλλους, **της ανπεμπορευματικότητας**- δεν είναι ο στόχος να γεμίσουμε την τσέπη χρήματα, ούτε να πουλήσουμε, ούτε να λανσάρουμε ένα νέο life style. Σε αυτόν τον χώρο συναντιούνται η ανάγκη για επικοινωνία, για εξωτερικεύηση της δημιουργηκότητας/φαντασίας, για συνέργειη σε μια κοινωνία που το μόνο που έχει να προτείνει είναι η εξαπομπευμένη ζωή "συντροφιά" με την τηλεόραση, το αδιάκοπο κυνήγι της "κοινωνικής αναρρίχησης" και ένας ή συχος ομοιόμορφος θάνατος.

Στα 9 χρόνια η Villa Αμαλίας έχει δώσει δυναμικά το παρόν της και με την **ανπιασιοτική** της δράση, γι' αυτό έχει βρεθεί κάμποσες φορές στο στόχαστρο φασιστοπατριωτικών αποβρασμάτων, χωρίς βέβαια να μπορούν να κάψουν τη πορεία της.

Το "κόλπο" της έξωσης, στηρίζεται **και** στο γεγονός ότι η Αθήνα φύλοξενεί το 2004 τους Ολυμπιακούς άγωνες. Μέχρι τότε η πόλη πρέπει να "λάμψει", η "βιτρίνα" να γυαλίσει και ότι "Βρωμάει" και χαλάει το παρουσιαστικό της μητρόπολης θα πρέπει **ή να γκετοποιηθεί, ή να αφομοιωθεί, ή να εξαλειφθεί**. Ήδη οι πειριπολίες από τα όργανα της τάξης έχουν αυξηθεί, οι δημόσιοι χώροι γειμίζουν κάμερες, οι πλατείες ασφυκτούν από κάγκελα- συντριβάμα- φύτα- μαγαζά αντικαθιστώντας τα παιχνίδια, τις φωνές, το γέλιο. Η ομορφιά και η επικοινωνία απουσιάζουν παραδειγματικά από όλους τους αποστειρωμένους χώρους. Η αναβάθμηση της ποιότητας της ζωής που μας υπόσχονται θα είναι η ελευθερία

να κυκλοφορείς με την ταυτότητα στα δόνπια, από μαγαζί σε μαγαζί, καταναλώνοντας και έχοντας πάντα δίπλα σου τον "Μεγάλο Αδελφό" να σε παρακολουθεί. Όποιος δεν έχει λεφτά δεν χωράει, όποιος δεν αντέχει την μιζέρια των bars/clubs θα πρέπει να τα συνθίσει. Όποιος δεν πιστεύει ας κάνει μια βόλτα στου Ψυρρή, που το εκεί σχέδιο είναι ακόμα στην αρχή ... Η δέ ανατλαση της πόλης ξεκινάει με τις πεζοδρομήσεις, τις αναπαλώσεις των προσόψεων των νεοκλάσικών κτηρίων και τελειώνει με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων για την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων και μη εμπορευμάτων. Σε όλα αυτά θα συνυπάρχουν οι πιάτσες ναρκωτικών και ανθρώπινων κορμών.

Ποιοί λέτε να είναι κερδισμένοι (τι κάνει νιάου - νιάου στα κεραμίδια) από όλες αυτές τις επιφανίες. Φυσικά τα **αφεντικά**. Οι **μεγαλοεργοδάβοι** και οι **κατασκευαστικές εταιρίες** από τις μίζες των μεγάλων έργων, οι **επενδυτές** που την έχουν πέσει σαν γύπες στο κεραμεικό και σε όλες "υποβαθμισμένες" γειτονιές της Αθήνας, αγοράζοντας σπίτια/κτήρια που τα προορίζουν για τα αυριανά τους γραφεία, **το κράτος** από τις μίζες και από την πολεοδομική καταστολή που θα πετύχει μόλις τελειώσουν όλα τα έργα. Ετοι το κέντρο της Αθήνας, οι ζωές μας και οι πιθανές κοινωνικές αναταραχές θα είναι άμεσα ελεγχόμενες ενώ στα πρόστια θα κυριαρχούν τα γκέτο και τα ναρκωτικά.

Σε αυτό τον βαθμό, **απασχολεί** τους περισσότερους η επικείμενη καταστολή ενός "απελευθερωμένου" χώρου στην μητροπολιτική ζούγκλα, όπως αυτός της Villa Αμαλίας. Διότι αυτοί οι χώροι αντιμάχονται όλες τις παραπάνω λογικές και αποτελούν πόλους αντίστασης στις προσταγές και στα σχέδια των αφεντάδων. Και υπάρχει η ανάγκη για δημιουργία τέτοιων χώρων σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας.

Όσοι αδιαφορούν για ότι συμβαίνει γύρω τους έρεουμε ότι έχουν καταθέσει τα "όπλα τους" και δεν μας ενδιαφέρει να "συγκινθούν" και αις λένε στη γειτονιά **"κρίμα τα παιδιά"**, όσοι όμως **έχουν συνείδηση** της θέσης τους και προσπαθούν για μια αξιοπρεπή ζωή θα τους συναντήσουμε στούς δρόμους...

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ VILLA AMALIAS

*Ο Ο.Σ.Κ. με αφορμή την αναπαλασή της πρόσοψής του κτηρίου, κίνησε διαδικασίες έξωσης. Στις 14/12/98 μπήκαν στο σπίτι μπάτσοι και δολήγησαν τους καταλήματα στην ασφάλεια όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν αθωωθεί !!! από την "καπτηγορία" της κατάληψης κτηρίου (διατάραξη κοινής ησυχίας. έτσι ονομάζεται νομικά η παραπάνω καπτηγορία) παλιότερα και αφέθηκαν ελέυθεροι. Η αστυνομία τους δήλωσε ότι θα στείλουν "χαρτί" με μια άλλη καπτηγορία στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Τις επόμενες μέρες ο Ο.Σ.Κ. τους πληροφόρησε ότι το σπίτι πρέπει να εκκενωθεί μέσα στους επόμενους μήνες για την εν λόγω "επισκευή".

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων. Νάξου 75& Κρασσά

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑΣ